



Ο ιατρός Λεωνίδας Φέγγος γεννήθηκε στις 13-4-1928 στην Αθήνα και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υπηρετήσε σαν καρδιολόγος παθολόγος 35 χρόνια και τώρα συνταξιούχος έχει θέσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Ευαγγελίου.

Πίστευσε στον Χριστό αναγεννήθηκε και βαπτίστηκε στο Πνεύμα το Άγιο το 1946 και δέκα χρόνια αργότερα δέχτηκε την πρόσκληση να υπηρετήσει τον Κύριο σαν ποιμένας της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής Αθηνών την ώρα που οι πιστοί την εκκλησίας αυτής ήταν λιγότεροι από 100. Με την διπλή αυτή ιδιότητα του γιατρού και του ποιμένα είχε την ευκαιρία να πλησιάσει και να βοηθήσει τον άνθρωπο που πάσχει.

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής με την ευλογία του Κυρίου αναπτύχθηκε σε πάνω από 130 εκκλησίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πάνω από 250 κατ οίκον συναθροίσεις.

Το 1986 εκδόθηκε για πρώτη φορά η εφημερίδα «Χριστιανισμός» και για πρώτη φορά η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής (Ε.Α.Ε.Π.) με δικό της έντυπο ενημερώνει τον ελληνικό λαό για το έργο που ο Χριστός κάνει και σήμερα την Αναγέννηση και το Βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Με κυκλοφορία δεκάδων χιλιάδων φύλλων μηνιαίως έδωσε ειδικά εκείνα τα χρόνια νέα ώθηση στο έργο του Θεού. Σήμερα και με την αγγλική έκδοση η έντυπη μορφή της κυκλοφορεί σε πάνω από 70 χώρες. Και μέσα από το επίσημο Web site της εκκλησίας κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο μεταφρασμένη στη αγγλικά ισπανικά γερμανικά γαλλικά ιταλικά τουρκικά αλβανικά αρμενικά και ρώσικα. (www.Christianity.gr).

Το 1994 ίδρυσε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Χριστιανισμός» 93,9 FM που σήμερα με το δίκτυο που αυτό έχει και τους 30 περίπου τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς «Χριστιανισμός» σε όλη την Ελλάδα κηρύττει το Ευαγγέλιο 24 ώρες το 24ωρο σε όλη την Ελλάδα.

Από το 1999 ο «Χριστιανισμός» το χριστιανικό ραδιόφωνο της Αθήνας στην υπηρεσία του Ευαγγελίου ακούγεται 24ώρες το 24ωρο μέσω του Ιντερνετ σε όλο τον κόσμο.

Επίσης τα τελευταία χρόνια έχουν διοργανωθεί ξένες συναθροίσεις στην Αθήνα, και έτσι έχουμε συναθροίσεις στα αγγλικά γαλλικά αραβικά κ.α. για αλλοδαπούς που ζούν στην Αθήνα.

Τα τελευταία χρόνια η Ε.Α.Ε.Π. εξαπλώνεται γρήγορα στο εξωτερικό και έχουν δημιουργηθεί πολλές εκκλησίες στην Γερμανία, USA , Κύπρος, Βέλγιο, Αλβανία καθώς και σε άλλες χώρες πολλές εκκλησίες ενδιαφέρονται να μάθουν και να εφαρμόσουν ακριβώς τον Λόγο του Θεού όπως στην Βουλγαρία και στην Νιγηρία.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

- *Αρχαίο κείμενο -*
- *Μετάφραση Ν.Βάμβα -*
- *Ερμηνεία από τον Λ. Φέγγο.*

Εκδόσεις «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ»

Αθήνα 2000 μ.Χ.

Copyright: Για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσμο
Εκδόσεις «Χριστιανισμός»
Τηλ. Fax 30-1- 34.20.511
www.Christianity.gr/apokalypsis
email: apokalypsis@mail.com

Πρώτη έκδοση στην Ελληνική: Μάρτιος 2000
Επιμέλεια Ύλης : Οι εκδότες
ISBN:

“ Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας, καὶ φυλάττοντες τὰ γεγραμμένα ἐν αὐτῇ· διότι ὁ καιρὸς εἶναι πλησίον. ”

“ Ἐγὼ εἶμαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, λέγει ὁ Κύριος, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἔρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ. ”

“ Καὶ ἰδού, ἔρχομαι ταχέως· καὶ ὁ μισθὸς μου εἶναι μετ’ ἐμοῦ, διὰ νὰ ἀποδώσω εἰς ἕκαστον ὡς θέλει εἶσθαι τὸ ἔργον αὐτοῦ. ”

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΕΣΗ – ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ	7
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	8
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄	16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄	26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄	35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄	43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ΄	52
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄	65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄	75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄	86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄	96
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄	102
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄	115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄	124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄	138
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄	152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣ΄	156
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄	169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄	178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄	187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄	194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄	202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄	213

ΓΕΝΕΣΗ – ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ

Η **Αποκάλυψη** είναι ένα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης, τα οποία ξεχώρισαν οι Πατέρες ως γνήσια και θεόπνευστα στη Σύνοδο της Καρθαγένης το 393 μ.Χ.

Η **Αποκάλυψη** είναι το επιστέγασμα της Αγίας Γραφής και μας λέει πώς θα τελειώσουν όλα, όπως και η **Γένεση** που είναι το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής και μας λέει πώς άρχισαν όλα.

Η **Γένεση** γράφει: "Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην". Γένεση α:1

Η **Αποκάλυψη** γράφει: "Και είδον ουρανόν νέον και γην νέαν". Αποκάλυψη κα:1

Η **Γένεση** γράφει: "Και το σύναγμα των υδάτων εκάλεσεν θάλασσαν". Γένεση α:10

Η **Αποκάλυψη** γράφει: "Και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον". Αποκάλυψη κα:1

Η **Γένεση** γράφει: "Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ημέραν, το δε σκότος εκάλεσε νύκτα". Γένεση α:5

Η **Αποκάλυψη** γράφει: "Διότι νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί". Αποκάλυψη κα:25

Η **Γένεση** γράφει: "Και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν διά να εξουσιάζη επί της ημέρας και τον φωστήρα τον μικρότερον διά να εξουσιάζη επί της νυκτός". Γένεση α:16

Η **Αποκάλυψη** γράφει: "Και η πόλις δεν έχει χρείαν του ηλίου, ουδέ της σελήνης διά να φέγγωσι εν αυτή, διότι η δόξα του Θεού εφώτισεν αυτήν και ο λύχνος αυτής είναι το Αρνίον". Αποκάλυψη κα:23

Η **Γένεση** γράφει: "Διότι καθ' ην ημέραν φάγης απ' αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει". Γένεσις β:17

Η **Αποκάλυψη** γράφει: "Και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον". Αποκάλυψη κα:4

Η **Γένεση** γράφει: "Θέλω πληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυφορίας σου". Γένεσις γ:16

Η **Αποκάλυψη** γράφει: "Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνους δεν θέλουσι υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθον". Αποκάλυψη κα:4

Η **Γένεση** γράφει: "Κατηραμένη να ήναι η γη εξ' αιτίας σου". Γένεσις γ:17

Η **Αποκάλυψη** γράφει: "Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον". Αποκάλυψη κβ:3

Η **Γένεση** γράφει: "Και έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον και έθεσεν αυτόν εν τω παραδείσω της Εδέμ, διά να εργάζεται αυτόν και να φυλάττει αυτόν". Γένεση β:15

Η **Αποκάλυψη** γράφει: "Ίδου η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών και αυτοί θέλουσι είσθαι λαοί αυτού και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών". Αποκάλυψη κα:3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι αναγνώστες είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε στο βιβλίο αυτό, τις εξηγήσεις που δίνουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, μαζί με το αρχαίο κείμενο και την μετάφραση του Αρχιμανδρίτη Νεοφύτου Βάμβα, χωρίς περιστροφές, υπεκφυγές και πολύλογες ερμηνείες.

Πιστεύουμε ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης, που είναι το 27^ο της Καινής Διαθήκης, δεν δόθηκε από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό για να αποτελέσει ένα μυστηριώδες βιβλίο με γριφώδεις, ανεξήγητες αγγελίες.

Πιστεύουμε αντιθέτως ότι είναι ένα προφητικό βιβλίο το οποίο περιγράφει την τελευταία επταετία της κυριαρχίας του Αντίχριστου και του κοσμικού συστήματος και ενημερώνει όλους τους πιστούς ανθρώπους τι θα συμβεί για να φροντίσουν να αποφύγουν όλα αυτά τα δεινά.

Ο ίδιος ο Κύριος συμβουλεύει όλους μας: «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να συμβώσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου». Λουκάς κα' 36.

Το να «εκφύγητε πάντα ταύτα», σημαίνει να ξεφύγετε απ' όλα αυτά που γράφει η Αποκάλυψη.

Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας λέει ο Κύριος: «Επειδή εφύλαξας το Λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης». Αποκάλυψη γ' 10.

Δεν μπορούμε να καυχηθούμε ότι είμαστε αλάνθαστοι στην ερμηνεία μας, διότι πολλά στοιχεία βλέπουμε να μεταβάλλονται με την πρόοδο της τεχνολογίας.

Στο σημείο στο οποίο εμείς υποθέτουμε ότι οι ακρίδες θα είναι τα ελικόπτερα, μπορεί να ανακαλυφθούν άλλα όπλα με περισσότερη ομοιότητα.

Πάντως εμείς διατυπώνουμε τη γνώμη μας και δίνουμε μια εξήγηση βασιζόμενοι στη μελέτη της Αγίας Γραφής.

Αν κάποιος από τους αναγνώστες μας έχει κάποια διαφορετική γνώμη μπορεί να μας γράψει και αν είναι αξιόλογη μπορούμε στη δεύτερη έκδοση να την αναφέρουμε.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η **Αποκάλυψη** είναι ένα προφητικό βιβλίο που αφορά όλους τους χριστιανούς που θέλουν να φθάσουν κάποια ημέρα στο ουράνιο περιβάλλον του Θεού και να λάβουν μέρος στην αιώνια βασιλεία του Ιησού Χριστού.

Περιγράφει τρεις καταστάσεις, όπως γράφει στο εδάφιο κλειδί: **"Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλλουσι να γείνωσι μετά ταύτα"**. Αποκάλυψη α:19

Τα **όσα είδε** ο Ιωάννης περιγράφονται στο α' κεφάλαιο. Είδε τον Ιησού Χριστό ένδοξο έτοιμο να έλθει να παραλάβει την εκκλησία Του. Είδε τις επτά λυχνίες, που είναι οι επτά εκκλησίες της Ασίας και τους επτά αστέρες που είναι οι επτά ποιμένες των επτά εκκλησιών.

Τα **όσα είναι** αφορούν την πνευματική κατάσταση των επτά εκκλησιών της Ασίας, τις οποίες έχει επιλέξει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός για να φανερώσει τις ελλείψεις και τα ελαττώματα, τα οποία πρέπει όλοι να διορθώσουμε.

Τα **όσα μέλλουν να γίνουν μετά ταύτα**, είναι όλα όσα θα γίνουν μετά την αρπαγή της εκκλησίας, όταν θα επικρατήσει ο Αντίχριστος επί επτά έτη. Αυτά τα δεινά περιγράφονται από το δ' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όταν γίνεται πια η αρπαγή της εκκλησίας.

Ο Ιωάννης περιγράφει: **"Μετά ταύτα είδον και ιδού θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ' εμού έλεγεν, Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα"** (Αποκάλυψη δ:1). Εδώ είναι η αρπαγή της εκκλησίας.

Από το δ' κεφάλαιο και κάτω δε βλέπουμε πουθενά την εκκλησία, όπως στις Πράξεις των Αποστόλων, αλλά ούτε καν τη λέξη εκκλησία, ενώ στα τρία πρώτα κεφάλαια, μετράμε τη λέξη εκκλησία πάνω από 17 φορές και ασχολείται ο Κύριος με τις εκκλησίες και τους ποιμένες τους.

Είπαμε ότι η Αποκάλυψη είναι προφητικό βιβλίο και αφορά τους χριστιανούς για να γνωρίζουν τα δεινά που θα λάβουν χώρα στα έτη του αντιχρίστου και να ετοιμασθούν για να λάβουν μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας και να ξεφύγουν τη μεγάλη θλίψη, όπως μας είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.

"Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιου του ανθρώπου". Λουκάς κα:36

Η Αποκάλυψη του Χριστού είναι ένα βιβλίο προφητικό που γράφτηκε το **96 μ.Χ.** από τον Ιωάννη τον Θεολόγο τον μαθητή και απόστολο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που ήταν εξόριστος στην Πάτμο, ένα νησί ελληνικό στο Αιγαίο, για το λόγο του Θεού. Επειδή μερικοί εξέφρασαν την απορία, γιατί ο Ιωάννης δεν αναφέρει τίποτα για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που έγινε το 70 μ.Χ., έχουμε να τους επιστήσουμε την προσοχή στο γεγονός ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι προφητεία και όχι ιστορία. Θα προσπαθήσουμε με όσο το δυνατό λιγότερα λόγια και συγκεκριμένες εξηγήσεις να δώσουμε σε κάθε αναγνώστη να καταλάβει τι λέει η αποκάλυψη του Χριστού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

<i>Αρχαίο κείμενο</i>	<i>Μετάφραση Ν. Βάμβα</i>
1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσημανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, 2 ὃς ἐμαρτύρησεν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδεν.	1 ἈΠΟΚΑΛΥΨΙΣ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποῖαν ἔδωκεν εἰς αὐτὸν ὁ Θεός, διὰ νὰ δεῖξη εἰς τοὺς δούλους αὐτοῦ ὅσα πρέπει νὰ γείνωσι ταχέως· καὶ ἐφανέρωσεν αὐτὰ ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ εἰς τὸν δούλον αὐτοῦ Ἰωάννην· 2 ὅστις ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ὅσα εἶδε.

Ερμηνεία

Στο πρώτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο, ο απόστολος Ιωάννης διευκρινίζει ότι η **Αποκάλυψη είναι του Χριστού**, που του την έδωσε ο Θεός και έστειλε στον

Ιωάννη, διά του αγγέλου, για να φανερώσει στους δούλους Του, "όσα πρέπει να γίνωσι εν τάχει". Σ' αυτό το σημείο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερος τη λέξη "εν τάχει", που ερμηνεύεται σε βραχύ χρονικό διάστημα και όχι ταχέως, όπως ερμηνεύουν συνήθως. Το "εν τάχει" είναι το μικρό χρονικό διάστημα των επτά ετών του αντιχρίστου. Από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα γεγονότα, θα τελειώσουν γρήγορα, σε επτά χρόνια.

3 μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

3 Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας, καὶ φυλάττοντες τὰ γεγραμμένα ἐν αὐτῇ· διότι ὁ καιρὸς εἶναι πλησίον.

Στη συνέχεια το 3ο εδάφιο φανερώνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αποκαλύψεως και τη μεγάλη χρησιμότητα για τους ανθρώπους που τη διαβάζουν, την ακούν και φυλάνε τα γραμμένα. Γιατί όμως; Γιατί ο χριστιανός πρέπει να γνωρίζει τα δεινά που θα περάσει η ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια των επτά ετών του αντιχρίστου και να ετοιμαστεί να λάβει μέρος στην αναχώρηση των πιστών, που θα γίνει πριν από την εμφάνιση του αντιχρίστου.

Αυτό, ο απόστολος Παύλος το περιγράφει στο δ' κεφάλαιο της Α' Προς Θεσσαλονικείς Επιστολής, σαν αποπαγή της εκκλησίας.

Οι πιστοί που φυλάνε το Λόγο του Θεού, θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και θα αποφύγουν τα δεινά του αντιχρίστου. Στην εκκλησία της Φιλαδελφείας ο Κύριος υπόσχεται: "Επειδή εφύλαξας τον λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ήτις μέλλει να έρθει επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικοῦντας επί της γης". Αποκάλυψη γ:10

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός επάνω σε αυτό το θέμα μας παραγγέλει: "Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθείτε να εκφύγητε πάντα ταύτα, τα μέλλοντα να γίνωσι και να σταθίητε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου". Λουκάς κα:36

4 Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ὄντος καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,

4 Ὁ Ἰωάννης πρὸς τὰς ἑπτὰ ἐκκλησίας τὰς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ὄντος καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων τὰ ὅποια εἶναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ·

Από το 4^ο εδάφιο ο Ιωάννης μεταφέρει ένα χαιρετισμό που είναι ευχή για χάρη και ειρήνη που στέλνουν, ο Πατέρας, **"ο ὄν και ο ἦν και ο ἐρχόμενος"**. Αυτός που υπάρχει, Αυτός που υπήρχε πάντοτε και Αυτός που ἐρχεται.

Τα επτά Πνεύματα, που είναι το Πνεύμα το Άγιο.

Η τελειότητα του αριθμού επτά για το Άγιο Πνεύμα δείχνει τις επτά ιδιότητές Του, όπως τις περιγράφει ο Λόγος του Θεού. **Πνεύμα σοφίας, Πνεύμα συνέσεως, Πνεύμα βουλής, Πνεύμα δυνάμεως, Πνεύμα γνώσεως, Πνεύμα φόβου του Κυρίου και Πνεύμα ευσέβειας.** Ησαΐας ια:2

Τα δε ονόματα του Αγίου Πνεύματος στην Καινή Διαθήκη είναι επτά: Άγιο Πνεύμα - Πνεύμα Θεού - Πνεύμα του Χριστού - Παράκλητος - Πνεύμα του Πατρός - το Πνεύμα του Κυρίου και το Πνεύμα της αληθείας.

Ο προφήτης Ζαχαρίας το περιγράφει σαν τον λίθον" με τους επτά οφθαλμούς" (Ζαχαρίας γ:9), που περιτρέχουν όλη τη γη" (Ζαχαρίας δ:10). Δηλαδή οι ευχές είναι από τον Πατέρα, το Άγιο Πνεύμα και τον Ιησού Χριστό. Την Αγία Τριάδα δηλαδή.

5 καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλείων τῆς γῆς. Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ λύσαντι ἡμᾶς ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ, 6 καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος

5 καὶ ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅστις εἶναι ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλείων τῆς γῆς· εἰς τὸν ἀγαπήσαντα ἡμᾶς, καὶ λούσαντα ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν μὲ τὸ αἷμα αὐτοῦ, 6 καὶ ὅστις ἔκαμεν ἡμᾶς βασιλεῖς, καὶ ἱερεῖς εἰς τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα αὐτοῦ·

εις τούς αιώνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

εις αὐτὸν εἶη ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἄμήν.

Ο Ἰησοῦς Χριστός, που εἶναι ὁ μάρτυρας ὁ πιστός, ὁ πρῶτος που ἀναστήθηκε καὶ ἀρχοντας τῶν βασιλείων τῆς γῆς. Ὁ Ἰωάννης Τον δοξάζει καὶ Τον ευγνωμονεῖ. **"Εἰς τον ἀγαπήσαντα καὶ λούσαντα ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἀμαρτιῶν ἡμῶν με τὸ αἷμα Αὐτοῦ καὶ ὅστις ἔκαμεν ἡμᾶς βασιλεῖς καὶ ιερεῖς εἰς τὸν Θεόν καὶ Πατέρα αὐτοῦ, εἰς Αὐτὸν εἶη ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν".** Ἀποκάλυψη α:4-6

7 Ἴδὸν ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.

7 Ἴδὸν ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ θέλει ἰδεῖ αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς, καὶ ἐκεῖνοι οἵτινες ἐξεκέντησαν αὐτόν· καὶ θέλουσι θρηνήσει ἐπ' αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς· ναί, ἀμήν.

Ἀμέσως ὁ Ἰωάννης ἀναγγέλλει διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τὸ τέλος τοῦ κόσμου με τὴν δευτέρα παρουσία τοῦ Χριστοῦ καὶ λέει ὅτι θα Τον δουν ὅλοι, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ που Τον σταύρωσαν καὶ θα θρηνήσουν ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς (Ἀποκάλυψη α:7).

8 Ἐγὼ εἶμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠ, λέγει κύριος ὁ θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.

8 Ἐγὼ εἶμαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, λέγει ὁ Κύριος, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ.

Ὁ Ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀμέσως διαβεβαιώνει: **"Ἐγὼ εἶμαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, λέει Κύριος ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ"** (Ἀποκάλυψη α:7-8). Ἐδῶ διαπιστώνονται οἱ ἴδιες ιδιότητες με τὸν πατέρα.

9 Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ,

9 Ἐγὼ ὁ Ἰωάννης, ὁ καὶ ἀδελφὸς σας, καὶ συγκοινωνὸς εἰς τὴν θλίψιν καὶ εἰς τὴν βασιλείαν καὶ τὴν ὑπομονὴν τοῦ

ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένη Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ. 10 ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος 11 λεγούσης, Ὁ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς Ἐφεσον καὶ εἰς Σμύρναν καὶ εἰς Πέργαμον καὶ εἰς Θυάτειρα καὶ εἰς Σάρδεις καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν καὶ εἰς Λαοδίκειαν.

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἤμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένη Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 10 Κατὰ τὴν Κυριακὴν ἡμέραν ἦλθον εἰς ἕκστασιν πνευματικὴν· καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος, 11 ἣτις ἔλεγεν, Ἐγὼ εἶμαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος· καὶ, Ὅτι βλέπεις, γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον εἰς τὰς ἑπτὰ ἐκκλησίας τὰς ἐν τῇ Ἀσίᾳ, εἰς Ἐφεσον, καὶ εἰς Σμύρνην, καὶ εἰς Πέργαμον, καὶ εἰς Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς Λαοδίκειαν.

Ο Ιωάννης διηγείται ότι, όταν ήταν εξόριστος στη νήσο Πάτμο για το λόγο του Θεού και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, μια Κυριακή ήρθε σε ἕκσταση. Η Κυριακή ημέρα είναι κατανοητή πλήρως από τους Έλληνες, οι οποίοι γνωρίζουν ότι είναι η πρώτη η μέρα της εβδομάδος. Στο αγγλικό κείμενο όμως η Κυριακή ερμηνεύεται σαν 'η ημέρα του Κυρίου'. 'Η ημέρα του Κυρίου' όμως είναι η ημέρα που θα ἔλθει ο Κύριος να κάνει την παρουσία Του επάνω στη γη. Πολλοί κήρυκες λοιπόν και στα κηρύγματά τους και στα γραπτά τους επιδίδονται σε εξηγήσεις, ότι ο Ιωάννης βρέθηκε διά του Πνεύματος του Αγίου στην 'ημέρα του Κυρίου' και επάνω σ' αυτή την παρεξήγηση ἔχουν γραφτεί και κηρυχθεί πολλές ερμηνείες. Το απλό όμως είναι ότι η Κυριακή ελληνικά είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Ο Ιωάννης λοιπόν άκουσε μια δυνατή φωνή πίσω του και φώναζε: **"Εγὼ εἶμαι το Α και το Ω, ο πρῶτος και ο ἔσχατος..."** (Αποκάλυψη α:8-12), γράψε ὅτι βλέπεις και στείλε τα στις εφτά ἐκκλησίες της Ἀσίας.

12 Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἣτις ἐλάλει μετ' ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας

12 Καὶ ἐστράφην νὰ ἴδω τὴν φωνὴν ἣτις ἐλάλησε μετ' ἐμοῦ· καὶ στραφείς εἶδον ἑπτὰ λυχνίας, 13 καὶ ἐν μέσῳ

χρυσᾶς, 13 καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἷον ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσᾶν· 14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαὶ ὡς ἔριον λευκόν, ὡς χιών, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλόξ πυρός, 15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ ὡς ἐν καμίνῳ πεπτρωμένης, καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν, 16 καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτὰ, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος φαίνει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν εἶδον ἓνα ὅμοιον μὲ υἷον ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη χιτῶνα, καὶ περιεζωσμένον πλησίον τῶν μαστῶν ζώνην χρυσῆν· 14 ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες ἦσαν λευκαὶ ὡς μαλλίον λευκόν, ὡς χιών· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλόξ πυρός· 15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι μὲ χαλκολίβανον, ὡς ἐν καμίνῳ πεπτρωμένοι· καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν. 16 Καὶ εἶχεν ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ χειρὶ ἑπτὰ ἀστέρας· καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐξήρχετο ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα· καὶ ἡ ὄψις αὐτοῦ ἔλαμπεν ὡς ὁ ἥλιος λάμπει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.

Μπροστά του φανερώθηκε ο ἑνδοξος Ἰησοῦς Χριστός που περπατούσε ανάμεσα σε ἑπτὰ λυχνίες και κρατούσε στο δεξί του χέρι ἑπτὰ ἀστέρες. Αποκάλ. α:12-17

17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἔθηκεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ ἐπ' ἐμέ λέγων, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ἄδου. 19 γράψον οὖν ἃ εἶδες καὶ ἃ εἰσὶν καὶ ἃ μέλλει γενέσθαι μετὰ ταῦτα. 20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων οὓς εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς· οἱ ἑπτὰ ἀστέρες ἄγγελοι

17 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός· καὶ ἐπέθηκε τὴν δεξιὰν αὐτοῦ χεῖρα ἐπ' ἐμέ, λέγων μοι, Μὴ φοβοῦ· ἐγώ εἰμαι ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, 18 καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἔγιννα νεκρός· καὶ ἰδοὺ, εἰμαι ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν· καὶ ἔχω τὰ κλειδιά τοῦ ἄδου καὶ τοῦ θανάτου. 19 Γράψον ὅσα εἶδες, καὶ ὅσα εἶναι, καὶ ὅσα μέλλουσι νὰ γείνωσι μετὰ ταῦτα· 20 τὸ μυστήριον τῶν ἑπτὰ ἀστέρων τοὺς ὁποίους εἶδες ἐν τῇ δεξιᾷ μου, καὶ τὰς ἑπτὰ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. Οἱ ἑπτὰ ἀστέρες εἶναι οἱ ἄγγελοι τῶν

τῶν ἑπτὰ ἐκκλησιῶν εἰσιν, καὶ αἱ
 λυχνίαι αἱ ἑπτὰ ἑπτὰ ἐκκλησίαι
 εἰσίν.

ἑπτὰ ἐκκλησιῶν καὶ αἱ ἑπτὰ λυχνίαι
 τὰς ὁποίας εἶδες, εἶναι αἱ ἑπτὰ
 ἐκκλησίαι.

Ἡ παρουσία του ἑνδοξου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔκανε τον Ἰωάννη να πέσει μπροστά στα πόδια Του σαν νεκρός. Ο Ἰησοῦς Χριστός ἀπλωσε το χέρι Του ἐπάνω του και του εἶπε: **"Μη φοβού, ἐγώ εἶμαι ὁ πρῶτος και ὁ ἔσχατος και ὁ ζων και ἐγείνα νεκρός και ἰδοὺ εἶμαι ζων εἰς τους αἰῶνας των αἰῶνων ἀμήν και ἔχω τα κλειδιά του ἄδου και του θανάτου. Γράψον ὅσα εἶδες και ὅσα εἶναι και ὅσα μέλλουσι να γείνωσι μετὰ ταῦτα"**. Αποκάλυψη α:17-20

Αυτό εἶναι το ἐδάφιο – κλειδί ὅλης της ἐξήγησης του βιβλίου της Αποκαλύψεως. **Ὅσα εἶδες**, ἐννοεῖ, ὅσα εἶδε στην ὄραση. Τον δοξασμένο Ἰησοῦ Χριστό, τις ἑπτὰ λυχνίες που συμβολίζουν τις ἑπτὰ ἐκκλησίες και τους ἑπτὰ ἀστέρες που συμβολίζουν τους ἑπτὰ ἀγγέλους (ποιμένες) των ἑπτὰ ἐκκλησιῶν. Αποκάλυψη α:20

Ὅσα εἶναι ἐννοεῖ την παρούσα κατάσταση των ἐκκλησιῶν. Και **ὅσα μέλλουν να γίνουν** "μετὰ ταῦτα" εἶναι τα γεγονότα που θα γίνουν μετὰ την ἀρπαγή της ἐκκλησίας, ὅταν θα ἐξουσιάζει ὁ Ἀντίχριστος για ἑπτὰ χρόνια.

Οι ἑπτὰ ἐκκλησίες δεν μπορεί να συμβολίζουν ἑπτὰ περιόδους της ιστορίας της ἐκκλησίας, ὅπως ἔχει διατυπωθεῖ, γιατί ἀυτή η ἐξήγηση δεν ἔχει καμία πρακτική σημασία. Φυσιολογικά ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός παρουσιάζει ἑπτὰ ἐκκλησίες της Ἀσίας για να ἐξετάσουμε ὁ καθένας μας την παρούσα κατάσταση μας και να διορθώσουμε την οδὸ μας, πριν ἔρθει. Στην καθεμιά ἐκκλησία μπορεί να ἀνακαλύψουμε και τη δική μας ἐκκλησία, τα δικά μας ἐλαττώματα και να μετανοήσουμε. Υπήρχαν κι ἄλλες ἐκκλησίες στη Μ. Ἀσία, ἀλλά ὁ Κύριος παίρνει σαν πρότυπα αυτές τις ἑπτὰ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ

1 Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ

1 ΠΡΟΣ τὸν ἄγγελον τῆς ἐκκλησίας

ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

τῆς Ἐφέσου γράψον, Ταῦτα λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

Ο ἄγγελος της εκκλησίας είναι ο ποιμένας της εκκλησίας που έχει την ευθύνη για την πιστή εφαρμογή του Λόγου του Θεού στην κάθε επιμέρους εκκλησία που είναι τοποθετημένος από τον Κύριο και υπηρετεί. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο ιερέας, ο υπεύθυνος για την εφαρμογή του Λόγου του Θεού και γι' αυτό τον ονομάζει "ἄγγελο του Κυρίου".

"Ἐπειδὴ τα χεῖλη του ιερέως θέλουσι φυλάττει γνώσιν, και εκ του στόματος αυτού θέλουσι ζητήσει νόμον, διότι αὐτός είναι ἄγγελος του Κυρίου των δυνάμεων". Μαλαχίας β:7

Σ' όλους τους ποιμένες συστήνει τον εαυτό Του ο Κύριος, ανάλογα με την κατάσταση της εκκλησίας. Σ' όλους διαβεβαιώνει: "Ἐξεύρω τα ἔργα σου", είτε καλά είναι αυτά, είτε πονηρά. Σ' όλους παραγγέλλει: "Ὅποιος νικαίει θα ανταμειφθῆ και ὅποιος ἔχει αυτιά, ας ακούσει τι λέγει το Πνεῦμα προς τις εκκλησίες.

2 Οἶδα τὰ ἔργα σου και τὸν κόπον και τὴν ὑπομονὴν σου, και ὅτι οὐ δύνη βαστάσαι κακούς, και ἐπειράσας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους και οὐκ εἰσίν, και εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς· 3 και ὑπομονὴν ἔχεις, και ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, και οὐ κεκοπίακες. 4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες.

2 Ἐξεύρω τὰ ἔργα σου, και τὸν κόπον σου, και τὴν ὑπομονὴν σου, και ὅτι δὲν δύνασαι νὰ ὑποφέρῃς τοὺς κακούς· και ἐδοκίμασας τοὺς λέγοντας ὅτι εἶναι ἀπόστολοι, και δὲν εἶναι· και εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς. 3 Και ὑπέφερες, και ἔχεις ὑπομονὴν, και διὰ τὸ ὄνομά μου ἐκοπίασας, και δὲν ἀπέκαμες. 4 Πλὴν ἔχω τι κατὰ σοῦ, διότι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας.

Στην εκκλησία της Εφέσου λέει ο Κύριος, ὅτι τα ἔργα της είναι πολύ καλά, ἀλλά... **"Ἐξεύρω τα ἔργα σου και τον κόπον σου και την υπομονήν σου και**

ὅτι δεν δύνασαι να υποφέρεις τους κακούς και εδοκίμασας τους λέγοντας ὅτι εἶναι ἀπόστολοι και δεν εἶναι, και εὔρες αυτούς ψευδεῖς. Και υπέφερες και ἔχεις υπομονήν και διά το ὄνομά μου εκοπίασας και δεν απέκαμες". Αποκάλυψη β:2-3. Η εκκλησία της Εφέσου εἶχε ἐργακόπο, υπομονή και δεν μπορούσε να υποφέρει τους κακούς ανάμεσα στο λαό της. Εξέταζε και διέκρινε τους ψευδοδιδάσκαλους, και υπέφερε με υπομονή και κοπίαζε για το ὄνομα του Χριστοῦ και δεν κουραζόταν.

Από τις Πράξεις των Αποστόλων στο ιθ' κεφάλαιο που διαβάζουμε πώς ἔλαβαν Πνεῦμα Ἅγιο οι δώδεκα Εφέσιοι με τη διακονία του αποστόλου Παύλου, μπορούμε να καταλάβουμε, πόσο ωραία ἄρχισε η ευλογημένη αὐτή εκκλησία. Στην Επιστολή που στέλνει ο ἀπόστολος Παῦλος στην εκκλησία της Εφέσου, γράφει: "Δεν παύομαι ευχαριστῶν τον Θεόν υπέρ υμῶν, μνημονεύων υμᾶς εν ταις προσευχαῖς μου". Εφεσίους α:16

Μετά τριάντα χρόνια ὅμως ο Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τους στέλνει με τον Ἰωάννη ἐπιστολή και τους λέει ὅτι ἔχασαν την πρώτη τους αγάπη. Ο Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός που την ἐπαινεῖ, στο τέλος της λέει ὅτι κάτι ἔχει ἐναντίον της. **"Πλην ἔχω τι κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτην ἀφήκας"**. Αποκάλυψη β:4

Σ' αὐτό το σημεῖο πρέπει να προσέξει και ο κάθε χριστιανός και η κάθε εκκλησία, σ' αὐτές τις ἐσχάτες ἡμέρες. Η πρώτη αγάπη για το Χριστό, για τους ἀδελφούς, για το Λόγο του Θεοῦ, για την προσευχή πρέπει να εἶναι σταθερή, αν δεν μπορεί ἄλλο να αυξηθεῖ.

Ο Κύριος δε δέχεται την αγάπη που μας ἔδωσε ὅταν μας κάλεσε να ελαττωθεῖ ἔστω και λίγο, γιατί η δική Του αγάπη για μας δεν παύει ποτέ, ούτε ελαττώνεται. **"Αγαπήσας τους ιδικούς Του, μέχρι τέλους ἠγάπησεν αυτούς"**. (Ἰωάννης ιγ:1). **"Σε ἠγάπησα με αγάπησιν αἰώνιον"**. Ιερεμίας λα:3

Εἶναι ὅμως σημεῖο των ἐσχάτων ἡμερῶν ὅτι η αγάπη σ' ὅλους τους ἀνθρώπους θα κρῶσει. **"Και ἐπειδή θα πληθυνθή η ἀνομία, η αγάπη των πολλῶν θέλει ψυχρανθή"**. Ματθαῖος κδ:12

Η εκκλησία πρέπει να ἔχει πάντοτε ἐνθερμη αγάπη **"ἐκ καθαρᾶς καρδίας, συνειδήσεως ἀγαθῆς και πίστεως ἀνυποκρίτου"**. Α' Τιμοθέου α:5

5 μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποιήσον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσης. 6 ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ καὶ γὰρ μισῶ. 7 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὃ ἐστὶν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ.

5 Ἐνθυμοῦ λοιπὸν πόθεν ἐξέπεσες, καὶ μετανόησον, καὶ κάμε τὰ πρῶτα ἔργα· εἰ δὲ μή, ἔρχομαι πρὸς σὲ ταχέως, καὶ θέλω κινήσει τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν δὲν μετανοήσης. 6 Ἐχεις ὁμως τοῦτο, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, τὰ ὁποῖα καὶ ἐγὼ μισῶ. 7 Ὅστις ἔχει ὄπιον, ἅς ἀκούσῃ τί λέγει τὸ Πνεῦμα πρὸς τὰς ἐκκλησίας· Εἰς τὸν νικῶντα, θέλω δώσει εἰς αὐτὸν νὰ φάγῃ ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου τοῦ Θεοῦ.

Ἄν ἡ ἐκκλησία ἔχει χάσει τὴν πρώτη της ἀγάπη, πρέπει νὰ φοβηθεῖ καὶ νὰ μετανόησει ἐγκαίρως. **"Ἐνθυμοῦ λοιπὸν πόθεν ἐξέπεσες καὶ μετανόησον καὶ κάμε τὰ πρῶτα ἔργα, εἰδημὴ ἔρχομαι πρὸς σε ταχέως καὶ θέλω κινήσει τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν δὲν μετανόησεις"**. Ἀποκάλυψη α:5

Ἡ προειδοποίηση τοῦ Κυρίου εἶναι ὅτι θα μετακινήσει τὴ λυχνία του ποιμένα, ἀπὸ τὸν τόπο της. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι θα πάρει ἀπὸ τὰ χέρια του τὴν ἐκκλησία καὶ θα τὴν πάει σὲ ἄλλο τόπο, θα τὴν προσθέσει σὲ ἄλλο ποίμνιο, που θα εἶναι ἀσφαλῆς καὶ θα ἀποκατασταθεῖ σὲν ἀγάπη. Βεβαίως ἡ ἐκκλησία εἶχε ὀρθότομησιν καὶ υγιὴ διδασκαλία τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ μισούσε τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν. Ἀποκάλυψη β:6

Ὅποιος ἔχει ἀντιὰ, ἀς ἀκούσει τι λέει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο σὲ τὴν ἐκκλησίαν "Σ' αὐτὸν που νικά θα του δώσω νὰ φάει ἀπὸ τὸ δέντρο τῆς ζωῆς, που εἶναι μέσα σὲν τὸν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ"

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνης ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο

8 ΚΑΙ πρὸς τὸν ἄγγελον τῆς ἐκκλησίας τῶν Σμυρναίων γράψον, Ταῦτα λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὅστις ἐγένετο

νεκρός και ἔζησεν· 9 Οἶδά σου τὴν θλίψιν και τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, και τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, και οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγή τοῦ Σατανᾶ. 10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, και ἔξετε θλίψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, και δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 11 ὁ ἔχων οὐς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῆ ἑκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

νεκρός και ἔζησεν· 9 Ἐξεύρω τὰ ἔργα σου και τὴν θλίψιν και τὴν πτωχείαν, (εἶσαι ὅμως πλούσιος,) και τὴν βλασφημίαν τῶν λεγόντων ἑαυτούς ὅτι εἶναι Ἰουδαῖοι, και δὲν εἶναι, ἀλλὰ συναγωγή τοῦ Σατανᾶ. 10 Μὴ φοβοῦ μηδὲν ἐκ τῶν ὅσα μέλλεις νὰ πάθῃς· ἰδοὺ, ὁ διάβολος μέλλει νὰ βάλῃ τινὰς ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν, διὰ νὰ δοκιμασθῆτε· και θέλετε ἔχει θλίψιν δέκα ἡμερῶν. γίνου πιστὸς μέχρι θανάτου, και θέλω σοί δώσει τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 11 Ὅστις ἔχει ὥτιον, ἄς ἀκούσῃ τί λέγει τὸ Πνεῦμα πρὸς τὰς ἐκκλησίας· Ὁ νικῶν δὲν θέλει ἀδικηθῆ ἑκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

Για την εκκλησία της Σμύρνης που ήταν διωκόμενη, ο Ιησούς Χριστός, "**ο πρώτος και ο ἔσχατος, ὅστις ἔγινε νεκρός και ἔζησεν**" (Αποκάλυψη β:8), δεν ἔχει ἔλεγχο να κάνει, ἀλλὰ τὴν παρηγορεῖ για τους διωγμούς που υποφέρει και τις βλαστήμιες των διωκτῶν της και τὴν ενθαρρύνει: "**Μη φοβοῦ μηδὲν ἐκ των ὅσα μέλλεις νὰ πάθῃς, ἰδοὺ ὁ διάβολος μέλλει νὰ βάλῃ τινὰς ἐξ υμῶν εἰς φυλακὴν, διὰ νὰ δοκιμασθῆτε και θέλετε ἔχει θλίψιν δέκα ημερῶν. γίνου πιστὸς μέχρι θανάτου και θέλω σοι δώσει τον στέφανον τῆς ζωῆς**". Αποκάλυψη β:10. Θλίψη δέκα ημερῶν σημαίνει ὅτι ἡ διάρκεια τῆς θλίψεως εἶναι μετρημένη. Ὁση ὅμως και να εἶναι ἡ θλίψη ζητάει ὁ Κύριος να μείνουμε πιστοὶ μέχρι θανάτου και θα μας δώσει τον στέφανο τῆς ζωῆς.

Ἡ εκκλησία που διώκεται δεν πρέπει να φοβάται, ούτε να απογοητεύεται. Αντιθέτως πρέπει να χαίρεται γιατί σημαίνει ὅτι εἶναι στο θέλημα του Θεοῦ και ἑτοιμὴ για τὴν ἀρπαγή.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ

12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξειαν· 13 Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ' ὑμῖν, ὅπου ὁ Σατανᾶς κατοικεῖ.

12 ΚΑΙ πρὸς τὸν ἄγγελον τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον, Ταῦτα λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξειαν· 13 Ἐξεύρω τὰ ἔργα σου, καὶ ποῦ κατοικεῖς, ὅπου εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ· καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ δὲν ἠρνήθης τὴν πίστιν μου, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐν αἷς ὑπῆρχεν Ἀντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός, ὅστις ἐφονεύθη παρ' ὑμῖν, ὅπου κατοικεῖ ὁ Σατανᾶς.

Στην ἐκκλησία τῆς Περγάμου, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, " ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξειαν", λέει καλὰ λόγια καὶ τὴν παραδέχεται γιὰτὴν ἐνὸς κατοικεῖ ἐκεῖ που εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Σατανά, κρατᾶει τὸ ὄνομά Του, δὲν ἀρνήθηκε τὴν πίστη τῆς, παρ' ὅλο που καὶ κάποιος χριστιανός ἀνάμεσά τους φονεύθηκε ὁ Αντύπας. Ὁ Αντύπας ἦταν κάποιος καλὸς χριστιανὸς τῆς ἐκκλησίας τῆς Περγάμου. Ἴσως ἦταν ἓνας καλὸς πρεσβύτερος ἢ διάκονος τῆς ἐκκλησίας.. Πράγματι στὴν Πέργαμο εἶχαν στήσει τὸ ἀγάλμα τοῦ Καίσαρα καὶ υποχρέωναν ὅλους νὰ το προσκυνοῦν, ἐπὶ ποιηθῆ θανάτου.

14 Ἄλλ' ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλάκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεύσαι· 15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως.

14 Ἐχω ὅμως κατὰ σοῦ ὀλίγα, διότι ἔχεις ἐκεῖ τινὰς κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τοῦ Βαλαάμ, ὅστις ἐδίδασκε τὸν Βαλάκ νὰ βάλῃ σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, ὥστε νὰ φάγωσιν εἰδωλόθυτα καὶ νὰ πορνεύσωσιν. 15 Οὕτως ἔχεις καὶ σὺ τινὰς κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν· τὸ ὅποῖον μισῶ.

Ἐκφράζει ὅμως ἓνα παράπονο στὸ 14 ἐδάφιο: "Ἐχω ὅμως κατὰ σοῦ ὀλίγα, διότι ἔχεις τινὰς κρατοῦντας τὴν διδαχὴν τοῦ Βαλαάμ, ὅστις ἐδίδασκε τὸν Βαλάκ

να βάλει σκάνδαλον ενώπιον των υιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσι ειδωλόθυτα και να πορνεύσωσιν, ούτως έχεις και συ τινάς κρατούντας τη διδαχή των Νικολαΐτων, το οποίον μισώ." Αποκαλ β:14-15

Οι Νικολαΐτες ήταν οπαδοί κάποιου Νικολάου, που ακολουθούσε την διδαχή του Βαλαάμ. Ο Βαλαάμ (Αριθμοί κδ:14), συμβούλευσε τον Βαλάκ να στείλει κοπέλες στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, να παρασύρουν τους νέους του Ισραήλ στη αμαρτία, ώστε να προκαλέσουν τη οργή του Θεού και ο Ίδιος ο Θεός που λάτρευαν να τους εξοντώσει. Γι' αυτό, του είπε ότι με κανένα άλλο τρόπο δεν θα μπορούσε να νικήσει τους Ισραηλίτες. Υπάρχει "η διδαχή του Βαλαάμ" που παρακινεί τους Χριστιανούς στην ελευθεριότητα, στην κοσμικότητα και στην αμαρτία (Β.Πέτρου β:15). Υπάρχει και "η οδός του Βαλαάμ" που είναι η διδαχή της πλάνης, "χάριν μισθού". Ιούδας 11. Οι Νικολαΐτες παρότρυναν τους χριστιανούς να πηγαίνουν στο ειδωλολατρικό ναό να τρώνε ειδωλόθυτα και να πορνεύουν με τις ιέρειες, διότι έτσι ήταν το έθιμο.

16 μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ' αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 17 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

16 Μετανόησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαι πρὸς σὲ ταχέως, καὶ θέλω πολεμήσει πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὴν ῥομφαίαν τοῦ στόματός μου. 17 Ὅστις ἔχει ὠτίον, ἄς ἀκούσῃ τί λέγει τὸ Πνεῦμα πρὸς τὰς ἐκκλησίας· Εἰς τὸν νικῶντα, θέλω δώσει εἰς αὐτὸν τὸ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ θέλω δώσει εἰς αὐτὸν ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα νέον γεγραμμένον, τὸ ὁποῖον οὐδεὶς γνωρίζει εἰμὴ ὁ λαμβάνων.

Ο Ιησούς Χριστός δεν ανέχεται καμία ψευδοδιδασκαλία μέσα στην εκκλησία Του. Ο μόνος τρόπος επανορθώσεως είναι η μετάνοια. Γι αυτό ο Κύριος του γράφει:

"Μετανόησον, ειδεμή, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με την ρομφαίαν του στόματος μου." Αποκ β:16

Αν δεν φροντίσεις εσύ ο ποιμένας της εκκλησίας να τους ελέγξεις για να μετανοήσουν, θα σας επισκεφθώ εγώ γρήγορα και θα τους πολεμήσω με οργή και τιμωρία. Οποιος νικάει, θα του δώσω ψήφο λευκή και επάνω στη ψήφο θα υπάρχει γραμμένο όνομα νέο που κανείς δεν γνωρίζει παρά εκείνος που το λαβαίνει. Ψήφο λευκή, σημαίνει ότι θα αθωωθεί και θα ανακαινισθεί με ένα νέο όνομα, όποιος μετανοήσει.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ· 19 Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονὴν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.

18 ΚΑΙ πρὸς τὸν ἄγγελον τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον, Ταῦτα λέγει ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ εἶναι ὅμοιοι μὲ χαλκολίβανον· 19 Ἐξεύρω τὰ ἔργα σου, καὶ τὴν ἀγάπην, καὶ τὴν διακονίαν, καὶ τὴν πίστιν, καὶ τὴν ὑπομονὴν σου, καὶ τὰ ἔργα σου, καὶ τὰ ἔσχατα, ὅτι εἶναι πλείοτερα τῶν πρώτων.

Στην εκκλησία των Θυατείρων ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός συστήνεται σαν Υἱός του Θεού, που τα μάτια Του είναι σαν φλόγα πυρός και βλέπει τα πάντα μέσα στην εκκλησία και τα πόδια Του είναι σαν χαλκολίβανον έτοιμα να επισκεφθούν την εκκλησία για να αποκαταστήσουν δυναμικά την δικαιοσύμη και συνεχίζει: "Εξεύρω τα έργα σου και την αγάπην και την διακονίαν και τη πίστην και την υπομονήν σου και τα έργα σου και τα έσχατα ότι είναι πλειότερα των πρώτων." Αποκαλ β:19

20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεις τὴν

20 Ἐχω ὅμως κατὰ σοῦ ὀλίγα, διότι

γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἣ λέγουσα ἑαυτὴν προφήτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἔμοιους δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.

ἀφίνεις τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, ἥτις λέγει ἑαυτὴν προφήτιν, νὰ διδάσκη καὶ νὰ πλανᾷ τοὺς δούλους μου εἰς τὸ νὰ πορνεύωσι καὶ νὰ τρώγωσιν εἰδωλόθυτα.

Η εκκλησία των θυατείρων έχει πολύ καλά έργα και μάλιστα τα τελευταία, πιο παλλά από τα πρώτα. Ομως ο Κύριος εκφράζει μια αντίθεση: " Εχω όμως κατά σου ολίγα...", Αποκαλ β:20 Η εκκλησία των Θυατείρων είχε ανάμεσα της μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι είναι προφήτισα και την ονομάζει Ιεζάβελ, γιατί έκανε τα ίδια που έκανε η γυναίκα του Αχαάβ, η Ιεζάβελ που κυνήγαγε τον προφήτη Ηλία. Η γυναίκα αυτή, η Ιεζάβελ η ψευδοπροφήτισσα, δίδασκε και πλανούσε, τους δούλους του Θεού, τα γνήσια παιδιά του Θεού, ότι μπορούσαν να πηγαίνουν στον ειδωλολατρικό ναό, να τρώνε ειδωλόθυτα και να πορνεύουν. (Αποκάλυψη β:20). Δηλαδή είχε τη διδαχή των Νικολαϊτών.

21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς. 22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ' αὐτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην, ἔαν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς· 23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγὼ εἶμι ὁ ἔραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.

21 Καὶ ἔδωκα εἰς αὐτὴν καιρὸν νὰ μετανοήσῃ ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς, καὶ δὲν μετενόησεν. 22 Ἰδοὺ, ἐγὼ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ' αὐτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην, ἔαν δὲν μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν. 23 Καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς θέλω ἀποκτείνει με θάνατον. Καὶ θέλουσι γνωρίσει πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ ἔρευνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας· καὶ θέλω σᾶς δώσει εἰς ἕκαστον κατὰ τὰ ἔργα σας.

Ο Κύριος της παράγγειλε να μετανοήσει, αλλά δεν μετανόησε και αναγγέλει την τιμωρία της: "Ἰδοὺ ἐγὼ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, και τους μοιχεύοντας μετ'αυτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην εἰάν δεν μετανόησωσι εκ των ἔργων αὐτῆς. Και τα τέκνα αὐτῆς, θέλω ἀποκτείνει με θάνατον." Αποκαλ β:22-24 Όταν κάποιος δεν

θέλει να ακούσει τον έλεγχο του Λόγου του Θεού, που κηρύττεται, τότε ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός τον επισκέπτεται με κρίση, για να γνωρίσουν όλες οι εκκλησίες ότι ο Κύριος," ερευνά νεφρούς και καρδίες."

24 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο βάρος· 25 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι οὗ ἂν ἦξω. 26 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν, 27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾶ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβεται, 28 ὡς καγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρὸς μου, καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 29 ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

24 Λέγω δὲ πρὸς ἐσαῶς καὶ πρὸς τοὺς λοιποὺς τοὺς ἐν Θυατείροις, ὅσοι δὲν ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην, καὶ οἵτινες δὲν ἐγνώρισαν τὰ βάθη τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσι, Δὲν θέλω βάλει ἐφ' ὑμᾶς ἄλλο βάρος· 25 πλὴν ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ἔχετε, κρατήσατε ἕωσού ἔλθω. 26 Καὶ ὅστις νικᾷ, καὶ ὅστις φυλάττει μέχρι τέλους τὰ ἔργα μου, θέλω δώσει εἰς αὐτὸν ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν· 27 καὶ θέλει "ποιμάνει αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾶ· θέλουσι συντριφθῆ, ὡς τὰ σκεύη τοῦ κεραμέως" καθὼς καὶ ἐγὼ ἔλαβον παρὰ τοῦ Πατρὸς μου· 28 καὶ θέλω δώσει εἰς αὐτὸν τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν. 29 Ὅστις ἔχει ὠτίον, ἄς ἀκούσῃ τί λέγει τὸ Πνεῦμα πρὸς τὰς ἐκκλησίας.

Τελικά ξεχωρίζει αυτούς που δεν πείστηκαν από την ψευδοπροφήτισα Ιεζάβελ, να πάνε να πορνεύσουν και να φάνε ειδωλόθυτα, και τους επαινεί και τους προτρέπει, "πλὴν ἐκεῖνο το ὁποῖον ἔχετε, κρατήσατε ἕωσού ἔλθω." Αποκαλ β:24 Η υπόσχεση για αυτούς που νικούν είναι ότι θα τους δώσει εξουσία επί των εθνών να ποιμάνουν "εν ῥάβδῳ σιδηρᾶ," όταν θα ιδρύσει την βασιλεία Του. Αποκαλ β:24

Στην παραβολή των μνών θα πει σ'αυτούς που πολλαπλασίασαν τα τάλαντα τους, "Εὐγε αγαθέ δούλε, επειδή εἰς το ἐλάχιστον εφάνης πιστός, ἔχε ἐξουσίαν ἐπάνω δέκα πόλεων," Λουκάσιθ:17 και στον δεύτερο "Και συ γενού ἐξουσιαστής ἐπάνω πέντε πόλεων." Λουκάς ιθ:19. Αυτό θα γίνει όταν ο Κύριος

θα βασιλέψει χίλια χρόνια επάνω στη γη μαζί με την εκκλησία Του και θα επιβάλλει τη θέλησή Του “εν ράβδω σιδηρά” (Αποκάλυψη κ’ κεφάλαιο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΑΡΔΕΩΝ

1 Καὶ τῷ ἄγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς, καὶ νεκρὸς εἶ.

1 ΚΑΙ πρὸς τὸν ἄγγελον τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον, Ταῦτα λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· Ἐξεύρω τὰ ἔργα σου, ὅτι τὸ ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς, καὶ εἶσαι νεκρός.

Στον ποιμένα της εκκλησίας των Σάρδεων συστήνει τον εαυτό Του ο Κύριος, σαν τον έχοντα τα επτά Πνεύματα και τους επτά αστέρες. Τα επτά Πνεύματα είναι το Αγιο Πνεύμα και οι επτά αστέρες είναι οι επτά ποιμένες, των επτά εκκλησιών στους οποίους απευθύνεται. Αποκ.γ:1.

Στην εκκλησία των Σάρδεων ο Ιησούς Χριστός λέγει: **"Εξεύρω τα έργα σου, ότι το όνομα έχεις ότι ζεις και είσαι νεκρός"**. Αποκ.γ:1 Ούτε λίγο, ούτε πολύ λείει στον ποιμένα της εκκλησίας, ότι είναι νεκρός, παρ' όλο που έχει το όνομα ότι ζει. Νεκρός, γιατί μέσα στην εκκλησία είχε πέσει η αμαρτία, η αδιαφορία, η κακία και η πλάνη.

2 γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἃ ἔμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὗρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου· 3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. ἂν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἦξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῶς ποῖαν ὥραν ἦξω ἐπὶ σέ.

2 Γίνου ἄγρυπνος, καὶ στήριξον τὰ λοιπὰ τὰ ὅποια μέλλουσι νὰ ἀποθάνωσι· διότι δὲν εὗρηκα τὰ ἔργα σου τέλεια ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 3 Ἐνθυμοῦ λοιπὸν πῶς ἔλαβες καὶ ἤκουσας, καὶ φύλαττε αὐτὰ, καὶ μετανόησον· ἂν λοιπὸν δὲν ἀγρυπνήσῃς, θέλω ἔλθει ἐπὶ σέ ὡς

κλέπτῃς, καὶ δὲν θέλεις γνωρίσει
ποῖαν ὥραν θέλω ἐλθεῖ ἐπὶ σέ.

Ἡ ἐκκλησία ξέπεσε ἀπὸ τὴν πρώτη κατάσταση που ἦταν, ὅταν ξεκίνησε, καὶ εἶχε λάβει τὴν Σωτηρία καὶ τὴν αναγέννησή της. Τα μέλη της πέθαιναν τὸ ἓνα μετὰ τὸ ἄλλο καὶ ὁ ποιμένας παρίστανε τὸν ἀνήξερο καὶ κοιμόταν.

Ὁ Κύριος τὸν προτρέπει: **"Γίνου ἀγρυπνος καὶ στήριξον τα λοιπὰ τα οποία μέλλουσι να αποθάνωσι"**.

"Τα ἔργα σου δὲν τα βρήκα τέλεια, γι' αὐτὸ πέθαναν τα μέλη τῆς ἐκκλησίας" (Ἀποκ.γ:2). Στὸ κείμενο Δε γράφει "τέλεια", ἀλλὰ "πεπληρωμένα". Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ποιμένας δὲν ἠθέλε να εφαρμόσει ὅλο τὸ Λόγο τοῦ Θεοῦ. **"Ἐνθυμού λοιπόν πως ἔλαβες καὶ ἤκουσας καὶ φύλαττε αὐτὰ καὶ μετανόησον"**. Ἀποκ.γ:3. Τὸν καλεῖ να θυμηθεῖ πως ἔλαβε τὴν Σωτηρία ὅταν πῆγε στὸν Χριστό, με πίστη καὶ μετάνοια καὶ πως ἄκουσε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ να ἐπιστρέφει καὶ να μετανόησει γιὰ ὅλα τα αμαρτήματα καὶ τις ἀποστασίες καὶ να ξεκινήσει πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ὅταν χάσουμε τὸν προσανατολισμό μας καὶ πλανηθούμε, ὅταν χάσουμε τὴν πρώτη ἀγάπη μας καὶ ψυχρανθούμε, ὅταν μας κυριέψει ἡ αμαρτία καὶ παγιδευτούμε, ἡ πῖο σωστὴ ἐνέργεια που ἔχουμε να κάνουμε, εἶναι να ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ σταυρὸ τοῦ Γολγοθά, να πλυθούμε ἄλλη μια φορὰ με τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ν' ἀρχίσουμε πάλι με ἀπλότητα να ζούμε τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, διαβάζοντας κάθε μέρα τὸ Ευαγγέλιο.

Στὴ συνέχεια τὸν προειδοποιεῖ ὅτι ἀν δὲν ἀγρυπνήσει γιὰ να μὴν πεθάνουν καὶ οἱ υπόλοιπες ψυχές, **"θέλω ἐλθεῖ ἐπὶ σε ὡς κλέπτῃς καὶ δὲν θέλεις γνωρίσει ποῖαν ὥραν θέλω ἐλθεῖ πρὸς σε"**. Ἀποκ.γ:3. Θα ἔρθει ὁ Κύριος στὴν ἐκκλησία, ξαφνικά καὶ θα κάνει κρίση. Ἐνὼ στὶς ἄλλες ἐκκλησίες, ἡ ἀνωμαλία προερχόταν ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν ἐκκλησία που εἶχε χάσει τὴν πρώτη της ἀγάπη (Ἐφεσος), ἢ ἀπὸ μια ομάδα μελῶν που δίδασκαν μια πλάνη (Πέργαμος), ἢ ἀπὸ μια γυναίκα που ἔλεγε ὅτι εἶναι προφήτισσα καὶ δὲν ἦταν (Θυάτεια), στὴν ἐκκλησία τῶν Σάρδεων προερχόταν ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ποιμένα που εἶχε ἀμελήσει.

4 ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν 4 Ἐχεις ὀλίγα ὀνόματα καὶ ἐν Σάρδεσι,

Σάρδεσιν ἃ οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ' ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν. 5 ὁ νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρὸς μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 6 ὁ ἔχων οὐδ' ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

τὰ ὅποια δὲν ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν· καὶ θέλουσι περιπατήσῃ μετ' ἐμοῦ μὲ λευκά, διότι εἶναι ἄξιοι. 5 Ὁ νικῶν, οὗτος θέλει ἐνδυθῆ ἱμάτια λευκά· καὶ δὲν θέλω ἐξαλείψῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τοῦ βιβλίου τῆς ζωῆς, καὶ θέλω ὁμολογήσῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Πατρὸς μου, καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. 6 Ὅστις ἔχει ὠτίον, ἄς ἀκούσῃ τί λέγει τὸ Πνεῦμα πρὸς τὰς ἐκκλησίας.

Υπήρχαν ὅμως και λίγοι πιστοί, που δεν **"μόλυναν τα ἱμάτια αὐτῶν"** (Αποκ.γ:4) και επομένως δεν εἶχαν πεθάνει. Σ' αυτούς ο Κύριος υπόσχεται ὅτι θα περπατήσουν μαζί του ντυμένοι στα λευκά. Με αγιότητα και καθαρότητα, ο Ιησούς Χριστός δέχεται να περπατήσει με τους πιστούς, που γνώρισαν την χάρη Του και την εκτίμησαν. "Ὁ νικῶν", αὐτός που δεν θα υποκύψει στην αμαρτία και στην πλάνη και τελικά στον πνευματικό θάνατο, θα ντυθῆ λευκά ἱμάτια, δεν θα εξαλειφθῆ το ὄνομά του ἀπὸ το βιβλίο της ζωῆς και θα αναλάβῃ ο ἴδιος ο Ιησούς Χριστός να ὁμολογήσῃ το ὄνομά του μπροστά στον ουράνιο Πατέρα και τους ἀγγέλους. Αποκ.γ:5. **"Ὁποῖος ἔχει αυτιά ας ἀκούσῃ τι λέει το Πνεῦμα το Ἅγιο πρὸς τις ἐκκλησίες"**. Αποκ.γ:6.

Από την ἐκφραση, **"δεν θα εξαλειφθῆ το ὄνομά του ἀπὸ το βιβλίο της ζωῆς"**, γίνεται φανερό ὅτι ἄνθρωποι που κάποτε γράφτηκε το ὄνομά τους στο βιβλίο της ζωῆς, μπορεί να ἀπολεσθῶν και να εξαλειφθῆ το ὄνομά τους ἀπὸ το βιβλίο της ζωῆς.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

7 Καὶ τῷ ἄγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν Δαβὶδ, ὁ ἀνοίγων καὶ

7 ΚΑΙ πρὸς τὸν ἄγγελον τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον, Ταῦτα λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὸ κλειδίον τοῦ Δαβὶδ· ὅστις ἀνοί-

οὐδείς κλείσει, καὶ κλειῶν καὶ οὐδείς ἀνοίγει· 8 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ἰδοὺ δέ-
δωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεωγμέ-
νην, ἣν οὐδείς δύναται κλείσαι
αὐτήν, ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ
ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ
ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.

γει, καὶ οὐδείς κλείει· καὶ κλείει, καὶ
οὐδείς ἀνοίγει· 8 Ἐξεύρω τὰ ἔργα σου·
ἰδοὺ, ἔθεσα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεω-
γμένην, καὶ οὐδείς δύναται νὰ κλείσῃ
αὐτήν· διότι ἔχεις μικρὰν δύναμιν, καὶ
ἐφύλαξας τὸν λόγον μου, καὶ δὲν
ἠρνήθης τὸ ὄνομά μου.

Προς τον ποιμένα της εκκλησίας της Φιλαδελφείας, ο Κύριος μας συστήνεται λέγοντας: **"Ταῦτα λέγει ὁ Ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὸ κλειδίον τοῦ Δαβὶδ, ὅστις ἀνοίγει καὶ οὐδείς κλείει καὶ κλείει καὶ οὐδείς ἀνοίγει"**. Σ' ὅλη την Αγία Γραφή ὁ Θεὸς μιλάει καὶ συστήνει τὸν εαυτὸ Του, **"ὁ Ἅγιος"**. Ὁ Θεὸς εἶναι Ἅγιος. Καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Ἅγιος, ὁ ἀληθινός που κρατᾷ τὰ κλειδιά τοῦ Δαβὶδ. Τα κλειδιά τῆς βασιλείας, ἔτοιμος νὰ τὴν ἀνοίξει. Καὶ ὅπου ἀνοίγει κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ κλείσει καὶ ὅπου κλείνει κανεὶς δὲν μπορεῖ ν' ἀνοίξει.

Ἀνοίγει ἐκκλησίες, σώζονται ψυχές καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὶς κλείσει. Καὶ κλείνει ἐκκλησίες που κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὶς ἀνοίξει (Ἀποκάλυψη γ:7). Στὴ συνέχεια βεβαιώνει ὅτι ὁ Ἰδιὸς ἀνοίξε τὴν ἐκκλησία τῆς Φιλαδέλφειας καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴν κλείσει, ὅσοι καὶ ἀν τὴν πολεμήσουν, γιατί ἔχει δύο χαρακτηριστικά πάρα πολὺ σημαντικά γιὰ τὸ Θεό. **"Διότι ἔχεις μικρὰν δύναμιν καὶ ἐφύλαξας τὸν λόγον μου καὶ δὲν ἠρνήθης τὸ ὄνομά μου"**. Ἀποκάλυψη γ:8

Τὰ δύο αὐτὰ χαρακτηριστικά κάνουν τὴν ἐκκλησία τῆς Φιλαδέλφειας νὰ εἶναι μὴ ἀπὸ τὶς δύο ἐκκλησίες (ἡ ἄλλη εἶναι τῆς Σμύρνης), που ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἀπόλυτα ευχαριστημένος καὶ εἶναι οἱ μόνες που δε λέει: **"μετανόησον"**.

"Ἐφύλαξας τὸν Λόγον μου" καὶ **"δὲν ἠρνήθης τὸ ὄνομά μου"**. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς συνεχῶς ἔλεγε στους μαθητὲς του: **"Ἐάν με ἀγαπάτε τὰς ἐντολάς μου φυλάξατε"**. Ἰωάννης ιδ:15.

"Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ φυλάττων αὐτάς ἐκεῖνος εἶναι ὁ ἀγαπῶν με". Ἰωάννης ιδ:21. **"Ἐάν τις με ἀγαπά, τὸν λόγον θέλει φυλάξει"**. Ἰωάνν. ιδ:23.

Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας αγαπούσε τον Χριστό και φύλαττε τον Λόγο Του. Ακόμη δεν αρνιόταν το όνομα του Ιησού Χριστού για οποιοδήποτε αντάλλαγμα του κόσμου και οποιαδήποτε θυσία. Το όνομα του Ιησού Χριστού τιμούσε και ύψωνε η εκκλησία της Φιλαδέλφειας και τον Λόγο Του, εκτελούσε.

9 ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἤξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.

9 Ἴδου, θέλω κάμει τοὺς ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ οἵτινες λέγουσιν ἑαυτοὺς ὅτι εἶναι Ἰουδαῖοι, καὶ δὲν εἶναι, ἀλλὰ ψεύδονται ἰδοὺ, θέλω κάμει αὐτοὺς νὰ ἔλθωσι καὶ νὰ προσκυνήσωσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ νὰ γνωρίσωσιν ὅτι ἐγὼ σὲ ἠγάπησα.

Μια τέτοια εκκλησία θα έρθει να παραλάβει ο νυμφίος, ο Ιησούς Χριστός Η συναγωγή των Ιουδαίων συνέχεια απειλούσε την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Ο Κύριος χαρακτηρίζει την συναγωγή των Ιουδαίων, "συναγωγή του Σατανά" και υπόσχεται στα πραγματικά παιδιά Του, που είναι τα μέλη της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας. **"Ἴδου θέλω κάμει αὐτοὺς νὰ ἔλθωσι καὶ νὰ προσκυνήσωσι ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου καὶ νὰ γνωρίσωσι ὅτι ἐγὼ σε ἠγάπησά".** Αποκάλ. γ:9

10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, καὶ ἐγὼ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

10 Ἐπειδὴ ἐφύλαξας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, καὶ ἐγὼ θέλω σὲ φυλάξει ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ ἧτις μέλλει νὰ ἔλθῃ ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, διὰ νὰ δοκιμάσῃ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

Η μεγάλη υπόσχεση του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας είναι: **"Ἐπειδὴ ἐφύλαξας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, καὶ ἐγὼ θέλω σὲ φυλάξει ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ ἧτις μέλλει νὰ ἔλθῃ ἐπὶ τῆς**

οικουμένης όλης, δια να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης".
Αποκάλ.γ:10

Η ώρα του πειρασμού που θα έρθει σε όλη την οικουμένη, είναι η ώρα του αντιχρίστου. Είναι η επταετία του αντιχρίστου, κατά την διάρκεια της οποίας θα γίνει "θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγινεν απ' αρχής του κόσμου έως του νύν, ουδέ θέλει γείνει". Ματθαίος κδ:21.

Τότε θα δοκιμαστούν όλοι οι κάτοικοι της γης και θα καλεστούν από τον Αντίχριστο, να προσκυνήσουν την εικόνα του και να βάλουν το χάραγμα στο μέτωπό τους ή στο δεξί τους χέρι. Αποκάλυψη ιγ:11- τέλους. Η εκκλησία της Φιλαδέλφειας θα λάβει μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας που θα γίνει πριν έλθει ο Αντίχριστος και θα αποφύγει όλη τη δοκιμασία της επταετίας του αντιχρίστου. Είναι η κάθε εκκλησία που βαδίζει κατά πάντα στο Λόγο του Ευαγγελίου και υψώνει το όνομα του Ιησού Χριστού.

11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὁ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 12 ὁ νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 13 ὁ ἔχων οὐς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

11 Ἴδού, ἔρχομαι ταχέως· κράτει ἐκεῖνο τὸ ὅποιον ἔχεις, διὰ νὰ μὴ λάβῃς μηδεὶς τὸν στέφανόν σου. 12 Ὅστις νικᾷ, θέλω κάμει αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ δὲν θέλει ἐξέλθῃ πλέον ἔξω· καὶ θέλω γράψῃ ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς νέας Ἱερουσαλήμ, ἣτις καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ νέον. 13 Ὅστις ἔχει ὠτίον, ἄς ἀκούσῃ τί λέγει τὸ Πνεῦμα πρὸς τὰς ἐκκλησίας.

Την προτρέπει όμως να κρατήσει λίγο ακόμη: **"Ἴδού ἔρχομαι ταχέως. Κράτει ἐκεῖνο τὸ ὅποιον ἔχεις δια νὰ μὴ λάβῃς μηδεὶς τὸν στέφανόν σου"**. Αποκάλυψη γ:11. Λίγο ακόμη και ἔρχομαι. Κράτα αυτό το αγαθό που έχεις. Ὅποιος νικάει θα τον κάνω στύλο στην εκκλησία μου. Κολώνα, που θα κρατάει το βάρος του έργου μου και θα γράψω το όνομα του Θεού και το όνομα της Νέας

Ιερουσαλήμ που θα κατέβη από τον ουρανό, και το όνομά μου το νέο, επάνω του. Οποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα το Άγιο στις εκκλησίες.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ

14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ Ἀμὴν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ·

14 ΚΑΙ πρὸς τὸν ἄγγελον τῆς ἐκκλησίας τῶν Λαοδικέων γράψον, Ταῦτα λέγει ὁ Ἀμὴν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἡ ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ Θεοῦ·

Προς τον ποιμένα της εκκλησίας της Λαοδικείας, ο Κύριος συστήνεται "**ταῦτα λέγει ο Αμὴν, ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού**". Ο Αμὴν σημαίνει "ο αληθινός". Όταν λέει "Αμὴν, ἀμὴν λέγω υμῖν", ερμηνεύεται, "Αληθώς, αληθώς σας λέγω". Αυτός, που ότι λέει είναι βέβαιο και αληθινό, γιατί είναι "**ο μάρτυς ο πιστός και αληθινός**". Η αρχή της κτίσεως του Θεού.

Οχι αρχή, ούτε απαρχή της κτίσεως του Θεού. Η αρχή, που σημαίνει την αιτία της δημιουργίας και της κτίσεως. "**Ὅστις ἐστὶν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτοτόκος πάσης κτίσεως, ἐπειδὴ δι' Αὐτοῦ ἐκτίσθησαν τὰ πάντα, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατά καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι, εἴτε κυριότητες, εἴτε ἀρχαί, εἴτε ἐξουσίαι, τὰ πάντα δι' Αὐτοῦ καὶ δι' αὐτὸν ἐκτίσθησαν καὶ Αὐτός ἐστὶν προ πάντων καὶ τὰ πάντα συντηροῦνται δι' Αὐτοῦ**". Κολοσσαείς α:15-18

Αφού όλα δημιουργήθηκαν και συντηρούνται από τον Ιησού Χριστό, αποκλείεται ο Ίδιος να είναι κτίσμα. Είναι δημιουργός και συντηρητής του σύμπαντος.

15 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἢ ἡ ζεστός. 16 οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστός οὔτε

15 Ἐξεύρω τὰ ἔργα σου, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶσαι οὔτε ζεστός· εἶθε νὰ ἦσο ψυχρὸς ἢ ζεστός· 16 οὕτως, ἐπειδὴ εἶσαι χλιαρὸς, καὶ οὔτε ψυχρὸς οὔτε

ψυχρός, μέλλω σε έμέσαι έκ του στόματός μου. 17 ότι λέγεις ότι Πλούσιός είμι και πεπλούτηκα και ουδέν χρείαν έχω, και ουκ οίδας ότι συ εί ό ταλαίπωρος και έλεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός,

ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω έκ του στόματός μου. 17 Διότι λέγεις, "Ότι πλούσιος είμαι, και έπλούτησα, και δέν έχω χρείαν ουδενός, και δέν εξεύρεις ότι συ είσαι ό ταλαίπωρος, και έλεεινός, και πτωχός, και τυφλός, και γυμνός"

Τα έργα της εκκλησίας της Λαοδικείας δεν ήταν καλά. Η εκκλησία ήταν χλιαρή, χωρίς ζήλο, χωρίς αγάπη, χωρίς ένθερμες προσευχές, χωρίς ομολογία πίστεως στον κόσμο της αμαρτίας. Ο Κύριος γράφει στον ποιμένα: **"Εξεύρω τα έργα σου, ότι ούτε ψυχρός είσαι, ούτε ζεστός, είθε να ήσο ψυχρός ή ζεστός, ούτως επειδή είσαι χλιαρός και ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, μέλλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου"**. Αποκάλυψη γ:15-16

Η προειδοποίηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για το χλιαρό χριστιανό είναι, "θα σε εξεμέσω". "Θα σε αποβάλλω", δηλαδή "από την εκκλησία μου". Αν ήσουν ψυχρός, θα μπορούσες να ζεσταθείς πνευματικώς, αλλά χλιαρός, είσαι απαράδεκτος μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Ο Κύριος δε δέχεται τέτοια κατάσταση.

Όμως οι Λαοδικείς όχι μόνο δεν ελέγχονταν που ήταν χλιαροί, αλλά και καυχόντουσαν. **"Διότι λέγεις, ότι πλούσιος είμαι και επλούτισα και δεν έχω χρείαν ουδενός και δεν εξεύρεις ότι συ είσαι ο ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός"**. Ο κάθε χλιαρός χριστιανός δεν καταλαβαίνει την κατάστασή του. Καυχάται σε πνευματικά προσόντα, σε όνειρα που είδε και ακόμη σε χαρίσματα που είχε λάβει και σαν χλιαρός είναι αρκετά ασυνείδητος και δεν μπορεί να συναισθανθεί πόσο πεσμένος είναι. **"Ταλαίπωρος και ελεεινός και πτωχός και τυφλός και γυμνός"**. Αποκάλυψη γ:17

18 συμβουλευώ σοι αγοράσαι παρ' έμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον έκ πυρός ίνα πλουτήσης, και ίμάτια λευκά ίνα περιβάλῃ και μη φανερωθῇ ή αίσχυνή τῆς γυμνότητός

18 συμβουλευώ σε να αγοράσης παρ' έμοῦ χρυσίον δεδοκιμασμένον έκ πυρός, δια να πλουτήσης· και ίμάτια λευκά, δια να ένδυθῆς, και να μη φανερωθῇ ή αίσχυνή τῆς γυμνότητός

σου, και κολλούριον ἐγχρίσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. 19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω και παιδεύω ζήλευε οὖν και μετανόησον.

σου· και χρίσον τοὺς ὀφθαλμούς σου με κολλούριον, διὰ νὰ βλέπῃς. 19 Ἐγὼ ὅσους ἀγαπῶ, ἐλέγχω και παιδεύω· γενοῦ λοιπὸν ζηλωτῆς και μετανόησον.

Ο Κύριος συμβουλεύει τον ποιμένα και δι' αυτού την εκκλησία να πλουτίσει πραγματικά. **"Συμβουλεύω σε να αγοράσῃς παρ' ἐμοῦ χρυσίον δεδοκιμασμένον εκ πυρός, διὰ να πλουτίσῃς και ἰμάτια λευκά, διὰ να ενδυθῆς και να μη φανερωθῆ ἡ αἰσχύνῃ της γυμνότητός σου και χρίσον τοὺς ὀφθαλμούς σου με κολλούριον διὰ να βλέπεις"**. Εδάφιο 18

Η εκκλησία δεν πρέπει να καυχάται σε ανθρώπους, ούτε να κολακεύεται από ανθρώπους. Ο Ἰδιος ο Κύριος, ο Ἰησοῦς Χριστός είναι ο μόνος ἀρμόδιος να πει αν η εκκλησία είναι ἔτοιμη για τη μέλλουσα συνάντηση μαζί Του. Ἀνθρωποι ταλαίπωροι, ελεεινοί, πτωχοί σε αγιότητα, τυφλοί στο Λόγο του Θεού και γυμνοί από το ἰμάτιο της Σωτηρίας του Χριστού, ισχυρίζονται ότι δεν ἔχουν ἀνάγκη από τίποτα πλέον. Ο Κύριος τοὺς αναγγέλλει ότι τοὺς ἀγαπάει και θα τοὺς παιδέψῃ και τοὺς προτρέπει να γίνουν ζηλωτές και να μετανοήσουν. Η πρόσκληση είναι ατομική και η μετάνοια προσωπική.

20 ἰδοὺ ἔστηκα ἐπὶ τὴν θύραν και κρούω· ἐὰν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου και ἀνοίξῃ τὴν θύραν, και εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν και δειπνήσω μετ' αὐτοῦ και αὐτὸς μετ' ἐμοῦ.

20 Ἰδοῦ, ἴσταμαι εἰς τὴν θύραν και κρούω· ἐὰν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου, και ἀνοίξῃ τὴν θύραν, θέλω εἰσελθεῖ πρὸς αὐτὸν, και θέλω δειπνήσει μετ' αὐτοῦ και αὐτὸς μετ' ἐμοῦ.

Ο Ἰησοῦς Χριστός ἔξω από την πόρτα της εκκλησίας, μια που η εκκλησία Τον εἶχε κλείσει ἔξω, τοὺς φωνάζει: **"Ἰδοῦ ἴσταμαι στη θύρα και κρούω. Ἐὰν τις ἀκούσῃ της φωνῆς μου και ἀνοίξῃ τη θύραν, θέλω εἰσελθεῖ πρὸς αὐτὸν και θέλω δειπνήσει μετ' αὐτοῦ και αὐτὸς μετ' ἐμοῦ"**. Εδάφιο 20 "Στέκομαι ἔξω από την πόρτα της εκκλησίας και κτυπῶ", λέει ο Κύριος. **"Ἀν κάποιος σηκωθεῖ και**

μου ανοίξει, θα πάω κοντά του και θα καθίσω να δειπνήσω μαζί του". Ευτυχώς υπάρχουν ψυχές που ζητούν τον Ιησού Χριστό, και αδιαφορώντας για τη χλιαρότητα των άλλων και τις πράξεις των πρεσβυτέρων ακόμη, δέχονται πρόθυμα και ανοίγουν πρώτα την καρδιά τους για να δεχτούν τον Ιησού Χριστό και στη συνέχεια την πόρτα της εκκλησίας.

21 ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσει μετ' ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς καὶ ἐγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρὸς μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 22 ὁ ἔχων οὐς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

21 Ὅστις νικᾷ, θέλω δώσει εἰς αὐτὸν νὰ καθίσῃ μετ' ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, καθὼς καὶ ἐγὼ ἐνίκησα, καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ Πατρὸς μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. 22 Ὅστις ἔχει ὠτίον, ἄς ἀκούσῃ τί λέγει τὸ Πνεῦμα πρὸς τὰς ἐκκλησίας.

"Ὅστις νικά, θέλω δώσει εἰς αὐτὸν νὰ καθίσῃ μετ' ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου καθὼς καὶ ἐγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρὸς ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ". Αποκάλυψη γ:21

"Ὅποιος νικάει τὴ χλιαρότητα τοῦ παριβάλλοντος καὶ γίνεται ἐνθερμὸς χριστιανός, θὰ τοῦ δώσω τὸ προνόμιον νὰ καθίσει μαζί μου στὸ θρόνον μου, ὅπως καὶ ἐγὼ ἐνίκησα τὸν κόσμον καὶ κάθισα μετὰ τὸν πατέρα μου στὸ θρόνον Του". Ὅποιος ἔχει αὐτί, ἄς ἀκούσῃ τί λέει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον στὶς ἐκκλησίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

1 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἠνεωγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἦν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλοῦσης μετ' ἐμοῦ λέγων, Ἄναβα ὧδε, καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.

1 ΜΕΤΑ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα ἀνεωγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη, τὴν ὁποίαν ἤκουσα, ὡς σάλπιγγος λαλοῦσης μετ' ἐμοῦ, ἔλεγεν, Ἄναβα ἐδῶ, καὶ θέλω σοὶ δείξει ὅσα πρέπει νὰ γείνωσι μετὰ ταῦτα.

Το πρώτο εδάφιο του δ' κεφαλαίου είναι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της οικονομίας της χάριτος και της οικονομίας της επταετίας του αντιχρίστου, που ο Θεός θα διαπραγματευτεί με το λαό Ισραήλ. Είναι η 70η εβδομάδα του Δανιήλ. Δανιήλ θ:27

Μέχρι τώρα ο Ιωάννης περιέγραψε όσα είδε, και όσα είναι, όπως του είχε πει ο Κύριος. **"Γράψον όσα είδες, όσα είναι και όσα μέλλουσι να γίνωσι μετά ταύτα."** Αποκαλ. α:19. Είδε σε όραση τον Ιησού Χριστό ανάμεσα σε επτά λυχνίες που συμβολίζουν τις επτά εκκλησίες και κρατούσε τους επτά αστέρες, που συμβολίζουν τους ποιμένες των επτά εκκλησιών.

Όσα είναι, μας τα περιέγραψε. Μας περιέγραψε την κατάσταση των επτά εκκλησιών, που ο Κύριος έλαβε σαν πρότυπα για να γνωστοποιήσει την κατάσταση της κάθε εκκλησίας.

Στο εδάφιο που διαβάζουμε, ο Ιωάννης είδε να ανοίγει μια πόρτα στον ουρανό και άκουσε φωνή σαν σάλπιγγα. **"Ανάβα εδώ"** και θα σου δείξω **"όσα πρέπει να γίνωσι μετά ταύτα."**

Εδώ περιγράφεται η αρπαγή της εκκλησίας, πριν αρχίσει να κυβερνάει τον κόσμο ο αντίχριστος και επακολουθήσουν όλα τα δεινά. Η τυραννία του αντιχρίστου και οι έσχατες πληγές. Ανοίγει πόρτα στον ουρανό, ακούγεται φωνή που μοιάζει με σάλπιγγα και τον καλεί: **"Ανάβα εδώ"** (Αρπαγή της εκκλησίας) και θα σου δείξω όσα πρέπει να γείνουν μετά την αρπαγή της εκκλησίας.

Μοιάζει με την περιγραφή που κάνει ο απόστολος Παύλος, για την αρπαγή της εκκλησίας.

"Επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ'ουρανού με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν, θέλομεν αρπαχθή μετ'αυτών εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου." Α' Θεσσαλονικείς δ:16-17.

Και σ'αυτά τα εδάφια βλέπουμε τον απόστολο Παύλο να περιγράφει, φωνή, σάλπιγγα, την εμφάνιση του Κυρίου από τον ουρανό και την αρπαγή της εκκλησίας, για να συναντήσει τον Σωτήρα της Χριστό και να επακολουθήσει, η

επταετία του αντιχρίστου. Μια ακόμη περιγραφή που κάνει ο απόστολος Παύλος, μας μιλάει για την "έσχατη σάλπιγγα".

"Ίδού, μυστήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθῆ, πάντες ὁμως θέλομεν μεταμορφωθῆ, εν μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσι αναστηθῆ ἀφθαρτοι, και ημεῖς θέλομεν μεταμορφωθῆ." Α' Κορινθίους ιε:50-55.

Η αρπαγή της εκκλησίας θα γίνει πριν αποκαλυφθῆ ο αντίχριστος. Ο Λόγος του Θεού γράφει ότι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ τον εμποδίζει να φανερωθῆ. **"Και τώρα γνωρίζετε εκείνο το οποίο κωλύει αυτόν ὡστε να αποκαλυφθῆ εν τω εαυτού καιρώ. Διότι το μυστήριον της ανομίας ἤδη ενεργείται, μόνον ἔως να εκβληθῆ εκ μέσου ο κωλύων τώρα και τότε θέλει αποκαλυφθῆ ο άνομος"** Β' Θεσσαλ β:6-8 Ο αντίχριστος προετοιμάζει τις καρδιές των ανθρώπων με την νομιμοποίηση της ανομίας και τα συνέργά του. Στο κείμενο λέει: **"Ἔως εκ μέσου ο κατέχων γένηται"**.

Το 666 σαν κωδικό αριθμό, το σύστημα των αριθμών με γραμμές (χάραγμα, Bar code system), ειδικές αριθμομηχανές, το μεγάλο κομπιούτερ και ὅτι ἄλλο του χριάζεται είναι ἤδη ἔτοιμα, για να τα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος.

Κάποια στιγμή του 24ώρου ὁμως πριν φανερωθῆ ο αντίχριστος σαν πρόσωπο, θα κατέβει ο Ιησούς Χριστός και θα παραλάβει την εκκλησία του. Δηλαδή τους ειλικρινείς πιστούς Του που τον περιμένουν.

"Σας λέγω εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν εἶσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παλαμβάνεται και ο ἄλλος ἀφίνεται. Δύο γυναῖκες θέλουσι αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η ἄλλη ἀφίνεται. Δύο θέλουσι εἶσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο ἄλλος ἀφίνεται." Λουκάς κα:34-37.

Ὅπως βλέπουμε σ'αυτά τα εδάφια η αρπαγή των πιστών θα γίνει νύχτα, ξημερώματα ὅταν οι γυναῖκες πηγαίνουν στο μύλο και ἡμέρα ὅταν οι αγρότες, σπέρνουν, θερίζουν και κάνουν τις αγροτικές δουλειές. Αυτό σημαίνει ὅτι ἔχει λαό να παραλάβει ἀπό ὅλη την γη. Ἐμεῖς π.χ. θα ἔχουμε νύχτα, σε ἄλλα σημεία της γης θα είναι ἡμέρα και σε ἄλλα ξημερώματα.

2 εὐθὲς ἐγενόμην ἐν πνεύματι· καὶ

2 Καὶ εὐθὺς ἦλθον εἰς πνευματικὴν

ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον καθήμενος, 3 καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος ὀράσει λίθω ἰάσπιδι καὶ σαρκίῳ, καὶ ἴρις κυκλόθεν τοῦ θρόνου ὅμοιος ὀράσει σμαραγδίνῳ.

ἔκστασιν, καὶ ἰδοὺ, θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τοῦ θρόνου ἦτο τις καθήμενος· 3 καὶ ὁ καθήμενος ἦτο ὅμοιος κατὰ τὴν θέαν μὲ λίθον ἰάσπιν καὶ σάρδινον· καὶ ἦτο ἴρις κύκλω τοῦ θρόνου ὁμοία κατὰ τὴν θέαν μὲ σμαραγδόν.

Ο Ιωάννης ἦρθε σε πνευματική έκσταση και βρέθηκε στον ουρανό. Εκεί είδε τον θρόνο του Θεού, και επάνω στο θρόνο είδε τον Θεό τον Παντοκράτορα. Κάθε περιγραφή που θα προσπαθούσαμε να κάνουμε, ίσως θα ελάττωνε την μεγαλοπρέπεια της ζωντανής αυτής εικόνας.

Εκείνο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι ο καθήμενος πάνω στο θρόνο, άστραφτε σαν λίθος ἰάσπιν, που έχει χρώμα διαμαντί και σάρδινο, βαθύ κόκκινο. Γύρω από το θρόνο ήταν ἴρις, (φωτοστέφανο) πράσινο στο χρώμα, σαν το σμαράγδι.

4 καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνους εἴκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἴκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθήμενους περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς.

4 Καὶ κύκλω τοῦ θρόνου ἦσαν θρόνοι εἰκοσιτέσσαρες· καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους εἶδον καθήμενους τοὺς εἰκοσιτέσσαρας πρεσβυτέρους, ἐνδεδυμένους ἱμάτια λευκά· καὶ εἶχον ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσοῦς·

Οι εικοσιτέσσερεις πρεσβύτεροι είναι οι αντιπρόσωποι των εκκλησιών της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Δώδεκα είναι της Παλαιάς Διαθήκης και δώδεκα είναι της Καινής Διαθήκης. Οι πρεσβύτεροι αυτοί είναι ντυμένοι στα λευκά, που φανερώνουν την σωτηρία και την αγιότητα που τους χάρισε ο Ιησούς Χριστός, με το αίμα της θυσίας Του. Κάθονται επάνω σε θρόνους που είναι τοποθετημένοι γύρω από το θρόνο του Θεού, σαν αποτέλεσμα της πιστής ζωής τους κοντά στο Χριστό, κατά την επίγεια ζωή τους.

Ο Κύριος τους είχε υποσχεθεί: **"Αληθώς σας λέγω, σείς οι ακολουθήσαντες μοι, εν τη παλιγγενεσία, όταν καθίση ο Υιός του ανθρώπου επί του θρόνου θέλετε καθίσει και σείς επί δώδεκα θρόνους κρινόντες τας δώδεκά φυλάς τού Ισραήλ."** Ματθ. ιθ:28

Και στην εκκλησία της Λαοδικείας ο Κύριος υπόσχεται σε όλους. **"Οστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθήσῃ μετ'εμού εν τω θρόνῳ μου, καθὼς και εγὼ ἐνίκησα και ἐκάθισα μετὰ του Πατρὸς μου εν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ."** Αποκάλυψη γ:21

Οι εικοσιτέσσερεις πρεσβύτεροι φορούσαν στο κεφάλι τους στεφάνια χρυσά, που τους είχε δώσει ο Ιησούς Χριστός, γιατί αγωνίστηκαν τον καλόν αγώνα, τελείωσαν το δρόμο τους και διετήρησαν την πίστη τους, όπως είπε ο απόστολος Παύλος για τον εαυτό του. **"Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθη, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα, του λοιπού μένει εις ἐμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος".** Β' Τιμοθέου δ:7-8

5 και ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· Καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, ἃ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ,

5 και ἐκ τοῦ θρόνου ἐξήρχοντο ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ καὶ φωναί. Καὶ ἦσαν ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἔμπροσθεν τοῦ θρόνου, αἵτινες εἶναι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ.

"Και εκ του θρόνου ἐξήρχοντο ἀστραπαὶ και βρονταὶ και φωναί." Αποκάλυψη δ:5 Ο Ιωάννης εἶδε ὅτι ἀπὸ τον θρόνο του Θεοῦ βγαίνουν ἀστραπές και βροντές και φωνές, που ὁπωσδήποτε του προκαλοῦσαν δέος. Με αὐτό τον τρόπο ο Κύριος του ἔδειξε ὅτι ο Θεός δεν εἶναι μόνο ἀγάπη, ἀλλὰ εἶναι και δίκαιος και τιμωρεῖ τους ἀσεβεῖς. **"Διότι ο Θεός ἡμῶν εἶναι πῦρ καταναλίσκον"** Εβρ. ιβ:29, καὶ ἐπομένως **"φοβερόν εἶναι το να πέση τις εις χεῖρας Θεοῦ ζώντος."** Εβραίουσ ι:31.

Ο κάθε ἄνθρωπος πρέπει να φοβάται μόνο τον Θεό και κανένα ἄλλον. Μπροστά στο Θεό θα κριθούμε και ο Θεός εἶναι δίκαιος.

"Και ἦσαν ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἔμπροσθεν του θρόνου, αἵτινες εἶναι τα ἑπτὰ πνεύματα του Θεοῦ" Αποκάλυψη δ:5. Τα ἑπτὰ Πνεύματα

παριστάνονται συμβολικά μπροστά στο θρόνο του Θεού, με επτά λαμπάδες. Τα επτά Πνεύματα είναι, το Αγιο Πνεύμα, με τις επτά ιδιότητες, όπως τις γράφει ο Ησαΐας στο ια:2 και τα επτά ονόματα, που σημειώνει το Πνεύμα του Θεού, στην Καινή Διαθήκη. Στο α' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, αναφέρει πάλι τα επτά Πνεύματα και εκεί γράψαμε αναλυτικότερα.

6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑάλινη ὁμοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῶα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν·

6 Καὶ ἔμπροσθεν τοῦ θρόνου ἦτο θάλασσα ὑάλινη, ὁμοία μὲ κρυστάλλον· καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῶα, γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν.

"Και ἔμπροσθεν του θρόνου ἦτο θάλασσα υάλινη, ὁμοια με κρύσταλλον."

Αποκαλ. δ:6. Το κρυστάλλινο αυτό νερό που υπάρχει μπροστά στο θρόνο του Θεού, συμβολίζει το Λόγο του Θεού. Υπήρχε και στη σκηνή του μαρτυρίου, μετά το χάλκινο θυσιαστήριο, ο λεγόμενος νιπτήρας, (Εξοδος λη:8) που έπλεναν τα χέρια τους οι Ισραηλίτες. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Θεός τιμάει πολύ το Λόγο Του και μάλιστα τον παρουσιάζει σαν το καθαρό νερό που είναι **"άχρουν, άοσμο και άγευστο"**.

Το Λόγο του Θεού πρέπει να τον δεχόμαστε και να τον ακολουθούμε όπως είναι γραμμένος, όπως τον έχει διδάξει ο ίδιος ο Σωτήρας μας Χριστός, χωρίς να τον χρωματίζουμε, να τον αρωματίζουμε ή να του δίνουμε γεύση άλλη. Το νερό δεν πίνεται, όταν είναι έγχρωμο και μυρίζει αρώματα και έχει έστω και την καλύτερη γεύση.

6 ... Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῶα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν· 7 καὶ τὸ ζῶον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῶον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῶον ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου,

6 ... καὶ ἐν τῷ μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῶα, γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὀπισθεν. 7 Καὶ τὸ ζῶον τὸ πρῶτον ἦτο ὅμοιον μὲ λέοντα, καὶ τὸ δεύτερον ζῶον ὅμοιον μὲ μοσχάριον, καὶ τὸ τρίτον ζῶον εἶχε τὸ πρόσωπον ὡς

καὶ τὸ τέταρτον ζῶον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ. 8 καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα, ἕν καθ' ἕν αὐτῶν ἔχων ἀνά πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν· καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες, "Ἄγιος ἅγιος ἅγιος κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.

ἄνθρωπος, καὶ τὸ τέταρτον ζῶον ἦτο ὅμοιον μὲ ἀετὸν πετώμενον. 8 Καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα εἶχον ἕκαστον χωριστὰ ἀνὰ ἕξ πτέρυγας κυκλόθεν, καὶ ἔσωθεν ἦσαν γέμοντα ὀφθαλμῶν καὶ δὲν παύουσιν ἡμέραν καὶ νύκτα λέγοντα, "Ἄγιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ," ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἔρχόμενος.

Αυτά τα εξαπτέρυγα όντα, που περιγράφει ο Ιωάννης σ' αυτή την όραση, δεν πρέπει να μας ξενίζουν, γιατί δεν τα συναντάμε για πρώτη φορά στην Αγία Γραφή. Ο Ησαΐας είδε επίσης μια όραση παρόμοια. Γράφει λοιπόν: **"Κατά το έτος εν ώ απέθανεν Οζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επηρμένου, και το κρ άσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ίσταντο Σεραφείμ, ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τας δύο εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα. Και έκραζε το εν προς το άλλο, και έλεγε, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού."** Ησαΐας ς:1-4.

Αυτά είναι τα Σεραφείμ. Δεν είναι άγγελοι. Οι άγγελοι δεν έχουν φτερά, είναι απλώς λευκοφορεμένοι και η μορφή τους είναι ίδια με των ανθρώπων, όπως φανερώνονται στους αποστόλους (Πράξεις α:10), στον Κορνήλιο (Πράξεις ι:3,30) και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

Τα Σεραφείμ είναι αγγελικά πλάσματα που είναι γύρω από το θρόνο του Θεού και δοξάζουν ακατάπαυστα τον Θεό, τον Παντοκράτορα, τον Κύριο των δυνάμεων. Με τις δύο πτέρυγες τους σκεπάζουν το πρόσωπο τους, με τις δύο τα πόδια τους, δείχνοντας έτσι την ταπεινώση τους μπροστά στον Κύριο των Δυνάμεων, τον Θεό τον Παντοκράτορα και με τις δύο πετούν. Έχουν μάτια σ' όλο τους το σώμα για να βλέπουν το Θεό, όπως και να στραφούν.

Η διαφορά στην όραση του Ιωάννη, από την όραση του Ησαΐα, είναι ότι ο Ιωάννης είδε να έχουν αυτά τα Σεραφείμ, που τα ονομάζει ζώα, μορφή λιονταριού το ένα, μοσχαριού το άλλο, ανθρώπου το τρίτο και αετού το τέταρτο.

Επίσης στη δοξολογία τους τα Σεραφείμ, αποκαλούν το Θεό Παντοκράτορα, "**Ερχόμενον**" για να δείξει την επικείμενη παρουσία Του. Μερικοί αποδίδουν σ'αυτές τις προσωποποιήσεις συμβολισμούς.

Οι τέσσερις ιδιότητες του Θεού, η Δικαιοσύνη, η Δύναμη, η Σοφία και η Αγάπη, συμβολίζονται αντιστοίχως από τα τέσσερα ζώα, τον λέοντα, το μοσχάρι, τον άνθρωπο και τον αετό. Άλλοι αποδίδουν συμβολισμούς, στα τέσσερα Ευαγγέλια.

Το κατά **Ματθαίον Ευαγγέλιο** παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό *σαν τον βασιλέα των βασιλέων* και συμβολίζεται από το λιοντάρι. Το κατά **Μάρκο Ευαγγέλιο** παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό *σαν δούλο* και συμβολίζεται από το μοσχάρι. Το κατά **Λουκά Ευαγγέλιο** παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό *σαν άνθρωπο* και συμβολίζεται από τον άνθρωπο. Και το κατά **Ιωάννη Ευαγγέλιο** παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό *σαν Υιό Θεού* και συμβολίζεται από τον αετό. Αυτοί οι συμβολισμοί βεβαίως είναι αυθαίρετοι και παρόλο που προκαλούν κάποια εντύπωση, δεν μας προσθέτουν καμιά ουσιαστική γνώση.

9 καὶ ὅταν δώσουσιν τὰ ζῶα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ, τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 10 πεσοῦνται οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἑνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ βαλοῦσιν τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἑνώπιον τοῦ θρόνου λέγοντες, 11 Ἄξιός εἰ, ὁ κύριος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν, λαβεῖν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν, ὅτι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ἦσαν καὶ ἐκτίσθησαν.

9 Καὶ ὅταν προσφέρωσι τὰ ζῶα δόξαν καὶ τιμὴν καὶ εὐχαριστίαν εἰς τὸν καθημένον ἐπὶ τοῦ θρόνου, εἰς τὸν ζῶντα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, 10 οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι θέλουσι πέσει ἑνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ θέλουσι προσκυνήσει τὸν ζῶντα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ θέλουσι βάλει τοὺς στεφάνους αὐτῶν ἑνώπιον τοῦ θρόνου, λέγοντες, 11 Ἄξιός εἶσαι, Κύριε, νὰ λάβης τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν καὶ τὴν δύναμιν· διότι σὺ ἔκτισας τὰ πάντα, καὶ διὰ τὸ θέλημά σου ὑπάρχουσι καὶ ἐκτίσθησαν.

Αξιοσημείωτο σ'αυτά τα εδάφια είναι το γεγονός της ταπείνωσης των πρεσβυτέρων μπροστά στο Θεό. Πέφτουν γονατιστοί μπροστά στο θρόνο του Θεού, μόλις τα Σεραφείμ προσφέρουν τη δόξα στο Θεό τον Παντοκράτορα και το πιο σπουδαίο, βγάζουν τα στεφάνια τα χρυσά, που έλαβαν από τον ίδιο τον Θεό, γιατί αγωνίστηκαν τον καλό αγώνα και τα καταθέτουν μπροστά στο θρόνο του Θεού. Τελικά δίνουν τη δόξα, την τιμή και τη δύναμη, στον Υψιστο Θεό, υπογραμμίζοντας ότι είναι ο μόνος Άξιος να λάβει την δοξολογία, γιατί έκτισε τα πάντα και με το θέλημά Του δημιουργήθηκαν και υπάρχουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

1 Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὀπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτὰ. 2 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλη, Τίς ἄξιος ἀνοίξει τὸ βιβλίον καὶ λύσαι τὰς σφραγίδας αὐτοῦ; 3 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοίξει τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό. 4 καὶ ἔκλαιον πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὐρέθη ἀνοίξει τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.

1 ΚΑΙ εἶδον ἐν τῇ δεξιᾷ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὀπισθεν, κατεσφραγισμένον μὲ σφραγίδας ἑπτὰ. 2 Καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύττοντα μετὰ φωνῆς μεγάλης, Τίς εἶναι ἄξιος νὰ ἀνοίξη τὸ βιβλίον καὶ νὰ λύση τὰς σφραγίδας αὐτοῦ; 3 Καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ, οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς, οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς, νὰ ἀνοίξη τὸ βιβλίον, οὐδὲ νὰ βλέπη αὐτό. 4 Καὶ ἐγὼ ἔκλαιον πολλὰ, ὅτι οὐδεὶς εὐρέθη ἄξιος νὰ ἀνοίξη καὶ νὰ ἀναγνώσῃ τὸ βιβλίον, οὔτε νὰ βλέπη αὐτό.

Το βιβλίον αυτό, με τις σφραγίδες, που είναι στα δεξιά του θρόνου του ουράνιου Πατέρα και είναι γραμμένο, από το μέσα και το έξω μέρος του και σφραγισμένο με επτά σφραγίδες, δεν είναι το βιβλίο της ζωής, που είναι γραμμένα τα ονόματα των πιστών αγίων. Είναι ένα βιβλίο που γράφει μέσα όλα τα γεγονότα, που πρέπει να γίνουν για να έρθει το τέλος όλου του κόσμου. Το τέλος της γης, των απίστων και των πιστών. Το βιβλίο αυτό είναι ένας ρολός, που είναι τυλιγμένος και κλεισμένος με επτά σφραγίδες, σαν βουλοκέρι και όταν ανοίξει

η κάθε σφραγίδα, θα αποκαλυφθούν σε κάθε σελίδα της ορισμένα γεγονότα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί αφορούν το τέλος του κόσμου και την κατάληξη των ανθρώπων.

Γι' αυτό και όταν ένας άγγελος ισχυρός, με μεγάλη φωνή διακήρυξε, "Ποιός είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του", κανείς δεν βρέθηκε να αναλάβει να το ανοίξει. Ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη βρέθηκε πρόσωπο που να μπορεί να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες του.

Γιατί όμως κανείς δεν μπορούσε να αναλάβει τέτοια ευθύνη; Γιατί όποιος θα αναλάβαινε να ανοίξει τις σφραγίδες του βιβλίου αυτού, έπρεπε να είναι άξιος να αναλάβει την ευθύνη, να στείλει τους μεν πιστούς σε μία αιώνια ζωή και να τους δώσει αιώνια κληρονομία, τους δε απίστευτους να στείλει στη λίμνη του πυρός, στην αιώνια κόλαση. Ποιός όμως θα μπορούσε να το κάνει αυτό; Ποιός θα είχε το δικαίωμα να πει στους πιστούς, "**έλθετε οι ευλογημένοι του πατρός μου κληρονομήσατε την ητοιμασμένην εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου**". Ματθαίος κε:34.

Ποιός θα είχε το δικαίωμα να πει στους απίστευτους, "**Υπάγετε απ' εμού, οι κατηραμένοι, εις το πυρ το αιώνιον το ητοιμασμένον διά τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού;**" Ματθαίος κε:41. Κανείς δεν βρέθηκε, γιατί δεν είχε κανείς το δικαίωμα, όχι να το ανοίξει το βιβλίο, αλλά ούτε να το βλέπει.

5 καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μὴ κλαῖε· ἰδοὺ ἐνίκησεν ὁ λέων ὁ ἐκ τῆς φυλῆς Ἰουδα, ἡ ῥίζα Δαυὶδ, ἀνοίξει τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγίδας αὐτοῦ.

5 Καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων μοὶ λέγει, Μὴ κλαῖε· ἰδοὺ, ὑπερίσχυσεν ὁ λέων ὅστις εἶναι ἐκ τῆς φυλῆς Ἰουδα, ἡ ῥίζα τοῦ Δαβὶδ, νὰ ἀνοίξη τὸ βιβλίον, καὶ νὰ λύσῃ τὰς ἑπτὰ σφραγίδας αὐτοῦ.

Ο Ιωάννης έκλαιγε πολύ, γιατί δεν βρέθηκε κανείς άξιος να ανοίξει το βιβλίο, ούτε να το βλέπει. Τότε ακριβώς βρέθηκε το πρόσωπο. "**Και εις εκ των πρεσβυτέρων μοι λέγει. Μη κλαίε, ιδού υπερίσχυσεν ο λέων όστις είναι εκ**

της φυλής του Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξει το βιβλίον και να λύση τας σφραγίδας αυτού". Αποκάλυψη ε:5.

Το μόνο πρόσωπο που βρέθηκε άξιο να ανοίξει το βιβλίο, ήταν ο Ιησούς Χριστός, "ο Λέων εκ της φυλής του Ιούδα", όπως είχε προφητευτεί από τον Ιακώβ, "η ρίζα του Δαβίδ", όπως είχε προφητευτεί από τον Ησαΐα. Ο μόνος Σωτήρας και μεσίτης, ο Υιός του Θεού του ζώντος, δεν ήταν άνθρωπος που αγίασε, αλλά ο Θεός που ενανθρωπίστηκε και είναι ο μόνος Άξιος να σώσει και να κρίνει.

Ο Ιακώβ είχε προφητέψει από ποιά φυλή του Ισραήλ θα γεννηθή και τον χαρακτηρίζει σαν "λέοντα". "Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας, εκ του θηρεύματος, υιέ μου, ανέβης. Αναπεσών εκοιμήθη ως λέων"(σταύρωση). Γένεση μθ:9. Ο δε Ησαΐας προφήτευσε 760 χρόνια πριν γεννηθή ο Χριστός. "Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσσαί και κλάδος θέλει αναβή εκ των ριζών αυτού". Ησαΐας ια:1.

Ο Ιεσσαί ήταν ο πατέρας του Δαβίδ. "Ο Λέων από τη φυλή Ιούδα" και "η ρίζα του Δαβίδ", είναι ο Ιησούς Χριστός.

Είναι ο μόνος Σωτήρας και ο μόνος Κριτής που μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και να στείλει τον καθένα εκεί που πρέπει. Θα αποκαταστήσει τους πιστούς στην αιώνια κατοικία τους γιατί πίστεψαν στο έργο της σωτηρίας που έκανε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και τον ακολούθησαν απαρνούμενοι τα πάντα. Επίσης θα στείλει τους απίστους να ζήσουν μαζί με τον "πατέρα τους τον διάβολο", γιατί απέρριψαν την Σωτηρία που τους πρόσφερε.

6 Και εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζώων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἄρνιον ἑσθηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτὰ, οἳ εἰσιν τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 7 καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου.

6 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ, ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων, Ἄρνιον ἰστάμενον ὡς ἐσφαγμένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ, καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτὰ· οἵτινες εἶναι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ τὰ ἀπεσταλμένα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν. 7 Καὶ ἦλθε καὶ ἔλαβε τὸ βιβλίον ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου.

Ενώ ένας πρεσβύτερος είπε στον Ιωάννη, ότι **"υπερίσχυσε ο λέων εκ της φυλής του Ιούδα"**, που είναι ο Ιησούς Χριστός, όπως εξηγήσαμε, ο Ιωάννης βλέπει ανάμεσα στα Σεραφείμ και τους πρεσβυτέρους **"αρνίον ως εσφαγμένον"**. Θα περίμενε να δει ένα δυνατό λεοντάρι, αλλά δεν βλέπει λεοντάρι, βλέπει ένα αρνί, σαν σφαγμένο.

Αυτό σημαίνει ότι η λυτρωτική δύναμη του Ιησού μας Χριστού, βρίσκεται στη θυσία που έκανε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, σαν αμνός του Θεού. **"Ίδού ο αμνός του Θεού, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου"**, είπε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όταν είδε τον Ιησού Χριστό (Ιωάννης α:29). Η δύναμη για την συγχώρηση της αμαρτίας και την σωτηρία του ανθρώπου δεν είναι ανθρώπινη, αλλά πνευματική, Θεϊκή.

Ο Αμνός του Θεού θυσιάστηκε για να σωθούν όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί, αναρτίθμητοι κατά το πλήθος και να έχουν ζωήν και κληρονομίαν αιώνιον. Ο λέων θα βασιλέψει στην αιώνια βασιλεία. Το αρνίον αυτό έχει **"επτά κέρατα"**, που δείχνουν την παντοδυναμία Του και "επτά οφθαλμούς", που δείχνουν την παντογνωσία Του και την πανσοφία Του. Εξουσιάζει τα πάντα με μία απόλυτη τελειότητα που συμβολίζει ο αριθμός επτά και βλέπει και γνωρίζει τα πάντα. Οι **"επτά οφθαλμοί"**, είναι τα επτά πνεύματα, που έχει αποστείλει ο Θεός στη γη.

Τα επτά πνεύματα είναι το Πνεύμα το Αγιο που εξηγήσαμε και στο α κεφάλαιο και 4 εδάφιο, όταν ο Ιωάννης έστειλε χαιρετισμό **"και από των επτά πνευμάτων"**. Σήμερα το Πνεύμα το Αγιο είναι επάνω στη γη και ετοιμάζει, την εκκλησία του Ιησού Χριστού, σαν **"νύμφη κεκοσμημένη διά τον άνδρα αυτής"**. Αποκάλυψη κα:2.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός πριν σταυρωθεί είχε αναγγείλει: **"Εάν με αγαπάτε τας εντολάς μου φυλάξατε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, διά να μένη μεθ' ημών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της αληθείας"**. Ιωάννης ιδ:15.

Σε όλη την γη σήμερα ενεργεί και εργάζεται το Πνεύμα το Αγιο. **"Και ήλθε και έλαβε το βιβλίον εκ της δεξιάς του καθημένου επί του θρόνου"**. Αποκάλυψη ε:7.

Ο Ιησούς Χριστός πήγε και παρέλαβε από τον ίδιο τον Θεό και Πατέρα, που κάθεται στο θρόνο, από το δεξί Του χέρι το βιβλίο αυτό των σφραγίδων, με την

ευθύνη να το ανοίξει και να αποκαλυφθούν και να εκτελεστούν όλα αυτά τα γεγονότα, που θα οδηγήσουν στην συντέλεια του αιώνας.

8 και ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῶα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἁρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἱ εἰσὶν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων.

8 Καὶ ὅτε ἔλαβε τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῶα καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσον ἐνώπιον τοῦ Ἄρνιου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάρας, καὶ φιάλας χρυσᾶς πλήρεις θυμιαμάτων, αἵτινες εἶναι αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων·

Τα Σεραφεῖμ και οι εικοσιτέσσερις πρεσβύτεροι, ὅταν ο Ἰησοῦς Χριστός πήρε στα χέρια Του το βιβλίο των σφραγίδων, ἔπεσαν μπροστά Του, ἔχοντας ο καθένας τους ἀπὸ μιά κιθάρα και φιάλες χρυσές, που ἦταν γεμάτες ἀπὸ θυμιάματα, που εἶναι οι προσευχές των ἁγίων.

Ἡ προσκύνηση αὐτῆ των Σεραφεῖμ και των πρεσβυτέρων, δείχνει τον θαυμασμό τους και την ταπεινώσή τους μπροστά στον μεγάλο Σωτήρα και Θεό και εἶναι ἔτοιμοι να ψάλλουν και να δοξάσουν και να υψώσουν το ὄνομά Του. Οι κιθάρες δείχνουν, ὅτι οι πρεσβύτεροι, ἔχουν τελειώσει πλέον τον επίγειο ἀγώνα τους και τώρα ἀναπαύονται και χαίρονται ψέλνοντας και δοξάζοντας τον Θεό.

Κανείς, ὅταν εἶναι στη μάχη ἢ ὅταν ἀκόμη βρίσκεται ἐπάνω στο μόχθο της εργασίας, δεν κάθεται να παίξει κιθάρα. Ὄταν ὁμως τελειώσει ἡ μάχη, ὅταν τελειώσει την εργασία του, παίρνει την κιθάρα, για να ἀπολαύσει την ξεκούρασή του. Οι χρυσές φιάλες δείχνουν ὅτι το περιεχόμενό τους εἶναι πάρα πολύ ακριβό και πολύτιμο. Ποτέ δεν σκέπτεται κανείς να βάλει μέσα σε ἕνα χρυσό μπουκάλι κάτι φτηνό και ευτελές. Το χρυσό μπουκάλι εἶναι γιὰ ἕνα βαρύτερο μύρο. Ἐδώ εἶναι τα θυμιάματα, που συμβολίζουν τις προσευχές των ἁγίων. Οι προσευχές των πιστῶν, που ἀγωνίζονται ἐδώ στη γη εἶναι πολύτιμες για τον Θεό και φυλάγονται σε χρυσές φιάλες. Ο Δαβὶδ ἔλεγε: **"Θες τα δάκρυά μου εἰς την φιάλην σου"**. Ψαλμός νστ:8.

Ο Θεός επιφυλάσσεται να απαντήσει στις προσευχές των αγίων που αγωνίζονται εδώ στη γη. "Ο δε Θεός δεν θέλει κάμει την εκδίκησιν των εκλεκτών αυτού των βωόντων προς αυτόν ημέραν και νύκταν;" Λουκάς ιη:7.

9 και ἄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες, Ἄξιός εἰ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοίξει τὰς σφραγίδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους,

9 καὶ ψάλλουσι νέαν ᾠδὴν, λέγοντες, Ἄξιός εἶσαι νὰ λάβῃς τὸ βιβλίον, καὶ νὰ ἀνοίξῃς τὰς σφραγίδας αὐτοῦ· διότι ἐσφάγης, καὶ ἠγόρασας ἡμᾶς εἰς τὸν Θεὸν διὰ τοῦ αἵματός σου, ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους·

Οι πρεσβύτεροι με τις κιθάρες τους και με την συνοδεία των εξαπτέρυγων, που είναι τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ, ψέλνουν ένα νέο άσμα, που δεν το γνωρίζει κανείς μέχρι τώρα. Μια νέα μελωδία, με νέα λόγια που απευθύνεται στο **"Αρνίο το εσφαγμένο"**, τον Ιησού Χριστό που σταυρώθηκε για την σωτηρία όλων των αμαρτωλών. Τώρα την ψέλνουν οι άγιοι στον ουρανό, με μεγάλη ευγνωμοσύνη, γιατί τους αγίασε η θυσία του Ιησού Χριστού.

"Άξιός είσαι να λάβης το βιβλίο". Ο μόνος άξιος όπως είδαμε στα προηγούμενα εδάφια του ίδιου κεφαλαίου, να πάρει το βιβλίο και να το ανοίξει, ξεσφραγίζοντας τις επτά σφραγίδες με τις οποίες είναι κλεισμένο, είναι ο Ιησούς Χριστός.

"Διότι εσύ σταυρώθηκες επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και μας αγόρασες με το αίμα σου, από τον Σατανά και την αμαρτία, που είμασταν σκλάβοι και μας έκανες παιδιά του Θεού, από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος". Η σωτηρία του Ιησού Χριστού, δεν γνωρίζει καμιά φυλετική διάκριση. Το αίμα του Ιησού Χριστού, χύθηκε για κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε φυλής και γλώσσας, για κάθε λαό και κάθε έθνος.

10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ

10 καὶ ἔκαμες ἡμᾶς εἰς τὸν Θεὸν ἡμῶν βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς· καὶ θέλομεν

βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.

βασιλεύσει ἐπὶ τῆς γῆς.

"Και μας έκανες βασιλείς και ιερείς", λέει ο ύμνος, "και θα βασιλέψουμε επάνω στη γη". Πότε θα βασιλέψουμε επάνω στη γη; Θα βασιλέψουμε και θα ιερατεύσουμε και θα είμαστε δηλαδή, βασιλείς και ιερείς, όταν θα γίνει η χιλιετής βασιλεία του Χριστού επάνω στη γη, μετά την καταστροφή του αντιχρίστου. Σήμερα ακόμη δεν είμαστε ούτε βασιλείς, ούτε ιερείς.

"Και είδον θρόνους και εκάθισαν επ'αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων δια την μαρτυριαν του Ιησού, και δια τον λόγον του Θεού, και οίτινες δεν προσεκύνησαν το θηρίον, ούτε την εικόνα αυτού και δεν έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη". Αποκάλυψη κ:4.

Στη χιλιετή βασιλεία ο Χριστός θα κυβερνήσει τους λαούς "εν ράβδω σιδηρά". Αποκάλυψη β:27. Τότε οι πιστοί θα βασιλέψουν στις πόλεις των εθνών και θα ιερατεύσουν, που σημαίνει θα είναι οι μεσίτες μεταξύ των ανθρώπων των εθνών και του Ιησού Χριστού.

Στην παραβολή των "μνων", ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε στους δούλους που εργάστηκαν τα τάλαντά τους και κέρδισαν: "Εύγε αγαθέ δούλε, Επειδή εις το ελάχιστον εφάνης πιστός, έχε εξουσίαν επάνω δέκα πόλεων, Και ήλθεν ο δεύτερος, λέγων. Κύριε η μνα σου έκαμε πέντε μνας. Είπε δε και προς τούτον, Και συ γενού εξουσιαστής επάνω πέντε πόλεων". Λουκάς ιθ:17,18.

Μόνο στη χιλιετή βασιλεία, οι πιστοί θα είναι βασιλείς και ιερείς. Στην αιώνια βασιλεία, στους ουρανοίς δεν θα υπάρχουν πόλεις για να βασιλέψουν και να ιερατεύσουν.

Προς τον άγγελον της εκκλησίας των Θυατείρων υπόσχεται ο Κύριος: "Και όστις νικά και όστις φυλάττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών και θέλουσι ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά". Αποκάλυψη β:26,27.

11 Καί είδον, και ήκουσα φανήν

11 Καί είδον, και ήκουσα φανήν

ἀγγέλων πολλῶν κύκλω τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων, 12 λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ, Ἐξίον ἐστὶν τὸ ἄρνιον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.

ἀγγέλων πολλῶν κυκλόθεν τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων· καὶ ἦτο ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων, καὶ χιλιάδες χιλιάδων, **12** λέγοντες μετὰ φωνῆς μεγάλης, Ἐξίον εἶναι τὸ Ἄρνιον τὸ ἐσφαγμένον νὰ λάβῃ τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.

Γύρω από τον θρόνον του Θεού και από τα Σεραφεΐμ και τους πρεσβυτέρους, είδε ο Ιωάννης εκατομμύρια αγγέλους, που φώναζαν με μεγάλη φωνή και επιβεβαίωναν, το άσμα που έψελναν οι άγιοι. Η μυριάδα είναι δέκα χιλιάδες. Μυριάδα μυριάδας είναι εκατό εκατομμύρια και χιλιάδα χιλιάδας, ένα εκατομμύριο.

Ελεγαν ότι είναι, Αξιον το αρνιον το εσφαγμένον, ο Ιησούς Χριστός που σταυρώθηκε στο σταυρό του Γολγοθά να λάβει την δύναμη και τον πλούτον και την σοφίαν και την ισχύν και την τιμήν και την δόξαν και την ευλογίαν. Να λάβει, σημαίνει να αποδοθεί στον Ιησού Χριστό, από τους σωσμένους αγίους και από όλο τον ουράνιο κόσμο.

13 καὶ πᾶν κτίσμα ὃ ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας, Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἄρνιῳ ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. 14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα ἔλεγον, Ἄμην· καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν.

13 Καὶ πᾶν κτίσμα τὸ ὁποῖον εἶναι ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς, καὶ ὅσα εἶναι ἐν τῇ θαλάσῃ, καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, ἤκουσα ὅτι ἔλεγον, Εἰς τὸν καθημένον ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ εἰς τὸ Ἄρνιον ἔστω ἡ εὐλογία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. **14** Καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα ἔλεγον, Ἄμην· καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν τὸν ζῶντα

εις τούς αιώνας των αιώνων.

Και κάθε κτίσμα που ζει στον ουρανό, στη γη και μέσα στα βάθη της θάλασσας, θα συμφωνήσει και θα δοξάζει τον Πατέρα που κάθεται στο θρόνο και τον Ιησού Χριστό, που έγινε ο Αμνός του Θεού και θυσιάστηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και αγόρασε με το αίμα Του κάθε άνθρωπο, από κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος και λαό.

Και τώρα όλοι βλέπουν στον ουρανό, μετά την αρπαγή της εκκλησίας, το πλήθος των αγορασμένων να δοξάζουν τον Θεό και να τον ευγνωμονούν, γιατί θυσίασε τον Υιόν Του τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό, για να τους σώσει από την αμαρτία και να τους αξιώσει να λάβουν μέρος στην αιώνια βασιλεία του Θεού.

Όλοι θα υμνούν τον Κύριο Ιησού Χριστό, για το μεγάλο έργο της Σωτηρίας που έκανε και πέτυχε να σώσει όλους τους ελίκρινείς αμαρτωλούς, που πίστεψαν και μετανόησαν, με ένα νέο ύμνο: **"Αξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξεις τας σφραγίδας αυτού διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν δια του αιματός σου..."**. Αποκάλυψη ε:9. Οι άγγελοι θα επιβεβαιώνουν: **"Αξιον είναι το Αρνίον το εσφαγμένον να λάβη την δύναμιν και τον πλούτον και σοφίαν και ισχύν και τιμήν και δόξαν και ευλογίαν"**. Αποκάλυψη ε:12.

Και όλα τα κτίσματα θα συνάδουν και θα συμφωνούν: **"Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το Αρνίον έστω η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων"**. Αποκάλυψη ε:3.

Όλο το σύμπαν δηλαδή, θα εξυμνεί τον Θεό και Πατέρα και τον Υιόν που θυσιάστηκε, με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, για το μεγάλο έργο της Σωτηρίας που ενήργησε διά της σταυρικής θυσίας και εξαγόρασε κάθε αμαρτωλό που πίστεψε, με το αίμα του Ιησού Χριστού.

Μπροστά σ'αυτόν τον θρόνο και το μεγάλο πλήθος των σωσμένων, που θα είναι ο καρπός του πόνου του Ιησού Χριστού και η απόδειξη της μεγάλης επιτυχίας του έργου Του, τα Σεραφείμ, **"τα τέσσερα ζώα"**, όπως τα λέει η Αποκάλυψη, θα λένε, **"Αμήν"**.

Οι δε εικοσιτέσσερις πρεσβύτεροι, που εκπροσωπούν τους αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, θα πέσουν γονατιστοί και θα προσκυνήσουν τον ζώντα Θεό.

Θα ταπεινωθούν δηλαδή μπροστά στον θρόνο του Θεού, για να δηλώσουν ότι δεν έλαβαν την Σωτηρία γιατί ήταν αναμάρτητοι και άξιοι, αλλά γιατί τους εξαγόρασε από την αμαρτία ο Ιησούς Χριστός, με το αίμα Του το άγιο.

Κάποτε ήταν μέσα στην αμαρτία και ταλαιπωρούντο μέσα στην πλάνη, αλλά άκουσαν την φωνή του Ιησού Χριστού, τον δέχτηκαν σαν Σωτήρα τους, πίστεψαν, μετανόησαν και ο Χριστός τους έσωσε και τους έκανε παιδιά του Θεού, όπως ακριβώς το έγραφε στο Λογο Του.

"Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις του πιστεύοντα εις το όνομα αυτού, οίτινες ουχί εξ αιμάτων ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν".
Ιωάννης α:12,13.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ'

ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - Η ΠΡΩΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΓΟ

1 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὰ ἄρνιον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγοντος ὡς φωνὴ βροντῆς, Ἔρχου. 2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.

1 ΚΑΙ εἶδον, ὅτε ἤνοιξε τὸ Ἄρνιον μίαν ἐκ τῶν σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων ζώων λέγον, ὡς φωνὴν βροντῆς, Ἔρχου καὶ βλέπε. 2 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός· καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν εἶχε τόξον· καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸν στέφανος, καὶ ἐξῆλθε νικῶν, καὶ διὰ τὸ νικήσῃ.

Ο Ιησούς Χριστός, το Αρνίον όπως αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, στη Καινή Διαθήκη, ο μόνος Άγιος να λάβει το βιβλίο και να ανοίξει τις σφραγίδες του, άνοιξε την πρώτη σφραγίδα του βιβλίου. Τότε ο Ιωάννης άκουσε να του μιλάει ένα από τα τέσσερα ζώα, με φωνή βροντερή, "έλα και δεξ". Εκείνο που είδε ο Ιωάννης ήταν ένα άσπρο άλογο και εκείνον που καθόταν επάνω στο άσπρο άλογο, να κρατάει τόξο.

Εκ των προτέρων του δόθηκε το στεφάνι της νίκης, γιατί βγήκε μέσα στον κόσμο νικώντας και με την απόφαση να νικήσει. Αφού του δόθηκε το στεφάνι βεβαίως ήταν βέβαιο ότι θα νικήσει.

Το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, "ο Λόγος του Θεού". Ο Λόγος του Θεού άρχισε να κηρύττεται από την ημέρα της Πεντηκοστής, συνέχισε σε όλους τους αιώνες και θα συνεχίσει να κερδίζει ψυχές και κατά την περίοδο της επταετίας του Αντίχριστου.

Ο Ιησούς Χριστός είναι αποφασισμένος να πάρει την τελική νίκη και να σώσει όλους αυτούς που θα τον πιστέψουν και θα αρνηθούν να λάβουν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο και να προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου.

Το άσπρο άλογο θα συνεχίσει να επισκέπτεται όλες τις χώρες του κόσμου για να εκπληρωθεί ο Λόγος του Ιησού Χριστού. **"Και θέλει κηρυχθή τούτο το Ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος"**. Ματθαίος κδ:14.

Πολλοί προσπαθούν να ταυτίσουν τον "λευκό ίππο και τον καθημένον επ' αυτού", με τον Αντίχριστο. Αυτό όμως είναι τελείως άσχετο με την αλήθεια, γιατί στο τέλος της επταετίας μας φανερώνει η Αποκάλυψη, ότι ο Ιησούς Χριστός έρχεται επάνω σε ένα λευκό άλογο με όλους τους αγίους, νικητής πλέον και θριαμβευτής.

"Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον και ιδού, ίππος λευκός και ο καθημένος επ' αυτού εκαλείτο Πιστός και Αληθινός και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Οι οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλοξ πυρός και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός. Και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα και καλείται το όνομα αυτού, Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ". Αποκάλυψη ιθ:11-14.

Στο ΣΤ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, βλέπουμε τον Ιησού Χριστό επάνω στο άσπρο άλογο, αγωνιζόμενο για να νικήσει και στο ΙΘ κεφάλαιο, επάνω στο άσπρο άλογο νικητή και δίκαιο κριτή να έρχεται στη γη. Οι υποστηρικτές της άποψης, ότι ο καθήμενος στο λευκό άλογο είναι ο Αντίχριστος, ισχυρίζονται ότι ο καθήμενος επάνω στον λευκό ίππο είχε τόξο και τόξα είχαν οι Σύριοι και άρα ο Αντίχριστος θα βγει από την Συρία.

Αποκλείεται να βγει ο Αντίχριστος από την Συρία, γιατί δεν έχει η Συρία καμιά σχέση με το Ευρωπαϊκό κράτος, που θα είναι το μεγάλο θηρίο. Τόξα είχαν όλοι οι στρατοί στην εποχή αυτών των όπλων και όχι μόνο η Συρία.

Ο Λόγος όμως του Θεού έχει προφητεύσει για τον Ιησού Χριστό ότι θα κρατάει τόξο και θα πολεμάει με αυτό όλους τους εχθρούς Του. Ο ψαλμωδός Δαβίδ γράφει: "Συ είσαι ωραιότερος των υιών των ανθρώπων, εξεχύθη χάρις εις τα χείλη σου, διά τούτο σε ευλόγησε ο Θεός εις τον αιώνα. Περιζώσον την ρομφαίαν σου επί τον μηρόν σου, δυνατέ, εν τη δόξη σου και εν τη μεγαλοπρέπειά σου. Και κατευοδού εν τη μεγαλειότητι σου και βασίλευε εν αλήθεια και πραότητι και δικαιοσύνη και η δεξιά σου θέλει σοι δείξει φοβερά πράγματα. Τα βέλη σου είναι οξέα. Λαοί υποκάτω σου θέλουσι πέσει και αυτά θέλουσι εμπυχθή εις την καρδίαν των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου". Ψαλμός με:2-7.

Η προφητεία αυτή παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό να κρατάει τόξο και να ρίχνει βέλη στους εχθρούς και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, κατευθείαν στην καρδιά τους. Οσοι τον πολέμησαν με ψευδείς λόγους, σκληρές κατηγορίες και διωγμούς, δοκίμασαν πικρή απογοήτευση. Ο Ιησούς Χριστός δεν νικείται. Ο Λόγος Του, το Ευαγγέλιό Του, είναι αδιάψευστο. Είναι η Μόνη αλήθεια επάνω στη γη και τελικά θα θριαμβεύσει.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΟΓΟ

3 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζώου λέγοντος, Ἔρχου. 4 καὶ

3 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν δευτέραν σφραγίδα, ἤκουσα τὸ δεύτερον ζῶον λέγον, Ἔρχου καὶ βλέπε. 4 Καὶ

ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος κόκκινος· καὶ εἰς τὸν καθημένον ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη νὰ σηκώσῃ τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ νὰ σφάξωσιν ἀλλήλους, καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸν μάχαιρα μεγάλη.

Ο Ιησούς Χριστός, το αρνίον, άνοιξε την δεύτερη σφραγίδα. Με το άνοιγμα της δεύτερης σφραγίδας, ο Ιωάννης άκουσε το δεύτερο ζώο, που έμοιαζε με μοσχάρι, να του λέει: "**έλα και δεσ**". Είδη λοιπόν ένα κόκκινο άλογο να βγαίνει στο προσκήνιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρώτο άλογο έφυγε από το προσκήνιο της ανθρωπότητας, για να μπει το δεύτερο. Ενώ το πρώτο τρέχει μέσα στον κόσμο και κηρύττεται ο Λόγος του Θεού, συγχρόνως μπαίνει το κόκκινο άλογο και τρέχει σε όλες τις χώρες της γης.

Το κόκκινο άλογο είναι τελείως διαφορετικό. Ο αναβάτης του κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι και είχε αποστολή να σηκώσει την ειρήνη από τη γη και να βάλει τους ανθρώπους να σφάξουν ο ένας τον άλλον. Το κόκκινο χρώμα, είναι το χρώμα των επαναστάσεων. Στις επαναστάσεις είναι αναπόφευκτες οι αλληλοσφαγές.

Το πνεύμα των επαναστάσεων και των αλληλοσφαγμών έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και να γίνεται καθημερινή ζωή. Πάντοτε υπήρχαν επαναστάσεις και ένοπλες εξεγέρσεις, σαν εθνικοί αλληλοσπαραγμοί στα διάφορα κράτη και στους λαούς. Αυτό βεβαίως το φαινόμενο δεν ήταν τόσο συχνό. Ηταν σπάνιο. Πόλεμοι γίνονταν συχνά, αλλά αλληλοσφαγές μεταξύ ανθρώπων του ίδιου κράτους και της ίδιας πόλεως σπάνια. Στα σημεία των εσχάτων ημερών ο ευαγγελιστής Μάρκος σημειώνει "ταραχές".

Αυτό βεβαίως δεν ήταν και εύκολο, γιατί υπήρχαν οι αυτοκράτορες που κυβερνούσαν πολύ σκληρά με τους στρατιωτικούς μηχανισμούς τους. Από το 1914, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, άρχισε να επικρατεί ένα πνεύμα ανήσυχο, ταραχών, πραξικοπημάτων και επαναστάσεων. Αυτό οφείλεται στο πνεύμα του διχασμού και του μίσους μεταξύ ομάδων διαφορετικών τάσεων. Η μεγάλη αδικία και ανισότητα που υπάρχει στον κόσμο, με την παράλληλη υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού, κάνει τους ανθρώπους να επαναστατούν.

Η έλλειψη αγάπης στην εποχή μας, είναι σημείο των εσχάτων ημερών και προέρχεται από την αύξηση της αμαρτίας. **"Και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή"**. Ματθαίος κδ:12. Η έλλειψη αγάπης υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και αρχίζει από αυτούς που κρατούν τα αγαθά μόνοι τους και εκμεταλλεύονται όλους τους φτωχούς.

Από το 1914 και έπειτα πολλοί εμφύλιοι πόλεμοι εξελίχθηκαν σε αλληλοσπαραγμούς. Το κόκκινο άλογο πέρασε από όλες σχεδόν τις χώρες, και ακόμη ο πόλεμος των βορείων και νοτίων Κορεατών, όπως και των βόρειων και νότιων Βιετναμέζων, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια επίσκεψη του "κόκκινου ίππου" σ' αυτές τις περιοχές.

Η διάλυση της Γιουκοσλαβίας, η αλληλοσφαγή και η μανία αλληλοεξοντώσεως, των μέχρι προ ολίγου μελών των διαφόρων εθνοτήτων της, φανερώνει ότι ο "κόκκινος ίππος" συνεχίζει τον πορεία. Αυτή η παρουσία του "κόκκινου ίππου" και η πορεία του στη γη μας δεν θα σταματήσει να υπάρχει, μέχρις ότου αρχίσουν οι μεγάλες καταστροφές επάνω στη γη, που θα αφορούν τα δέντρα και τα χόρτα, τη θάλασσα, τα πόσιμα νερά, τον ατμοσφαιρικό αέρα και την υγεία των ανθρώπων.

Σ' όλα τα έθνη και τα κράτη που υπάρχει η αδικία και η κακία και βασιλεύει η αμαρτία, υπάρχει πάντοτε ο φόβος που γράφει ο Λόγος του Θεού. Ο απόστολος Ιάκωβος γράφει στην επιστολή Του: **"Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχαι μεταξύ σας; Ουχί εντεύθεν, εκ των ηδονών σας, αίτινες στρατεύονται εντός των μελών σας; Επιθυμείτε, και δεν έχετε, φονεύετε και φθονείτε, και δεν δύνασθε να επιτύχητε, μάχεσθε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε, επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακώς ζητείτε, διά να δαπανήσητε εις τας ηδονάς σας"**. Ιάκωβος δ:1-3

Η ΤΡΙΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΛΟΓΟ

5 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῶου λέγοντος, Ἐρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ'

5 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν τρίτην σφραγίδα, ἤκουσα τὸ τρίτον ζῶον λέγον, Ἐρχου καὶ βλέπε. Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν εἶχε

αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζώων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσης.	ζυγαρίαν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 6 Καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζώων λέγουσαν, Μία χοῖνιξ σίτου δι' ἓν δηνᾶριον· καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῆς δι' ἓν δηνᾶριον· καὶ, Τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ βλάβης.
---	---

Όταν ο Ιησούς Χριστός άνοιξε την τρίτην σφραγίδα, ο Ιωάννης άκουσε το τρίτο ζώο, που έμοιαζε με άνθρωπο να του λέει, "Ελα και δεσ". Τότε ο Ιωάννης είδε ένα μαύρο άλογο και εκείνον που καθόταν επάνω σ' αυτό, να έχει μια ζυγαριά στα χέρια του. Ανάμεσα στα ζώα ακούστηκε μια φωνή. "Μία χοίνικα σταριού για ένα δηνᾶριο και τρεις χοίνικες κριθαριού, για ένα δηνᾶριο πουλιέται". Το δηνᾶριο σύμφωνα με την παραβολή των εργατών που είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ισοδυναμεί με ένα μεροκάματο. Ματθαίος κ:9. Η χοίνικα είναι μια χούφτα. Θα έρθει λοιπόν καιρός που θα πουλιέται μια χούφτα σᾶρι για ένα μεροκάματο και τρεις χούφτες κριθᾶρι, για ένα μεροκάματο. Αυτό βεβαίως συμβαίνει σε πολλά μέρη της γης. Θα υπάρχει τέλεια έλλειψη τροφίμων. Πείνες, όπως τις περιγράφει ο Κύριος στα σημεία των εσχάτων ημερών. Ματθαίος κδ:7, Μάρκος ιγ:8, Λουκάς κα:11.

Οι πείνες έχουν γίνει σαν σημεία των εσχάτων ημερών, σε όλες τις χώρες και στην Ευρώπη, με τον πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, αλλά θα ενταθούν περισσότερο όσο πλησιάζει το τέλος και επί της επταετίας του αντιχρίστου, θα κορυφωθούν. Αυτό θα γίνει, γιατί η γη έχει αποδυναμωθεί και δεν αποδίδει την παραγωγή που έδινε κάποτε. Έτσι παρ' όλα τα λιπάσματα και τα φάρμακα, όσο πάει ελαττώνει την παραγωγή της.

Η ατμόσφαιρα που είναι αλλοιωμένη δεν βοηθάει τη γη στην παραγωγή της. Πολλές φορές έχουν αναφερθεί βροχοπτώσεις με δηλητηριώδες περιεχόμενο (όξινη βροχή), που καταστρέφουν κάθε φυτική ύπαρξη. Τα νερά των ποταμών όσο πάνε μολύνονται με χημικά προϊόντα που παράγονται από την λειτουργία των εργοστασίων. Ακατάλληλα για πότισμα.

Ο πληθυσμός αυξάνει υπέρμετρα, αφού για να γίνει ένα δισεκατομμύριο χρειάστηκαν μέχρι το 1850 περίπου 4000 χρόνια, ενώ για να γίνει 5 δισ. που είμαστε σήμερα, χρειάστηκαν μόνο 142 χρόνια.

Πολλοί παράγοντες οδηγούν την ανθρωπότητα στην έλλειψη τροφίμων, βασικών για τη ζωή του ανθρώπου. Οι πείνες θα γενικευτούν, παρόλα τα μέτρα που θα λάβει ο Αντίχριστος, καταργώντας το χρήμα και αντικαθιστώντας αυτό με κάρτες και τελικά με το χάραγμα, που θα βάλει στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων με τον αριθμό 666. Το μαύρο άλογο και ο τρόπος που πουλάει το στάρι και το κριθάρι ο καθημέμος επάνω σ' αυτό κρατώντας μια ζυγαριά, φανερώνει πόσο λίγο και δυσύρετο θα είναι το στάρι και το κριθάρι, ενώ το λάδι και το κρασί δεν θα υπάρχουν καθόλου. **"Το έλαιον και τον οίνον μη βλάψης"**. Θα εργάζεται ο άνθρωπος μια ολόκληρη ημέρα, για να πάρει ένα μεροκάματο και με αυτό θα αγοράζει μόνο μια χούφτα στάρι, ή τρεις χούφτες κριθάρι. Επισημαίνει ο Κύριος με τον παραβολικό αυτό τρόπο, την εκμετάλλευση που θα υποστούν οι άνθρωποι από τους κατέχοντες τα αγαθά, που θα είναι οι άνθρωποι του αντιχρίστου.

Η αγορά θα είναι στα χέρια του αντιχρίστου και θα πουλάει κάθε τρόφιμο σε υψηλή τιμή. Θα είναι πραγματική "μαύρη αγορά", όπως την έχουν ονομάσει οι κοινωνίες των λαών που έχουν περάσει τέτοιες καταστάσεις. Με μια χούφτα στάρι, ή τρεις χούφτες κριθάρι κάθε μέρα δεν μπορεί να χορτάσει κανένας άνθρωπος ούτε και να συμπληρώσει τις θερμίδες που χρειάζονται για τον βασικό του μεταβολισμό.

Στην κατοχή οι Γερμανοί μας χορηγούσαν με δελτίο 60 δράμια ψωμί ημερησίως, δηλαδή 180 γραμμάρια, που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο μιας φραντζόλας του μισού κιλού. Η πείνα ήταν μεγάλη και συγχρόνως οι αρρώστιες θέριζαν τους πεινασμένους. Κάτι χειρότερο θα γίνει και επί αντιχρίστου, αφού μια χούφτα στάρι που ζυγίζει 100 γραμμάρια περίπου θα κοστίζει ένα μεροκάματο από 3000 - 5000 δραχμές. Η πείνα θα είναι η πιό μεγάλη, που γνώρισε η ανθρωπότητα και οι αρρώστιες θα φθάσουν στην πιό μεγάλη εξάπλωση που έγινε ποτέ.

Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΟ ΩΧΡΟ ΑΛΟΓΟ

7 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζώου λέγοντος, Ἐρχου. 8

7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγίδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζώου λέγουσαν, Ἐρχου καὶ βλέπε. 8

καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῶ ὁ Θάνατος, καὶ ὁ ἄδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτείνειν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῶ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος ὠχρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὠνομάζετο Θάνατος, καὶ ὁ Ἄδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη εἰς αὐτοὺς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς νὰ θανατώσωσι μὲ ῥομφαίαν καὶ μὲ πείναν καὶ μὲ θάνατον, καὶ μὲ τὰ θηρία τῆς γῆς.

Τότε ο Ιωάννης ἀνοίξε την τέταρτη σφραγίδα και ἀκουσε το τέταρτο ζῶο που ἔμοιαζε με αετό να του λέει, “Ἐλα και δεσ”. Τότε ο Ιωάννης εἶδε ἕνα ἄλογο κιτρινοπράσινο και τον αναβάτη του που το ὄνομά του ἦταν “Θάνατος”. Από κοντά ακολουθοῦσε ο Ἄδης, για να δέχεται ομαδικά τους νεκρούς που ἄφηνε πίσω του ο “Θάνατος”. Και οι δύο μαζί “Θάνατος και Ἄδης”, εἶχαν ἐξουσία ἐπάνω στο ἕνα τέταρτο της γης, να φέρουν το θάνατο με τέσσερις τρόπους. Με ρομφαία, που σημαίνει τον φόνο με οποιοδήποτε συμβατικό ὄπλο, με πείνα που συνοδεύει τους πολέμους, με θάνατο που μπορεῖ να προκαλεῖται με ἀρρώστιες και ἀκόμη με μικροβιακό και χημικό πόλεμο και με τα θηρία της γης, που εἶναι τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και τα ἄρματα μάχης.

Τα ὠχρό ἄλογο και ο αναβάτης τους, συμβολίζουν τον πόλεμο που ἔχει σαν ἀποτέλεσμα, τον ομαδικό θάνατο των ἀνθρώπων, γι αὐτό και φανερώνει τον Ἄδη να ακολουθεῖ ἀπό κοντά για να καταπίνει τους νεκρούς. Η ἐξουσία του ἦταν ἐπάνω στο ἕνα τέταρτο της γης. Αὐτό Δε σημαίνει ἐδῶ, ὅτι το ἕνα τέταρτο των ἀνθρώπων ἐπάνω στη γη θα σκοτωθοῦν, ἀλλά ὅτι ο πόλεμος θα μαστιζέει το ἕνα τέταρτο του πλανήτη μας, διαδοχικά κατὰ τόπους.

Ὅσο να επικρατήσῃ ο Αντίχριστος ἐπάνω σ’ ὅλη τη γη, πολλοί πόλεμοι θα γίνονται. **“Οἱ πόλεμοι”**, εἶναι σημεῖο των ἐσχάτων ἡμερῶν μαζί με τις πείνες, σεισμούς, λοιμούς, ταραχές, κ.λ.π. Ἐχουν γίνῃ δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, και ὅπως εἶδαμε στη δεύτερη σφραγίδα, με το κόκκινο ἄλογο, συχνές ἀλληλοσφαγές. **“Διότι θέλει ἐγερθεῖ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος και βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν και θέλουσι γίνῃ σεισμοὶ κατὰ τόπους και θέλουσι γίνῃ πείναν και ταραχαί”**. Μάρκος 1γ:8 Ο Ματθαῖος προσθέτει, **“λοιμοί”** (Ματθαῖος κδ:7), και ο Λουκάς προσθέτει, **“και θέλουσιν εἶσθαι φόβητρα και σημεῖα μεγάλα**

από του ουρανού” (Λουκάς κα:10-12), αεροπλάνα, ελικόπτερα κ.λ.π. Όλα αυτά, πόλεμοι, σεισμοί, λοιμοί (αρρώστιες), πείνες και τα άλλα, έχουν αρχίσει ως σημεία των εσχάτων ημερών και θα κορυφωθούν στην επταετία του αντιχρίστου, όταν η εκκλησία θα έχει αναχωρήσει από τη γη.

Ο πόλεμος, π.χ. που θα γίνει επί αντιχρίστου θα είναι πολύ καταστροφικός, γιατί θα σκοτωθούν το ένα τρίτο των ανθρώπων του πληθυσμού της γης (Αποκάλυψη θ:15), ο δε σεισμός θα είναι παγκόσμιος και μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, ώστε θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών. Αποκάλυψη ιστ:18,19

Οι πόλεμοι επάνω στη γη δεν έπαψαν να γίνονται και ιδιαίτερος από το 1914 που άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Συνεχώς ξεσπούν νέοι πόλεμοι σε όλο το πλάτος της γης. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δημιουργήθηκε ένας παγκόσμιος οργανισμός, η κοινωνία των εθνών (ΚΤΕ), με σκοπό να αποτρέψει τους πολέμους και να φέρει την ειρήνη επάνω στον πλανήτη μας. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε να αποτρέψει καμία σύρραξη μεταξύ των διαφόρων εθνών και ακόμη δεν μπόρεσε να προλάβει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που ξέσπασε το 1940. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο συγκροτήθηκε ένας νέος οργανισμός, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), για να προλάβει τους πολέμους και να φέρει την ειρήνη. Δυστυχώς όμως και μετά τη φοβερή δοκιμασία του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου με τα εκατομμύρια των νεκρών, τα έθνη δεν μπόρεσαν να διδαχτούν την ειρήνη. Από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), και παρά τις διακηρύξεις του οργανισμού, περισσότεροι από 100 πόλεμοι έχουν ξεσπάσει με χιλιάδες νεκρούς και τρομερές καταστροφές ολοκλήρων πόλεων.

Το ωχρό άλογο συνεχίζει τον καλπασμό του και επισκέπτεται διάφορα κράτη και ακούμε τις θριαμβολογίες των αντιπάλων, που ανακοινώνουν τον αριθμό των θυμάτων με μεγάλη τους χαρά και ευτυχία και ο Άδης συνακολουθεί για να καταπιεί τους σκοτωμένους, ομαδικά. Κατά την επταετία του αντιχρίστου θα φανερωθεί το ωχρό άλογο με όλη του την αγριότητα και ο αναβάτης τους, ο θάνατος, στη μεγαλύτερή του δραστηριότητα. Ο Αντίχριστος θα έχει σαν σύνθημα την ειρήνη, αλλά ειρήνη δεν θα μπορέσει να φέρει ποτέ. **“Επειδή όταν λέγωσιν Ειρήνην και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος”**. Α΄ Θεσσαλονικείς ε:3 Την ειρήνη τη φέρνει μόνο ο Χριστός στις καρδιές των ανθρώπων και θα την φέρει και επάνω σ’ όλη τη γη.

Η ΠΕΜΠΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΟΙ ΨΥΧΕΣ

9 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγίδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον. 10 καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλη λέγοντες, Ἔως πότε, ὁ δεσπότης ὁ ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 11 καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκὴ, καὶ ἔρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτεννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί.

9 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγίδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τὴν ὁποίαν εἶχον· 10 καὶ ἔκραζον μετὰ φωνῆς μεγάλης, λέγοντες, Ἔως πότε, ὦ Δέσποτα ἅγιε καὶ ἀληθινέ, δὲν κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἀπὸ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς; 11 Καὶ ἐδόθησαν εἰς ἕκαστον στολαὶ λευκαί, καὶ ἔρρέθη πρὸς αὐτοὺς νὰ ἀναπαυθῶσιν ἔτι ὀλίγον καιρόν, ἕωσοῦ συμπληρωθῶσι καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν, οἱ μέλλοντες νὰ φονευθῶσιν ὡς καὶ αὐτοί.

Όταν ο Ιησούς Χριστός άνοιξε την πέμπτη σφραγίδα, ο Ιωάννης είδε κάτω από το θυσιαστήριο, τις ψυχές των πιστών που φονεύθηκαν στην γη για την πίστη τους στον Χριστό. Ο Χριστός αποκαλύπτει στον Ιωάννη, που βρίσκονται οι ψυχές των πιστών που σφάζονται και μαρτυρούν για το όνομα του Ιησού Χριστού, αλλά και γενικά οι ψυχές, που δεν σταματούν να υπάρχουν μετά τον θάνατο του σώματός τους.

Η αποκάλυψη αυτή είναι πολύ σημαντική για τους πιστούς, που είναι αποφασισμένοι να απαρνηθούν την ζωή τους για τον Λόγο του Θεού και την μαρτυρία τους και είναι η πρώτη και μοναδική, που ο Κύριος Ιησούς Χριστός φανερώνει τόσο συγκεκριμένα, που βρίσκονται οι ψυχές μετά τον θάνατο των

σωμάτων. Η ψυχή που ζει αιώνια και δεν μπορεί να πεθάνει γιατί είναι αθάνατη, αναχωρεί από το σώμα μόλις αυτό καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του: **"Και μη φοβηθήτε από των αποκτεινόντων το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένων να αποκτείνωσι. Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα να απολέση εν τη γενέη"**. Ματθαίος ι:28. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διευκρινίζει: **"Θέλω δε σας δείξει ποίον να φοβηθήτε. Φοβήθητε εκείνον, όστις αφού αποκτείνη (το σώμα), έχει εξουσίαν να ρίψη εις την γέεναν (την ψυχή). Ναί σας λέγω, τούτον φοβήθητε"**. Λουκάς ιβ:4. Εκείνος που μπορεί να αποκτείνει το σώμα και να ρίξει στην καταδίκη την ψυχή, είναι ο Ιδιος ο Θεός, ο δίκαιος κριτής.

Το θυσιαστήριο, κάτω από το οποίο ζουν οι ψυχές και περιμένουν την αποκατάστασή τους, διά της αναστάσεως των σωμάτων, είναι ένας ασφαλής τόπος. Το θυσιαστήριο αυτό, λειτουργεί με την θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στον σταυρό του Γολγοθά, **"ως αμνού αμώμου και ασπίλου"**. Με την θυσία σώθηκαν επάνω στη γη όλες οι ψυχές και κάτω από αυτή την θυσία ζουν και περιμένουν το νέο σώμα. Η ψυχή του ανθρώπου είναι μια υπόσταση, που έχει το σχήμα του σώματος του ανθρώπου και έχει όλες τις αισθήσεις. Ακούει, βλέπει, μιλάει και αισθάνεται. Στην αποκάλυψη αυτή, οι ψυχές κραζουν με μεγάλη φωνή και ζητούν από τον Θεό να μάθουν, έως πότε θα βρίσκονται στη αναμονή περιμένοντας να γίνει η μεγάλη κρίση των πονηρών σφαγέων τους που κατοικούν στη γη και να αποκατασταθούν με το νέο σώμα στην αιώνια βασιλεία.

Ο Δεσπότης, ο πιστός και αληθινός, διέταξε και τους δόθηκαν λευκές στολές, που δείχνουν την αγιότητα και την ανάπαυση και τους είπε να αναπαυθούν λίγο ακόμη, έως ότου έρθουν και οι σύνδουλοί τους, που πρόκειται να φονευθούν όπως φονεύθηκαν και αυτοί, για να συμπληρωθούν. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος περιμένει και τον τελευταίο ειλικρινή άνθρωπο, να πιστέψει, να μετανοήσει, να ετοιμαστεί, για να λάβει μέρος στην αιώνια βασιλεία, για να κλείσει την πόρτα.

Οι ψυχές αυτές ανήκουν στην χορεία των μαρτύρων που θανατώθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο για τον Λόγο του Θεού και την μαρτυρία που έδωσαν στους ανθρώπους για την αλήθεια του Ευαγγελίου και την δύναμη του Θεού. Ο πίο

μεγάλος αριθμός πιστών, που θα σφαγούν σε απόλυτο αριθμό, θα είναι αυτοί που θα μαρτυρήσουν στην επταετία του αντιχρίστου.

Ο Αντίχριστος θα κάνει νόμο με τον οποίο θα υποχρεώνει όλους τους ανθρώπους να λάβουν χάραγμα στο δεξί τους χέρι, ή στα μέτωπο τους, με τον κωδικό αριθμό 666. Οποιος δεν δεχτεί, δεν θα μπορεί, ούτε να αγοράσει, ούτε να πουλήσει και επομένως θα είναι καταδικασμένος να ταλαιπωρηθεί και τελικά να πεθάνει. Επίσης το δεύτερο θηρίο, θα πει προς τους κατοίκους της γης να φτιάξουν εικόνα του αντιχρίστου και θα δώσει πνεύμα στην εικόνα και η εικόνα θα μιλήσει και θα κάνει όποιος δεν την προσκυνάει να θανατώνεται. Αποκάλυψη ιγ:11-τέλος. Πάρα πολλοί θα αντισταθούν και θα αρνηθούν να δεχτούν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο και πολύ περισσότεροι να προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου.

Ο πληθυσμός της γης θα είναι τουλάχιστον έξη δισεκατομμύρια και η προσπάθεια του Θεού να τους αποτρέψει να υποταχθούν στον Αντίχριστο, στέλνοντας τους δύο προφήτες (Αποκάλυψη ια:3-11) και αγγέλους (Αποκάλυψη ιδ:6-12) θα είναι μεγάλη, γι αυτό και οι άνθρωποι που θα θανατωθούν θα είναι αναρίθμητοι (Αποκάλυψη ζ:1).

Η ΕΚΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΤΑ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

12 Καί εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμός μέγας ἐγένετο, καὶ ὁ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα, 13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκὴ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη, 14 καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἐλίσσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ

12 Καί εἶδον, ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγίδα τὴν ἕκτην· καὶ ἰδοὺ, ἔγεινε σεισμός μέγας, καὶ ὁ ἥλιος ἔγεινε μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ ἡ σελήνη ἔγεινε ὡς αἷμα· 13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, καθὼς ἡ συκὴ ῥίπτει τὰ ἄωρα σῦκα αὐτῆς, σειομένη ὑπὸ μεγάλου ἀνέμου. 14 Καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη “ὡς βιβλίον τετυλιγμένον,” καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκινήθησαν ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν· 15 καὶ οἱ

νήσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν. 15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλιάρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δούλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρουσαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων· 16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ' ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἁγίου, 17 ὅτι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθῆναι;

βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ μεγιστᾶνες, καὶ οἱ πλούσιοι, καὶ οἱ χιλιάρχοι, καὶ οἱ δυνατοὶ, καὶ πᾶς δούλος, καὶ πᾶς ἐλεύθερος, ἔκρουσαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων, 16 καὶ λέγουσι πρὸς τὰ ὄρη καὶ πρὸς τὰς πέτρας, Πέσατε ἐφ' ἡμᾶς, καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ Ἁγίου· 17 διότι ἦλθεν ἡ ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· καὶ τίς δύναται νὰ σταθῆ;

Όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός άνοιξε την έκτη σφραγίδα, φανέρωσε στον Ιωάννη την εικόνα που θα παρουσιάσει ο ουρανός με το αστρικό του σύστημα και η γη με τους κατοίκους της, την ημέρα που ο Ιησούς Χριστός ένδοξος βασιλιάς και κριτής, θα κάνει την παρουσία Του. Ο Ιδιος ο Ιησούς Χριστός είχε εξηγήσει στους μαθητές Του. **"Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτισθή, και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού, και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλει φανή το σημεῖον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης, και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής".** Ματθαίος κδ:29-30.

Η εικόνα που θα παρουσιάσει ο κόσμος σ' ένα χρονικό διάστημα, πριν από την επιφάνεια του ένδοξου Ιησού Χριστού, θα είναι φοβερή. Πρώτα θα γίνει ένας μεγάλος παγκόσμιος σεισμός **"οποῖος δεν έγινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσοσιν πολλά μέγалоs σεισμός"**. Αποκάλυψη ιστ:18.

Με τον σεισμό αυτό, θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών (Αποκάλυψη ιστ:19). Ο σεισμός αυτός θα είναι μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, αφού και τα σύγχρονα αντισεισμικά κτίρια θα πέσουν. Οι ουρανοξύστες των μεγαλουπόλεων και τα

σπιτάκια των επαρχιακών πόλεων θα πέσουν εξίσου, όλα με μεγάλο πάταγο. Τα θύματα θα είναι χιλιάδες και ο πανικός των ανθρώπων θα δημιουργήσει μια κατάσταση αλλοφροσύνης.

Συγχρόνως ο ήλιος θα σκοτιστεί και θα μοιάζει σαν να είναι σάκκος τρίχινος, η σελήνη θα κοκκινίσει σαν αίμα και συγχρόνως θα αρχίσουν να πέφτουν σαν βροχή οι διάττοντες αστέρες από τον ουρανό, επάνω στη γη. Συγχρόνως θα ανοίξει ο ουρανός "ως βιβλίον τετυλιγμένον" και όλα τα όρη και τα νησιά θα μετακινηθούν από τη θέση τους σαν να είναι πλοία.

Η σύγχυση που θα επικρατήσει, θα είναι μεγάλη και ο πανικός των κατοίκων όλων των χωρών της γης, ακράτητος. Οι άνθρωποι αλλόφρονες θα τρέχουν στα βουνά και θα προσπαθούν να κρυφτούν μέσα σε σπηλιές και στις χαραμάδες της γης, όχι τόσο από το φόβο του σεισμού και των αστρικών φαινομένων, όσο από την επικείμενη παρουσία του Σωτήρα Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει σαν κριτής και ενώ δεν τον περίμεναν και πολλοί από αυτούς δεν τον πίστευαν και ίσως τον καταπολεμούσαν, τώρα είναι υποχρεωμένοι να τον αντιμετωπίσουν.

Οι βασιλιάδες, οι αξιωματούχοι, οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι στρατιωτικοί και οι δυνατοί και οι δούλοι και οι ελεύθεροι, θα τρέχουν στα βουνά και θα παρακαλάνε τις πέτρες να πέσουν και να τους κρύψουν για να αποφύγουν την οργή του παντοκράτορα Θεού και του Αρνίου, του Ιησού Χριστού.

Μέχρι την στιγμή αυτή το "Αρνίον" ο Ιησούς Χριστός, ήταν "**ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου**". Τώρα είναι μάρτυρας ο Ιησούς Χριστός, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν δέχτηκαν την θυσία Του για να σωθούν και όχι μόνο δεν δέχτηκαν, αλλά εναντιώθηκαν με πείσμα στο μεγάλο έργο της Σωτηρίας που έκανε. Δεν θα καταδικαστούν γιατί ήταν αμαρτωλοί, αλλά γιατί δεν δέχτηκαν την αγάπη του Χριστού για να σωθούν. Δεν βρήκαν καιρό να μετανοήσουν, γιατί ίσως δεν πίστευαν στον Χριστό και δεν περίμεναν ότι θα ξανάρθει στη γη να κρίνει ζώντας και νεκρούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΟΙ ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ

7:1 Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. 2 καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγίδα θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, 3 λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

1 ΚΑΙ μετὰ ταῦτα εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἵσταμένους ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, διὰ νὰ μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς, μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης, μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον. **2** Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ὅτι ἀνέβη ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχων σφραγίδα τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος· καὶ ἔκραξε μετὰ φωνῆς μεγάλῃς πρὸς τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδόθη νὰ βλάψωσι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, **3** λέγων, Μὴ βλάψητε τὴν γῆν, μήτε τὴν θάλασσαν, μήτε τὰ δένδρα, ἕως οὗ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.

Πριν ανοιχτεῖ ἡ ἐβδόμη σφραγίδα, καὶ σαλπίσουν οἱ ἐπτὰ ἄγγελοι, γιὰ νὰ ἀρχίσουν οἱ καταστροφές ἐπάνω στη γῆ, παρεμβάλλεται τὸ κεφάλαιο αὐτὸ στὴν ἀποκάλυψη. Στὸ κεφάλαιο αὐτό, περιγράφεται ὁ τρόπος με τὸν ὁποῖο θὰ σφραγιστοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ Ἰσραὴλ καὶ ἀπὸ τὰ ἔθνη που θὰ μείνουν πιστοὶ στὸν Ἰησοῦ Χριστό καὶ θὰ ἀρνηθοῦν τὸν Ἀντίχριστο, πριν ἔρθει ἡ μεγάλη καταστροφή καὶ ἡ συντέλεια τοῦ αἰῶνος. Ἡ καταστροφή ἐπάνω στη γῆ θὰ ἔρθει με ἓνα πυρηνικὸ ὀλοκαύτωμα, με ὅπλα που θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ χώρες που θὰ βρίσκονται στα τέσσερα σημεῖα τῆς γῆς. Χώρες τοῦ Βορρᾶ, τοῦ Νότου, τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσης. Τέσσερις ἄγγελοι στέκονται στὶς τέσσερις γωνίες τῆς γῆς καὶ κρατοῦν τώρα τοὺς τέσσερις ἀνέμους τῆς γῆς, γιὰ νὰ μὴ γίνεῖ κανένα κακό. Ἐπομένως πόλεμος πυρηνικὸς δὲν θὰ γίνεῖ, πριν ὁ Θεὸς σφραγίσῃ τοὺς δούλους Του στα μέτωπά τους. Ὁ Θεὸς κρατᾷ με τοὺς τέσσερις ἀγγέλους τὶς δυνάμεις τῆς γῆς, γιὰ νὰ μὴ κάνουν, τὸ κακό που θέλουν νὰ κάνουν.

Ἐνας ἄλλος ἄγγελος, με μίᾳ σφραγίδα στο χέρι ἀνεβαίνει ἀπὸ τὴν ἀνατολή καὶ φωνάζει με φωνῇ μεγάλῃ, πρὸς τοὺς τέσσερις ἀγγέλους που κρατοῦν τοὺς

τέσσερις ανέμους της γης. **"Μην αφήσετε τους ανέμους, δηλαδή τις δυνάμεις της γης, που θέλουν να βλάψουν την γη και την θάλασσα και τα δένδρα, έως ότου σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού μας επάνω στο μέτωπό τους"**. Ο Θεός σφραγίζει πάντα τους δικούς Του και τους σημειώνει, πριν έρθει κάποια καταστροφή. Όταν κάποτε η Ιερουσαλήμ είχε πέσει στην ειδωλολατρεία και προσκυνούσε "τα μεγάλα βδελύγματα", όπως τα χαρακτηρίζει ο Ιδιος ο Θεός, διά του προφήτη Ιεζεκιήλ, διέταξε τους άνδρας, με τα όπλα του κατασυντριμμού, να κάνουν κρίση. Να πατάξουν όλους αυτούς που έκαναν αυτά τα βδελυκτά είδωλα και τα προσκυνούσαν. Προηγήθηκε όμως πριν την καταστροφή, κάποιος που κρατούσε **"γραμματέως καλαμάριον"**, στον οποίον ο Θεός είπε: **"Διέλθε διά της πόλεως, διά της Ιερουσαλήμ, και κάμε σημείον επί των μετώπων των ανδρών, των στεναζόντων και βοώντων διά πάντα τα βδελύγματα τα γινόμενα εν μέσω αυτής"**. Ιεζεκιήλ θ:1-4. Ο Θεός σημείωσε αυτούς που δεν μπορούσαν να δεχτούν τα είδωλα και στεναζανε και βοούσαν προς τον Θεό για όλα αυτά τα βδελύγματα, με τον σκοπό να εξαιρεθούν από την καταστροφή. Ιεζεκιήλ θ:5-6.

Σήμερα, στην περίοδο της χάριτος, στους πιστούς που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και απέχουν από τον κόσμο της αδικίας και της σαρκολατρείας, τους σφραγίζει ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός, διά του Πνεύματος του Αγίου. **"Εις τον οποίον και σεις ηλίπισατε, ακούσαντες τον λόγον της αληθείας, το ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστευσαντες εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της επαγγελίας, όστις είναι ο αρραβών της κληρονομίας ημών"**. Εφεσίους α:13. Γι αυτό ο απόστολος Παύλος γράφει: **"Και μη λυπέιτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως"**. Εφεσίους δ:30.

Σήμερα που επίκειται η αρπαγή της εκκλησίας, πρέπει όλοι οι χριστιανοί να ζητήσουν από τον Κύριον της δόξης, τον Ιησού Χριστό, να τους πληρώσει διά του Αγίου Πνεύματος. **"Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί"**. Ματθαίος γ:11. Μετά την αναχώρηση της εκκλησίας από τον κόσμο και την επικράτηση του αντιχριστού επάνω σε όλα τα έθνη, θα αρχίσουν τα μεγάλα δεινά της ανθρωπότητας. Λίγο πριν ανοιχτεί η εβδόμη σφραγίδα και ξεκινήσουν οι επτά άγγελοι να σαλπίζουν, για να αρχίσουν οι καταστροφές επάνω στη γη, αρχίζοντας από ένα πυρηνικό πόλεμο, ένας άγγελος θα σπεύσει και θα σφραγίσει όλους τους πιστούς.

Αυτό θα έχει συνέπειες βεβαίως, όταν οι τέσσερις άγγελοι, θα αφήσουν τους τέσσερις ανέμους της γης και θα επέλθει καταστροφή, όπως θα δούμε στο Θ κεφάλαιο από το 13 εδάφιο. Όταν θα πέσουν οι φιάλες με τις επτά έσχατες πληγές, τότε θα φανεί ποιές συνέπειες θα έχουν επάνω σ' αυτούς, που θα έχουν λάβει το χάραγμα του αντιχρίστου, και σ' αυτούς που θα έχουν την σφραγίδα του Θεού.

ΟΙ 144.000 ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

4 καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἰῶν Ἰσραὴλ· 5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες, 6 ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Νεφθαλίμ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασσὴ δώδεκα χιλιάδες, 7 ἐκ φυλῆς Συμεῶν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευὶ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰσασαὶρ δώδεκα χιλιάδες, 8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλῶν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰωσήφ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαμὴν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.

4 Καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων· ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἦσαν ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς τῶν υἰῶν Ἰσραὴλ· 5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι ἐκ φυλῆς Γὰδ, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι 6 ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς Νεφθαλεὶμ, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς Μανασσῆ, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· 7 ἐκ φυλῆς Συμεῶν, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς Λευὶ, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς Ἰσάακ, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· 8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλῶν, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς Ἰωσήφ, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι· ἐκ φυλῆς Βενιαμὴν, δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.

Ο άγγελος του Θεού θα σφραγίσει, όπως εξηγήσαμε, όλους εκείνους που θα μείνουν πιστοί στον Ιησού Χριστό και θα απορρίψουν τον Αντίχριστό, αρνούμενοι να δεχτούν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο με τον

αριθμό 666 και την προσκύνηση της εικόνας του. Αποκάλυψη ιγ:15 - τέλος. Από το λαό Ισραήλ, με τον οποίο ο Θεός θα διαπραγματευτεί ιδιαίτερα, την επταετία εκείνη του αντιχρίστου, θα σφραγίσει ο άγγελος του Θεού 144.000. Δώδεκα χιλιάδες από κάθε φυλή γράφει ο Λόγος του Θεού, αποδίδοντας ακριβώς τον αριθμό. Η φυλή Δαν που είναι αποδεκατισμένη, δεν θα μπορέσει να δώσει τον αριθμό αυτό και αντικαθίσταται, από την φυλή Μανασσή, που είναι πολυπληθέστατη.

Οι 144 χιλιάδες που θα σφραγίσει ο Άγγελος του Θεού, είναι Ισραηλίτες και μόνο, και δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησία του Ιησού Χριστού, με τους ανθρώπους που θα σωθούν από όλα τα έθνη και αποτελούν ένα αναρίθμητο πλήθος.

Οι Ισραηλίτες θα δεχτούν τον Ιησού Χριστό, Μεσσία και Λυτρωτή. Θα αναγνωρίσουν ότι ο Ιησούς Χριστός που σταύρωσαν, ήταν ο Μεσσίας που είχαν προαναγγείλει οι προφύτες και οι ίδιοι περίμεναν. Αυτοί οι 144 χιλιάδες Ισραηλίτες, θα αφιερωθούν τελείως στον Ιησού Χριστό και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στις ημέρες της εξουσίας του Αντίχριστου. Ο Ιωάννης τους βλέπει σε θριαμβευτική εμφάνιση και τους περιγράφει: **"Και είδον και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ'Αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών"**. Αποκάλυψη ιδ:1.

Η αφιέρωσή τους στον Ιησού Χριστό θα είναι τέλεια. **"Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας, διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη, ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων, απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον. Και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου του Θεού"**. Αποκάλυψη ιδ:4-5.

Η δήλωση **"απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον"**, σημαίνει ότι οι 144 χιλιάδες δεν θα είναι οι μόνοι Ισραηλίτες που θα σωθούν, αλλά θα υπάρξουν και πολλοί άλλοι, αφού ο Ισραήλ θα δεχτεί τον Ιησού Χριστό, σύσσωμο ως έθνος, για Μεσσία και Λυτρωτή.

Ο προφήτης Ζαχαρίας γράφει ότι οι Εβραίοι θα μετανοήσουν και θα κλάψουν πικρά γιατί σταύρωσαν τον Ιησού Χριστό και δεν κατάλαβαν ότι Αυτός είναι ο **"Μέλλων να σώσει τον Ισραήλ"**. Γράφει λοιπόν ο Ζαχαρίας: **"Και θέλω εκχέει**

επί τον οίκον Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πνεύμα χάριτος και ικεσιών και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκένησαν και θέλουσι πενήθει δι'αυτόν, ως πενήτις διά τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθή δι'αυτόν, ως ο λυπούμενος διά τον πρωτότοκον αυτού". Ζαχαρίας ιβ:10.

Ο Ιησούς Χριστός, "έγεινε απαρχή των κεκοιμημένων", που σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν την ανάστασή Του, πάρα πολλοί άλλοι. Α' Κορινθίους ιε:20.

"Ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού". Α' Κορινθίους ιε:23.

Οι 144 χιλιάδες λοιπόν είναι η απαρχή των Ισραηλιτών. Είναι οι πρώτοι που θα δεχτούν τον Ιησού Χριστό για Σωτήρα και λυτρωτή, κατά την επταετία του αντιχρίστου.

ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΗ

9 Μετά ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολὺς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν· 10 καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, Ἡ σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ. 11 καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἰσήτηκισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ, 12 λέγοντες, Ἀμήν· ἡ εὐλογία

9 Μετά ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολὺς, τὸν ὁποῖον οὐδεὶς ἠδύνατο νὰ ἀριθμῆσῃ, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, οἵτινες ἴσταντο ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἀρνίου, ἐνδεδυμένοι στολὰς λευκάς, ἔχοντες φοίνικας ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν· 10 καὶ κράζοντες μετὰ φωνῆς μεγάλης, ἔλεγον, Ἡ σωτηρία εἶναι τοῦ Θεοῦ ἡμῶν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τοῦ Ἀρνίου. 11 Καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι ἴσταντο κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζώων, καὶ ἔπεσαν κατὰ πρόσωπον ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ προσεκύνησαν τὸν Θεὸν, 12 λέγοντες, Ἀμήν· ἡ εὐλογία καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ

καὶ ἡ δόξα καὶ ἡ σοφία καὶ ἡ
εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ ἰσχὺς τῶ θεῶ ἡμῶν εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

σοφία καὶ ἡ εὐχαριστία καὶ ἡ τιμὴ καὶ
ἡ δύναμις καὶ ἡ ἰσχὺς ἀνήκει εἰς τὸν
Θεὸν ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων. Ἀμήν.

Αφού ο Ιωάννης είδε τον άγγελο με την σφραγίδα στο χέρι, έτοιμο να σφραγίσει τους "δούλους του Θεού επί των μετώπων αυτών" (Αποκάλυψη ζ:3) και άκουσε τον αριθμό "των εσφραγισμένων" από τις δώδεκα φυλές του λαού Ισραήλ, είδε ένα αναρίθμητο πλήθος από κάθε έθνος, κάθε φυλή, κάθε λαό, και κάθε γλώσσα. Από όλο τον κόσμο δηλαδή, που κατοικεί αυτή τη γή, χωρίς καμιά διάκριση, φυλετική. Φανερώνει ο Κύριος στον Ιωάννη, ότι αγαπάει όλους τους ανθρώπους που έχει ο Ιδιος δημιουργήσει και δεν έχει κανένα λαό περιούσιο ή υπερέχοντα, ούτε άνθρωπο ειδικής ράτσας. Σε κάθε έθνος υπάρχουν οι πιστοί, υπάρχουν και οι άπιστοι. Υπάρχουν αυτοί που ακούνε τον Λόγο του Θεού και τον δέχονται και μετανοούν και ακολουθούν τον Χριστό, υπάρχουν και εκείνοι που απορρίπτουν τον Λόγο του Θεού.

Αυτοί που θα πιστέψουν και θα ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, είναι αναρίθμητα πλήθη, που θα σωθούν πριν από την αρπαγή της εκκλησίας, με την "όψιμη βροχή" και μετά αυτοί που θα αντισταθούν στον Αντίχριστο κατά την επταετία της μεγάλης θλίψεως.

Αυτοί είναι που σφραγίστηκαν από όλα τα έθνη. Τους είδε ο Ιωάννης να στέκονται μπροστά στον θρόνο του Θεού, και μπροστά στο Αρνίο, τον Ιησού Χριστό, με λευκές στολές που δείχνουν την καθαρότητα και την αγιότητα, νικητές πλέον, κρατώντας φοίνικες στα χέρια τους και κραζώντας με μεγάλη φωνή.

Μπροστά στο θρόνο, σημαίνει μπροστά στο Θεό και στο Αρνίο, βλέποντας αυτούς "πρόσωπο προς πρόσωπο". (Α' Κορινθίους ιγ:12). Γι αυτό μεταχειρίζεται και την λέξη "ένώπιον". Μετά από ένα σκληρό αγώνα και ένα πολύ δύσκολο δρόμο, τώρα αναπαύονται και χαίρονται στο άμεσο περιβάλλον του Θεού Πατέρα και του Σωτήρος τους Ιησού Χριστού και τον δοξάζουν, φωνάζοντας: **"Η σωτηρία είναι του Θεού ημών του καθημένου επί του θρόνου και του Αρνίου"**.(Εδάφιο 10).

Αυτό σημαίνει ότι η δόξα και η τιμή για την Σωτηρία του ανθρώπου, ανήκουν στον Πατέρα, που αγάπησε τον κόσμο και μάλιστα **"τόσο πολύ, ώστε έδωκεν τον Υιόν αυτού τον Μονογενή διά να μη απωλεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον"** και στον Υιόν τον Ιησού Χριστό που εκτέλεσε το σχέδιο της Σωτηρίας και έγινε ο εξιλαστήριος **"αμνός, ο αίρων την αμαρτία του κόσμου"**. Ιωάννης α:29.

Γι' αυτό ο απόστολος Πέτρος στην απολογία του, κατηγορηματικά διακήρυξε: **"Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν"**. Πράξεις δ:12.

Γύρω από το πλήθος αυτό, των λευκοφορεμένων πιστών και γύρω από τους 24 πρεσβυτέρους και τα τέσσερα ζώα, που είναι τα Σεραφείμ, όπως έχουμε εξηγήσει στο κεφάλαιο δ:6, στέκονταν όλοι οι άγγελοι οι οποίοι έπεσαν "κατά πρόσωπο". Γονάτισαν δηλαδή, με το πρόσωπο στο έδαφος και προσκύνησαν τον Θεό τον Παντοδύναμο, για την μεγάλη επιτυχία της αγάπης Του, να σώσει τόσο πολύ μεγάλο πλήθος και να τους κάνει άγιους, για να ζήσουν στο άγιο περιβάλλον του ουρανού. Οι άγγελοι παρακολουθούν και χαίρονται, όταν σώζονται ψυχές επάνω στη γη.

Ο Ιησούς Χριστός μας το αποκάλυψε αυτό όταν μίλησε για την Σωτηρία των ψυχών. **"Ούτω σας λέγω, χαρά μεγάλη γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού διά έναν αμαρτωλό μετανούντα"**. Λουκάς ιε:10. Οι άγγελοι λοιπόν τώρα που βλέπουν, τόσες χιλιάδες εκατομμύρια ανθρώπων, να είναι λευκοφορεμένοι και να δοξάζουν τον Θεό μπροστά στο θρόνο Του, πέφτουν γονατιστοί και δοξάζουν τον Θεό λέγοντας: **"Αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς ανήκει εις τον Θεό ημών, εις τους αιώνας των αιώνων"**.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μόνος που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, είναι ο Θεός και Πατέρας, διά του μόνου Σωτήρα που απέστειλε στον κόσμο, του Ιησού Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να πάρει, καμιά δόξα και τιμή για την Σωτηρία του ανθρώπου, παρά μόνο ο Θεός. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα.

ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ

13 Καὶ ἀπεκρίθη εἰς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον; 14 καὶ εἶρηκα αὐτῷ, Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἁγίου. 15 διὰ τοῦτο εἰσὶν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ' αὐτούς. 16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέση ἐπ' αὐτούς ὁ ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα, 17 ὅτι τὸ ἁγίον τὸ ἀνά μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὀδηγήσει αὐτούς ἐπὶ ζωῆς πηγᾶς ὑδάτων· καὶ ἐξαλείψει ὁ θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

13 Καὶ ἀπεκρίθη εἰς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων, λέγων πρὸς ἐμέ, Οὗτοι οἱ ἐνδεδυμένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς, τίνες εἶναι, καὶ πόθεν ἦλθον; 14 Καὶ εἶπα πρὸς αὐτόν, Κύριε, σὺ ἐξεύρεις. Καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ, Οὗτοι εἶναι οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης· καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν, καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἁγίου. 15 Διὰ τοῦτο εἶναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτόν ἡμέραν καὶ νύκτα ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ· καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου θέλει κατασκηνώσει ἐπ' αὐτούς. 16 Δὲν θέλουσι πεινάσει πλέον, οὐδὲ θέλουσι διψήσει πλέον, οὐδὲ θέλει πέσει ἐπ' αὐτούς ὁ ἥλιος, οὐδὲ κανὲν καῦμα· 17 διότι τὸ Ἁγίον τὸ ἀναμέσον τοῦ θρόνου θέλει ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὀδηγήσει αὐτούς εἰς ζώσας πηγὰς ὑδάτων· καὶ θέλει ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

Ενας ἀπὸ τους πρεσβυτέρους ρώτησε τον Ιωάννη, αν γνωρίζει ποιοί είναι αυτοί που αποτελούν το μεγάλο πλήθος των λευκοφορεμένων. Και ο Ιωάννης του απαντάει, "συ ἐξεύρεις". Δηλαδή, εγώ δεν γνωρίζω, πες μου εσύ που ξέρεις. Ο πρεσβύτερος λοιπόν του εξήγησε: "Αυτοί είναι που ἐρχονται ἀπὸ την θλίψη την μεγάλη". Το πλήθος αυτό των αγίων, είναι αυτοί που θα σωθούν στη μεγάλη θλίψη. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει "μεγάλη θλίψη", εννοεί την περίοδο του αντιχριστού.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός μιλώντας για την μεγάλη θλίψη, στους μαθητές του είπε: **"Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγινεν απ' αρχής κόσμου έως του νύν, ουδέ θέλει γείνει"**. Ματθαίος κδ:21.

Πολλοί αμφιβάλλουν αν θα σωθούν τόσο πολλοί κατά την περίοδο της βασιλείας του αντιχρίστου. Αυτό όμως είναι μεγάλο λάθος, γιατί ο Ιησούς Χριστός θα δώσει την τελευταία μάχη, για να σώσει τους ανθρώπους από τα νύχια του Σατανά. Στην επταετία του αντιχρίστου, παρ' όλο που δεν θα υπάρχουν εκκλησίες, ούτε το σχέδιο της ενέργειας της εκκλησίας με τα κηρύγματα, την πρόσκληση των αμαρτωλών, την θεραπεία των ασθενών και την προτροπή του Κυρίου, "γίνεσθε έτοιμοι", που υπάρχει αυτή την περίοδο, εν τούτοις ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει πιά μεγάλα και υπερφυσικά μέσα. Σημειώνουμε μόνο δύο απ' αυτά.

Πρώτον, θα στείλει δύο προφήτες οι οποίοι θα διακηρύττουν εναντίον του αντιχρίστου και θα προτρέπουν τους ανθρώπους να μην δεχτούν το χάραγμα με τον αριθμό 666, ούτε να προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου. Αυτοί οι προφήτες για 3 1/2 χρόνια θα είναι ανίκητοι. Αποκάλυψη ια.

Δεύτερον, θα πετούν άγγελοι στο μεσουράνημα και θα φωνάζουν με μεγάλη φωνή, στους κατοίκους της γης, να δώσουν τη δόξα στο Θεό και να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο. Αποκάλυψη ιδ:6-12.

"Οι στολές τους", είπε ο πρεσβύτερος στον Ιωάννη, **"είναι λευκές, γιατί τις έπλυναν στο αίμα του Αρνίου, του Ιησού Χριστού"**. Κανείς δεν μπορεί να λάβει εξιλέωση και Σωτηρία χωρίς το αίμα του Ιησού Χριστού, σε κανένα μέρος του πλανήτη μας και σε καμία περίοδο. Μόνο **"το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού Αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας"**. Α' Ιωάννου α:7. Η μεγάλη θυσία του Ιησού Χριστού, διά του σταυρικού θανάτου είναι η μόνη ικανή, να πληρώσει την ποινή κάθε αμαρτωλού ανθρώπου και να τον ντύσει με την λευκή στολή της Σωτηρίας. Γι αυτό, αυτός ο λευκοφορεμένος λαός, θα ζήσει μπροστά στο θρόνο του Θεού και θα τον λατρεύει ημέρα και νύχτα μέσα στον ουράνιο ναό Του. Χρησιμοποιεί την έκφραση **"ημέρα και νύχτα"**, για να δείξει το συνεχές του χρόνου.

Ο Ιδιος, ο ουράνιος Πατέρας, θα κατασκηνώσει ανάμεσά τους και θα ζήσει με ένα ευλογημένο λαό, άγιο και καθαρό που έδειξε την πιστότητά του, μένοντας πιστός στην μεγάλη θλίψη, αρνούμενος την προσκύνηση της εικόνας του

αντιχρίστου και το χάραγμα με τον αριθμό 666. "Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον". Α' Κορινθίους ιγ:12.

Τότε δεν θα πεινάσουν πιά, ούτε θα διψάσουν, ούτε θα υποφέρουν από καύσωνα, όπως υπέφεραν κατά την περίοδο του Αντίχριστου. Το Αγνίο, ο Ιησούς Χριστός θα τους ποιμάνει και θα τους οδηγήσει σε ζωντανές πηγές υδάτων. Θα τους δώσει αυτά που τους υποσχέθηκε. Ενα νέο σώμα άφθαρτο και αθάνατο που δεν θα χρειάζεται πλέον ούτε τροφή, ούτε νερό, ούτε θα αισθάνεται ζέστη, κρύο, πόνο ή κούραση. Ολα αυτά τα λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί αυτοί οι άγιοι άνθρωποι τα πέρασαν και υπέφεραν πολύ. Ακόμη θα εξαλείψει ο Θεός από τα μάτια τους κάθε είδους δάκρυ, είτε από πένθος θανάτου, είτε από πόνο αρρώστειας προέρχεται, είτε από βασανισμούς από την καταπίεση των άλλων ανθρώπων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

Η 7^η ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ

1 Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγίδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμίωριον. 2 καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐστήκασιν, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες. 3 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 4 καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ

1 ΚΑΙ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγίδα τὴν ἑβδόμην, ἔγεινε σιωπὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ἕως ἡμίσειαν ὥραν. 2 Καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους, οἵτινες ἴσταντο ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐδόθησαν εἰς αὐτοὺς ἑπτὰ σάλπιγγες. 3 Καὶ ἦλθεν ἄλλος ἄγγελος, καὶ ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, κρατῶν θυμιατήριον χρυσοῦν· καὶ ἐδόθησαν εἰς αὐτὸν θυμιάματα πολλὰ, διὰ νὰ προσφέρῃ μὲ τὰς προσευχὰς πάντων τῶν ἁγίων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου. 4 Καὶ ἀνέβη ὁ καπνὸς τῶν θυμιαμάτων μὲ τὰς προσευχὰς πάντων τῶν ἁγίων ἐκ τῆς

ἄγγελου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 5 καὶ εἴληφεν ὁ ἄγγελος τὸν λιβανωτὸν, καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.

χειρὸς τοῦ ἄγγελου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ· 5 καὶ ἔλαβεν ὁ ἄγγελος τὸ θυμιατήριον, καὶ ἐγέμισεν αὐτὸ ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ἔρριψεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἔγειναν φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.

Με το ἀνοίγμα της εβδόμης σφραγίδος, που εἶναι και η τελευταία, αρχίζουν τα δεινά ἐπάνω στη γη. Γι αυτό όταν ο Ιησούς Χριστός ἀνοίξε την εβδόμη σφραγίδα, ἐγινε σιωπή στον ουρανό, μισή ὥρα. Ολα σιώπησαν. Ενώ μίλαγαν δηλαδή, ἢ ἐψελναν, ἢ δοξολογούσαν, σταμάτησαν ἐπὶ μισή ὥρα. Η σιωπή αὐτή φανερώνει ὅτι ὅλοι οι κάτοικοι του ουρανοῦ περιμένουν να αναγγεῖλει κάτι πολύ σοβαρό και φοβερό, συγχρόνως. Ὅπως ὅταν οι δικαστές μπαίνουν στην αἴθουσα του δικαστηρίου και πρόκειται να ανακοινώσουν την ἀποφασή τους. Ἐτσι ακριβώς θα γίνεῖ ὅταν ἀνοιχτεῖ η εβδόμη σφραγίδα. Θα γίνεῖ σιωπή στον ουρανό, γιατί κάτι το πολύ σοβαρό περιμένουν να αναγγελθεῖ. Πραγματικά, ἐπτά ἄγγελοι στεκόντουσαν μπροστά στο Θεό και τους δόθηκε ἀπὸ μία σάλπιγγα για να σαλπίσουν. Κάθε ἄγγελος που θα σαλπίζει, θα γίνεῖται και κάποιον φοβερό κακό ἐπάνω στη γη.

Ενας ἄλλος ἄγγελος θα σταθεῖ μπροστά στο θυσιαστήριο, που βρίσκονται οι ψυχές των εσφαγμένων (Ἀποκάλυψη στ:9), κρατώντας ἓνα χρυσό θυμιατήρι και του δόθηκαν πολλά θυμιάματα, για να προσφέρει με τις προσευχές ὅλων των αγίων στο θυσιαστήριο που εἶναι μπροστά στο θρόνον του Θεοῦ. Εἶναι φανερό ὅτι το θυσιαστήριο στον ουρανό, εἶναι πνευματικό. Εἶναι το θυσιαστήριο του Ιησοῦ Χριστοῦ, ἀπὸ το οποίο παίρνουν την σωτηρία τους, ὅλοι οι μετανοοῦντες αμαρτωλοί, με ἀμνὸ τον Ιησοῦ Χριστό και ἀναπαύονται οι ψυχές ὅλων των πιστῶν που "ἀπέθανον ἐν Κυρίῳ".

Το θυμιατήριον ἐπίσης, εἶναι πνευματικό και φανερώνει ὅτι ο Θεός θα δέχεται τις προσευχές ὅλων των αγίων που θα διώκονται ἀπὸ τον Ἀντίχριστο και θα υποφέρουν μεγάλα βασανιστήρια, ἐπειδὴ θα ἀρνηθῶν να προσκυνήσουν την εικόνα του και να βάλουν το χάραγμα στο δεξὶ τους χέρι ἢ στο μέτωπο, με τον αριθμὸ 666. Οι πιστοὶ ὅταν διώκονται ἀπὸ τις ἐξουσίες των ἐθνῶν, δεν μποροῦν να κάνουν τίποτα. Μποροῦν ὅμως να προσεύχονται στον ουράνιον Πατέρα τους,

διά του Ιησού Χριστού. Οι προσευχές των αγίων πιστών κατευθύνονται, όπως ο καπνός του θυμιάματος, μπροστά στον Θεό. Μεγάλη δύναμη έχει η προσευχή των πιστών και αγίων παιδιών του Θεού.

Αμέσως απαντάει ο Θεός με οργή. Ένας άγγελος θα πάρει το θυμιατήρι, θα το γεμίσει από τη φωτιά του θυσιαστηρίου και θα το ρίξει στη γή. Το ίδιο θυμιατήρι που θα χρησιμοποιήσει για τις προσευχές των αγίων, το ίδιο θα χρησιμοποιήσει για να απαντήσει σ' αυτές τις προσευχές των διωκομένων και αδικουμένων πιστών, με οργή.

Φωνές, βροντές, αστραπές και σεισμοί, προαναγγέλουν την δίκαιη απόφαση του Θεού, να απαντήσει στις αγριότητες του αντιχρίστου και των χαραγμένων πιστών οπαδών του. Οι επτά άγγελοι που πήραν τις σάλπιγγες θα ετοιμαστούν να σαλπίσουν, για να αρχίσουν τα δεινά. Οι προσευχές των αγίων πιστών που διώκονται για το όνομα του Ιησού Χριστού και αδικούνται, είναι όπλο φοβερό, γιατί επισύρει την επέμβαση του Θεού και την δίκαιη οργή Του.

6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἠτοίμασαν αὐτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν.

6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἠτοίμασαν ἑαυτοὺς διὰ τὸ σαλπίσωσι.

"Και οι επτά άγγελοι οι έχοντες τας επτά σάλπιγγας ητοίμασαν εαυτούς διά να σαλπίσωσι". Αποκάλυψη η:6

Όταν ο άγγελος πήρε τα αναμμένα κάρβουνα από το θυσιαστήριο και τα έριξε κάτω στη γη και "έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί και σεισμός", δόθηκε το σύνθημα και οι επτά άγγελοι ετοιμάστηκαν να σαλπίσουν.

Οργή Θεού αρχίζει να εκδηλώνεται στη γη, οι καταστροφές αρχίζουν. Οι άνθρωποι θα μπουν στην αρχή των φοβερών δεινών που θα λάβουν χώρα στη "μεγάλη θλίψη", όπως ονομάζεται από τον Λόγο του Θεού, η περίοδος της βασιλείας του αντιχρίστου.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ - Η 1η ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

7 Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.

7 Καὶ ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔγεινε χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα μὲ αἷμα, καὶ ἐρόφθησαν εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χλωρὸς χόρτος κατεκάη.

Όταν σάλπισε ο πρώτος ἄγγελος, "έγεινε" χάλαζα και φωτιά αναμιγμένα με αίμα και ρίχτηκαν κάτω στη γη. Τί είναι αυτό το χαλάζι με τη φωτιά; Όπωςδήποτε κάτι κακό και υλικό, αφού ρίχτηκε στη γη και έφερε καταστροφή. Οι βόμβες, οι ρουκέτες, οι πύραυλοι και όλα τα σύγχρονα καταστρεπτικά όπλα που έχουν εφεύρει οι άνθρωποι για την δική τους απώλεια, λειτουργούν με φωτιά, είναι κατακόκκινα σαν το αίμα και πέφτουν σαν το χαλάζι επάνω στη γη. Αν θα είναι βόμβες, πύραυλοι ή ρουκέτες που θα πέσουν επάνω στη γη, ή θα είναι κάτι ανάλογο και πάντως πió φοβερό όπωςδήποτε, αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει το αποτέλεσμα που θα έχει αυτή η ενέργεια, όταν θα σαλπίσει ο πρώτος ἄγγελος και πέσουν επάνω στη γη.

Το ένα τρίτο των δένδρων θα κατακαεί και όλο το χορτάρι που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο των δένδρων θα κατακαεί. Για να κατακαεί το ένα τρίτο των δένδρων και των φυτών, δεν είναι και τόσο απλό στην πράξη. Υπάρχουν εκατομμύρια στρέμματα δασών σε όλη τη γη, με πυκνή βλάστηση και μάλιστα με άφθονα νερά στο περιβάλλον τους. Θα καούν όλα τα δένδρα και τα χόρτα όλης της γης κατά το ένα τρίτο. Πώς όμως;

Σήμερα με την ραδιενεργό ακτινοβολία που εκπέμπουν οι πυρηνικές κεφαλές, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Έχουμε στο ενεργητικό μας την πείρα της εκρηξέως του πυρηνικού αντιδραστήρα του Τσερνομπίλ, που δεν ήταν μία κατευθυνόμενη ενέργεια, αλλά ένα ατύχημα. Όμως οι επιπτώσεις επάνω στα δένδρα και στα χόρτα ήταν φοβερές στο ένα τρίτο της γης.

Οι καρποί των δένδρων, τα φρούτα, τα λαχανικά και όλα τα παράγωγά τους, γέμισαν ραδιενεργά στοιχεία (Ιώδιο, Κέσιο κ.λ.π) και αχρηστεύτηκαν. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των ανθρώπων. Αν ήταν η ενέργεια κατευθυνόμενη και η ραδιενέργεια ήταν πió μεγάλη σε ποσότητα, μπορούσαν και να κατακαούν στην κυριολεξία. Αποδείχτηκε πάντως ότι η

ραδιενεργός τέφρα μεταφέρεται πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και κτυπάει όλα τα δένδρα και τα χόρτα.

Την εποχή που είχε γίνει το ατύχημα του Τσερνομπίλ τα δένδρα και τα χόρτα είχαν αχρηστευθεί για τον άνθρωπο και οι καρποί τους ήταν ακατάλληλοι για τροφή. Οι επιπτώσεις βεβαίως από την καταστροφή των δένδρων και των πράσινων φυτών, θα είναι τεράστιες και ως προς τα νερά, τα οποία όπως είναι γνωστό, επηρεάζονται από την έλλειψη των δένδρων και των φυτών και ως προς την ποσότητα και ως προς την ποιότητα.

Οι κάτοικοι του πλανήτη μας στην περιοχή της καταστροφής, που σήμερα διαλέγουν τα φρούτα τους και τα νόστιμα λαχανικά τους, θα τα στερηθούν τελείως. Η κατάσταση θα είναι πολύ αποκαρδιωτική γιατί η διάρκεια της καταστροφής δεν θα έχει τέλος. Η οικονομία θα πέσει κατακόρυφα και η οικονομική κρίση θα είναι τεράστια. Η πείνα και η ένδεια θα επακολουθήσουν.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

8 Καὶ ὁ δευτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα, 9 καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν.

8 Καὶ ὁ δευτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ὡς ὄρος μέγα καιόμενον μὲ πῦρ ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης ἔγεινεν αἷμα· 9 καὶ ἀπέθανε τὸ τρίτον τῶν ἐμψύχων κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσῃ· καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρη.

Μετά τον πρώτο ἄγγελο, που σάλπισε και έπεσε στη γη χαλάζι και φωτιά, ανάμικτα με αἷμα, ο δεύτερος ἄγγελος θα σαλπίσει και πάλι ένα πράγμα σαν μεγάλο βουνό που καίγεται με φωτιά, θα ριχτεί στη θάλασσα. Αξιο παρατηρήσεως είναι το γεγονός, ότι στις έσχατες ημέρες όλοι οι αντίπαλοι παίζουν με τη φωτιά. Κατασκευάζουν και μάλιστα παράγουν μαζικά μηχανήματα που καταστρέφουν με φωτιά. Πύραυλοι, ρουκέτες, βόμβες, οβίδες,

χειροβομβίδες, όλα αποβλέπουν στην καταστροφή, με φωτιά. Όταν υπολογίζουν την δύναμή τους, την μετράνε με "την δύναμη πυρός". Οποιος κατέχει μεγάλη "δύναμη πυρός", μπορεί να υπολογίζει πίο σίγουρα, στην καταστροφή του αντίπαλου στρατοπέδου. Σήμερα λοιπόν όλα τα κράτη κατέχουν όργανα της φωτιάς.

Όταν θα σαλπίσει ο δεύτερος άγγελος ένα πράγμα σαν βουνό μεγάλο που καίγεται, θα πέσει στη θάλασσα. Δεν θα πιάσει φωτιά κάποιο βουνό και θα πέσει στη θάλασσα, αλλά κάποια μεγάλη φωτιά που ξεπετάγεται από την ξηρά και όχι από τον αέρα και μοιάζει σαν ένα μεγάλο βουνό, θα πέσει μέσα στη θάλασσα. Αυτό οπωσδήποτε θα είναι μια ενέργεια των ανθρώπων, που με τις πυρηνικές τους εκρηξεις και τις πολλαπλές δοκιμές, έχουν αποθηκεύσει μεγάλη παρακαταθήκη φωτιάς για να καταστρέψουν τα πάντα πιθανόν να γίνει κάποια ανυπολόγιστη υποθαλάσσια πυρηνική δοκιμή. Αυτό το βουνό της φωτιάς θα πέσει στη θάλασσα και το ένα τρίτο της θάλασσας θα γίνει αίμα. Η θάλασσα που ήταν το σύμβολο της καθαρότητας και θεωρείτο, θεωρητικώς τουλάχιστον, αδύνατον να μολυνθεί, όχι μόνο θα μολυνθεί, αλλά θα γίνει αίμα, κατά το ένα τρίτο. Η θάλασσα κατέχει ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας της γης. Τα τρία πέμπτα της επιφάνειας της γης είναι θάλασσα και τα δύο πέμπτα ξηρά. Η θάλασσα στο μέρος της που θα μολυνθεί, θα είναι κατακόκκινη και μολυσμένη, όπως είναι το εξαγγειωμένο αίμα.

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί που θα ζουν σ' αυτή την περιοχή που θα μολυνθεί, θα δηλητηριασθούν και θα ψοφήσουν. Εκατομμύρια ψάρια κάθε είδους, κήτη και ζώα καθώς και πουλιά που ζουν στην θάλασσα, θα πεθάνουν και θα προστεθεί στη βρώμικη θάλασσα, ένα μεγάλο πλήθος πτωμάτων ζώων, που με την αποσύνθεσή τους θα προσθέτουν μια φοβερή δυσοσμία και θα συνθέτουν μια απαίσια εικόνα.

Συγχρόνως το ένα τρίτο των πλοίων θα ναυαγήσουν και θα καταστραφούν. Τα πλοία που ταξιδεύουν στην θάλασσα είναι αναρρίθμητα. Πλοία εμπορικά, πολεμικά, αλιευτικά, φορτηγά, πετρελαιοφόρα (τάνκερ), δεξαμενόπλοια, εκατοντάδες χιλιάδες. Όλα θα βυθιστούν και εκατομμύρια άνθρωποι από τα πληρώματά τους θα πνιγούν και εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι πετρελαίου θα χυθούν στην θάλασσα.

Η θάλασσα κατά το ένα τρίτο της, που θα είναι σε κάποια περιοχή συγκεκριμένη, γιατί η φωτιά θα πέσει σε ένα μέρος, θα παρουσιάζει μια θλιβερή εικόνα, με μια ανυπόφορη δυσοσμία και μια επικίνδυνη εστία δηλητηριάσεως των ανθρώπων. Κανείς άνθρωπος δεν θα μπορεί πιά, σ' αυτή την περιοχή να κολυμπάει, να ψαρεύει και να ασχολείται με τον πλούτο της θάλασσας. Οσοι ζουν από την θάλασσα θα περιπέσουν σε μεγάλη ανέχεια και θα πεινάσουν. Οι υπηρεσίες εξυγιάνσεως και καθαρισμού του θαλάσσιου αυτού χώρου, θα βρεθούν σε τέλεια αδυναμία να αντιμετωπίσουν μια τόσο μεγάλη έκταση μολύνσεως της θάλασσας.

Η μακροθυμία του Θεού δεν θα επιτρέψει ολική καταστροφή ακόμη, γιατί θα υπάρχουν άνθρωποι που θα θελήσουν να πιστέψουν, να μετανοήσουν και να ακολουθήσουν τον Χριστό αρνούμενοι τον Αντίχριστο.

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

10 Και ό τρίτος άγγελος έσάλπισεν· και έπεσεν εκ του ουρανού άστηρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν και επί τὰς πηγὰς τῶν υδάτων. 11 και τὸ ὄνομα τοῦ αστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος. και έγινετο τὸ τρίτον τῶν υδάτων εις ἄψινθον, και πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον εκ τῶν υδάτων, ὅτι ἐπικράνησαν.

10 Και ό τρίτος άγγελος έσάλπισε, και έπεσεν εκ του ουρανού άστηρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς, και έπεσεν επί τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν, και επί τὰς πηγὰς τῶν υδάτων· 11 και τὸ ὄνομα τοῦ αστέρος λέγεται Ἄψινθος· και έγινε τὸ τρίτον τῶν υδάτων ἄψινθος, και πολλοὶ ἄνθρωποι ἀπέθανον εκ τῶν υδάτων, διότι ἐπικράνησαν.

Όταν θα σαλπίσει ο τρίτος άγγελος, θα πέσει από τον ουρανό ένα μεγάλο αστέρι φλεγόμενο σαν λαμπάδα, δηλαδή φλεγόμενο ολόκληρο, επάνω στα νερά των ποταμών και των πηγών και μάλιστα όχι σε όλα, αλλά στο ένα τρίτο του συνόλου. Το αστέρι αυτό που θα πέσει από τον ουρανό, δεν μπορούμε να το καθορίσουμε, παρ' όλο που γνωρίζουμε ότι σήμερα, όλες οι δυνάμεις μπορούν

να ρίξουν από το διάστημα ό,τι θέλουν και να καταστρέψουν ό,τι θέλουν. Πάντοτε βέβαια μεταχειριζόμενοι τη φωτιά.

Μπορούν να βρουν τον στόχο που επιδιώκουν να πλήξουν με βόμβες, που θα είναι ειδικές για κάθε αποστολή. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε, ότι αυτή θα είναι μια πυρηνική βόμβα ή υδρογόνου η Νετρονίου, διότι κάθε μέρα οι επιστήμονες που εργάζονται για την εφεύρεση και βελτίωση των καταστρεπτικών μέσων, βρίσκουν και καινούργια μέσα καταστροφής.

Εκείνο που μπορούμε να πούμε, είναι ότι το αστέρι που θα πέσει στις πηγές των ποσίων νερών, θα είναι καταστρεπτική εφεύρεση, που σκοπό θα έχει να αχρηστεύσει τα νερά του εχθρικού στρατοπέδου. Αυτό θα είναι σαν ένα μεγάλο αστέρι που θα πέσει, φλεγόμενο ειδικώς, επάνω στα νερά των ποταμών και των πηγών, όπως είναι οι λίμνες, τα πηγάδια και οι γαιωτρήσεις.

Το αστέρι αυτό θα ονομάζεται Αψινθος. Οποσδήποτε το όνομα του αστέρος αυτού προέρχεται από το αψίνθιο. Το αψίνθιο είναι ένα φυτό που η πικρή του γεύση είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη ουσία. Το κινίνο και η στριχνίνη είναι από τις πιο πικρές ουσίες που υπάρχουν. Το αψίνθιο είναι πολύ πιο πικρό. Το αστέρι αυτό θα ονομάζεται Αψινθος, γιατί όταν θα πέσει στα ποτάμια και τα γλυκά νερά, θα τα κάνει πολύ πικρά, όσο είναι το αψίνθιο. Οι άνθρωποι που θα πιούν από αυτά τα νερά, θα πικραθούν και θα δηλητηριασθούν και πολλοί θα πεθάνουν.

Αυτό σημαίνει, ότι οι άνθρωποι θα αναγκασθούν να πιούν από αυτά τα νερά, αφού δεν θα υπάρχουν στην περιοχή τους. Θα πρέπει να πίνουν νερό εμφιαλωμένο από άλλες περιοχές. Πολλοί ίσως θα το καθαρίζουν με κάποια διυλιστική μηχανή και θα το πίνουν. Θα δηλητηριασθούν όμως και έτσι θα πεθάνουν πολλοί.

Όταν έγινε το ατύχημα στην πόλη Τσερνομπίλ, που εξερράγη ένας ατομικός αντιδραστήρας, εκτός από τις άμεσες τοπικές καταστροφές, η ραδιενεργός τέφρα μεταφέρθηκε σε πολλές πόλεις πολλών εθνών που κάλυψαν το ένα τρίτο της επιφάνειας της γης και μόλυνε όλα τα νερά των χωρών αυτών. Απαγορεύτηκε τότε η χρήση του νερού χωρίς προηγούμενη εξέταση. Οι ειδικοί γλωσσολόγοι, είπαν ότι η λέξη Τσερνομπίλ, σημαίνει Αψινθος.

Βεβαίως δεν σημαίνει αυτό, ότι το ατύχημα του Τσερνομπίλ είναι αυτό που περιγράφει η Αποκάλυψη. Είναι όμως ένα παράδειγμα, πώς μπορούν τα νερά να μολυνθούν και να γίνουν μάλιστα και θανατηφόρα. Το γεγονός ότι η καταστροφή θα γίνει στα νερά και πολύ λίγο στους ανθρώπους, φανερώνει την μακροθυμία του Θεού και την αγάπη Του για τους ανθρώπους. Θέλει να δώσει μια ευκαιρία σε όσους δεν κατάλαβαν ακόμη, πού τους οδήγησε η αμαρτία και η εμπιστοσύνη τους στον Αντίχριστο να πιστέψουν και να μετανοήσουν.

Ο ΗΛΙΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΦΕΓΓΟΣ ΤΟΥ

Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡ ἡμέρα μὴ φάνη τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ ἡ νύξ ὁμοίως.

12 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐκτυπήθη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου, καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης, καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, διὰ τὸ σκοτισθῆναι τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ ἡ ἡμέρα νὰ χάσῃ τὸ τρίτον τοῦ φωτισμοῦ αὐτῆς, καὶ ἡ νύξ ὁμοίως.

Όταν θα σαλπίσει ο τέταρτος ἄγγελος, θα κτυπηθεί ο ήλιος κατά το ένα τρίτο και η σελήνη, αφού από τον ήλιο παίρνει η σελήνη το φως και το αντανακλά σαν καθρέφτης επάνω στη γη. Επίσης και τα άστρα θα χτυπηθούν κατά το ένα τρίτο.

Η προφητεία της Αποκαλύψεως δεν αφορά το σύμπαν και τους αγγέλους, αλλά αφορά την γη και τους κατοίκους της γης, οι οποίοι θα υποστούν και τις συνέπειες κάθε μεταβολής που θα επέλθει στην ηλιακή δυναμικότητα. Αν ο ήλιος γίνει πίο δυνατός σε ακτινοβολία, αν δηλαδή τα αέρια που καίγονται και δημιουργούν αυτή την ηλιακή ενέργεια, αυξηθούν, τότε η γη θα αισθανθεί πίο δυνατή την ηλιακή ακτινοβολία. Σύμφωνα όμως με την επιστήμη, ο ήλιος δεν αυξάνει τη δυναμικότητά του, αλλά όσο πάει κάθε μέρα την ελαττώνει και η ακτινοβολία του μειώνεται.

Αν εμείς εδώ στη γη, αισθανόμαστε τον ήλιο πιά δυνατό και πιά ενοχλητικό, αυτό δεν οφείλεται στην αύξηση των στοιχείων που καίγονται μέσα στον ήλιο και επομένως, στην αύξηση της εντάσεως της ακτινοβολίας τους, αλλά σε διάλυση του όζοντος, που συγκρατεί και απορροφά μέρος της ακτινοβολίας του.

Διαβάζουμε ότι ο ήλιος θα κτυπηθεί κατά το ένα τρίτο, καθώς και η σελήνη και τα άστρα κατά το ένα τρίτο. Ο ήλιος θα χάσει το φέγγος του κατά το ένα τρίτο, όπως και η σελήνη και τα άστρα. Αυτό θα γίνει με την εμπόδιση της ακτινοβολίας του ηλίου επάνω στη γη, που θα έχει σαν συνέπεια, να έχει μειωμένη ηλιοφάνεια η ημέρα κατά το ένα τρίτο, όπως και η νύχτα μειωμένο φως, όταν έχει σελήνη. Συγχρόνως, όπως είναι αυτονόητο, θα γίνει επάνω στη γη βαρύς χειμώνας, αφού η θερμοκρασία θα πέσει κάτω της συνηθισμένης, κατά το ένα τρίτο.

Οι ειδικοί επιστήμονες έχουν μιλήσει για "πυρηνικό χειμώνα", που θα γίνει επάνω στη γη, λόγω των ατομικών και πυρηνικών εκρήξεων. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το εξακριβώσουμε, αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Το βέβαιο είναι, ότι θα εμποδιστεί η ηλιακή ακτινοβολία να φθάσει στην επιφάνεια της γης και θα ελαττωθεί κατά το ένα τρίτο. Αν αυτό θα γίνει από πυρηνική ενέργεια, ή από βαρειά νέφη ή από το συνεχώς ογκούμενο νέφος των καυσαερίων, αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία.

Ο Λόγος του Θεού γράφει ότι ο ήλιος θα σκοτισθεί πριν από την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μετά την επταετία του αντιχρίστου. **"Ευθύς μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής"**. Ματθαίος κδ:29

Στο κήρυγμά του ο απόστολος Πέτρος, αναφέρει την προφητεία του Ιωήλ: **"Ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής"**. Πράξεις β:20 - Ιωήλ β:31

Αυτό το αναφέρουν και άλλοι προφύτες σαν ένα από τα σοβαρά σημεία των εσχάτων ημερών, που θα επιβεβαιώνουν την έλευσή του ενδόξου Λυτρωτή μας και Σωτήρα, Ιησού Χριστού, όπως ακριβώς ο Ιδιος το προφήτεψε. Οι άνθρωποι που θα ζήσουν αυτό το γεγονός, θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι όταν θα γίνει σκοτάδι και κατά συνέπεια, χειμώνας βαρύς επάνω στη γη, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ετοιμάζει την ένδοξη παρουσία Του, **"ευθύς"**, όπως ο Ιδιος το είτε.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΥΑΙ

13 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλη, Οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν.

13 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἓνα ἄγγελον πετώμενον εἰς τὸ μεσουράνημα, ὅστις ἔλεγε μετὰ φωνῆς μεγάλης, Οὐαὶ, οὐαὶ, οὐαὶ εἰς τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ τὰς λοιπὰς φωνὰς τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων νὰ σαλπίσωσι.

Ο Ιωάννης εἶδε ἓναν ἄγγελο νὰ πετάει στο μεσουράνημα, μόλις τελείωσε και η τέταρτη Σάλπιγγα, ἀπὸ τις ἐπτά που ἐπρόκειται νὰ σαλπίσουν. Ο ἄγγελος αὐτός θα προαναγγεῖλει το γεγονός, ὅτι οἱ υπόλοιπες τρεῖς σάλπιγγες θα εἶναι φοβερές για τοὺς ἀνθρώπους που κατοικοῦν τη γη.

Με τις πρώτες τέσσερις σάλπιγγες θα κτυπηθοῦν κατὰ το ἓνα τρίτο τα δένδρα, τα χόρτα, η θάλασσα, τα ψάρια, τα πλοία, οἱ πηγές των υδάτων, ο Ἥλιος, η Σελήνη και τα ἀστρα. Η καταστροφή θα γίνεῖ γύρω ἀπὸ τον ἀνθρώπο, ἀλλὰ δεν θα πέσει ἐπάνω στον ἀνθρώπο. Ο Θεός μακροθυμεῖ και περιμένει κάθε ἀνθρώπο νὰ μετανοήσῃ και δεν ἐπιτρέπει νὰ πέσει το κακό ἐπάνω του, παρόλο που τον περιτριγυρίζει και πολλές φορές τον ἀκουμπάει.

"Ὁ εὐαγγέλιος λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του ἀμαρτωλοῦ, ἀλλὰ νὰ ἐπιστρέψῃ ο ἀσεβής ἀπὸ της οδοῦ αὐτοῦ, και νὰ ζῆ. Ἐπιστρέψατε, ἐπιστρέψατε ἀπὸ των οδῶν υμῶν των πονηρῶν, διὰ τί νὰ ἀποθάνητε οἶκος Ἰσραήλ;" Ἰεζεκιήλ λγ:11

Ο Θεός φυλάει τον ἀμαρτωλό ἀπὸ τις καταστρεπτικές παγίδες που ο ἴδιος ο ἀνθρώπος κατασκευάζει και ο ἴδιος πέφτει μέσα. Ἀν ὅμως ο ἀνθρώπος δεν μετανοήσῃ, ο Θεός δεν ἔχει δικαίωμα νὰ τον φυλάει ἀπὸ τα νύχια του Διαβόλου συνέχεια, διότι ο ἴδιος ο ἀνθρώπος ἀπορρίπτει την οδό του Χριστοῦ και ἐκλέγει την οδό του πονηροῦ.

Ο ἄγγελος που εἶδε ο Ιωάννης νὰ πετάει στο μεσουράνημα, ἀκριβώς αὐτό ἀναγγεῖλει. **"Οὐαὶ, οὐαὶ, οὐαὶ εἰς τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ της γῆς"**. Τρία οὐαὶ για τις υπόλοιπες τρεῖς σάλπιγγες που θα σαλπίσουν. Οὐαὶ, σημαίνει ἀλίμονο.

Αλίμονο στους ανθρώπους τώρα. Μέχρι την τέταρτη σάλπιγγα, θα κτυπηθούν όλα τα άλλα, εκτός από τους ανθρώπους. Με τη φωνή των τριών υπολοίπων σαλπίγγων, θα συμβεί το αντίθετο. Θα κτυπηθούν οι άνθρωποι και πολύ λίγο το περιβάλλον του. Όσο ο άνθρωπος μένει αμετανόητος, τόσο πió κοντά του έρχεται το κακό, έως ότου τον βρει.

Ο άνθρωπος καυχιέται πολλές φορές ότι είναι "τυχερός", γιατί κάποιο κακό του συνέβηκε και αυτός κατάφερε και έζησε. Καλύτερα είναι όμως να γνωρίζει ότι δεν τον φύλαξε η τύχη, αλλά τον φύλαξε ο Θεός για να του δώσει καιρό να μετανοήσει και να συμφιλιωθεί με τον Θεό, διά του Ιησού Χριστού που είναι ο Μόνος Σωτήρας και Μεσίτης, γιατί ήδη έχει πληρώσει με το αίμα Του, όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων.

Το πρώτο "ουαί", θα γίνει όταν σαλπίζει ο πέμπτος άγγελος και θα παρουσιαστούν "ακρίδες", που θα βασανίσουν τους ανθρώπους πέντε μήνες. Το δεύτερο "ουαί", θα γίνει όταν θα σαλπίζει ο έκτος άγγελος, οπότε θα γίνει ένας φοβερός πόλεμος με πυρηνικά όπλα και θα σκοτωθούν το ένα τρίτο του πληθυσμού της γης. Το τρίτο "ουαί", θα γίνει όταν θα σαλπίζει ο έβδομος άγγελος και θα αρχίσουν οι επτά έσχατες πληγές που θα κτυπήσουν τους ανθρώπους, κατ'ευθείαν μέχρι τελείας καταστροφής.

Ο Θεός προειδοποιεί πρώτα και έπειτα επιτρέπει την τέλεια καταστροφή στον άνθρωπο. Λέμε επιτρέπει, γιατί όλα τα όπλα της καταστροφής, δυστυχώς θα είναι ανθρώπινες εφευρέσεις. Η πίστη στον Χριστό και η μετάνοια και επιστροφή στον ουράνιο Πατέρα είναι ο μόνος τρόπος, να δυνηθούμε να εκφύγουμε πάντα ταύτα.

Η ΠΕΜΠΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ - ΠΡΩΤΟ ΟΥΑΙ - ΟΙ ΑΚΡΙΔΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεῖς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου. 2 καὶ ἤνοιξεν τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου, καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ

1 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ εἶδον ὅτι ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν ἀστὴρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸν τὸ κλειδίον τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου. 2 Καὶ ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου· καὶ ἀνέβη καπνὸς ἐκ τοῦ φρέατος ὡς

τοῦ φρέατος ὡς καπνὸς καμίνου μεγάλης, καὶ ἐσκοτώθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3 καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 4 καὶ ἐρρέθη αὐταῖς ἵνα μὴ ἀδικήσουσιν τὸν χόρτον τῆς γῆς οὐδὲ πᾶν χλωρὸν οὐδὲ πᾶν δένδρον, εἰ μὴ τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι τὴν σφραγίδα τοῦ θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων. 5 καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἵνα μὴ ἀποκτείνωσιν αὐτούς, ἀλλ' ἵνα βασανισθῶσονται μῆνας πέντε· καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν παίσῃ ἄνθρωπον. 6 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον καὶ οὐ μὴ εὕρῃσουσιν αὐτόν, καὶ ἐπιθυμήσουσιν ἀποθανεῖν καὶ φεύγει ὁ θάνατος ἀπ' αὐτῶν.

καπνὸς καμίνου μεγάλης· καὶ ἐσκοτίσθη ὁ ἥλιος καὶ ὁ ἀήρ ἐκ τοῦ καπνοῦ τοῦ φρέατος. 3 Καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὰς ἐξουσία, ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς. 4 Καὶ ἐρρέθη πρὸς αὐτὰς νὰ μὴ βλάψωσι τὸν χόρτον τῆς γῆς, μηδὲ κανὲν χλωρὸν, μηδὲ κανὲν δένδρον· εἰμὴ τοὺς ἀνθρώπους μόνους, οἵτινες δὲν ἔχουσι τὴν σφραγίδα τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 5 Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὰς νὰ μὴ θανατώσωσιν αὐτούς, ἀλλὰ νὰ βασανισθῶσι πέντε μῆνας· καὶ ὁ βασανισμὸς αὐτῶν ἦτο ὡς βασανισμὸς σκορπίου, ὅταν κτυπήσῃ ἄνθρωπον. 6 Καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις θέλουσι ζητήσει οἱ ἄνθρωποι τὸν θάνατον, καὶ δὲν θέλουσιν εὕρεϊ αὐτόν· καὶ θέλουσιν ἐπιθυμήσει νὰ ἀποθάνωσι, καὶ ὁ θάνατος θέλει φεύγει ἀπ' αὐτῶν.

Όταν θα σαλπίσει ο ἕκτος ἄγγελος, κάποιο ἀστέρι θα πέσει στη γη ἀπὸ τον ουρανὸ. Το ἀστέρι αὐτό, πρέπει νὰ εἶναι κάποιο πρόσωπο. Πιθανόν κάποιος ἄγγελος, γιατί του δόθηκε το κλειδί της ἀβύσσου για νὰ ανοίξει. Η ἀβυσσος εἶναι ο τόπος, που ο Θεὸς στέλνει τους δαίμονες και τους φυλακίζει, ὅταν παραβαίνουν τους στοιχειώδεις κανόνες. Τα δαιμόνια δεν την θέλουν την Ἀβυσσο. Την τρέμουν. Όταν ο Κύριος συνάντησε τον δαιμονισμένο, στη χώρα των Γαδαρηνῶν, τα δαιμόνια που δήλωσαν ὅτι ονομάζονται Λεγεῶν, **"διότι δαιμόνια πολλά εἰσήλθον εἰς αὐτόν"**, παρακαλοῦσαν τον Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, **"να μὴ προστάξῃ αὐτὰ νὰ ἀπέλθωσιν εἰς τὴν ἀβυσσον"**. Λουκάς 9:31

Το πρόσωπο αὐτό που η Αποκάλυψη λέει ἀστέρα, που θα πέσει ἀπὸ τον ουρανὸ, θα ανοίξει το φρέαρ της ἀβύσσου με το κλειδί που θα ἔχει στα χέρια του. Θα ανοιχθεῖ λοιπὸν η φυλακὴ των δαιμονίων και ἕνας πυκνὸς καπνός, σαν τον

καπνό που βγάζει ένα μεγάλο καμίνι, θα γεμίσει την ατμόσφαιρα με δύο κακά αποτελέσματα. Να σκοτισθεί ο ήλιος, όπως γίνεται όταν έχουμε βαριά συννεφιά και να μολυνθεί ο αέρας. Από μέσα από το φρέαρ της αβύσσου θα βγουν ακρίδες επάνω στη γη, που θα έχουν την εξουσία που έχουν οι σκορπιοί. Οι σκορπιοί κτυπάνε τον άνθρωπο με το κεντρί που έχουν στις ουρές τους και προκαλούν φοβερό πόνο, πρήξιμο και αλλεργική αντίδραση στον οργανισμό του ανθρώπου.

Τί να είναι άραγε αυτές οι ακρίδες; Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι ελικόπτερα νέου τύπου. Ίσως εφευρεθεί και κάτι άλλο ακόμη πιά χειρότερο. Η διαταγή προς τις ακρίδες, θα είναι να μη βλάψουν τα χόρτα, ούτε κανένα φυτό, ούτε τα δέντρα. Να βλάψουν μόνο τους ανθρώπους, που δεν έχουν την σφραγίδα του Θεού στο μέτωπο τους. (Αποκάλυψη ζ:1-3).

Ο Σατανάς θα βάλει στόχο τους ανθρώπους που απίστησαν στον Ιησού Χριστό και τον ακολούθησαν. Αυτοί είναι στη δικαιοδοσία του, να τους κάνει ό,τι θέλει. Να τους βασανίσει και να τους καταστρέψει. Η άδεια που θα δοθεί στις ακρίδες αυτές, που θα αναλάβουν να βλάψουν τους ανθρώπους, θα είναι να βασανίσουν τους ανθρώπους πέντε μήνες, αλλά όχι να τους θανατώσουν.

Η μακροθυμία του Θεού, "**δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού**". Ο Θεός περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει. Γι αυτό δεν επιτρέπει στο Σατανά να τον θανατώσει, εάν πρώτα δεν αποφασίσει ο ίδιος ο άνθρωπος, να απορρίψει την πρόσκληση του Θεού. Το χρονικό διάστημα πέντε μήνες, είναι μάλλον πραγματικό, γιατί όλο το διάστημα της βασιλείας του Αντίχριστου θα είναι επτά χρόνια. Οι άνθρωποι θα βασανισθούν, όπως βασανίζονται όταν τους κτυπήσει σκορπιός. Μόνο οι άνθρωποι θα κτυπηθούν. Η βόμβα νετρονίου κτυπάει μόνο τους ανθρώπους και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ίσως αυτά τα "ελικόπτερα" να κτυπούν με αυτό τον τρόπο. Το γεγονός θα είναι ότι οι άνθρωποι από τον βασανισμό που παρατείνεται πέντε μήνες, θα επιθυμήσουν να πεθάνουν. Το κτύπημα όμως των ακριδών αυτών δεν θα προκαλεί τον θάνατο, αλλά απλώς πόνο και κακουχία, στον οργανισμό των ανθρώπων. Οι άνθρωποι όμως που θα έχουν την σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους, δεν θα πάθουν τίποτα, γιατί δεν θα κτυπηθούν από τις ακρίδες.

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΙΑΩΝ

7 Καὶ τὰ ὁμοιώματα τῶν ἀκρίδων ὅμοια ἵπποις ἠτοιμασμένοις εἰς πόλεμον, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ὡς στέφανοι ὅμοιοι χρυσοῦ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων, 8 καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ὡς λεόντων ἦσαν, 9 καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς, καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ὡς φωνὴ ἀρμάτων ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 10 καὶ ἔχουσιν οὐράς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἀδικῆσαι τοὺς ἀνθρώπους μῆνας πέντε. 11 ἔχουσιν ἐπ' αὐτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὄνομα αὐτῷ Ἑβραϊστὶ Ἀβαδδὼν καὶ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ ὄνομα ἔχει Ἀπολλύων.

7 Καὶ αἱ μορφαὶ τῶν ἀκρίδων ἦσαν ὅμοιαι μὲ ἵππους ἠτοιμασμένους εἰς πόλεμον καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν ἦσαν ὡς στέφανοι ὅμοιοι μὲ χρυσοῦ, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων. 8 Καὶ εἶχον τρίχας ὡς τρίχας γυναικῶν, καὶ οἱ ὀδόντες αὐτῶν ἦσαν ὡς λεόντων. 9 Καὶ εἶχον θώρακας ὡς θώρακας σιδηροῦς· καὶ ἡ φωνὴ τῶν πτερύγων αὐτῶν ἦτο ὡς φωνὴ ἀμαξῶν ἵππων πολλῶν τρεχόντων εἰς πόλεμον. 10 Καὶ εἶχον οὐράς ὁμοίας μὲ σκορπίους, καὶ ἦσαν κέντρα εἰς τὰς οὐράς αὐτῶν· καὶ ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἦτο νὰ βλάψωσι τοὺς ἀνθρώπους πέντε μῆνας. 11 Καὶ εἶχον ἐφ' ἑαυτῶν βασιλέα τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου· ὅστις Ἑβραϊστὶ ὀνομάζεται Ἀβαδδὼν, καὶ εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἔχει ὄνομα Ἀπολλύων.

Ἡ γενικὴ μορφή αὐτῶν των φοβερῶν ακρίδων, μας δίνουν την εντύπωση ὅτι πρόκειται για ελικοπτέρα. Δεν γνωρίζουμε ποιά θα εἶναι ἡ τελικὴ μορφή των ελικοπτέρων καὶ ποιός θα εἶναι ὁ ρόλος τους, ἀλλὰ ἡ περιγραφή που μας δίνει ἡ Ἀποκάλυψη, μας ενθαρρύνει νὰ πιστεύουμε ὅτι αὐτά θα εἶναι οἱ ακρίδες. Οἱ ακρίδες αὐτές θα μοιάζουν με ἄλογα πολεμικά, ετοιμασμένα γιὰ πόλεμο. Ὅπως τὰ ἄλογα τὰ πολεμικά, που εἶναι ἔτοιμα νὰ ξεχυθοῦν στη μάχη, ἔτσι βλέπουμε τὰ ελικοπτέρα, ὅταν εἶναι με ἀναμμένες τις μηχανές, ἔτοιμα νὰ πετάξουν.

Τὴν ἴδια στιγμή πάνω ἀπὸ τὸ ελικοπτερο, σχηματίζεται μιὰ οπτικὴ εἰκόνα που μοιάζει με χρυσοῦ στεφάνι, ἀπὸ τὸν ἑλικοπτερο που ἀνυψώνει τὸ ελικοπτερο. Ἡ μορφή των ελικοπτέρων μοιάζει με ἀνθρώπινο πρόσωπο με μάτια καὶ μύτη. Οἱ τρίχες που ἀναφέρονται, εἶναι οἱ κεραίες καὶ τὰ σύρματα που ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ πρόσθιο τμήμα των ελικοπτέρων μέχρι τὴν οὐρά. Τὰ δόντια αὐτά που περιγράφονται

σαν δόντια λεόντων, ίσως είναι η μορφή των νέων ελικοπτέρων που σχεδιάζονται με μορφή τέτοια, ίσως όμως πρόκειται για τα βλήματα που χρησιμοποιεί το ελικόπτερο για τα πολυβόλα όπλα του. Οι θώρακες των ακριδών μοιάζουν σα να είναι σιδερένιοι και η βοή που κάνουν όταν βρίσκονται σε κίνηση οι έλικές τους, μοιάζει σα να τρέχουν άμαξες πολλές. Ο χαρακτηριστικός ήχος της κίνησης των ελικοπτέρων, μας κάνει να τα γνωρίζουμε και να τα ξεχωρίζουμε από τον ήχο που κάνουν τα αεροπλάνα όταν πετούν.

Ο χαρακτηρισμός του ήχου "**ως φωνή άμαξών πολλών**", είναι πολύ επιτυχής. Οι ουρές των ελικοπτέρων είναι όμοιες με τις ουρές των σκορπιών που έχουν κεντρί και με αυτό κτυπούν και βασανίζουν τους ανθρώπους. Θα δοθεί η εξουσία σ' αυτές τις ακρίδες, να βασανίσουν με αυτά τα κεντριά, τους ανθρώπους πέντε μήνες.

Ο αρχηγός των ακριδών αυτών, ο βασιλιάς, όπως τον ονομάζει το βιβλίο της Αποκάλυψης, είναι ο άγγελος της Αβύσσου που το όνομά του είναι Αβαδδών στην Εβραϊκή γλώσσα και στην Ελληνική μεταφράζεται Απολλύων. Απολλύων είναι ο άγγελος της Αβύσσου, ο δαίμονας δηλαδή, που σύμφωνα με το όνομά του έχει αποστολή να στέλνει τους ανθρώπους στην καταστροφή και στην απώλεια.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε στους Φαρισαίους "**Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου, και τας επιθυμίας του πατρός σας θελετε, να πράττητε. Εκείνος ήτο απ'αρχής ανθρωποκτόνος, και δεν μένει εν τη αληθεία, διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτώ.**" Ιωάννης η:44

Ολη αυτή η δημιουργία των αρμάτων και των όπλων για το βασανισμό και την καταστροφή των ανθρώπων, δεν είναι κανενός άλλου εφευρέσεις, παρά του Σατανά που είναι ο εχθρός του Θεού και καταστροφέας του ανθρώπου, ο Απολλύων.

Πολλοί άνθρωποι δεν δέχονται για πατέρα τους, τον ουράνιο Θεό που είναι ελεήμων και οικτίρμων, γεμάτος αγάπη και καλοσύνη και εκλέγουν τον Σατανά για πατέρα. Εκείνος πρόθυμα τους υιοθετεί και τους παρέχει στην αρχή πολλές υποσχέσεις, για να τους οδηγήσει τελικά στην απώλεια, στο χαμό, στην αρρώστεια, στην καταστροφή και στο θάνατο.

Κάποτε ο Κύριος θα πει σ' αυτούς που τον διάλεξαν: "Υπάγετε απ' εμού, οι κατηραμένοι, εις το πυρ το αιώνιον, το ητοιμασμένον διά τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού." Ματθαίος κε:41

Η ΕΚΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

12 Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπήλθεν· ἰδοὺ ἔρχεται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 13 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἤκουσα φωνὴν μίαν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ, 14 λέγοντα τῷ ἕκτῳ ἀγγέλῳ, ὁ ἔχων τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ. 15 καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἠτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, ἵνα ἀποκτείνωσιν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

12 Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπήλθεν· ἰδοὺ, ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα. 13 Καὶ ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἤκουσα μίαν φωνὴν ἐκ τῶν τεσσάρων κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ χρυσοῦ τοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, 14 λέγουσαν πρὸς τὸν ἕκτον ἄγγελο, ὅστις εἶχε τὴν σάλπιγγα, Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους εἰς τὸν μέγαν ποταμὸν Εὐφράτην. 15 Καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἠτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν, διὰ νὰ θανατώσωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.

Η οὐαὶ η πρώτη, ἦταν η πέμπτη σάλπιγγα και παρουσιάστηκαν οι ακρίδες που βασάνισαν τους ανθρώπους πέντε μήνες. Τώρα θα έρθουν άλλα δύο "ουαί", με την έκτη και εβδόμη σάλπιγγα. Ο έκτος λοιπόν άγγελος θα σαλπίσει και θα αποδεσμευτούν οι τέσσερις άγγελοι που κρατούσαν τους τέσσερις ανέμους της γης, τις δυνάμεις δηλαδή του κόσμου, που είναι έτοιμες να συγκρουστούν και να κάνουν τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, που θα είναι καταστρεπτικός, γιατί θα είναι πυρηνικός. Οι τέσσερις αυτοί άγγελοι είχαν λάβει διαταγή από το Θεό, να μην αφήσουν τις δυνάμεις της γης να συγκρουστούν, "**εωσου σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών**". Αποκάλυψη ζ:3

Οι τέσσερις αυτοί άγγελοι κρατούν τις πολεμικές δυνάμεις όλων των εθνών για να μη γίνει το κακό, το οποίο τελικά θα γίνει, όταν ο άγγελος σφραγίσει όλους

τους δούλους του Θεού, που θα είναι πιστοί και θα αρνηθούν να προσκυνήσουν την εικόνα του Αντίχριστου και να δεχτούν το χάραγμα στο μέτωπό τους, ή στο δεξί τους χέρι με τον αριθμό 666. Με το άκουσμα της έκτης σάλπιγγος, οι τέσσερις άγγελοι θα αποδεσμευτούν από την υποχρέωση να κρατούν **"τους τέσσερις ανέμους"**, γιατί μια φωνή μέσα από το χρυσό θυσιαστήριο θα ακουστεί, που θα απευθύνεται στον έκτο άγγελο: **"Λύσον τους τέσσαρας αγγέλους τους δεδεμένους εις τον μέγαν ποταμόν Ευφράτην"**. Αποκάλυψη Θ:14

Το χρυσό θυσιαστήριο συμβολίζει το θυσιαστήριο του θυμιάματος, που είναι οι προσευχές όλων των πιστών, που απευθύνονται στο Θεό και Πατέρα, διά του Ιησού Χριστού, για να τους ελευθερώσει από τον Αντίχριστο. Οι τέσσερις άγγελοι λοιπόν θα λυθούν, όταν όλα θα είναι έτοιμα, στην ορισμένη ώρα, ημέρα, μήνα και έτος. Ο Θεός δηλαδή, δεν αφήνει τα πράγματα να γίνουν όπως εξελιχθούν, αλλά έχει ο Ιδιος ρυθμίσει, τότε θα επιτρέψει να συγκρουστούν οι δυνάμεις των εθνών και να κάνουν τη μεγάλη καταστροφή με τα πυρηνικά μέσα που διαθέτουν.

Ο Θεός πρέπει να κάνει πρώτα το δικό Του έργο επάνω στη γη. Να ετοιμάσει το δικό Του λαό. Να εκλέξει τους ειλικρινείς ανθρώπους, να τους σφραγίσει και να τους ασφαλίσει. Οι δυνάμεις των εθνών μπορεί να παράγουν συνέχεια πυρηνικά όπλα και να βιάζονται να τα χρησιμοποιήσουν για την καταστροφή, ο Θεός όμως δεν το επιτρέπει, γιατί στη γη ζούνε και οι δικοί Του άνθρωποι.

Όταν οι τέσσερις άγγελοι θα αφήσουν τους τέσσερις ανέμους, δηλαδή θα αφήσουν τις δυνάμεις των εθνών να συγκρουσθούν, τότε το ένα τρίτο των ανθρώπων θα σκοτωθεί. Το ένα τρίτο των ανθρώπων της γης θα είναι δύο δισεκατομμύρια άνθρωποι, αν ο πληθυσμός της γης θα είναι τότε έξι δισεκατομμύρια. Η καταστροφή θα είναι φοβερή. Ο ένας στους τρεις ανθρώπους θα σκοτωθεί. Δεν θα υπάρχει οικογένεια που να μην έχει νεκρούς και να μην κλάψει και θρηγήσει. Όλα τα σπίτια θα είναι σε πένθος και σε θρήνο. Οι κατασκευάζοντες τα πυρηνικά όπλα με τα χρήματα που παίρνουν από τους ανθρώπους, θα σκοτώσουν αυτούς τους ίδιους που τα χρηματοδοτούν.

Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

16 καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἵππικου̅ δισμυριάδες μυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 17 καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὀράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν, ἔχοντας θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 18 ἀπὸ τῶν τριῶν πληγῶν τούτων ἀπεκτάνθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ καπνοῦ καὶ τοῦ θείου τοῦ ἐκπορευομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν. 19 ἡ γὰρ ἐξουσία τῶν ἵππων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἐστὶν καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς αὐτῶν· αἱ γὰρ οὐραὶ αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν, ἔχουσαι κεφαλὰς, καὶ ἐν αὐταῖς ἀδικοῦσιν.

16 Καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἵππικου̅ ἦτο δύο μυριάδες μυριάδων· καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν. 17 Καὶ οὕτως εἶδον τοὺς ἵππους ἐν τῇ ὀράσει καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν, ὅτι εἶχον θώρακας πυρίνους καὶ ὑακινθίνους καὶ θειώδεις· καὶ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἵππων ἦσαν ὡς κεφαλαὶ λεόντων, καὶ ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν ἐξήρχετο πῦρ καὶ καπνὸς καὶ θεῖον. 18 Ὑπὸ τῶν τριῶν τούτων ἐθανατώθησαν τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ πυρὸς καὶ ἐκ τοῦ καπνοῦ, καὶ ἐκ τοῦ θείου τοῦ ἐξερχομένου ἐκ τῶν στομάτων αὐτῶν, 19 διότι αἱ ἐξουσίαι αὐτῶν εἶναι ἐν τῷ στόματι αὐτῶν· ἐπειδὴ αἱ οὐραὶ αὐτῶν εἶναι ὅμοιαι μὲ ὄφεις, ἔχουσαι κεφαλὰς, καὶ μὲ αὐτὰς βλάπτουσι.

Ο αριθμὸς των στρατευμάτων που θα συγκεντρωθῶν στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή του Ευφράτη, θα εἶναι δύο μυριάδες μυριάδων. Η μυριάδα εἶναι 10.000. Επομένως οι δύο μυριάδες μυριάδων εἶναι (10.000 χ 20.000=200.000.000). Διακόσια εκατομμύρια στρατός θα συγκεντρωθῶν στην περιοχή του Ευφράτη, στη Μέση Ανατολή, ὅπου θα ξεσπάσει ἕνας πυρηνικός πόλεμος. Ο αριθμὸς των στρατευμάτων δεν εἶναι υπερβολικός, ἀν ἔχουμε ὑπόψη μας δύο παράγοντες.

1) Ο πρῶτος εἶναι, ὅτι θα κατεβῶν τα στρατεύματα των χωρῶν της ανατολής, Κίνας, Βιετνάμ, Κορέας, Ιαπωνίας κ.λ.π. Η Αποκάλυψη γράφει: **"Και ὁ ἕκτος ἄγγελος ἐξέχεε την φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τον ποταμὸν τον μέγαν τον Ευφράτην, και ἐξηράνθη το ὕδωρ αὐτοῦ, διὰ να ετοιμασθῆ ἡ ὁδὸς των βασιλέων των ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου."** Αποκάλυψη ις:12

2) Ο δεύτερος παράγοντας είναι, ότι η Μέση Ανατολή είναι η πηγή του πετρελαίου και όλες οι χώρες με οποιοδήποτε πρόσχημα, θέλουν να βρискονται σ' αυτό το χώρο. Οπωσδήποτε, κάποιιοι θα είναι φίλοι μεταξύ τους και κάποιιοι εχθροί. Αυτή την στιγμή βλέπουμε δύο άσπονδους εχθρούς. Την Αμερική και το Ιράκ.

Το ότι η Αποκάλυψη μιλάει για ιππικό, όλοι μπορούμε να καταλάβουμε, ότι δεν πρόκειται για ιππικό με άλογα ζώα, αλλά για σιδερένια άλογα που εξαπολύουν φωτιά. Στο 17 εδάφιο περιγράφει, ότι τα άλογα αυτά, είχαν θώρακες **"πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις."** Δηλαδή ένα χρώμα που αρχίζει από το κόκκινο της φωτιάς, το πορτοκαλί του κεχρμποριού (υακινθίνους) και το κίτρινο, που έχει η φωτιά που βγαίνει από τους πυράλους. Θα έχουν κεφάλια λιονταριών και από το στόμα τους θα βγαίνει φωτιά, καπνός και θειάφι. Τα τρία αυτά στοιχεία είναι τα φονικά μέσα της πυρινικής βόμβας. Οπου πέσει πυρηνική βόμβα, γίνεται μια τεράστια φλόγα που καίει και διαλύει τα πάντα σε μια ακτίνα λίγων χιλιομέτρων. Στη συνέχεια ενεργεί "ο καπνός", που δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η ακτινοβολία που εκπέμπει σε πολλά χιλιόμετρα η πυρηνική βόμβα και μπορεί να θανατώσει όλους τους ανθρώπους και τα ζώα που θα βρεθούν στην περιοχή της δράσεώς της. Το "θειόν", είναι η ραδιενεργός τέφρα που μεταφέρεται χιλιάδες χιλιόμετρα και μεταφέρει ραδιενεργά σωματίδια που μπορούν να θανατώσουν ανθρώπους και ζώα και να μολύνουν τα δένδρα και τα χόρτα.

Η Αποκάλυψη το λέει καθαρά. Από τα τρία αυτά στοιχεία " πύρ, καπνό και θείο," θα θανατωθούν το ένα τρίτο των ανθρώπων. Δηλαδή, αν ο πληθυσμός θα είναι έξη δισεκατομμύρια, θα θανατωθούν τα δύο δισεκατομμύρια. Αν εννοεί ότι θα θανατωθούν το ένα τρίτο των στρατευμάτων, δηλαδή των 200 εκατομμυρίων των στρατιωτών της περιοχής, τότε ο αριθμός αυτός θα είναι 66 εκατομμύρια.

Δυστυχώς όμως, όταν θα γίνει μια τέτοια απόφαση, οι εχθροί δεν θα περιοριστούν να ρίξουν μόνο στα τοπικά πλήθη των στρατευμάτων, αλλά - κατά τη γνώμη μου - θα ρίξουν πυράλους τέτοιους, πύρινα άλογα όπως μας λέει η Αποκάλυψη, όπου θα τους επιτρέπουν οι δυνατότητές τους.

Οι ουρές αυτών των ίππων θα είναι όμοιες με φίδια, πιστεύω πύρινες ουρές και με τις κεφαλές βλάπτουν. Οι κεφαλές είναι οι πυρηνικές κεφαλές που κτυπούν και καταστρέφουν, γιατί έχουν μέσα τους το υλικό της πυρηνικής έκρηξης.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ

20 Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, οἱ οὐκ ἀπεκτάνθησαν ἐν ταῖς πληγαῖς ταύταις, οὐδὲ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἵνα μὴ προσκυνήσουσιν τὰ δαιμόνια καὶ τὰ εἰδῶλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χαλκᾶ καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, ἃ οὔτε βλέπειν δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν, 21 καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμάκων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.

20 Καὶ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων οἵτινες δὲν ἐθανατώθησαν μὲ τὰς πληγὰς ταύτας, οὔτε μετενόησαν ἀπὸ τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν, ὥστε νὰ μὴ προσκυνήσωσι τὰ δαιμόνια, καὶ τὰ εἰδῶλα τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χάλκινα καὶ τὰ λίθινα καὶ τὰ ξύλινα, τὰ ὅποια οὔτε νὰ βλέπωσι δύνανται, οὔτε νὰ ἀκούωσιν, οὔτε νὰ περιπατῶσι 21 καὶ δὲν μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν, οὔτε ἐκ τῶν κλοπῶν αὐτῶν.

Μετά από την πυρηνική καταστροφή που θα γίνει, κατά την οποία θα υπάρξουν 2 δισεκατομμύρια νεκροί, το ένα τρίτο του πληθυσμού, όπως διαβάσαμε στα εδάφια 15 και 18 του ιδίου κεφαλαίου, εκτός των τραυματιών, που θα είναι βεβαίως πολύ περισσότεροι, οι άνθρωποι επάνω στη γη θα είναι αξιοθρήνητοι. Πένθος, πόνος και δάκρυα, θα πλημμυρίσουν τις κοινωνίες των εθνών. Κάθε σπίτι θα έχει τους νεκρούς του και όλα θα είναι γεμάτα με τραυματισμένους από την επίδραση της ραδιενέργειας. Δέρματα λιωμένα και μάτια χυμένα, γλώσσες διαλυμένες και παραμορφωμένοι άνθρωποι, όπως το περιγράφει ο προφήτης Ζαχαρίας στο ιδ' κεφάλαιο, 12 εδάφιο. **"Και αυτή θέλει εἰσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ. Η σαρκὸς αὐτῶν θέλει τήκεσθαι, ενώ ἴστανται ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ οἱ οφθαλμοὶ αὐτῶν θέλουσι διαλυθῆ ἐν ταις σπαιῖς αὐτῶν, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν θέλει διαλυθῆ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν". Ζαχαρίας ιδ:12**

Οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν θα έχουν θανατωθεί από τις πληγές αυτές, την φλόγα, την ραδιενέργεια και την ραδιενεργό τέφρα, δεν θα μετανοήσουν από τα

πονηρά τους έργα. Θα σκληρυνθούν και θα συνεχίσουν να πράττουν όλα τα κακά, για τα οποία ήλθε η καταστροφή. Θα συνεχίσουν να λατρεύουν τα δαιμόνια. Η σατανολατρεία θα συστηματοποιηθεί στην εποχή που έρχεται περισσότερο και οι άνθρωποι, και μετά το πυρηνικό ολοκαύτωμα, θα συνεχίσουν να λατρεύουν το Σατανά. Θα συνεχίσουν να προσκυνούν και να λατρεύουν τα είδωλα, τα διάφορα ομοιώματα, τα χρυσά και τα ασημένια και τα χάλκινα και τα λίθινα και τα ξύλινα, τα οποία είναι τελείως άψυχα, και επομένως δεν μπορούν ούτε να βλέπουν, ούτε να ακούνε, ούτε να περπατάνε.

Ακόμη δεν θα μετανοήσουν από τους φόνους, που θα συνεχίσουν και μετά τους τόσους θανάτους, γιατί το μίσος θα είναι τόσο μεγάλο, που δεν θα σταματήσει τους ανθρώπους από το να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Οι φαρμακείες θα συνεχισθούν, είτε με την νοθεία των τροφίμων και φαρμάκων χάρη αισχρού κέρδους, είτε και σκόπιμα για λόγους εγκληματικούς. Μέσα σ' αυτές είναι και τα ναρκωτικά που δηλητηριάζουν σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους και μάλιστα νέους.

Η πορνεία, το μεγάλο αυτό μέσο του Σατανά, που γλυκαίνει τους ανθρώπους για να τους ρίξει στην πλήρη αδιαφορία για το Θεό και το Λόγο Του, θα γίνει η μόνη "χαρά", και απασχόληση των ανθρώπων. Γυναίκες και άνδρες δεν βλέπουν το λόγο, γιατί δεν μπορούν να ικανοποιούν το ένστικτό τους αυτό με οποιοδήποτε πρόσωπο και όποτε θέλουν. Ετσι πορνεύουν ακορδέστως. Ο φοβερός ιός του Aids, τους έχει κρατήσει λίγο διστακτικούς, αλλά ενθαρρύνονται, ότι μπορούν να αποφύγουν το κάρφωμα της φοβερής αυτής αρρώστειας με ψεύτικα μέσα προφύλαξης. Αποτέλεσμα είναι η αρρώστια να αυξάνει ραγδαίως. Βεβαίως η πορνεία, τα ναρκωτικά και τα ξενύχτια, θέλουν χρήματα. Χρήματα όχι της τιμίας εργασίας. Χρήματα πολλά της κλοπής, που είναι η μονη πηγή που προμηθεύει χρήματα πολλά και χωρίς κόπο. Γι αυτό θα συνεχίσουν τις ληστείες, τις διαρρήξεις και τις κλοπές.

Ετσι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν τη ζωή τους, αμετανόητοι για να τους βρουν οι επτά έσχατες πληγές, με τις φιάλες που θα πέσουν, για να γίνει η ολοκληρωτική καταστροφή και να βρεθούν κάποια μέρα κατηγορούμενοι, μπροστά στο θρόνο της κρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

1 Και εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, περιβεβλημένον νεφέλην, καὶ ἡ ἴρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός, 2 καὶ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον ἠνεωγμένον. καὶ ἔθηκεν τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τῆς θαλάσσης, τὸν δὲ εὐώνυμον ἐπὶ τῆς γῆς, 3 καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλη ὡσπερ λέων μυκᾶται. καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 4 καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ, ἤμελλον γράφειν· καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς.

1 ΚΑΙ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἐνδεδυμένον νεφέλην· καὶ ἦτο ἴρις ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ· καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς στύλοι πυρός. 2 Καὶ εἶχε ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλιάριον ἀνεωγμένον· καὶ ἔθεσε τὸν πόδα αὐτοῦ τὸν δεξιὸν ἐπὶ τὴν θάλασσαν, τὸν δὲ ἀριστερὸν ἐπὶ τὴν γῆν· 3 καὶ ἔκραξε μετὰ φωνῆς μεγάλης καθὼς βρυχᾶται ὁ λέων. Καὶ ὅτε ἔκραξεν, ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν φωνάς. 4 Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς φωνάς ἑαυτῶν, ἔμελλον νὰ γράφω· καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν πρὸς ἐμέ, Σφράγισον ἐκεῖνα τὰ ὅποια ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ βρονταὶ, καὶ μὴ γράψῃς ταῦτα.

Ο Ιωάννης βλέπει έναν ἄγγελο, ο οποίος μπορούμε να δούμε ότι διαφέρει από τους αγγέλους που μέχρι τώρα έχουμε δει. Η περιγραφή του αγγέλου αυτού μας δίνει τη μορφή του Ιησού Χριστού, του ἑνδοξου, ὅπως περιγράφεται στο α' κεφάλαιο της Αποκάλυψης και στα εδάφια 13-17. **"Ἡ ὄψις αὐτοῦ ἐλάμπεν ὡς ὁ ἥλιος λάμπει ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ"** (Αποκάλυψη α:16). **"Καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι με χαλκολίβανον ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι"** (Αποκάλυψη α:15). Ο μεγαλοπρεπής αὐτός ἄγγελος ντυμένος νεφέλη και στεφανωμένος με ἴριδα (φωτοστέφανο), κατεβαίνει ἀπὸ τὸν οὐρανὸ κρατώντας ἕνα βιβλιάριο, ανοιχτὸ στα χέρια του. Το βιβλιάριο αὐτὸ εἶναι κάποια σοβαρὴ ἀγγελία, που ὁ Ἰδιὸς ὁ Θεὸς θέλει νὰ μάθουν οἱ ἄνθρωποι. Κάποιο σοβαρὸ μῆνυμα, που τοὺς στέλνει στις ἐσχάτες ἡμέρες τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν.

Σ' όλους τους ανθρώπους με τους οποίους ο Θεός είχε συναλλαγές στις διάφορες οικονομίες, τους φανέρωνε τί πρέπει να κάνουν και πώς να Τον ακολουθούν, για το καλό το δικό τους. Από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον Νώε, και από τον Αβραάμ μέχρι τον Μωϋσή, ο Θεός έδινε οδηγίες και εντολές στους δικούς Του ανθρώπους, και τελικά δημιουργήθηκε η Παλαιά Διαθήκη με κέντρο το Μωϋσή. Με τον ερχομό του Ιησού Χριστού, μας δόθηκε η Καινή Διαθήκη, που αφορά την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο απόστολος Παύλος φανερώνει στους Εβραίους: **"Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι' ου έκαμε και τους αιώνας"** (Εβραίους α:1-2).

Τώρα έχει να φανερώσει κάτι και στους τελευταίους αγωνιστές της πίστεως, κατά την περίοδο του αντιχρίστου. Θέλει να φανερώσει το θέλημά Του. Εθεσε το δεξί του πόδι επάνω στη θάλασσα και το αριστερό του επάνω στη ξηρά. Αυτό σημαίνει, ότι η αγγελία Του αφορά όλη τη γη. Αφορά τα έθνη και το λαό Ισραήλ. Εκραξε με μεγάλη φωνή, όπως βρυχάται το λεοντάρι. Το λεοντάρι μέσα στα δάση της ζουγκλας, όταν βρυχάται, το ξεχωρίζουν όλα τα ζώα του δάσους, γιατί ο βρυχηθμός του είναι χαρακτηριστικός.

Επομένως όλοι θα καταλάβουν, ότι η φωνή αυτή είναι φωνή που έρχεται από τον ουράνιο απεσταλμένο, για να δώσει κάποιο σοβαρό μήνυμα στην ανθρωπότητα. Την ώρα που ο Ιωάννης έβλεπε αυτή την όραση, ακούστηκαν οι επτά βροντές να μιλούν και να λένε η κάθε μία τη δική της φανέρωση. Εκείνη την ώρα πήρε το φτερό να γράψει, αλλά άκουσε μία φωνή από τον ουρανό που έλεγε: **"Σφράγισε εκείνα τα οποία είπαν οι επτά βροντές και μην τα γράψεις"**. Αυτό σημαίνει ότι οι επτά βροντές μίλησαν πράγματα, τα οποία δεν έπρεπε να γραφτούν στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Τί έλεγαν; Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Όσα ο Θεός ήθελε νά μάθουμε, τα έγραψε με τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη.

ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 6^{ης}

ΚΑΙ 7^{ης} ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ

5 Καὶ ὁ ἄγγελος ὄν εἶδον ἐστῶτα ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἤρην τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν δεξιάν εἰς τὸν οὐρανὸν 6 καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὡς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται, 7 ἀλλ' ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ σαλπίζειν, καὶ ἐτελέσθῃ τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ, ὡς εὐηγγέλισεν τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας.

5 Καὶ ὁ ἄγγελος τὸν ὅποιον εἶδον ἰστάμενον ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐσήκωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανόν, 6 καὶ ὤμοσεν εἰς τὸν ζῶντα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὅστις ἔκτισε τὸν οὐρανὸν, καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι καιρὸς δὲν θέλει εἶσθαι ἔτι. 7 ἀλλ' ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς φωνῆς τοῦ ἑβδόμου ἀγγέλου, ὅταν μέλλῃ νὰ σαλπίσῃ, τότε θέλει τελεσθῆ τὸ μυστήριον τοῦ Θεοῦ, καθὼς ἐφάνερωσε πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ δούλους τοὺς προφήτας.

Ο ἄγγελος αὐτός που ο Ιωάννης εἶδε νὰ στέκεται καὶ νὰ ἔχει τὸ ἓνα πόδι του ἐπάνω στη θάλασσα καὶ τὸ ἄλλο στὴν ξηρὰ καὶ κρατοῦσε στὸ χέρι τὸ βιβλιᾶριο, σήκωσε τὸ χέρι του στὸν οὐρανὸ καὶ ορκίστηκε. Ορκίστηκε στὸ Θεὸ που ζεῖ καὶ ὑπάρχει στὸς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Σ' Εκείνον που ἔκτισε τὸν οὐρανὸ καὶ ὅτι ὑπάρχει στὸν οὐρανὸ. Οἱ αστέρες, οἱ ἄγγελοι, τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφεὶμ. Σ' Εκείνον που δημιούργησε τὴ γῆ καὶ ὅτι ὑπάρχει ἐπάνω στὴ γῆ. Τὸν ἄνθρωπο, τὰ ζῶα, τὰ φυτὰ καὶ ὅλη τὴ φύση. Σ' Εκείνον που ἔκανε τὴ θάλασσα μαζί με ὅλα τὰ φυτὰ, τὰ ψάρια, τὰ κῆτη καὶ τὰ ζῶα που ὑπάρχουν μέσα σ' αὐτή.

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι δὲν ορκίστηκε στὸν εαυτὸ του, ἢ σε κάποιον ἄγγελο, ἢ κάποιον αρχάγγελο, ἢ σε κάποιον ἅγιο ἄνθρωπο, ἀλλὰ στὸν Ἴδιο τὸν Πλάστη καὶ δημιουργό, που μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἐγγύηση καὶ μάλιστα τὴν μόνη ἐγγύηση ὅτι αὐτὸ που θα ορκιστεῖ θα γίνεῖ, θα ἐκτελεστεῖ ὁποσδήποτε, γιατί **"ὁ ὄρκος εἶναι εἰς αὐτοὺς τέλος πάσης ἀντιλογίας πρὸς βεβαίωσιν"**. Εβραίουσ σ:16

Τί εἶπε ὁ ἄγγελος ὅταν ορκίστηκε στὸ Θεό, γιὰ νὰ βεβαιώσει ὅτι ὁποσδήποτε ἔτσι θα γίνεῖ; Ορκίστηκε ὁ ἄγγελος, **"ὅτι καιρὸς δὲν θέλει εἶσθαι ἔτι"**. Πολύ σοβαρὴ ἀπόφαση. Αναγγέλει πρὸς ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὅτι δὲν θα δοθεῖ καμία ἄλλη παρὰταση στὴ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ὅταν θα σαλπίσει ὁ

έβδομος άγγελος θα εκτελεσθεί το μυστήριο του Θεού, όπως το έχει φανερώσει στους δούλους Του, τους προφήτες.

Ποιό είναι το μυστήριο αυτό που έχει αποκαλύψει ο Θεός με τους προφήτες. Το μυστήριο αυτό το γράφει στο 15,17 και 18 εδάφια του ια' κεφαλαίου. **"Αι βασιλείαι του κόσμου έγιναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων".** Και, **"διότι έλαβες την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας, και τα έθνη ωργίσθησαν, και ήλθεν η οργή σου και ο καιρός των νεκρών διά να κριθώσι και να δώσης τον μισθόν εις τους δούλους σου τους προφήτας και εις τους αγίους και εις τους φοβουμένους το όνομά Σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να διαφθείρης τους διαφθειρόντας την γήν".** Αποκάλυψη ια: 15,17,18.

Επομένως το μυστήριο που γράφουν και όλοι οι προφήτες ότι θα εκτελεσθεί, είναι το μυστήριο της ιδρύσεως της βασιλείας του Θεού και αναλήψεως της δύναμης και της εξουσίας του Ιησού Χριστού, της οργής που θα πέσει επάνω σ' όλα τα έθνη, της κρίσης ζώντων και νεκρών και η ανταμοιβή όλων των πιστών και αγίων ανθρώπων που αγωνίσθησαν για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Ο άγγελος λοιπόν θα ειδοποιήσει ότι δεν υπάρχει πλέον άλλος καιρός. **"Τελείωσαν τα ψέματα",** λένε οι άνθρωποι και κάθε δικαιολογία για αναβολή και απορροίψει της προσκλήσεως του Θεού, δεν θα έχει πλέον καμία σημασία.

Όταν θα σαλπίσει η εβδόμη σάλπιγγα, θ' αρχίσουν πλέον τα μεγάλα δεινά επάνω στη γη με τις επτά έσχατες πληγές. Θ' αρχίσουν να πέφτουν οι φιάλες και θα αρρωστήσουν οι άνθρωποι που έχουν βάλει το χάραγμα του αντιχριστού. Θα γίνει ολική καταστροφή της θάλασσας, των νερών, των ποταμών. Ο ήλιος θα πυρακτωθεί και σεισμός τρομερός θα γίνει και θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών, όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια.

Η μετάνοια επομένως θα είναι αδύνατη και άχρηστη σε όσους θα έχουν βάλει το χάραγμα του αντιχριστού και θα έχουν προσκυνήσει την εικόνα του.

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ

8 Και ή φωνή ήν ήκουσα εκ του
ουρανού, **πάλιν λαλούσαν μετ' έμου**

8 Και ή φωνή την όποιαν ήκουσα εκ
του ουρανού, **πάλιν έλάλει μετ' έμου,**

καὶ λέγουσαν, Ὑπαγε λάβε τὸ βιβλίον τὸ ἠνεωγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἐστῶτος ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 9 καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν ἄγγελον λέγων αὐτῷ δοῦναί μοι τὸ βιβλαρίδιον. καὶ λέγει μοι, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό, καὶ πικρανεῖ σου τὴν κοιλίαν, ἀλλ' ἐν τῷ στόματί σου ἔσται γλυκὺ ὡς μέλι. 10 καὶ ἔλαβον τὸ βιβλαρίδιον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου καὶ κατέφαγον αὐτό, καὶ ἦν ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκὺ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου. 11 καὶ λέγουσίν μοι, Δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσιν καὶ γλώσσαις καὶ βασιλευσιν πολλοῖς.

καὶ ἔλεγεν, Ὑπαγε, λάβε τὸ βιβλιάριον τὸ ἀνεωγμένον ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου τοῦ ἰσταμένου ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 9 Καὶ ὑπῆγα πρὸς τὸν ἄγγελον, λέγων πρὸς αὐτόν, Δὸς μοι τὸ βιβλιάριον. Καὶ λέγει πρὸς ἐμέ, Λάβε καὶ κατάφαγε αὐτό· καὶ θέλει πικράνει τὴν κοιλίαν σου, πλην ἐν τῷ στόματί σου θέλει εἶσθαι γλυκὺ ὡς μέλι. 10 Καὶ ἔλαβον τὸ βιβλιάριον ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου, καὶ κατέφαγον αὐτό· καὶ ἦτο ἐν τῷ στόματί μου ὡς μέλι γλυκὺ· καὶ ὅτε ἔφαγον αὐτό, ἐπικράνθη ἡ κοιλία μου. 11 Καὶ μοι λέγει, Πρέπει πάλιν νὰ προφητεῦσης περὶ λαῶν καὶ ἐθνῶν καὶ γλωσσῶν καὶ βασιλείων πολλῶν.

Ἡ ἴδια φωνὴ ἀπὸ τον ουρανό, που αναφέρειε στο 4 εδάφιο, ἀκούσθηκε καὶ ἔλεγε στον Ἰωάννη, **"Πήγαινε πάρε το βιβλιάριο που εἶναι ανοιχτό στο χέρι του ἀγγέλου, που στέκεται με το ἓνα πόδι στην θάλασσα καὶ με το ἄλλο στην ξηρά"**. Ὁ Ἰωάννης πήγε καὶ ζήτησε το βιβλιάριο αὐτό ἀπὸ τον ἀγγελο. **"Δος μου το βιβλιάριο"**. Ὁ ἀγγελος του το ἔδωσε καὶ του σύστησε νὰ το φάει ὅλο, καὶ θὰ εἶναι γλυκό στο στόμα του καὶ πικρό στην κοιλία του.

Αὐτό το βιβλάριο εἶναι Λόγος Κυρίου, που πρέπει ο Ἰωάννης νὰ το διαβάσει καλά καὶ νὰ γίνε κτήμα του οργανισμοῦ του. Ὄταν θὰ το διαβάζει θὰ εἶναι γλυκό καὶ ευχάριστο, ἀλλὰ ὅταν θὰ το καταλάβει καὶ θὰ το συνειδητοποιήσει, θὰ εἶναι πικρό καὶ δυσάρεστο. Στον Ἰεζεκιήλ, ὅταν ὁ Θεός τον κάλεσε, του πρόσφερε ἓνα τόμο βιβλίου, το ξετύλιξε καὶ του εἶπε νὰ τον φάει. Ακριβῶς γράφει ὁ Ἰεζεκιήλ: **"Καὶ εἶδον καὶ ἰδοῦ χειρ ἐξηπλωμένη πρὸς ἐμέ καὶ ἰδοῦ ἐν αὐτῇ τόμος βιβλίου. Καὶ ἐξετύλιξεν αὐτόν ἐνώπιόν μου καὶ ἦτο γεγραμμένον ἐσωθεν καὶ ἔξωθεν καὶ ἐν αὐτῷ γεγραμμένοι κλαυθμοὶ καὶ θρηνηδῖαι καὶ οὐαί. Καὶ εἶπε πρὸς ἐμέ, Ὑιέ ἀνθρώπου, φάγε τούτο, το οποίον**

ευρίσκεις. Φάγε τούτον τον τόμον και ύπαγε να λαλήσης προς τον οίκον Ισραήλ Και ήνοιξα το στόμα μου και με εψώμισεν τον τόμον εκείνον". Ιεζεκιήλ β:9,10, γ:1,2.

Η διατύπωση της αλήθειας, ότι πρέπει το Λόγο του Θεού να τον κατατρώμε, να τον διαβάζουμε επιμελώς, να γίνει μέρος του οργανισμού μας, διατυπώνεται από το Πνεύμα το Αγιο, με αυτό τον πρωτότυπο τρόπο.

Ο Ιωάννης καλείται να φάει το βιβλιάριο και ο Ιεζεκιήλ τον τόμο, για να μιλήσουν μετά και να προφητέψουν αυτά ακριβώς που θέλει ο Θεός. Ο Ιωάννης ομολογεί ότι το έφαγε όλο το βιβλιάριο και στο στόμα του ήταν γλυκό σαν μέλι. Το ίδιο γράφει και ο Ιεζεκιήλ: **"Και έφαγον και έγεινεν εν τω στόματί μου ως μέλι, υπό της γλυκύτητος"**. Ιεζεκιήλ γ:3

Αυτό σημαίνει, ότι ο Λόγος του Θεού είναι πολύ ευχάριστος σε εκείνον που τον διαβάσει. Του φέρνει ειρήνη στην καρδιά και τον γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά. Ο Λόγος όμως του Θεού δεν δείχνει μόνο την αγάπη του Θεού, αλλά και τη δικαιοσύνη Του. Δεν δείχνει μόνο την αιώνια ζωή και τον παράδεισο του Θεού, αλλά και την αιώνια κόλαση.

Ο Ιεζεκιήλ λέει ότι ήταν γραμμένοι μέσα στον τόμο, **"κλαυθμοί και θρηνωδίαί και ουαί"** (Ιεζεκιήλ β:10). Και ο Ιωάννης γράφει ότι ενώ το βιβλιάριο αυτό στο στόμα του ήταν γλυκό σαν μέλι, στην κοιλία του έγινε πικρό και δυσάρεστο. Γιατί όμως;

Γιατί πρέπει να προφητεύσει δυσάρεστα γεγονότα. Πρέπει να προαναγγείλει καταστροφές, πληγές και τιμωρίες, για λαούς και έθνη και γλώσσες και πολλούς βασιλείς, για όλο τον κόσμο δηλαδή. Οπως η σωτηρία είναι για όλο τον κόσμο και είναι ευχάριστη η κήρυξή της, έτσι και η τιμωρία είναι για όλους τους απειθείς και ασεβείς, όλου του κόσμου και εκείνος που αναλαμβάνει να την αναγγείλει, αισθάνεται την πίκρα της. Ο Ιωάννης πρέπει τώρα να προαναγγείλλει την τέλεια καταστροφή του κόσμου. Πολύ πικρή γεύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

1 Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων, Ἐγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ. 2 καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσης, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο.

1 Καὶ μοὶ ἐδόθη κάλαμος ὅμοιος μὲ ῥάβδον· καὶ ὁ ἄγγελος ἴστατο λέγων, Σηκώθητι, καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ. 2 Τὴν αὐλὴν ὁμως τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἄφες ἔξω, καὶ μὴ μετρήσης αὐτὴν, διότι ἐδόθη εἰς τὰ ἔθνη· καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν θέλουσι πατήσει τεσσαράκοντα δύο μῆνας.

Στον Ιωάννη δόθηκε ένα καλάμι, σαν ραβδί. Αυτό το καλάμι δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά ένα μέτρο με το οποίο μπορούσε να μετρήσει το μήκος. Το καλάμι λέγεται "κάνη", από την οποία λέξη προέρχεται η λέξη "κανών", που σημαίνει μέτρο. Ο άγγελος λοιπόν έδωσε στον Ιωάννη ένα μέτρο και του είπε: "Σήκω επάνω και μετρησε το ναό του Θεού και το θυσιαστήριο και αυτούς που προσκυνούν στο θυσιαστήριο".

Αυτό σημαίνει ότι στο σχέδιο του Θεού είναι να σωθούν όλοι εκείνοι που έχουν γνωρίσει το Χριστό και ζούν κοντά στην θυσία του Γολγοθά και αποδέχονται την σωτηρία, που ο Κύριος έκανε θυσιάζοντας τον Εαυτό Του και αποτελούν τον ναόν Του, την εκκλησία Του, το σώμα Του. Αυτοί είναι που ζουν **"αγίως δικαίως και ευσεβώς εις τον παρόντα πονηρό αιώνα"**. Αποτελούν πάντα το ναό που αποτελείται από "λίθους ζώντας", όπως γράφει ο απόστολος Πέτρος: **"Και σεις ως λίθοι ζώντες, οικοδομείσθε οίκος πνευματικός"**. Α' Πέτρου β:5

Μετράει λοιπόν ο Ιωάννης το ναό του Θεού, το θυσιαστήριο και αυτούς που προσκυνούν στο θυσιαστήριο. **"Την αυλή όμως που είναι έξω από το ναό"**, του είπε ο άγγελος, **"μη την μετρήσεις, διότι έχει δοθεί στα έθνη"**. Αυτοί που μπαίνουν και βγαίνουν στην αυλή της εκκλησίας του Ιησού Χριστού, είναι αυτοί που ονομάζονται χριστιανοί, γιατί γεννήθηκαν σε ένα χριστιανικό κράτος και **"έχουν το όνομα ότι ζουν, αλλά είναι νεκροί"**.

Δυστυχώς όλα τα έθνη φροντίζουν να δώσουν ένα θρήσκευμα στους υπηκόους τους, όποιο τους ευκολύνει καλύτερα και όποιο είναι πιό υπάκουο στις επιθυμίες τους. Ετσι ονομάζονται και ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί και το γράφουν και

στην ταυτότητά τους, άνθρωποι που κυριολεκτικά ζουν στην αμαρτία. Αυτοί δεν πρόκειται να σωθούν, γιατί βρίσκονται "εκτός σχεδίου" και μόνο όταν μετανοήσουν και επιστρέψουν στον Ιησού Χριστό, μπορούν να μπουν στο σχέδιο Του. Στον ίδιο χώρο βρίσκονται και εκείνοι που κάποτε αναγεννήθηκαν, βαπτίσθηκαν στο νερό και στο Πνεύμα το Άγιο, αλλά ζουν μέσα στην αμαρτία και στην κοσμικότητα, στηριζόμενοι στη χάρη του Ιησού Χριστού, παραβλέποντας τελείως και καταφρονώντας το Λόγο του Θεού που γράφει: **"Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα, και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού"**. Τίτος β:11-13

Και την αγία πόλη, την Ιερουσαλήμ, θα καταπατήσουν οι ίδιοι, αυτοί που λέγονται Χριστιανοί και θα είναι με τον Αντίχριστο. Μάλιστα ο Αντίχριστος που θα προέρχεται και αυτός από χριστιανικό έθνος, θα προετοιμασθεί καταλλήλως, **"ώστε να καθίση εις το ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός"**. Β' Θεσσαλονικείς Β:4

ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΕΣ

3 και δώσω τοῖς δυσὶν μάρτυσίν μου, καὶ προφητεύουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους. 4 οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἐστῶτες.

3 Καὶ θέλω δώσει εἰς τοὺς δύο μάρτυράς μου νὰ προφητεύωσι χιλίας διακοσίας ἐξήκοντα ἡμέρας, ἐνδεδυμένοι σάκκους. 4 Οὗτοι εἶναι αἱ δύο ἐλαῖαι, καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἰστάμεναι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ τῆς γῆς.

Θα βγουν όμως δύο μάρτυρες, δύο προφῆτες, οι οποίοι θα κηρύττουν εναντίον του Αντίχριστου και θα διαψεύδουν συνεχώς τα όσα θα ισχυρίζεται. Αυτοί θα προφητεύσουν 1260 ημέρες, δηλαδή 3 1/2 χρόνια και θα κηρύττουν εναντίον του αντιχρίστου. Θα είναι δύο ταπεινοί άνθρωποι του Θεού, ντυμένοι με σάκκους, που σημαίνει ότι θα είναι πολύ ταπεινοί. Αυτοί είναι οι προφῆτες που ο

προφήτης Ζαχαρίας προφήτηψε ότι θα έλθουν στις έσχατες ημέρες και τους ονομάζει λυχνίες και ελαίες, που στέκονται μπροστά στον Θεό. "Τότε απεκριθήν, και είπα προς αυτόν, Τί είναι αι δύο αύται ελαίαι επί τα δεξιά της λυχνίας και επί τα αριστερά αυτής; Και απεκριθήν εκ δευτέρου, και είπα προς αυτόν, Τί είναι οι δύο κλάδοι των ελαιών, οίτινες διά των δύο χρυσών σωλήνων εκκενώνουσιν εξ εαυτών το έλαιον εις την χρυσήν λυχνίαν; Και είπε προς εμέ, λέγων, Δεν γνωρίζεις τί είναι ταύτα; Και είπα, Ουχί Κυριέ μου. Τότε είπεν, ούτοι είναι οι δύο κεχρισμένοι, οι παριστάμενοι πλησίον του Κυρίου πάσης της γης". Ζαχαρίας δ:11-14.

5 και εἴ τις αὐτοὺς θέλει ἀδικῆσαι, πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατεσθίει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς ἀδικῆσαι, οὕτως δεῖ αὐτὸν ἀποκτανθῆναι.

5 Καὶ ἐὰν τις θέλῃ νὰ βλάψῃ αὐτούς, ἐξέρχεται πῦρ ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν καὶ κατατρῶγει τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν· καὶ ἐὰν τις θέλῃ νὰ βλάψῃ αὐτούς, οὕτω πρέπει αὐτὸς νὰ θανατωθῆ.

Η πόλη η αγία είναι η Ιερουσαλήμ, που θα κυριευθεί από τον Αντίχριστο και θα εξουσιασθεί για σαράντα δύο μήνες, δηλαδή για τριάνμισι χρόνια. Οι δύο προφῆτες που θα εμφανιστούν κατά την περίοδο του αντιχρίστου και θα προφητεύουν εναντίον του, παρακινώντας τους ανθρώπους να αντισταθούν στον Αντίχριστο και να μη δεχτούν να βάλλουν το χάρagma στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο, ούτε να προσκυνήσουν την εικόνα του, είναι προφητευμένοι από τον προφήτη Ζαχαρία το έτος 520 π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι για το Θεό, είναι πολύ σπουδαία πρόσωπα, που θα διαδραματίσουν σοβαρό ρόλο στη σωτηρία των ανθρώπων κατά τις ημέρες του αντιχρίστου.

Προφητευμένα πρόσωπα, είναι η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και αυτοί οι δύο προφῆτες. Οι δύο προφῆτες είχαν φανερωθεί στον προφήτη Ζαχαρία σε μία όραση σαν δύο κλάδοι ελαιών που εκκένωναν τη λυχνία και σαν δύο ελαίες. Το Πνεύμα το Αγιο του είχε εξηγήσει: "Ούτοι είναι οι δύο κεχρισμένοι, οι παριστάμενοι πλησίον του Κυρίου πάσης της γης". Ζαχαρίας δ:14

Οι δύο αυτοί προφήτες, άσημοι άνθρωποι, ντυμένοι "σάκκους", σύμβολα ταπεινής εμφάνισης, θα έχουν πολύ μεγάλη δύναμη και εξουσία. Θα "εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και θα κατατρώγει τους εχθρούς αυτών". Αυτό σημαίνει ότι ένα λόγο θα λένε και οι εχθροί θα εξοντώνονται με φωτιά, όπως έκανε ο προφήτης Ηλίας, όταν κάποτε οι δύο πεντηκόνταρχοι ήλθαν να τον συλλάβουν και τον διέταξαν να κατεβεί αμέσως και να έλθει να τον συλλάβουν. Ο Ηλίας είπε τότε: **"Εάν εγώ ήμαι άνθρωπος του Θεού, ας καταβή πυρ εξ ουρανού, και ας καταφάγη σε και τους πενήκοντά σου"**. Β' Βασιλέων α:10,12

Το ίδιο θα συμβεί και με τους δύο προφήτες της Αποκαλύψεως. Κανείς δεν θα μπορεί να τους συλλάβει. Οι ίδιοι αυτοί προφήτες θα έχουν εξουσία να κλείσουν τον ουρανό να μη βρέχει, όπως κάποτε έκανε ο Ηλίας και ακόμη θα μπορούν να μεταβάλλουν τα νερά σε αίμα και να χτυπήσουν τη γη με κάθε πληγή, σαν αυτές που χρησιμοποίησε ο Μωϋσής εναντίον του Φαραώ, για να τον αναγκάσει να αφήσει ελεύθερο τον λαό Ισραήλ, να φύγει από την Αύγυπτο. Οι δύο αυτοί προφήτες θα μοιάζουν στις ενέργειες και στα θαύματα με τον προφήτη Ηλία και τον Μωϋσή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί οι προφήτες θα είναι ο Ηλίας και ο Μωϋσής. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να φέρει τον Ηλία και τον Μωϋσή πάλι κάτω στη γη, για να υπηρετήσουν πάλι και να δοκιμαστούν. Αυτοί οι δύο τελείωσαν το έργο τους και ευρίσκονται στο ένδοξο περιβάλλον του Θεού.

Ο Θεός έχει ανθρώπους να εργαστεί σε κάθε εποχή και δεν του είναι αδύνατο να τους δώσει τις ίδιες δυνάμεις και εξουσίες. Αυτοί οι δύο προφήτες θα κηρύξουν με δύναμη εναντίον του αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτη και θα αποτρέψουν εκατομμύρια ανθρώπους, να υποκύψουν στον Αντίχριστο. Αυτή η ενέργεια δείχνει τη μεγάλη αγάπη του Θεού, ο οποίος δεν θέλει να πλανηθούν και να χαθούν οι άνθρωποι, αλλά να αρνηθούν να προσκυνήσουν την εικόνα του και να βάλουν το χάραγμα, στο δεξί τους χέρι, ή το μέτωπο με τον αριθμό 666 για να σωθούν.

6 οὔτοι ἔχουσιν τὴν ἐξουσίαν κλείσαι τὸν οὐρανόν, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχη τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα

6 Οὔτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν νὰ κλείσωσι τὸν οὐρανόν, διὰ νὰ μὴ βρέχη βροχὴ ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς προφητείας αὐτῶν· καὶ ἔχουσιν ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ὑδάτων, νὰ μεταβάλλωσιν αὐτὰ εἰς αἷμα, καὶ

καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ ὅσάκις ἐὰν θελήσωσιν. 7 καὶ ὅταν τελέσωσιν τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου ποιήσει μετ' αὐτῶν πόλεμον καὶ νικήσει αὐτούς καὶ ἀποκτενεῖ αὐτούς.

νὰ πατάξωσι τὴν γῆν μὲ πᾶσαν πληγῆν, ὅσάκις ἐὰν θελήσωσι. 7 Καὶ ὅταν τελειώσωσι τὴν μαρτυρίαν αὐτῶν, τὸ θηρίον τὸ ἀναβαῖνον ἐκ τῆς ἀβύσσου θέλει κάμει πόλεμον μὲ αὐτούς, καὶ θέλει νικήσει αὐτούς, καὶ θανατώσει αὐτούς.

Αυτοὶ οἱ δύο προφῆτες θα ἔχουν ἐξουσία, ὅπως εἶχε ὁ προφῆτης Ηλίας, νὰ κλείσουν τὸν οὐρανὸ νὰ μὴ βρέχει σὲ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ἀποστολῆς τους, ὅποτε αὐτοὶ κρίνουν ἀναγκαῖο. Αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο προφῆτες θα εἶναι ὁ Ηλίας, ἀλλὰ σημαίνει ὅτι θα ἔχει τὴν ἴδια δύναμη ποὺ εἶχε ὁ Ηλίας. Θα υπάρξει ἐπομένως ἀνομβρία, ποὺ θα προκαλέσουν αὐτοὶ οἱ προφῆτες, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ματαιωθοῦν καὶ νὰ χαλάσουν καλλιέργειες καὶ νὰ υπάρξει λειψυδρία. Ἐπίσης θα μποροῦν νὰ μεταβάλλουν τὸ νερὸ σὲ αἷμα, ὅπως ἔκανε ὁ Μωϋσῆς στὴν Αἴγυπτο, μπροστὰ στὸ Φαραὼ γιὰ νὰ τὸν πείσει νὰ ἀφήσει τὸ λαὸ Ἰσραὴλ νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο. Αὐτὸ δὲν σημαίνει βεβαίως, ὅτι ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο προφῆτες θα εἶναι ὁ Μωϋσῆς, διότι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ἔδωσε στὸ Μωϋσῆ αὐτὴ τὴν ἐξουσία, εἶναι ὁ Ἰδιὸς ποὺ θα δώσει καὶ στους δύο προφῆτες τὴν ἴδια ἐξουσία, οἱ ὁποῖοι θα εἶναι ἄλλα πρόσωπα. Ἐπίσης θα ἔχουν τὴν ἐξουσία, νὰ πατάξουν τὴ γῆ μὲ ὁποιαδήποτε πληγῆ, ἀπὸ αὐτὲς τὶς πληγῆς ποὺ προκάλεσε ὁ Μωϋσῆς στὴν Αἴγυπτο, ὅταν παρακαλοῦσε τὸ Φαραὼ νὰ ἀφήσει ἐλεύθερο τὸ λαὸ Ἰσραὴλ.

Ὅλα αὐτὰ θα τα ἐνεργήσει ὁ Θεός, μὲ τοὺς δύο αὐτοὺς ταπεινοὺς προφῆτες, γιὰ νὰ ἀποδείξει σὲ ὅλους τοὺς κατοίκους τῆς γῆς, πόσο ἀδύναμος εἶναι ὁ ἀντίχριστος, μπροστὰ στὸ Θεό, ποὺ ὅλοι θα τὸν τρέμουν καὶ θα σπεύδουν νὰ προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα τοῦ καὶ νὰ βάλλουν τὸ χάραγμα στὸ δεξιὸν χεῖρ, ἢ στὸ μέτωπο, μὲ τὸν ἀριθμὸ 666. Ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ θα φανεῖ κυριαρχικὴ, μὲ αὐτοὺς τοὺς δύο ταπεινοὺς ἀνθρώπους καὶ θα καταλάβουν ὅλοι, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Κύριος τῶν κυρίων. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο, τὸ κήρυγμα τῶν προφητῶν θα ἔχει μεγάλη ἀπήχηση ἀνάμεσα στους λαοὺς καὶ πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ θα πεισθοῦν νὰ υποστοῦν τὶς συνέπειες τοῦ ἀντιχρίστου, παρὰ νὰ χάσουν μιὰ αἰώνια ζωὴ μὲ τὸν Θεό, διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μόνο όταν θα τελειώσουν την αποστολή τους και ολοκληρωθεί η μαρτυρία τους και πιστέψουν και σωθούν από το χάραγμα του αντιχρίστου, όσοι άνθρωποι ακούσουν τη μαρτυρία τους, τότε ο Θεός θα επιτρέψει στο θηρίο που θα ανεβεί από την άβυσσο, να κάνει εκστρατεία και να πολεμήσει τους δύο προφήτες του Θεού, να τους νικήσει και να τους θανατώσει. Το θηρίο αυτό, δε θα είναι το κράτος του αντιχρίστου, αλλά το κράτος του ψευδοπροφήτη, όπως τον αναφέρει η Αποκάλυψη στο 19 κεφάλαιο και 11 εδάφιο. **"Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων"**. Αυτό το θηρίο θα υποστηρίξει τον Αντίχριστο. Θα κάνει εικόνα του αντιχρίστου, θα υποχρεώσει τους ανθρώπους να την προσκυνούν και θα κάνει όλους τους ανθρώπους να λάβουν το χάραγμα του αντιχρίστου με τον αριθμό 666, στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο, όπως θα δούμε στο 19 κεφάλαιο.

ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΩΝ

8 καὶ τὸ πτώμα αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἣτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ κύριος αὐτῶν ἐσταυρώθη. 9 καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτώμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς μνήμα. 10 καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς χαίρουσιν ἐπ' αὐτοῖς καὶ εὐφραίνονται, καὶ δῶρα πέμπουσιν ἀλλήλοις, ὅτι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

8 Καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν θέλουσι κείσθαι ἐπὶ τῆς πλατείας τῆς πόλεως τῆς μεγάλης, ἣτις καλεῖται πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἴγυπτος, ὅπου καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν ἐσταυρώθη. 9 Καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν θέλουσι βλέπει τὰ πτώματα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ δὲν θέλουσιν ἀφήσει τὰ πτώματα αὐτῶν νὰ τεθῶσιν εἰς μνήματα. 10 Καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς θέλουσι χαρῆ δι' αὐτοὺς καὶ εὐφρανθῆ· καὶ θέλουσι πέμψει δῶρα πρὸς ἀλλήλους, διότι οὗτοι οἱ δύο προφῆται ἐβασάνισαν τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

Τα πτώματα των δύο προφητών, όταν καταφέρει ο Αντίχριστος και τους σκοτώσει, δεν θα ταφούν, αλλά θα εκτεθούν σε δημόσια θέα επί τρεις ημέρες και μισή, για να καυχηθεί ο Αντίχριστος και να ενθαρρύνει τους οπαδούς του να μη φοβούνται πλέον το Θεό και τους ανθρώπους Του. Η έκθεση των πτωμάτων θα γίνει στη πλατεία της πόλεως της μεγάλης, που αποκαλείται Σδόμα και Αίγυπτος, διότι βασιλεύει η αμαρτία και η παρακοή στο θέλημα του Θεού. Στην πόλη που σταυρώθηκε ο Κύριος, στην Ιερουσαλήμ.

Οι άνθρωποι από όλα τα έθνη, τις φυλές και τις γλώσσες, θα βλέπουν τα πτώματα των δύο προφητών επί τρεις και μισή ημέρες να είναι εκτεθειμένα στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Αυτό βεβαίως είναι κατορθωτό διά μέσου της τηλεοράσεως. Όλα τα κανάλια θα σπεύσουν να εξασφαλίσουν στους τηλεθεατές τους το θέαμα με αλληπάλληλα

ρεπορτάζ και πολλά σχόλια, που θα είναι οπωσδήποτε υπέρ του Αντίχριστου, αφού και οι ίδιοι θα είναι δικοί του υπάλληλοι, και επομένως πιστοί υπηρέτες του.

Όλοι οι κάτοικοι της γης και βέβαια αυτοί που θα έχουν βάλει το χάραγμα στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο, θα χαρούν για το θάνατο των δύο προφητών. Μάλιστα θα ευφρανθούν, θα ανακουφιστούν και θα πανηγυρίσουν το γεγονός. Θα στείλουν ο ένας στον άλλον δώρα, θα κάνουν γιορτές και θα γλεντήσουν το μεγάλο αυτό γεγονός. Μέχρι τώρα είχαν απελπιστεί, γιατί κανείς δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τους δύο αυτούς προφήτες, που θα αποδεικνύουν με τη δυναμική παρουσία τους, την παρουσία του Θεού, που οι οπαδοί του Αντίχριστου θα την έχουν αρνηθεί και θα διακηρύττουν ότι "ο μόνος Θεός", είναι ο Αντίχριστος.

Τώρα λοιπόν που θα τους βλέπουν νεκρούς, θα νομίζουν ότι τελεσίδικα, αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει ο αληθινός Θεός, γιατί αν υπήρχε, δεν θα άφηνε να σκοτώσει **"το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου"**, τους προφήτες Του. Θα χαρούν, γιατί οι δύο αυτοί προφήτες, θα βασανίσουν τους κατοικούντες επί της γης. Πώς θα τους βασανίσουν;

Πρώτον, με το κήρυγμά τους εναντίον του αντιχρίστου και των ανθρώπων όλων που θα τον ακολουθήσουν και θα βάλουν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο. Θα αναγγέλλουν την καταστροφή του Αντίχριστου και την αιώνια

κόλαση που περιμένει, όσους θα έχουν βάλει το χάραγμα στο δεξί του χέρι, ή στο μέτωπο.

Δεύτερον, με τη δύναμη που θα διαθέτουν. Πολλοί που θα αποπειραθούν να τους συλλάβουν, θα κατακαούν, ή θα πέσουν νεκροί. Κανείς δεν θα μπορέσει να τους σταματήσει να προφητεύουν την καταστροφή του Αντίχριστου και να κηρύττουν στους ανθρώπους, για να τους αποτρέψουν να δεχτούν το χάραγμα του Αντίχριστου.

Πολλές φορές θα προκαλούν ανομβρία με την προφητεία τους, άλλοτε θα μεταβάλλουν το νερό σε αίμα και άλλοτε θα επιφέρουν οποιαδήποτε πληγή θελήσουν. Η παρουσία των προφητών και η δυναμική δραστηριότητά τους θα διαρκέσει τριάμιση χρόνια. Το χρονικό διάστημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο για τους άπιστους ανθρώπους της γης που θα θαυμάζουν τον Αντίχριστο και θα έχουν εναποθέσει όλες τις ελπίδες τους σ' αυτόν.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΩΝ

11 καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ θεοῦ εἰσηλθεν ἐν αὐτοῖς, καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἐπέπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 12 καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης αὐτοῖς, Ἐνάβατε ὧδε· καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ, καὶ ἑθεώρησαν αὐτούς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 13 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο σεισμός μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, καὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτὰ, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο καὶ ἔδωκαν δόξαν τῷ θεῷ

11 Καὶ μετὰ τὰς τρεῖς ἡμέρας καὶ ἥμισυ, εἰσηλθεν εἰς αὐτούς πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἐστάθησαν ἐπὶ τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ φόβος μέγας ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς θεωροῦντας αὐτούς. 12 Καὶ ἤκουσαν φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν πρὸς αὐτούς, Ἐνάβητε ἐδῶ. Καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν τῇ νεφέλῃ· καὶ εἶδον αὐτούς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν. 13 Καὶ κατ' ἐκείνην τὴν ὥραν ἔγεινε σεισμός μέγας, καὶ ἔπεσε τὸ δέκατον τῆς πόλεως, καὶ ἐθανατώθησαν ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτὰ· καὶ οἱ λοιποὶ ἔγειναν ἔμφοβοι, καὶ ἔδωκαν δόξαν εἰς τὸν Θεὸν τοῦ

του ουρανού.	ουρανού.
--------------	----------

Οι προφήτες οι οποίοι θα θανατωθούν από "το θηρίο το αναβαίνουν εκ της αβύσσου", μετά από τρισημίσι ημέρες θα αναστηθούν και θα σταθούν όρθιοι μπροστά στα έκπληκτα μάτια των οπαδών του αντιχρίστου. Ενώ ακόμη θα έχουν γιορτές και πανηγύρια, γιατί οι δύο προφήτες του Θεού θανατώθηκαν από τον Αντίχριστο, θα δουν τους προφήτες ζωντανούς να στέκονται στα πόδια τους. Φόβος και τρόμος θα πέσει στον Αντίχριστο και τους οπαδούς του, σ' αυτούς που θα έχουν βάλει το χάραγμα στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο.

Θα θυμηθούν ότι οι δύο προφήτες επί τριάμισι χρόνια, προφήτευαν και κήρυτταν εναντίον του Αντίχριστου και του συστήματός του και πρότρεπαν τους ανθρώπους να μη δεχθούν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο, με τον αριθμό 666 και να μην προσκυνήσουν την εικόνα του.

Ο Αντίχριστος θα καταφέρει μετά από τριάμιση χρόνια να τους θανατώσει και να προκαλέσει την ανακούφιση και τον θαυμασμό συγχρόνως των απίστων οπαδών του. Και όμως θα τους δουν πάλι ζωντανούς διά μέσου της τηλεόρασης.

Στη συνέχεια όμως θα ακουστεί μια μεγάλη φωνή από τον ουρανό. Η φωνή αυτή θα λέει: "Ανάβητε εδώ". Αυτή η φωνή θα απευθυνθεί στους δύο προφήτες και θα την ακούσει όλος ο κόσμος. Οι δύο προφήτες πραγματικά θα αναληφθούν στον ουρανό μέσα σε νεφέλη, όπως ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, (Πράξεις α:9) και θα τους δουν όλοι οι εχθροί τους, έκπληκτοι και αποσβολωμένοι.

Την ίδια ώρα που θα αναλαμβάνονται οι δύο προφήτες, θα γίνει μεγάλος σεισμός που θα σείσει την περιοχή αυτή, και θα καταστρέψει το ένα δέκατο της πόλης, της Ιερουσαλήμ. Ο σεισμός αυτός πρέπει να είναι μεγάλης εντάσεως και σύντομος, γιατί θα σκοτωθούν επτά χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς δεν θα έχουν το χρόνο να προφυλαχθούν.

Οι υπόλοιποι άνθρωποι θα γίνουν έμφοβοι με το τέλος αυτό, της όλης ιστορίας, γιατί θα καταλάβουν ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο, παρά ενέργειες του Θεού. Δύο άνθρωποι να βασανίσουν επί τριάμισι χρόνια τον Αντίχριστο και τους οπαδούς του, με τα κηρύγματά τους και με τις θαυματουργικές ενέργειές τους, να μη μπορεί το θηρίο να τους αντιμετωπίσει και αφού τους φονεύσει, μετά να

αναστηθούν και να φύγουν στον ουρανό, αφήνοντας πίσω τον κόσμο με ένα μεγάλο σεισμό και με επτά χιλιάδες νεκρούς, αυτό θα είναι μια ιστορία που δεν θα μπορούσε κανείς να αποδώσει σε συμπτώσεις.

Οι υπόλοιποι λοιπόν άνθρωποι που θα είχαν κάποιο δισταγμό, θα πάρουν την απόφαση να δοξάσουν το Θεό του ουρανού και να απορρίψουν τον Αντίχριστο. Το έργο των δύο προφητών θα τελειώσει με πλήρη επιτυχία. Οι ειλικρινείς άνθρωποι θα ακούσουν, θα πιστέψουν και θα σωθούν. Οι ανειλικρινείς θα πλανηθούν, θα σκηρυνθούν και θα χαθούν.

Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

14 Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχύ. 15 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἔσάλπισεν· καὶ ἐγένοντο φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ λέγοντες, Ἐγένετο ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 16 καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ 17 λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν σοι, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὅτι εἰληφας τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας· 18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργὴ σου καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν κριθῆναι καὶ δοῦναι τὸν μισθὸν τοῖς δούλοις σου τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ἀγίοις καὶ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς

14 Ἡ οὐαὶ ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἡ οὐαὶ ἡ τρίτη ἔρχεται ταχέως. 15 ΚΑΙ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἔσάλπισε, καὶ ἔγειναν φωναὶ μεγάλαι ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγουσαι, Αἱ βασιλείαι τοῦ κόσμου ἔγειναν τοῦ Κυρίου ἡμῶν, καὶ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, καὶ θέλει βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 16 Καὶ οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι, οἱ καθήμενοι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν, ἔπεσαν κατὰ πρόσωπον αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τὸν Θεόν, 17 λέγοντες, Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε Θεὲ Παντοκράτωρ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἔρχομος· διότι ἔλαβες τὴν δύναμίν σου τὴν μεγάλην, καὶ ἐβασίλευσας· 18 καὶ τὰ ἔθνη ὠργίσθησαν, καὶ ἦλθεν ἡ ὀργὴ σου, καὶ ὁ καιρὸς τῶν νεκρῶν, διὰ νὰ κριθῶσι, καὶ νὰ δώσης τὸν μισθὸν εἰς τοὺς δούλους σου τοὺς προφήτας, καὶ εἰς τοὺς ἀγίους καὶ εἰς τοὺς φοβουμένους τὸ ὄνομά σου, τοὺς

μεγάλους, καὶ διαφθεῖραι τοὺς

διαφθείροντας τὴν γῆν.

μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ νὰ διαφθείρης τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν.

Η οὐαί η τρίτη εἶναι η 7η σάλπιγγα, ἐνῶ η πρώτη οὐαί εἶναι η 5η σάλπιγγα καὶ η δεύτερη, η 6η σάλπιγγα. Ὅπως διαβάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια με τὴν πέμπτη σάλπιγγα, ἐμφανίσθηκαν οἱ ἀκρίδες που βασάνισαν τὸν κόσμον ἐπὶ πέντε μῆνες (Ἀποκάλυψη θ:1) καὶ με τὴν ἕκτη σάλπιγγα ἐλευθερώθηκαν οἱ τέσσερις ἀνεμοὶ καὶ ἐπῆλθε ἡ πυρηνικὴ καταστροφή. Ἀποκάλυψη θ:12. Με τὴν ἐβδόμη σάλπιγγα που διαβάζουμε σ' αὐτὸ τὸ κεφάλαιο, που εἶναι ἡ Τρίτη "Οὐαί", ἐγένεσαν φωνές μεγάλες στὸν οὐρανὸ που ἔλεγαν, **"τα βασίλεια ὅλου τοῦ κόσμου ἐγένεσαν τοῦ Κυρίου, τοῦ Θεοῦ καὶ Πατέρα καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ"**.

Ὅ,τι εἶχαν νὰ κάνουν ο ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου καὶ οἱ ἀρχόντες τῶν ἐθνῶν, τὸ ἔκαναν. Τώρα δεν θα ἔχουν καμμία ἐξουσία, διότι ὅλα τα βασίλεια θα γίνουν τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή θα περιέλθουν στὴν ἐξουσία Του. Εκείνη τὴ στιγμή οἱ εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι, που ἦταν καθισμένοι στὸν θρόνονους τοὺς μπροστά στὸ Θεό, ἔπεσαν γονατιστοὶ καὶ προσκύνησαν τὸν Θεὸν λέγοντες, **"Ἐυχαριστοῦμε Ἐσένα Κύριε Θεέ Παντοκράτορα, ὁ Ὡν, Ἐσύ που ὑπάρχεις καὶ ὁ Ἦν, Ἐσύ που ὑπῆρχες πάντοτε καὶ ὁ Ἐρχόμενος, Ἐσύ που ἔρχεσαι στὴ γῆ νὰ κάνεις τὴν παρουσία Σου, διότι ἔλαβες τὴν μεγάλη Σου δύναμη καὶ ἀποφάσεις νὰ ἀναλάβεις τὴ βασιλεία καὶ νὰ βασιλεύσεις. Καὶ τα ἔθνη θύμωσαν ἐναντίον Σου καὶ ἦλθε ἡ ὥρα νὰ δείξεις τὴν οργή Σου καὶ νὰ κάνεις κρίση καὶ νὰ κριθοῦν ὅλοι οἱ νεκροὶ καὶ νὰ δώσεις τὸν μισθὸ στὸν πιστοῦς Σου, που ἐργάστηκαν γιὰ τὸ Χριστό. Στὸν δούλους Σου τοὺς προφήτες, τοὺς ἀγίους καὶ σ' αὐτοὺς που φοβούνται τὸ ὄνομά Σου, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους καὶ νὰ καταστρέψεις ὅλους αὐτοὺς που καταστρέφουν τὴ γῆ."**

Ὅλοι οἱ χριστιανοὶ περιμένουν τὸν Ἰησοῦ Χριστό νὰ ἀναλάβει τὴν ἐξουσία καὶ νὰ κάνει δίκαια κρίση ἐπάνω στὴ γῆ. Αὐτὸ θα γίνῃ ὁπωσδήποτε με τὴν Δευτέρα παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς θα ἀνταμείψει ὅλους τοὺς πιστοὺς χριστιανούς δούλους τοῦ Θεοῦ. **"Καὶ ἰδοῦ, ἔρχομαι ταχέως καὶ ὁ μισθός μου εἶναι μετ' ἐμοῦ, διὰ νὰ ἀποδώσω εἰς ἕκαστον ὡς θέλει εἶσθαι τὸ ἔργον αὐτοῦ"**. Ἀποκάλυψη κβ:12.

Συγχρόνως θα τιμωρήσει όλους αυτούς που εκμεταλλεύονται και τυραννούν τους ανθρώπους και καταστρέφουν τα πάντα με τους πολέμους και τις ενέργειές τους.

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

19 και ἠνοιγή ὁ ναός τοῦ θεοῦ ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ᾤφθη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ· καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμός καὶ χάλαζα μεγάλη.

19 Καὶ ἠνοιχθη ὁ ναός τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἐφάνη ἡ κιβωτὸς τῆς διαθήκης αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ· καὶ ἔγειναν ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμός καὶ χάλαζα μεγάλη.

Στο εδάφιο αυτό ο Ιωάννης μιλάει, για ναό του Θεού που υπάρχει στον ουρανό. Ο ναός του Σολομώντος είχε κτισθεί για να κατοικεί ο Θεός, αν και ο Ιδιος ο Σολομών είπε, ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ο Θεός όμως έκανε φανερή την παρουσία Του με την νεφέλη.

Στον ουρανό όμως πού είναι ο Ιδιος ο Θεός και κατοικεί εκεί, τί χρειάζεται ο ναός; Μέσα στο ναό, ο οποίος οπωσδήποτε είναι συμβολικός, βλέπουμε την κιβωτό της Διαθήκης. Αυτή η κιβωτός της Διαθήκης ήταν ένα κιβώτιο από ξύλο που ήταν όλο ντυμένο με χρυσάφι και το είχαν τοποθετήσει οι Εβραίοι στα Αγια των αγίων, της Σκηνης του Μαρτυρίου που είχαν στην έρημο. Αυτή η ξύλινη κιβωτός, συμβολίζει την ανθρώπινη φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού και το χρυσάφι που ήταν απ' έξω συμβολίζει τη θεία φύση Του. Μέσα στην κιβωτό ήταν τοποθετημένα τρία πράγματα: Μία στάμνα γεμάτη με το "μάννα", η ράβδος η βλαστήσασα του Ααρών και οι πλάκες της Διαθήκης. Ολα αυτά πάλι συμβολίζουν το Λόγο του Ευαγγελίου, το Λόγο του Θεού.

Ο Λόγος του Θεού είναι τροφή, όπως ήταν το "μάννα", που έδωσε ο Θεός στους Ισραηλίτες στην έρημο και τους έτρεφε καθημερινώς. Ο Ιδιος ο Κύριος είπε: **"Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού"**. Ματθαίος δ:4

Ο Λόγος του Θεού είναι Πνεύμα και ζωή. Οπως η ράβδος του Ααρών βλάστησε και έκανε φύλλα, άνθη και καρπό (Αριθμοί ζ:10), έτσι και ο Λόγος του Θεού

είναι Πνεύμα και ζωή και ζωοποιεί τον άνθρωπο που Τον πιστεύει και Τον ακολουθεί. Ο Ιδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του: **"Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς Πνεύμα είναι και ζωή είναι"**. Ιωάννης στ:63

Ο Λόγος του Θεού είναι και εντολή. Όπως ο Θεός έδωσε τις δύο πλάκες με τις δέκα εντολές για να τις εκτελούν οι Ισραηλίτες, έτσι και ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι εντολή και μας οδηγεί τί πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας.

Ο Κύριος αποκάλυψε την κιβωτό μέσα στο ναό Του και συγχρόνως έδειξε στον Ιωάννη ένα φαινόμενο φοβερό. **"Αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και χάλαζα μεγάλη"**. Αυτό φανερώνει ότι ο Θεός είναι "πύρ καταναλίσκον" και **"φοβερόν είναι το να πέση τις εις χείρας Θεού ζώντος"**. Εβραίους ι:31

Όλοι μιλούν και γράφουν για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και για τη θυσία του Ιησού Χριστού που έγινε επάνω στο σταυρό για τη Σωτηρία μας και είναι η μεγάλη αλήθεια αυτό το γεγονός. Μερικοί όμως επιμένουν επάνω στην αγάπη του Θεού για να καλύψουν την ανομία τους και την αμετανόητη καρδιά τους, που δεν θέλει να ακολουθήσει το Λόγο του Θεού. Έτσι νομίζουν ότι με λόγια και θεωρίες μπορούν να απαλλαγούν από την κρίση του Θεού και την αιώνια τιμωρία που τους περιμένει, αν δεν μετανοήσουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'

1 Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν τῷ οὐρανῷ, γυνὴ περιβεβλημένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα, 2 καὶ ἐν γαστρὶ ἔχουσα, καὶ κράζει ὠδίνουσα καὶ βασιανίζομένη τεκεῖν.

1 ΚΑΙ σημεῖον μέγα ἐφάνη ἐν τῷ οὐρανῷ· γυνὴ ἐνδεδυμένη τὸν ἥλιον, καὶ ἡ σελήνη ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτῆς, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς στέφανος ἀστέρων δώδεκα· 2 καὶ ἔγκυος οὖσα, ἔκραζε κοιλοπονοῦσα, καὶ βασιανίζομένη διὰ τὸ γεννήσῃ.

Μεγάλο σημείο θα φανεί στον ουρανό που θα σημάνει ότι κάποιος πολύ σοβαρό γεγονός θα λάβει χώρα. Το γεγονός αυτό είναι η γυναίκα που θα είναι ντυμένη τον ήλιο και θα πατάει επάνω στη Σελήνη και θα έχει στο κεφάλι της ένα στεφάνι από δώδεκα αστέρια και θα είναι έγκυος, έτοιμη να γεννήσει και θα κοιλοπονάει και θα βασανίζεται, έως ότου γεννήσει. Η γυναίκα αυτή δεν είναι η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως έχει γραφτεί από διάφορους συγγραφείς, γιατί η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι παρθένος, δεν είναι γυναίκα, όπως αφήνει εδώ να εννοηθεί. Ούτε η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι, διότι και η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι επίσης παρθένος. Ο απόστολος Παύλος γράφει: **"Επειδή σας ηρραβώνισα με έναν άνδρα, διά να σας παραστήσω παρθένον αγνήν εις τον Χριστόν"**. Β' Κορινθίους ια:2

Αυτή η γυναίκα είναι ο αποστατημένος λαός Ισραήλ που έχει ήδη απορρίψει τον Μεσσία, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ο ίδιος ο Θεός τής λέει διά του Ιερεμία: **"Λέγουσιν, Εάν τις αποβάλη την γυναίκα αυτού, και αναχωρήση από αυτού και γείνη άλλου ανδρός, θέλει επιστρέψει πάλιν εκείνος προς αυτήν; Η γη εκείνη δεν θέλει όλως μianθή; Συ επόρνευσας μεν μετά πολλών εραστών. Επίστρεψον δε πάλιν προς εμέ, λέγει Κύριος"**. Ιερεμίας γ:1 Αυτή λοιπόν η γυναίκα είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επταετίας του Αντίχριστου θα δεχθεί το Λόγο του Θεού και θα αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό, Μεσσία και Λυτρωτή. Το ότι ήταν ντυμένη τον ήλιο, σημαίνει ότι ο λαός Ισραήλ θα ντυθεί τον Ιησού Χριστό. Η σελήνη κάτω από τα πόδια της είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού, επάνω στην οποία θα στηριχθεί ο λαός Ισραήλ. Επάνω στη διδασκαλία της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης και στα έργα της, θα βασισθεί ο λαός Ισραήλ για να γνωρίσει την αλήθεια και να αναγεννηθεί. Γύρω από το κεφάλι της φοράει ένα στεφάνι από δώδεκα αστέρια, που είναι οι δώδεκα απόστολοι, που όλοι ήταν από το λαό Ισραήλ. Οι δώδεκα απόστολοι είναι εκείνοι που παρακολούθησαν τη ζωή του Ιησού Χριστού από τη βάπτισή Του μέχρι την ανάληψή Του και δίδαξαν και εφάρμοσαν όλη τη διδασκαλία του Κυρίου Χριστού. Οι πρώτοι χριστιανοί **"ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων"**. Πράξεις β:42

Το ότι ήταν έγκυος και κοιλοπονούσε για να γεννήσει τον Χριστό, σημαίνει ότι θα δεχθεί το Χριστό. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, που λέγεται αναγέννηση. Ο άνθρωπος που ακούει το Λόγο του Θεού και τον δέχεται σαν σπόρο που πέφτει σε καρδιά καλή και αγαθή, συλλαμβάνει το Χριστό, ο οποίος

γεννιέται στη ζωή του. Εως ότου όμως γεννηθεί ο Χριστός, ο άνθρωπος πραγματικά βασανίζεται και αισθάνεται ωδίνες. Τελικά όταν γεννηθεί ο Χριστός στη ζωή του, ο άνθρωπος ελευθερώνεται από όλα τα κακά συναισθήματα και όλα του τα πάθη και χαίρεται με χαρά ανεκλάλητη και πλήρης δόξης. Ετσι και στο λαό Ισραήλ θα γεννηθεί ο Χριστός σαν Σωτήρας και Λυτρωτής.

Η ΚΟΙΛΟΠΟΝΟΥΣΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

3 και ὠφθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρός, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα, 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. καὶ ὁ δράκων ἔστηκεν ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης τεκεῖν, ἵνα ὅταν τέκη τὸ τέκνον αὐτῆς καταφάγη. 5 καὶ ἔτεκεν υἱόν, ἄρσεν, ὃς μέλλει ποιμαίνειν πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ ἠρπάσθη τὸ τέκνον αὐτῆς πρὸς τὸν θεὸν καὶ πρὸς τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέψωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐξήκοντα.

3 Καὶ ἐφάνη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἰδοὺ, δράκων μέγας κόκκινος, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα· καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ διαδήματα ἑπτὰ· 4 καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ ἔσυρε τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἔρριψε αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. Καὶ ὁ δράκων ἐστάθη ἐνώπιον τῆς γυναικὸς τῆς μελλούσης νὰ γεννήσῃ, διὰ νὰ καταφάγῃ τὸ τέκνον αὐτῆς ὅταν γεννήσῃ, 5 Καὶ ἐγέννησε παιδίον ἄρσεν, τὸ ὅποῖον μέλλει νὰ ποιμάνῃ πάντα τὰ ἔθνη ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ τὸ τέκνον αὐτῆς ἠρπάσθη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ. 6 Καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, διὰ νὰ τρέψωσιν αὐτὴν ἐκεῖ ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἐξήκοντα.

Ο δράκων είναι ο Βεελζεβούλ, ο άρχων των δαιμονίων (Ματθαίος ιβ:24), όπως θα δούμε και στα αμέσως επόμενα εδάφια. Ο Ιωάννης τον βλέπει στο σχήμα του θηρίου του Αντίχριστου, όπως τον περιγράφει στο ιγ' κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει ότι ο διάβολος τα έχει σχεδιάσει όλα στην εντέλεια εκ των προτέρων για να τα παραχωρήσει στον Αντίχριστο, στον άνθρωπο της αμαρτίας.

Έχει κεφαλές επτά και κέρατα δέκα και έχει στεφανώσει τα κέρατά του με διαδήματα, ακριβώς όπως θα δούμε το θηρίο του αντιχρίστου να εμφανίζεται. Με την ουρά του θα σύρει το τρίτο των αστερών και θα τους ρίξει στη γη.

Οι αστέρες είναι οι κήρυκες του Ευαγγελίου που κηρύττουν και μάλιστα με επιτυχία το Χριστό. Ο Δανιήλ μας το φανέρωσε αυτό, όταν έγραφε: **"Και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, (θα λάμψουν) ως οι αστέρες, εις τους αιώνας των αιώνων"**. Δανιήλ ιβ:3

Το πνεύμα του Αντίχριστου θα παρασύρει το ένα τρίτο αυτών που ξεκίνησαν να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και κηρύττουν μάλιστα φέρνοντας ψυχές στο Χριστό. Οι ίδιοι θα υιοθετήσουν τα συστήματα του Αντίχριστου και θα τα εφαρμόσουν στη ζωή τους και στην εκκλησία τους. Από πνευματικοί που είναι και ζητούν τα άνω, θα γίνουν σαρκικοί και θα ζητούν τα επί της γης.

Η γυναίκα που κοιλοπονάει είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος θα συλλάβει τον Ιησού Χριστό μέσα του, όπως ένας αμαρτωλός δέχεται το Λόγο του Θεού στην καρδιά του και γεννιέται στη ζωή του ο Χριστός. Ετσι στο λαό Ισραήλ που συμβολίζεται από τη γυναίκα, που ήδη την βλέπουμε να κοιλοπονάει για να γεννήσει, θα γεννηθεί ο Χριστός. Ο δράκων θα προσπαθήσει να αρπάξει από τη γυναίκα το παιδί που θα γεννήσει. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο γεγονός. Ο Διάβολος προσπαθεί να καταφάει από τη ζωή κάθε ανθρώπου που αναγεννιέται τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός θα γεννηθεί στη ζωή του λαού Ισραήλ. Ο Χριστός που κάποια μέρα θα ποιμάνει όλα τα έθνη "εν ράβδω σιδηρά".

Ο Διάβολος δεν θα μπορέσει να καταφάει και να αποστερήσει το λαό Ισραήλ από το μεγάλο Μεσσία και Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός θα γίνει δεκτός από το λαό Ισραήλ ως Μεσσίας και Λυτρωτής και ο λαός Ισραήλ θα κλάψει πικρά, γιατί δεν Τον είχε δεχτεί και Τον σταύρωσε. Θα εκπληρωθεί η προφητεία του Ζαχαρία: **"Και θέλω εκχέει επί τον οίκον Δαβίδ, και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ, πνεύμα χάριτος και ικεσιών και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν"**. (Διαβάστε μέχρι και το ιγ:1, Ζαχαρίας ιβ:10).

Ο λαός Ισραήλ θα αλλάξει μορφή και τακτική. Θα εφαρμόσει το Ευαγγέλιο και θα πάρει τη θέση του στην έρημο διωγμένος και καταπιεσμένος, μακριά από κάθε άλλη θεωρία του κόσμου τούτου και θα μείνει 1260 ημέρες, δηλαδή,

τριάμιση χρόνια, έως ότου έλθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει την παρουσία Του. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν, θα σωθεί στη μέση της επταετίας του αντιχρίστου.

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ

7 Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος. καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησεν καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ, 8 καὶ οὐκ ἴσχυσεν, οὐδὲ τόπος εὐρέθη αὐτῶν ἔτι ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφης ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ ἐβλήθησαν.

7 Καὶ ἔγεινε πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐπολέμησαν κατὰ τοῦ δράκοντος, καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ. 8 Καὶ δὲν ὑπερίσχυσαν, οὐδὲ εὐρέθη πλέον τόπος αὐτῶν ἐν τῷ οὐρανῷ. 9 Καὶ ἐρρίφθη ὁ δράκων ὁ μέγας, ὁ ὄφης ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος, καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐρρίφθη εἰς τὴν γῆν· καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ ἐρρίφθησαν μετ' αὐτοῦ.

Ο Δράκων κατοικεῖ στον πρώτο ουρανό ὅπως διαβάζουμε σ'αυτὴν τὴν περικοπή.

Επίσης στην ἐπιστολή πρὸς Εφεσίους κεφ.β,εἰς τὸ 2 «κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος» ἀναφέρει πάλι τὴν κατοικία αὐτοῦ τοῦ εἶδους τῶν δαιμόνων: **"Διότι δὲν εἶναι ἡ πάλῃ ἡμῶν ἐναντίον εἰς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλ' ἐναντίον εἰς τὰς ἀρχάς, ἐναντίον εἰς τὰς ἐξουσίας, ἐναντίον εἰς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, ἐναντίον εἰς τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις"**. Εφεσίους στ:12

Αυτὰ λοιπὸν τὰ δαιμονικά πλάσματα μαζί με τὸν ἄρχοντά τους, τὸ Δράκοντα, ὅπως τὸν λέει ἡ Ἀποκάλυψη, προσπαθοῦν νὰ ἐξουσιάσουν τὸν κόσμον καὶ νὰ τὸν κατευθύνουν στὴν πλάνη καὶ στὴν καταστροφή.

Κατὰ τὴν περίοδο τῆς μεγάλης θλίψεως, ὁ ἀρχάγγελος Μιχαὴλ με τὰ ἀγγελικά στρατεύματά του θὰ πολεμήσει τὸν κόκκινον Δράκοντα καὶ τὰ δαιμονικά

στρατεύματά του, θα τον νικήσει και θα τον ρίξει στη γη μαζί με όλα του τα δαιμόνια.

Ο Δράκων που ονομάζεται και "όφης ο αρχαίος", διότι με τη μορφή του φιδιού κατάφερε να πλανήσει την Εύα και μετά τον Αδάμ, και "Διάβολος", διότι διαβάλλει, δηλαδή συκοφαντεί, και "Σατανάς", που σημαίνει εχθρός και απαταίων, είναι εκείνος που πλανάει όλη την οικουμένη. Η οικουμένη όλη, σημαίνει όλος ο κόσμος, όλα τα έθνη και είναι πολύ σπουδαίο να γνωρίζουμε ότι όλα τα έθνη βρίσκονται σε πλάνη και εκείνος ο οποίος τους πλανάει είναι ο Δράκοντας, ο άρχοντας των δαιμονίων. Ο Διάβολος πλανάει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στο μίσος, στους πολέμους, στις αλληλοσφαγές, στην αδικία και στη σαρκολατρεία.

Είναι πολύ παράξενο να βλέπει κανείς, ανθρώπους σοφούς να συσκέπτονται ώρες, ημέρες και μήνες και στο τέλος οι αποφάσεις τους να μην εφαρμόζονται, ή όταν εφαρμόζονται να φέρνουν αδικία, διάλυση και καταστροφή. Όλη η δομή της κοινωνίας μας είναι στηριγμένη σε μια πλάνη. Οι λαοί τείνουν να ξεφύγουν τελείως από τα δόγματα του Ευαγγελίου και να εκτραπούν στις πλανεμένες λύσεις, για χάρη του "πολιτισμού". Ομοφυλόφιλοι, πόρνες, απατεώνες, εγκληματίες και άδικοι, διεκδικούν δικαιώματα, τα οποία τελικώς πετυχαίνουν εις βάρος των σωστών ανθρώπων της κοινωνίας. Νομιμοποιούνται οι αμαρτίες, η εκμετάλλευση των φτωχών, οι αισχροτήτες, οι πορνογραφίες και η εμπορία παντός κακού.

Ο κόσμος πλανάται. Ο Δράκων τους πλανάει. Τους διδάσκει ότι δεν υπάρχει άλλη ζωή από αυτή που ζούμε και μακάριοι είναι, όταν προλάβουν και απολαύσουν κάθε επιθυμία τους, όσο ζουν. Αντίθετα από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι η αλήθεια και η ζωή και προειδοποιεί τον άνθρωπο: **"Τί ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; Η τί θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;"** Ματθαίος 1στ:26

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΙΦΘΕΙ

10 καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν
τῷ οὐρανῷ λέγουσαν, Ἄσπι ἐγένετο

10 Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην
λέγουσαν ἐν τῷ οὐρανῷ, Τώρα ἔγεινεν

ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἐβλήθη ὁ κατήγωρ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἡμέρας καὶ νυκτός. 11 καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἁρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου. 12 διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς σκηνου- ντες· οὐαὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, ὅτι κατέβη ὁ διάβολος πρὸς ὑμᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, εἰδὼς ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.

ἡ σωτηρία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ· διότι κατερρίφθη ὁ κατήγορος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἡμέραν καὶ νύκτα. 11 Καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ Ἁρνίου, καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν· καὶ δὲν ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν μέχρι θανάτου. 12 Διὰ τοῦτο εὐφραίνεσθε, οἱ οὐρανοὶ, καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτοῖς. Οὐαὶ εἰς τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν, διότι κατέβη ὁ Διάβολος εἰς ἐσᾶς ἔχων θυμὸν μέγαν, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι ὀλίγον καιρὸν ἔχει.

Αφού θα νικηθεί ο Δράκων και τα δαιμόνιά του από τον αρχάγγελο Μιχαήλ και τα στρατεύματά του και θα ριχτεί στη γη, ώστε να μην έχει καμία κατοχή και εξουσία ούτε στον πρώτο ουρανό και θα περιορισθεί μόνο στη γη, τότε θα γίνει μεγάλος θρίαμβος στον ουρανό. Ο Ιωάννης γράφει ότι άκουσε φωνή μεγάλη που έλεγε ότι τώρα έγινε η σωτηρία και η δύναμη και η βασιλεία του Θεού και πήρε την εξουσία ο Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός. Αφαιρείται η μεγάλη εξουσία από το Διάβολο να εξαπολύει τις επιθέσεις του εναντίον των ανθρώπων, εγκατεστημένος πάνω από τα κεφάλια τους και να τους σπρώχνει στην αμαρτία, σε πολέμους και σε ασέβεια, καταπολεμώντας τους πιστούς αδελφούς που πιστεύουν και αγωνίζονται υπέρ του Χριστού.

Ο θρίαμβος οφείλεται στο ότι, "κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών", όπως γράφει ο Ιωάννης, "ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα". Ο Διάβολος είναι ο μεγάλος εχθρός των πιστών χριστιανών που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό και συστηματικά τους κατηγορεί μπροστά στο Θεό ημέρα και νύκτα. Οποιοδήποτε σφάλμα του κάθε χριστιανού, ο Διάβολος το κάνει μεγέθυνση, το πηγαίνει μπροστά στο Θεό και αρχίζει να διαβάλλει τον πιστό αδελφό.

Στον κόσμο αυτό μπορεί και να πετύχει καμία φορά, όπως πέτυχε να κατηγορήσει, ή ας πούμε καλύτερα, να συκοφαντήσει τον Ιωσήφ, τον οποίον κατηγορήσε η γυναίκα του Πετεφρή ότι της επετέθη με ανήθικους σκοπούς, ενώ είχε γίνει το αντίθετο. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα πάντα και αυτό έχει την πιο μεγάλη σημασία.

Επίσης κατηγορήσε τον Ιώβ ότι πίστευε και σεβόταν το Θεό, γιατί είχε πολλά υπάρχοντα και ο Θεός τον φύλαγε και τον προστάτευε. Μέρα νύχτα ο Διάβολος κατηγορεί τα παιδιά του Θεού και τα συκοφαντεί, με όποιον τρόπο μπορεί. Οι άγιοι και πιστοί άνθρωποι του Θεού όμως, πάντοτε νίκησαν τον Διάβολο και ανάρτησαν τις συκοφαντίες του και κάθε κατηγορία του, με τρία μέσα:

1) Με το αίμα του Ιησού Χριστού "που καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας". Α' Ιωάννου α:7. Κανείς χριστιανός δεν παραδέχεται ότι είναι άπταιστος, ή αλάνθαστος ή τέλειος. Ο Ιάκωβος που είναι ο κήρυκας του πρακτικού αγιασμού γράφει στην επιστολή του: **"διότι εις πολλά πταίομεν άπαντες"** (Ιάκωβος γ:2). Υπάρχει όμως το αίμα του Ιησού Χριστού που **"καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας"**. Α' Ιωάννου α:7. Γι' αυτό οι χριστιανοί μετανοούν σε κάθε τους πταίσμα και εξομολογούνται στον Ιησού Χριστό το αμάρτημά τους και επικαλούνται το αίμα του Ιησού Χριστού, έως ότου μάθουν να μην πέφτουν στις παγίδες του πονηρού.

2) Με το Λόγο της μαρτυρίας τους. Οι πιστοί χριστιανοί έχουν πολλά να ομολογήσουν και να αποδείξουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μόνη αλήθεια. Το ότι **"το Ευαγγέλιο είναι δύναμις Θεού προς Σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"**, αποδεικνύεται από τη μαρτυρία των πιστών χριστιανών.

3) Με την αυταπάρνηση για τον Ιησού Χριστό. Πήραν την απόφαση να πεθάνουν για τον Ιησού Χριστό και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αγάπησαν πιο πολύ τον Ιησού Χριστό και από την ίδια τους τη ζωή. Οι ουρανοί θα έχουν κάθε λόγο να ευφραίνονται, όπως και αυτοί που κατοικούν στον ουρανό.

Αλίμονο όμως σ' αυτούς που κατοικούν τη γη την εποχή εκείνη, γιατί ο Διάβολος θα κατεβεί από τον πρώτο ουρανό, διωγμένος από τον αρχάγγελο Μιχαήλ, θυμωμένος πολύ, γιατί γνωρίζει πλέον ότι λίγος είναι ο καιρός του και ό,τι κακό μπορεί να κάνει, θα το κάνει.

Η ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἣτις ἔτεκεν τὸν ἄρσενά. 14 καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικί αἱ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἡμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως. 15 καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφιν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιῆσῃ. 16 καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιεν τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 17 καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολάς τοῦ θεοῦ καὶ ἔχοντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ·

13 Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων ὅτι ἐρρίφθη εἰς τὴν γῆν, ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἣτις ἐγέννησε τὸν ἄρσενά. 14 Καὶ ἐδόθησαν εἰς τὴν γυναῖκα δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, διὰ νὰ πετᾶ εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπου τρέφεται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἡμισυ καιροῦ, ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως· 15 καὶ ἔρριψεν ὁ ὄφιν ὀπίσω τῆς γυναικὸς ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὕδωρ ὡς ποταμόν, διὰ νὰ κάμῃ νὰ σύρῃ αὐτὴν ὁ ποταμός. 16 Καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τὴν γυναῖκα, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς, καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν, τὸν ὅποιον ἔρριψεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ. 17 Καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων κατὰ τῆς γυναικὸς, καὶ ὑπῆγε νὰ κάμῃ πόλεμον μὲ τοὺς λοιποὺς τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τοὺς φυλάττοντας τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχοντας τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ γυναῖκα, ὅπως ἐξηγήσαμε καὶ σε προηγούμενα εδάφια καὶ συγκεκριμένα στο κεφ. β:1-7, συμβολίζει το λαὸ Ἰσραὴλ, ὁ ὁποῖος θα δεχθεῖ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, Μεσσία καὶ Λυτρωτὴ, ὅπως Τὸν περιμέναν. Ἀπὸ τῆ στιγμῆ που ὁ Ἰσραὴλ θα δεχθεῖ τὸν Ἰησοῦ Χριστό, θα διωχθεῖ ἀπὸ τὸν δράκοντα, τὸ Σατανά. Θα εἶναι ἡ ὥρα που θα διωχθεῖ καὶ θα ταλαιπωρηθεῖ γιὰ τελευταία φορὰ, ὄχι ὅμως αὐτὴ τῆ φορὰ γιὰ τὶς αμαρτίες του, ἀλλὰ ἀντιθέτως, γιὰτί θα πιστέψῃ στὸν Ἰησοῦ Χριστό, θα μετανοήσῃ καὶ θα ἀπορρίψῃ ὅλα τὰ βδελύγματα που ἀκολουθοῦσε.

Ο Θεός θα τους προστατέψει όμως άλλη μία φορά, όπως τους είχε προστατέψει όταν τους έβγαλε από την Αίγυπτο.

Ο Θεός τους μίλησε με τον Μωϋσή και τους είχε υπενθυμίσει: **"Σεις είδατε όσα έκαμα εις τους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επί πτερυγών αετού και σας έφερα προς εμαυτόν"**. Εξοδος ιθ:4

Ετσι και τώρα μας αναφέρει **"την γυναίκα ήτις εγέννησε τον άρρενα"**, το λαό Ισραήλ δηλαδή, που θα έχει γεννήσει στη ζωή του τον Ιησού Χριστό. Θα της δοθούν **"δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου διά να πετά εις την έρημον εις τον τόπον αυτής"** και θα φροντίσει ο Θεός να τρέφεται εκεί στον τόπο που της όρισε ο Θεός, **"καιρόν, καιρούς και ήμισυ καιρού"**, για να ξεφύγει από τη μανία του δράκοντα.

"Καιρόν, καιρούς και ήμισυ καιρού", είναι τα τριάμισα χρόνια, το μισό της εβδομάδος του αντιχρίστου, ο οποίος θα διακόψει και τις ζωοθυσίες που θα έχει αρχίσει να κάνει ο λαός Ισραήλ. Ο Δανιήλ το γράφει καθαρά: **"Και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού, θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως και έως της συντελείας του καιρού, θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν"** (Δανιήλ θ:27). Η έκφραση **"καιρόν, καιρούς και ήμισυ καιρούς"**, το αναφέρει ο Δανιήλ στο ζ' κεφάλαιο και 25 εδάφιο καθώς επίσης στο ιβ' κεφάλαιο και 7 εδάφιο.

Ο Σατανάς δε θα παύσει να καταδιώκει τον - νεοκατήχητο στον χριστιανισμό - Ισραήλ, μέχρι τον έρημο τόπο που θα τον πάει ο Θεός, αλλά θα ρίξει πίσω του ποτάμι που θα βγαίνει από το στόμα του. Το ποτάμι αυτό που θα βγει από το στόμα του Σατανά δεν είναι τίποτα άλλο παρά λόγια ψεύδους και ψευτοθεωρίες, για να τον πνίξει μέσα σ' αυτές.

Τις ψευδολογίες όμως αυτές, κανείς δεν θα τις δεχθεί. Η γη ολόκληρη θα καταπιεί το ποτάμι του Σατανά και θα το εξαφανίσει. Τότε ο δράκοντας θα θυμώσει πολύ και θα τα βάλει εναντίον κάθε πιστού που φυλάει τις εντολές του Θεού και μαρτυρεί τον Ιησου Χριστό. Αυτοί θα είναι οι πιστοί οι οποίοι θα αρνηθούν το χάραγμα και τον αριθμό 666 του αντιχρίστου και δεν θα δεχθούν να το βάλουν στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΗΡΙΟ

1 Καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτὰ, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην.

1 ΚΑΙ ἑστάθη ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς θαλάσσης, τὸ ὅποιον εἶχε κεφαλὰς ἑπτὰ, καὶ κέρατα δέκα· καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας. 2 Καὶ τὸ θηρίον τὸ ὅποιον εἶδον, ἦτο ὅμοιον μὲ παρδάλιν, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος· καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὸ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ, καὶ ἐξουσίαν μεγάλην.

Ο Ιωάννης εἶδε τὸ κόκκινο θηρίο που θα κυριαρχήσει στις ἐσχάτες ἡμέρες καὶ θα ἀναδείξει τὸν παγκόσμιον ἡγέτη, που θα κυβερνήσει ὅλα τὰ ἔθνη. Αὐτός θα εἶναι ὁ Ἀντίχριστος. Τὸ θηρίο αὐτὸ εἶναι ἓνα κράτος που θα ἀνεβεί ἀπὸ τὴ θάλασσα. Ἐνα νέο κράτος που θα ἐμφανισθεῖ μέσα ἀπὸ τὴ θάλασσα τοῦ κόσμου τῶν ἐθνῶν καὶ θα εἶναι πανίσχυρο καὶ πολὺ ἐντυπωσιακὸ στὴν ἐμφάνισή. Θα ἔχει ἑπτὰ κεφαλές καὶ δέκα κέρατα καὶ θα μοιάζει μὲ λεοπάρδαλη ὅλο τὸ σῶμα του, ἐνῶ τὰ πόδια του θα εἶναι σαν τῆς ἀρκούδας καὶ τὸ στόμα του, σαν τοῦ λεονταρίου. Ἡ λεοπάρδαλις δὲν ἀναφέρεται πρώτη φορὰ στὴν Ἀποκάλυψη, οὔτε ἡ ἀρκούδα, οὔτε τὸ λεοντάρι σαν συμβολικὰ ζῶα.

Ὁ Δανιὴλ εἶδε τέσσερα ζῶα, που ἐμοιαζαν τὸ πρῶτο σαν λεοντάρι, τὸ δεύτερο σαν ἀρκούδα, τὸ τρίτο σαν λεοπάρδαλη καὶ τὸ τέταρτο ἦταν ἓνα παράξενο θηρίο μὲ δέκα κέρατα καὶ σιδερένια δόντια. Ἡ ἐξήγησις δόθηκε καὶ στο ἐνύπνιο που εἶδε ὁ Ναβουχοδονόσορ. Εἶδε μιὰ εἰκόνα που ἡ κεφαλὴ τῆς ἦταν ἀπὸ χρυσάφι καθαρὸ, τὸ στήθος καὶ οἱ βραχίονες ἀπὸ ἀσημί, ἡ κοιλία καὶ οἱ μηροὶ ἀπὸ χαλκὸ, οἱ κνήμες ἀπὸ σίδηρο καὶ τὰ πόδια ἀπὸ μίγμα σιδήρου καὶ πηλοῦ Δανιὴλ β.

Η κεφαλή η χρυσή, όπως και το λεοντάρι, συμβόλιζαν την Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Το στήθος και οι βραχίονες που ήταν από ασημί, συμβόλιζαν την Μηδοπερσική αυτοκρατορία που διαδέχθηκε τη Βαβυλωνιακή, που συμβολίζεται με αρκούδα. Η κοιλιά και οι μηροί που ήταν από χαλκό, συμβόλιζαν την Ελληνική αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου και συμβολίζεται με τη λεοπάρδαλη. Οι κνήμες που ήταν από σίδηρο συμβόλιζαν τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και συμβολίζεται με ένα παράξενο ζώο με δέκα κέρατα.

Από όλα αυτά βγάζουμε το συμπέρασμα ότι το σώμα του θηρίου θα έχει την εμφάνιση της Ελληνικής αυτοκρατορίας. Τα πόδια του θα μοιάζουν με εκείνα της Βαβυλωνιακής αυτοκρατορίας, το στόμα του θα είναι σαν της Μηδοπερσικής αυτοκρατορίας και η όλη εμφάνιση θα είναι όπως ήταν της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Το θηρίο της Αποκάλυψης είναι ένα κράτος, που θα δημιουργηθεί στις έσχατες ημέρες και θα είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το κράτος αυτό είναι η ενωμένη Ευρώπη ή η Ευρωπαϊκή ένωση, όπως ονομάζεται σήμερα. Το κράτος αυτό, η Ευρωπαϊκή ένωση, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ως προς τα μέλη που θα το απαρτίζουν, εν τούτοις έχει δημιουργήσει κοινοβούλιο, έχει κοινή σημαία, έχει ενοποιηθεί τελωνιακώς και ετοιμάζει τη νομισματική ένωση και το στρατό της.

Το κράτος αυτό θα είναι πανίσχυρο και τα κέρατα, που είναι δέκα ηγέτες, θα φορέσουν διαδήματα και θα πάρουν εξουσία για να κυβερνήσουν τη μεγάλη αυτή αυτοκρατορία. Το κράτος αυτό θα σκέπτεται και θα βγάζει συνέχεια διατάγματα και κανόνες, που θα αποτελούν ονόματα βλασφημίας εναντίον της αληθείας του Ευαγγελίου.

Τα κράτη μπορεί να γίνουν δεκαεπτά (επτά κεφαλές και δέκα κέρατα) και ακόμη περισσότερα, αλλά οι ηγέτες που θα το εξουσιάσουν, θα είναι δέκα. Αυτό το διευκρινίζει στην Αποκάλυψη ο Ιδιος ο Κύριος στον Ιωάννη: "Και τα δέκα κέρατα τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην, και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών". Αποκάλυψη ιζ:12-13

Την δύναμη και την εξουσία ο Αντίχριστος θα την πάρει από τον δράκοντα, που είναι ο Σατανάς. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει το γεγονός αυτό: "Όστις θέλει

ελθεί κατ' ἐνέργειαν του Σατανά εν πάσι δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάσει απάτη της αδικίας". Β'Θεσσαλονικείς Β:9-11

ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

3 και μίαν εκ των κεφαλών αυτού ως ἐσφαγμένην εις θάνατον, και ή πληγή του θανάτου αυτού ἔθεραπεύθη. και ἔθαυμάσθη ὅλη ή γῆ ὀπίσω του θηρίου, 4 και προσεκύνησαν τῷ δράκοντι ὅτι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, και προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες, Τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ, και τίς δύναται πολεμήσαι μετ' αὐτοῦ;

3 Καὶ εἶδον μίαν τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς πεπληγωμένην θανατηφόρος· καὶ ἡ θανατηφόρος πληγὴ αὐτοῦ ἔθεραπεύθη· καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου. 4 Καὶ προσεκύνησαν τὸν δράκοντα, ὅστις ἔδωκεν ἐξουσίαν εἰς τὸ θηρίον, καὶ προσεκύνησαν τὸ θηρίον, λέγοντες, Τίς ὅμοιος μὲ τὸ θηρίον; Τίς δύναται νὰ πολεμήσῃ μετ' αὐτό;

Το θηρίο αυτό το πανίσχυρο, που στις ημέρες μας αναδύεται για να εμφανισθεί ολοκληρωμένο, δεν είναι άλλο από το νέο κράτος το οποίο δημιουργείται και έχει εντυπωσιάσει ὅλο τον κόσμο και οπωσδήποτε θα αλλάξει τη δομή των εθνών. Είναι η ευρωπαϊκή ένωση.

Η ευρωπαϊκή ένωση έχει επτά κεφαλές, που είναι τα επτά κράτη τα οποία είναι βασικά για την ευρωπαϊκή ένωση. Μία από τις κεφαλές αυτές είναι η Γερμανία. Η Γερμανία είχε χωρισθεί μετά την ήττα της στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σε δύο κράτη. Τη Δυτική Γερμανία που ανήκε στο δυτικό και την Ανατολική Γερμανία, η οποία ανήκε στο ανατολικό στρατόπεδο. Η κεφαλή που ήταν "πεπληγωμένη θανατηφόρος", ήταν η Γερμανία η οποία στις ημέρες μας θεραπεύτηκε. Ενώθηκε η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία και αποτέλεσαν ένα ενιαίο κράτος. Ακόμη βεβαίως η πληγή είναι νωπή και το κράτος στην ανάρρωση.

Στο εδάφιο 12 του ιγ' κεφαλαίου, γράφει: **"Και ἔκαμε τὴν γῆν και τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ νὰ προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, τοῦ οὐοίου εθεραπεύθη ἡ θανατηφόρος πληγὴ"**. Αποκάλυψη ιγ:12

Και στο 14 εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου γράφει: **"Το οποίοι έχουν την πληγή της μαχαίρας και έζησε"**. Όταν λέει "την πληγή της μαχαίρας", σημαίνει ότι η κεφαλή είχε κτυπηθεί με μάχαιραν και επομένως είχε διαιρεθεί στα δύο. Το μόνο ευρωπαϊκό κράτος που είχε διαιρεθεί στα δύο και ενώθηκε είναι η Γερμανία.

Ακόμη βεβαίως είναι νωπή η πληγή της, αλλά η θεραπεία έχει γίνει και πιστεύουμε ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο στη δημιουργία και ανάπτυξη της Ενωμένης Ευρώπης. Η ένωση των δύο Γερμανιών υπήρξε κοσμοϊστορικό γεγονός και η κατεδάφιση του τείχους που είχε κτισθεί ανάμεσά τους, γιορτάστηκε με μεγάλες κωδωνοκρουσίες, γιορτές και πανηγύρια.

Το θηρίο τώρα έχοντας θεραπευμένη την μία κεφαλή που ήταν τραυματισμένη με μάχαιρα, θα παρουσιασθεί ακέραιο, ολόκληρο και πανίσχυρο. Ολοι θα θαυμάζουν το μεγάλο θηρίο το οποίο αναδύεται στις ημέρες μας, το ευρωπαϊκό κράτος. Ολοι τρέφουν ελπίδες ότι με τη δημιουργία του ευρωπαϊκού κράτους, θα ευτυχήσουν και θα δημιουργήσουν μια νέα τάξη πραγμάτων.

Γι' αυτό όλα τα κράτη σπεύδουν να υποβάλλουν αίτηση εντάξεως και ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή ένωση. Μετά την Ισπανία και Πορτογαλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φιλανδία και η Αυστρία μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή ένωση. Οι διάφορες συμμαχίες της Αφρικής και της Ασίας ζητούν επιμόνως τη συνεργασία και την τελωνιακή σύνδεση με την Ευρωπαϊκή ένωση. Ολοι καταλαβαίνουν ότι η Ενωμένη Ευρώπη θα αποτελέσει όχι απλώς σοβαρή οικονομική και πολιτική δύναμη, αλλά τη μόνη.

Στο κείμενο που εξετάζουμε γράφει: **"Και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον"**. Ο Δράκοντας είναι ο Διάβολος όπως διαβάσαμε στο κεφάλαιο ιβ:7-10.

Αυτή η σημείωση είναι πολύ αξιοπρόσεκτη, γιατί μας πληροφορεί ότι οι άνθρωποι θα προσκυνήσουν το Σατανά και θα αναγνωρίσουν ότι έχει μεγάλη εξουσία. Θα διαδοθεί πιο πολύ η σατανολατρεία και θα αποστραφούν οι άνθρωποι τον αληθινό και αγαθό Θεό. Σ' αυτό θα βοηθήσει πολύ η Ευρώπη, η οποία ως κράτος θα θεσπίσει νόμους και διατάξεις, εντελώς αντίθετες από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Η Ευρώπη θα γίνει πανίσχυρο κράτος και θα προκαλέσει το θαυμασμό όλης της γης, η οποία θα ομολογήσει ότι δεν υπάρχει

όμοιο κράτος με αυτήν, κανείς δεν μπορεί να την πολεμήσει και τελικά θα στραφεί στη σατανολατρεία.

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

5 Καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα καὶ δύο. 6 καὶ ἤνοιξεν τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίας πρὸς τὸν θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας. 7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.

5 Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλαφημίας, καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ ἐξουσία νὰ κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μῆνας. 6 Καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλαφημίαν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, νὰ βλαφημήσῃ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῷ οὐρανῷ. 7 Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ νὰ κάμη πόλεμον μετὰ τοὺς ἁγίους, καὶ νὰ νικήσῃ αὐτούς· καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.

Το στόμα του θηρίου, που θα είναι το Ευρωπαϊκό κράτος με αρχηγό τον Αντίχριστο, θα αναγγείλει μεγαλεπίβολα σχέδια, για να δείξει ότι μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα έχει κάνει ο Θεός. Το στόμα του Αντίχριστου θα είναι γεμάτο βλασφημίες εναντίον του Θεού, για να δείξει ότι είναι ανώτερος από το Θεό και τελικά θα συστήσει τον εαυτό του για Θεό.

Συγχρόνως θα στραφεί εναντίον όλων των αντιφρονούντων και μάλιστα θα κάνει πόλεμο επί σαράντα δύο μήνες, δηλαδή επί τριάμιση χρόνια. Τότε θα ανοίξει το στόμα του και θα βλασφημήσει το Θεό και ιδιαίτερας το όνομά Του. Θα στραφεί δηλαδή εναντίον του Θεού κατά πρόσωπο και εναντίον της εκκλησίας Του, την οποία θα έχει πάρει ο Ιησούς Χριστός στον ουρανό με την αρπαγή και εναντίον όλων αυτών που κατοικούν στον ουρανό. Εναντίον των αρχαγγέλων, των αγγέλων, των Χερουβείμ, των Σεραφεείμ και όλων των αγίων.

Ο Αντίχριστος θα παρουσιασθεί, όπως τον προφητεύουν οι προφήτες και οι απόστολοι ασεβής και μεγαλορρήμων απέναντι στο Θεό. Ο απόστολος Παύλος γράφει: **"Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθίση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός"**. Β' Θεσσαλονικείς β:3-4

Ο Δανιήλ γράφει: **"Και θέλει υψωθή και μεγαλυνθή υπεράνω παντός θεού και θέλει μεγαλορρημονήσει κατά του Θεού των θεών"** (Δανιήλ ια:36). Τελικός σκοπός του αντιχρίστου θα είναι να καταργήσει τον αληθινό Θεό και να συστήσει τον εαυτό του για Θεό και το σύστημά του για θρησκεία. Θα απαιτήσει μάλιστα να προσκυνούν και την εικόνα του, στην οποία θα δώσει ιδιαίτερες "θαυματουργικές ικανότητες", όπως γράφει στο εδάφιο 14 του παρόντος κεφαλαίου. Τότε θα στραφεί εναντίον των πιστών ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι αρνητικοί απέναντί του, τους οποίους ο Κύριος ονομάζει αγίους. Ο Αντίχριστος θα κάνει πόλεμο εναντίον των αγίων, θα τους νικήσει και θα κυριαρχήσει.

Ο σκοπός του θα είναι να υποτάξει όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και να επιβάλλει τη θέλησή του σε όλους και να αλλάξει "καιρούς και νόμους", όπως γράφει ο προφήτης Δανιήλ. Αυτό θα το πετύχει, όπως διαβάζουμε στο εδάφιο που μελετούμε. "Και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος". Θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος σε όλο τον κόσμο και θα κυβερνήσει όλο τον κόσμο. Θα έχουμε μια παγκόσμια κυβέρνηση, με κυβερνήτη τον Αντίχριστο.

Πώς όμως μπορεί ένας άνθρωπος να υποτάξει όλα τα έθνη; Ο Αντίχριστος δεν θα έχει δύναμη δική του, αλλά θα στηριχθεί στη δύναμη της Ευρώπης. Ο Δανιήλ γράφει ακριβώς: "Και η δύναμις αυτού θέλει εισθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ' ιδίας αυτού δυνάμεως". Δανιήλ η:24

ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ

8 καί προσκυνήσουσιν αὐτόν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, οὓς οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσ-

8 Καὶ θέλουσι προσκυνῆσαι αὐτὸ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δὲν ἐγράφησαν ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσ-

μου. 9 Εἴ τις ἔχει οὐς ἀκουσάτω. 10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι, αὐτὸν ἐν μαχαίρῃ ἀποκτανθῆναι. Ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.

μου. 9 Ὅστις ἔχει ὠτίον, ἄς ἀκούσῃ. 10 Ὅστις φέρει εἰς αἰχμαλωσίαν, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· ὅστις φονεύσῃ μὲ μάχαιραν, πρέπει αὐτὸς νὰ φονευθῇ μὲ μάχαιραν. Ἐδὼ εἶναι ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.

Το θηρίο, που εἶναι το μεγάλο κράτος που θα συγκροτηθεῖ στις ἐσχάτες ἡμέρες, ἡ Ευρωπαϊκὴ ἔνωση καὶ ο ἀρχηγὸς του θα εἶναι ο Αντίχριστος, θα το προσκυνήσουν ὅλοι οὗ κάτοικοι τῆς γῆς. Δεν θα προσκυνήσουν το θηρίο ὅσοι ἔχουν πιστέψει στο Χριστό καὶ τῶν ὁποίων τα ονόματα γράφτηκαν στο βιβλίο τῆς ζωῆς. Θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο ὅλοι ἐκεῖνοι που ἀπέρριψαν τον Ἰησοῦ Χριστό, **"διότι δεν ἐδέχθησαν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας διὰ νὰ σωθῶσι"** καὶ τα ονόματά τους δεν ἔχουν γραφτεῖ στο βιβλίο τῆς ζωῆς. **"Καὶ διὰ τούτο θέλει πέμψῃ ἐπ' αὐτούς ο Θεὸς ἐνεργεῖαν πλάνης, ὥστε νὰ πιστεῦσωσι εἰς τὸ ψεῦδος"**. Β' Θεσσαλονικεῖς β:10-11

Ὅλοι οὗ ἄνθρωποι που δεν δέχονται τον Ἰησοῦ Χριστό καὶ τὴν ἀλήθεια του Ευαγγελίου, θα δεχθῶν τον Αντίχριστο καὶ ὅλες τῆς θεωρίες του, με τα σημεῖα καὶ τα τέρατα ψεύδους που θα τοὺς κάνει. Αὐτοὶ εἶναι που θα προσκυνήσουν τον δράκοντα καὶ το θηρίο καὶ θα θαυμάσουν τον Αντίχριστο καὶ θα δεχτοῦν νὰ προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα του καὶ νὰ βάλουν το χάραγμα με τον ἀριθμὸ 666 στο δεξὶ τοὺς χέρι, ἢ στο μέτωπο. Ὅποιος ἔχει ἀπὶ ἄς ἀκούσει καὶ ἄς προσέξει, γιὰτὶ αὐτὰ που ἀκούει πρέπει νὰ τα βάλῃ στην καρδιά του γιὰ νὰ μὴ χαθεῖ αἰώνια.

Ὅποιος πιάνει ἀνθρώπους καὶ τοὺς οδηγεῖ στην αἰχμαλωσία καὶ ο ἴδιος θα πάει σε αἰχμαλωσία. Φαίνεται ὅτι ἐπὶ ἀντιχρίστου, πολλοὶ θα ἐκμεταλλετοῦν τὴν εὐνοϊκὴ θέση τοὺς καὶ θα βασανίσουν καὶ θα σκοτώσουν πολλοὺς ἁγίους ἀνθρώπους, που θα ἀντιταχθῶν στον Αντίχριστο. Γι' αὐτό ο Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς τοὺς προειδοποιεῖ ὅτι, ὅπως αὐτοὶ θα οδηγήσουν τοὺς ἀνθρώπους σε αἰχμαλωσία καὶ οὗ ἴδιοι θα οδηγηθῶν σε αἰχμαλωσία καὶ ὅποιος σκοτώσει με μαχαίρι καὶ αὐτὸς ο ἴδιος πρέπει νὰ σκοτωθεῖ με μαχαίρι. Ο Θεὸς θα ἀνταποδώσει στον καθένα το κακό που θα κάνει στους πιστοὺς καὶ ἁγίους ἀνθρώπους, που θα ἀρνηθῶν τον Αντίχριστο. **"Ὅστις φονεύσῃ με μάχαιραν, πρέπει αὐτὸς νὰ φονευθῇ με μάχαιραν"**. Ἀποκάλυψη γ:10

Οι άγιοι άνθρωποι χρειάζονται υπομονή και πίστη. "Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων". Αυτό σημαίνει, ότι θα υποφέρουν οι πιστοί άγιοι και χρειάζεται να υπομείνουν έως ότου έλθει ο Χριστός να εξαφανίσει τον Αντίχριστο "με το πνεύμα του στόματος αυτού". Β' Θεσσαλονικείς β:8 Χρειάζονται επίσης πίστη για να μείνουν στο Λόγο του Ευαγγελίου και να μην κάνουν κανένα συμβιβασμό με τον Αντίχριστο.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΗΡΙΟ Ἡ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ

11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχεν κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσουσιν τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. 13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, ἵνα καὶ πῦρ ποιῆ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνειν εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησεν.

11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια μὲ ἀρνίου, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων. 12 Καὶ ἐνήργει ὅλην τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου ἐνώπιον αὐτοῦ, καὶ ἔκαμε τὴν γῆν καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν αὐτῇ νὰ προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, τοῦ ὁποῖου ἐθεραπεύθη ἡ θανατηφόρος πληγὴ. 13 Καὶ ἔκαμε σημεῖα μεγάλα, ὥστε καὶ πῦρ ἔκαμε νὰ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. 14 Καὶ ἐπλάνα τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, διὰ τὰ σημεῖα τὰ ὁποῖα ἐδόθησαν εἰς αὐτὸ νὰ κάμῃ ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγον πρὸς τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς νὰ κάμωσιν εἰκόνα εἰς τὸ θηρίον, τὰ ὁποῖον ἔχει τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας, καὶ ἔζησε.

Το δεύτερο θηρίο που θα εμφανισθεί, είναι ένα άλλο κράτος που θα είναι μεν χριστιανικό, διότι όπως διαβάζουμε είχε δύο κέρατα ὅμοια με αρνίου, αλλά θα διακηρύττει τις θεωρίες του Δράκοντα, δηλαδή του Σατανά και θα υποστηρίζει

αμέριστα το θηρίο με τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα, δηλαδή το Ευρωπαϊκό κράτος και τον Αντίχριστο.

Ποιό θα είναι αυτό το κράτος, είναι δύσκολο να το πούμε με βεβαιότητα. Πρέπει αυτό να είναι ένα κράτος που δεν θα ανήκει στην Ευρωπαϊκή ένωση, θα είναι χριστιανικό και θα αποτελείται από δύο ομοσπονδίες, θα έχει δηλαδή δύο εξουσιαστές. Το κράτος αυτό θα έχει την εξουσία από το θηρίο της Ευρώπης και μάλιστα ολόκληρη, που σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει ότι και η Ευρώπη, αλλά θα ωθήσει όλους τους ανθρώπους να δεχτούν και να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο που θα διευθύνει την Ευρώπη και μάλιστα, θα έχει σαν επιχείρημα ότι θεραπεύτηκε η θανατηφόρος πληγή του. Δηλαδή η χωρισμένη Γερμανία ενώθηκε και η πληγή την οποία χαρακτηρίζει θανατηφόρο, θεραπεύτηκε.

Το κράτος αυτό θα το διευθύνει ένας πλάνος, που η αποκάλυψη τον σημειώνει ως ψευδοπροφήτη. Και θα είναι ψευδοπροφήτης, αφού η αποστολή του θα είναι να πλανήσει όλους τους ανθρώπους και να τους πείσει να γίνουν οπαδοί του αντιχρίστου, εκτελώντας διάφορα "θαυματουργικά σημεία". Θα κάνει και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων ανθρώπων, για να μπορέσει να τους πλανήσει και να τους πείσει να δώσουν την ψυχή τους στον Αντίχριστο.

Ο απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει ότι ο αντίχριστος διά του ψευδοπροφήτη θα κάνει διάφορα "σημεία και τέρατα ψεύδους", για να κερδίσει τους "απολλυμένους". **"Οστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους και εν πάσι απάτη της αδικίας, μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι".** Β' Θεσσαλονικείς β:9-10

Τα σημεία αυτά θα είναι ψεύτικα και τα θαύματα θα είναι πλαστά. Η φωτιά θα κατεβαίνει από τον ουρανό και αυτό μπορεί να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους, αλλά θα είναι μια φωτιά που θα κατεβάζει από ένα δορυφόρο, αν και ο Σατανάς μπορεί να κατεβάζει φωτιά και από τα σύννεφα. (Ιώβ α:16).

Τελικά θα πλανηθούν οι κάτοικοι της γης και ο ψευδοπροφήτης θα τους παραγγείλει να κάνουν μια εικόνα του Αντίχριστου, ο οποίος είχε την πληγή της μαχαίρας και θεραπεύτηκε. Δηλαδή θα έχει σαν επιχείρημα τη μεγάλη πρόοδο της Ευρώπης και τη θεραπεία της πληγής της Γερμανίας, η οποία ενώθηκε και

θα είναι πάλι ολόκληρη μια τέλεια πολιτεία της Ευρώπης χωρίς τις συνέπειες αυτής της τρομερής ένωσης.

Η εικόνα του αντιχρίστου, φανερώνει ότι το Ευρωπαϊκό κράτος, παρ'όλο που θα είναι δημοκρατικό, θα στηρίζεται σ' αυτόν τον άνθρωπο, που θα είναι ο Αντίχριστος και θα έλθει "κατ' ενέργειαν του Σατανά" και θα καταπλήξει τους ανθρώπους. Ο θαυμασμός και η λατρεία στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου θα αναχθεί σε θρησκευτική λατρεία. Ολοι θα κληθούν να λατρεύσουν τον Αντίχριστο και μάλιστα θα του κάνουν εικόνα, για να τον λατρεύουν όλοι.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ δοῦναι πνεῦμα τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἢ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ ἵνα ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσιν τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου ἀποκτανθῶσιν. 16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχοὺς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν, 17 καὶ ἵνα μὴ τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

15 Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸ νὰ δώσῃ πνεῦμα εἰς τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου, ὥστε καὶ νὰ λαλήσῃ ἢ εἰκὼν τοῦ θηρίου, καὶ νὰ κάμῃ, ὅσοι δὲν προσκυνήσωσιν τὴν εἰκόνα τοῦ θηρίου, νὰ θανατωθῶσι. 16 Καὶ ἔκαμνε πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχοὺς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, νὰ λάβωσι χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς, ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 17 καὶ νὰ μὴ δύναται μὴδεις νὰ ἀγοράσῃ ἢ νὰ πωλήσῃ, εἰμὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, ἢ τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου, ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Δύο μέσα θα μεταχειρισθῆι ο Αντίχριστος για να πλανήσει τους κατοίκους όλης της γης και να τους κάνει τελειώς δικούς του. Το πρώτο είναι η εικόνα του, η οποία θα παρουσιάσει θαυματουργικές ιδιότητες. Θα δώσει πνεύμα στην εικόνα του θηρίου, το δεύτερο αυτό θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, όπως ονομάζεται. Η

εικόνα θα μιλάει και θα προσκαλεί τους ανθρώπους να την προσκυνήσουν και όποιος δεν την προσκυνάει, θα θανατώνεται από την ίδια την εικόνα. Έτσι θα λυγίσουν όλοι εκείνοι που δεν δέχθηκαν "την αγάπην της αληθείας", για να σωθούν και θα πλανηθούν και θα προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου.

Το δεύτερο μέσο που θα χρησιμοποιήσει ο Αντίχριστος για να κάνει τους ανθρώπους τελείως δικούς του, είναι το χάραγμα με κωδικό αριθμό το 666. Το χάραγμα είναι ένας νέος κωδικός τρόπος παραστάσεως αριθμών, που είναι άσχετος με τους ήδη υπάρχοντες τρόπους, τον αραβικό 1,2,3, κ.λ.π., τον ελληνικό α,β,γ,ι,κ, κ.λ.π., και τον λατινικό I, II, III, IV, X κ.λ.π.

Ο τρόπος παραστάσεως των αριθμών με γραμμές, είναι το λεγόμενο **Bar – code system**. Με το γραμμικό αυτό σύστημα, η διπλή γραμμή παριστάνει τον αριθμό 6. Έτσι βλέπουμε σε όλα τα προϊόντα, τα εμπορεύσιμα, ένα γραμμικό σύστημα, στο οποίο υπάρχουν μονίμως μία διπλή γραμμή στο ένα άκρο, μία στο μέσον και μία στο άλλο άκρο, που εξέχουν συνήθως λίγο προς τα κάτω. Αυτή η διπλή γραμμή είναι το 666.

Είναι ο κωδικός αριθμός με τον οποίο εργάζεται το Bar - code system. Αυτό το σύστημα ήδη χρησιμοποιείται στις πλαστικές καρτες και σε κάθε κάρτα πληρωμής και εισπράξεως. Μετά την εξαπλώση αυτού του είδους των καρτών σε όλο τον κόσμο και της επιβολής και των νέων ταυτοτήτων με τον αριθμό 666, ο Αντίχριστος θα επιβάλλει σε όλους τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους, όλων των κοινωνικών τάξεων, χωρίς καμία εξαίρεση, να δεχθούν το χάραγμα αυτό να το λάβουν στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο και να αντικαταστήσει όλες τις πλαστικές κάρτες και όλες τις ταυτότητες.

Έτσι όλοι χωρίς καμία εξαίρεση, πλούσιοι και φτωχοί, αφεντικά και υπάλληλοι, εργάτες και αγρότες, μικροί και μεγάλοι, θα υποχρεωθούν να βάλουν στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο το χάραγμα, με τον κωδικό αριθμό 666. Όλοι θα βάλουν αυτό το χάραγμα, διότι αυτό θα αντικαταστήσει τις ταυτότητες, με το πρόσχημα ότι δεν θα τις χάνουν, όπως και τις κάρτες πληρωμής και εισπράξεως.

Αν λάβουμε υπ'όψη ότι το χρήμα δεν θα κυκλοφορεί πλέον, παρὰ μόνο διά μέσου του χαράγματος αυτού, καταλαβαίνουμε πόσο απλό θα είναι το γεγονός που μας περιγράφει η Αποκάλυψη, ότι δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει, ή να πουλήσει, χωρίς αυτό το χάραγμα στο δεξί του χέρι, ή στο μέτωπο. Ο Αντίχριστος νομίμως θα αποκλείσει κάθε άνθρωπο που δεν θα δεχθεί να βάλει

το χάραγμα στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο, από κάθε συναλλαγή. Κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει, ούτε να πουλήσει χωρίς αυτό το χάραγμα. Και σήμερα κανείς δεν μπορεί να εισπράξει από την τράπεζα ένα οποιοδήποτε ποσό δικαιούται, χωρίς την ταυτότητά του.

ΤΟ 666 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

18 Ὡδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ.

18 Ἐδὼ εἶναι ἡ σοφία· ὅστις ἔχει τὸν νοῦν, ἅς λογαριάσῃ τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· διότι εἶναι ἀριθμὸς ἀνθρώπου, καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ εἶναι ἡξς'.

Ο αριθμός "ἡξς'" (666), προφητεύθηκε από τον Κύριο στην Αποκάλυψη το 95 μ.Χ. και μάλιστα με το γραμμικό σύστημα (Bar - code system). Η προφητεία αυτή είναι καταπληκτική. Το σύστημα των αριθμών που εφευρέθηκε στις τελευταίες αυτές δεκαετίες (Bar - code system) και ο συγκεκριμένος αριθμός 666, είναι αλήθειες που φανερώνουν πολλά πράγματα. Φανερώνουν ότι ο Θεός υπάρχει και ζει και μάλιστα παρακολουθεί τη γη και τους κατοίκους της με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσπαθεί να τους σώσει. Ακόμη φανερώνουν πόσο αληθινός είναι ο Λόγος του Θεού και ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι ένα προφητικό βιβλίο και δεν ανήκει στο παρελθόν αλλά στο μέλλον. Ο Θεός είναι ο Μόνος που θα μπορούσε να προβλέψει ένα τέτοιο γεγονός 1900 χρόνια πριν.

Ο αριθμός 666 είναι ο καθιερωμένος κωδικός αριθμός με τον οποίο εργάζονται τα κομπιούτερς σήμερα και έχει καθιερωθεί από το 1984 σε όλα τα έθνη, μηδενός εξαιρουμένου. Σε κάθε εμπορεύσιμο προϊόν βλέπουμε το χάραγμα, το σύστημα αυτό των αριθμών με γραμμές λεπτότερες και παχύτερες. Μια διπλή γραμμή στις δύο άκρες και μία στην μέση, είναι το 666.

Αυτό το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666 θα αποφασίσει ο Αντίχριστος να το βάλει σε όλους τους ανθρώπους και μάλιστα στο δεξί χέρι, ή στο μέτωπο. Ο σκοπός του θα είναι να κάνει όλους τους ανθρώπους να ανήκουν σ' αυτόν και να υποταχθούν κατά πάντα στα θελήματά του. Αυτό θα είναι ο νόμος του

κράτους του Αντίχριστου και γι' αυτό κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ούτε να πουλήσει, χωρίς αυτό το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666, στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο. Αυτό προϋποθέτει την κατάργηση του χρήματος και την αντικατάστασή τους με το χάραγμα.

Σήμερα αυτό το σύστημα προετοιμάζεται με τις πλαστικές κάρτες, οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τα χρήματα. Στην Αμερική έχει γίνει κανόνας, να ψωνίζουν οι άνθρωποι από το Σούπερ - μάρκετ και από κάθε μεγάλο κατάστημα με πλαστική κάρτα που έχει επάνω το χάραγμα με κωδικό αριθμό το 666. Κάθε εμπορεύσιμο προϊόν έχει το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666 και δεν χρειάζεται να έχει επάνω την τιμή. Ο ταμίας περνάει το χάραγμα του προϊόντος από ένα φωτοκυτόταρο και αμέσως γράφεται στον πίνακα το είδος και η τιμή του προϊόντος. Στο τέλος, αφού γίνει ο λογαριασμός, ο πελάτης δίνει την πλαστική κάρτα, ο ταμίας την περνάει από το κομπιούτερ και αφαιρεί το ποσό από τον λογαριασμό τραπεζής του πελάτη και το προσθέτει στο λογαριασμό του καταστήματος.

Ο Αντίχριστος λοιπόν θα καταργήσει όλες τις κάρτες και θα τις αντικαταστήσει με ένα χάραγμα στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο. Αυτό θα είναι νόμιμο και πλήρως αιτιολογημένο, αφού την κάρτα μπορεί να την χάσει ο καθένας, ενώ το χάραγμα θα είναι μία μόνιμη κάρτα επάνω στο χέρι του ανθρώπου ή στο μέτωπο.

Αυτή τη στιγμή ο Αντίχριστος δεν βασιλεύει και επομένως οι πλαστικές κάρτες και κάθε κάρτα με το χάραγμα και τον αριθμό 666 είναι μία προετοιμασία και ένα μεταβατικό στάδιο για την επόμενη περίοδο της επικράτησης του Αντίχριστου. Το ίδιο ισχύει και για τις ταυτότητες. Κανείς όμως δεν θα μπορέσει να αγοράσει, ούτε να πουλήσει, όσες πλαστικές κάρτες και αν κατέχει και ούτε με την ταυτότητα θα μπορέσει να πείσει τον αντίχριστο ότι είναι δικός του, για να βρει κάποια χάρη.

Ούτε κάρτες, ούτε ταυτότητες, οσοδήποτε κι αν έχουν επάνω το χάραγμα με το 666, θα γίνουν δεκτές από τον αντίχριστο. Το μόνο που θα δεχθεί είναι το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί χέρι, ή στο μέτωπο.



Φωτό από το γνωστό περιοδικό στο χώρο των computers «Computer ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» σε αφιέρωμα για τα συστήματα barcode.

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΦΕΒΡ. 1985



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'

ΟΙ 144.000 ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ

1 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ τὸ ἄρνιον ἐστὸς ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 2 καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης, καὶ

1 ΚΑΙ εἶδον, καὶ ἰδοὺ Ἄρνιον ἱστάμενον ἐπὶ τὸ ὄρος Σιών, καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 2 Καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῆς μεγάλης· καὶ ἤκουσα φωνὴν ἱθαρωδῶν οἴτινες

ή φωνή ἦν ἤκουσα ὡς κιθαρωδῶν
κιθαριζόντων ἐν ταῖς κιθάραις αὐ-
τῶν. 3 καὶ ἄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν
ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον
τῶν τεσσάρων ζώων καὶ τῶν πρεσ-
βυτέρων· καὶ οὐδεὶς ἔδύνατο μαθεῖν
τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσσερά-
κοντα τέσσαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορα-
σμένοι ἀπὸ τῆς γῆς.

ἐκιθάριζον μὲ τὰς κιθάρας αὐτῶν. 3
Καὶ ἔψαλλον ὡς ᾠδὴν νέαν ἐνώπιον
τοῦ θρόνου, καὶ ἐνώπιον τῶν τεσ-
σάρων ζώων καὶ τῶν πρεσβυτέρων·
καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο νὰ μάθῃ τὴν ᾠδὴν,
εἰμὴ αἱ ἑκατὸν τεσσαράκοντα τέσ-
σαρες χιλιάδες, οἱ ἠγορασμένοι ἀπὸ
τῆς γῆς.

Ο Ιωάννης βλέπει το αρνίο, τον Ιησού Χριστό και μαζί Του τους εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες, που είδαμε στο ζ' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που σφράγισε ο άγγελος του Θεού από το λαό Ισραήλ. Αυτοί οι εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες είναι Ισραηλίτες και μάλιστα δώδεκα χιλιάδες από κάθε φυλή, όπως μας αναφέρει στο ζ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Αυτοί θα γίνουν η απαρχή των Ισραηλιτών που θα πιστεύσουν στο Χριστό. Γι' αυτό θα έχουν στο μέτωπό τους το όνομα του Ουράνιου Πατέρα.

Ποιό είναι το όνομα αυτό; Το όνομα αυτό είναι εκείνο που έδωσε ο Ιδιος ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάστασή Του, "Πατέρας". "Υπάγω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα σας". Τα ονόματα "Κύριος", "Παντοκράτωρ", "Θεός αληθινός", "ζηλότυπος", υπήρχαν πάντοτε. Τώρα λέγεται Πατέρας μας. Θα μου πείτε, "αυτά δεν είναι ονόματα, είναι τίτλοι". Στην Παλαιά Διαθήκη όλα τα ονόματα αντιπροσωπεύουν ένα τίτλο.

Ο Ιωάννης άκουσε μία φωνή σαν μεγάλη βροντή, και συγχρόνως φωνή ανθρώπων με κιθάρες που έψελναν. Τις κιθάρες, δεν τις παίρνουμε να ψάλλουμε, όταν είμαστε στη δουλειά, ούτε όταν κάνουμε μάχη στον πόλεμο. Τις κιθάρες τις παίρνουμε, αφού τελειώσουμε τη δουλειά, ή τελειώσουμε τη μάχη και μάλιστα νικηφόρα.

Αυτοί οι 144 χιλιάδες αγωνίσθηκαν σκληρά στην επικράτεια του αντιχριστού, έμειναν πιστοί και νίκησαν και τώρα ψέλνουν με κιθάρες. Τί ψέλνουν; Ψέλνουν μία νέα ωδή, την οποία κανείς άλλος δεν γνώριζε, ούτε μπορούσε να μάθει, παρά μόνο αυτοί οι 144 χιλιάδες, που ήταν αγορασμένοι από τη γη, με το αίμα του Ιησού Χριστού. Η ωδή αυτή δεν είναι ένα τραγούδι άσχετο με τη ζωή τους.

Είναι μία ωδή, η οποία βγήκε από την πείρα της ζωής τους. Τη σκληρή πείρα της ζωής τους από την πιστότητά τους στο Θεό και την άρνηση της προσφοράς και του εκβιασμού στον αντίχριστο.

Μετά την αρπαγή της εκκλησίας, οι άγιοι θα ψάλλουν μία νέα ωδή, όπως αναφέρεται στο ε' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. **"Αξιος είσαι να λάβης το βιβλίον, και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης, και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματος σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης"**. (Αποκάλυψη ε:9-10). Αυτοί ψέλνουν (στο ε' κεφ.), πριν από την επταετία του αντιχρίστου, ενώ οι 144 χιλιάδες, ψέλνουν μετά την επταετία του αντιχρίστου.

4 οὗτοι εἰσιν οἱ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν, παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἁρνίῳ ὅπου ἄν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἁρνίῳ, 5 καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὐρέθη ψεῦδος· ἄμωμοί εἰσιν.

4 Οὔτοι εἶναι οἱ μὴ μολυνθέντες μετὰ γυναικας· διότι παρθένοι εἶναι· οὗτοι εἶναι οἱ ἀκολουθοῦντες τὸ Ἄρνιον ὅπου ἄν ὑπάγῃ, οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων, ἀπαρχὴ εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸ Ἄρνιον. 5 Καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν δὲν εὐρέθη δόλος· διότι εἶναι ἄμωμοι ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ.

Τα χαρακτηριστικά αυτών των χριστιανών Ισραηλιτών θα είναι, ότι αγοράσθηκαν από τους ανθρώπους με το αίμα του Ιησού Χριστού και θα είναι "η απαρχή για τον Θεόν" και Πατέρα και τον Ιησού Χριστό, το Αρνίο. "Απαρχή", σημαίνει ότι αυτοί θα είναι οι πρώτοι Εβραίοι που θα γίνουν χριστιανοί και θα ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό κατά πάντα, απαρνούμενοι τον εαυτό τους και πράττοντες ό,τι ο Ιησούς Χριστός παραγγέλλει. "Είναι οι ακολουθώντας το Αρνίο όπου αν υπάγῃ".

Στη συνέχεια θα σωθούν πολλοί Εβραίοι, διότι θα δεχθούν το Χριστό σαν έθνος και θα γίνουν χριστιανοί. Αυτοί όμως οι 144.000 θα είναι τελείως αφιερωμένοι στον Ιησού Χριστό και θα υπηρετήσουν το θέλημα του Θεού κατά την επταετία του αντιχρίστου.

Το πρώτο χαρακτηριστικό τους είναι, ότι θα είναι παρθένοι, μη μολυνθέντες με γυναίκες. Στην περίπτωση αυτή η γνώμη μας είναι ότι αυτοί οι εκλεκτοί, δεν θα είναι αυτοί που δεν παντρεύτηκαν, διότι και οι απόστολοι ήταν παντρεμένοι. Οι μη μολυνθέντες με γυναίκες, είναι αυτοί που δεν μολύνθηκαν με ψευδείς διδασκαλίες. Δεν δέχτηκαν ποτέ να ακολουθήσουν άλλη διδασκαλία, εκτός από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό τους είναι, ότι θα ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, όπου τους οδηγήσει.

Το τρίτο χαρακτηριστικό τους είναι, ότι θα πιστέψουν στη θυσία του Ιησού Χριστού και θα εξαγοραστούν από τον κόσμο της αμαρτίας για το Θεό και τον Ιησού Χριστό. Στο στόμα τους δε θα βρεθεί δόλος. Ο Λόγος του Θεού γράφει, "**όστις δεν πταίει εις λόγον, είναι τέλειος ανήρ**". Ιάκωβος γ:2

Ακόμη αυτοί οι 144.000 Ισραηλίτες θα είναι άμωμοι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν μώμο, αμαρτία, παράβαση, ή ανομία. Θα είναι τελείως αφιερωμένοι στο Χριστό και αγιασμένοι κατά πάντα. Πιστεύω ότι αυτοί οι αφιερωμένοι χριστιανοί Εβραίοι, θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην επταετία του αντιχρίστου, μετά από τους δύο προφήτες και θα αποτρέψουν πολλούς ανθρώπους να βάλουν το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο, καθώς και να προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου.

Θα κηρύξουν το Χριστό και την αλήθεια του Ευαγγελίου, για να ενημερώσουν τους ανθρώπους για την κατάληξη του αντιχρίστου και τη δόξα που περιμένει όλους αυτούς που μένουν στο Χριστό, αρνούμενοι τις προτάσεις του αντιχρίστου.

ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ

6 Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ

6 ΚΑΙ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον εἰς τὸ μεσουράνημα, ὅστις εἶχεν εὐαγγέλιον αἰώνιον, διὰ τὰ κηρύξει εἰς τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ εἰς πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ

φυλήν και γλώσσαν και λαόν, 7 λέγων εν φωνή μεγάλη, Φοβήθητε τὸν θεὸν και δότε αὐτῷ δόξαν, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ, και προσκυνήσατε τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν και τὴν γῆν και θάλασσαν και πηγὰς ὑδάτων.

λαόν· 7 και ἔλεγε μετὰ φωνῆς μεγάλης, Φοβήθητε τὸν Θεόν, και δότε δόξαν εἰς αὐτόν, διότι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ· και προσκυνήσατε τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν και τὴν γῆν και τὴν θάλασσαν και τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.

Στο σημεῖο αὐτό του βιβλίου της αποκαλύψεως φανερώνεται η αγάπη και το ενδιαφέρον του Θεού για τους ανθρώπους. Θέλει να προλάβει κάθε ἄνθρωπο να μη γλιστρίσει και πλανηθεῖ ἀπὸ τις υποσχέσεις και τις απειλές των ανθρώπων του αντιχρίστου. Μετά ἀπὸ τους δύο προφήτες που διαβάσαμε στο ια' κεφάλαιο στα εδάφια που διαβάζουμε, βλέπουμε το Θεό να χρησιμοποιεῖ τους αγγέλους, για να ευαγγελίσει πρώτα τους ανθρώπους και ἔπειτα να τους προειδοποιήσει για το τέλος ὅλων των ἀνόμων.

Ο Ιωάννης εἶδε ἄλλον ἄγγελον που πέταγε στο μεσουράνημα με ἓνα ευαγγέλιο στο χέρι ἑτοιμο να κηρύξει σε ὅλο τον κόσμο, σε κάθε ἔθνος και κάθε φυλή, γλώσσα και λαό. Ο ἄγγελος αὐτός θα περιτρέχει ὅλη τη γη, ἀπὸ ἡπειρο σε ἡπειρο, ἀπὸ ἔθνος σε ἔθνος και ἀπὸ φυλή σε φυλή και στου καθενός τη γλώσσα του για να κηρύξει Ευαγγέλιο αἰώνιο. Να φέρει καλά νέα σε ὅλα τα ἔθνη, ὅτι ο Χριστός ἔρχεται να βάλει τελεία και παύλα στις βιαιότητες και ὑπουλες ἀδικίες του αντιχρίστου, στις δραστηριότητες του σατανά, που πλάνησε ὅλα τα ἔθνη και στις ψεύτικες προφητείες του ψευδοπροφήτη και να κάνει μια αἰώνια βασιλεία που θα βασιλεύει, **"δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρὰ εν Πνεύματι Αγίῳ"**.

Ο ἄγγελος αὐτός θα παρηγορήσει και θα ενθαρρύνει ὅλους τους ανθρώπους, ὥστε να μην υποκύψουν στον αντίχριστο, ἀλλὰ να υπομείνουν τα πάντα ἕως τέλους. **"Γίνε πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σοι δώσει τον στέφανον της ζωής"**. Αποκάλυψη β:10

Θα κηρύττει λοιπὸν αὐτός ο ἄγγελος σε ὅλο τον κόσμο: "Φοβηθεῖτε τον Θεόν τον ἀληθινὸ και ὄχι τον αντίχριστο που λέγει τον εαυτὸ του Θεό. Δώστε την δόξα στον ἀληθινὸ Θεό και μη προσκυνάτε την ψεύτικη εἰκόνα του αντιχρίστου, διότι ἔφθασε ἡ ὥρα της κρίσεως που θα κρίνει τον καθένα και θα δώσει τέλος στις δραστηριότητες του ψεύδους και της αμαρτωλῆς ζωῆς του κάθε ἀπίστου. Θα

δώσει λόγο ο κάθε άπιστος για τις αδικίες, για τις απάτες και για τις κακίες που είχε κάνει εναντίον σε κάθε καλό χριστιανό και κάθε τί που ήταν η αλήθεια του Ευαγγελίου. Προσκυνείστε λοιπόν τον Θεόν που δημιούργησε τον ουρανό και την γη και την θάλασσα και τις πηγές των υδάτων". Με τον άγγελο αυτό ο Θεός θα γνωστοποιήσει σε όλους τους ανθρώπους την αγάπη Του και τα ευλογημένα σχέδιά Του, τα αιώνια σχέδιά Του για να μην πέσει ο άνθρωπος στις απατηλές υποσχέσεις του σατανά για δεύτερη φορά.

Η ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ

8 Καὶ ἄλλος ἄγγελος δεύτερος ἠκολούθησεν λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλῶν ἡ μεγάλη, ἡ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάντα τὰ ἔθνη.

8 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἠκολούθησε, λέγων, "Ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλῶν," ἡ πόλις ἡ μεγάλη· διότι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς ἐπότισε πάντα τὰ ἔθνη.

Μετά από τον πρώτο άγγελο, που θα κρατάει ευαγγέλιο αιώνιο και θα κηρύττει από το μεσουράνημα στους κατοίκους της γης να φοβηθούν το Θεό και να προσκυνήσουν τον ποιήσαντα τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα και τις πηγές των υδάτων, ένας άλλος άγγελος θα ακολουθήσει.

Με την αγάπη Του για τον άνθρωπο, ο Θεός θα μεταχειρισθεί και αγγέλους, για να αποτρέψει κάθε άνθρωπο να προσκυνήσει την εικόνα του αντιχρίστου και να βάλει το χάραγμα στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο, με τον κωδικό αριθμό 666. Σε όλους θα δίνουν θάρρος οι άγγελοι, ώστε να μην καμφθούν και υποκύψουν στον Αντίχριστο.

Στο ανάγνωσμά μας διαβάζουμε ότι θα ακολουθήσει άλλος άγγελος, ο οποίος θα φέρει μια χαρμόσυνη αγγελία ότι η Βαβυλώνα έπεσε. Βαβυλώνα, σημαίνει σύγχυση και η λέξη προέρχεται από τη λέξη "Βαβέλ", όταν ο Θεός σύγχυσε τις γλώσσες των ανθρώπων της εποχής εκείνης, διότι οι άνθρωποι με μεγάλη αλαζονία απέναντι του Θεού, αποφάσισαν να φτιάξουν έναν πύργο, που η κορυφή του να φθάνει μέχρι τον ουρανό. Γένεση ια:4 Ο Θεός βεβαίως σύγχυσε τις γλώσσες των αφελών αυτών υπερηφάνων και δεν μπόρεσαν να κτίσουν

περισσότερο τον πύργο τους, ο οποίος οπωσδήποτε δεν θα μπορούσε να φθάσει περισσότερο από μερικές δεκάδες μέτρα στο ύψος.

Ο Αντίχριστος θα φτιάξει τη δική του Βαβυλώνα, με σκοπό να φθάσει το Θεό και να Τον αντικαταστήσει. Προς το σκοπό αυτό, θα φτιάξει τη δική του θρησκεία, που θα είναι μία πραγματική σύγχυση, γιατί θα διδάσκει τη νέα τάξη πραγμάτων στην ηθική. Η νέα θρησκεία θα επιτρέπει, ό,τι δεν επιτρέπει το Ευαγγέλιο και θα προτρέπει τους ανθρώπους να κάνουν πράξεις, οι οποίες για το Ευαγγέλιο είναι αμαρτία. Πορνεία, μοιχεία, ασέλγεια, εκτρώσεις, μαγίες, γάμοι μεταξύ ανδρών και γυναικών, γάμοι μεταξύ αδελφών και άλλα τέτοια, που το Ευαγγέλιο καταδικάζει και η Αποκάλυψη ονομάζει Βαβυλώνα.

Η νέα αυτή θρησκεία θα καταδιώξει τους αγίους ανθρώπους που δεν θα θέλουν να προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου και να βάλουν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο. Αυτό φαίνεται από τα επόμενα κεφάλαια που γράφουν: **"Και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού"** (Αποκάλυψη ιζ:6). **"Και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης"**. Αποκάλυψη ιη:24

Ο διωγμός που θα εξαπολύσει η Βαβυλώνα εναντίον των πιστών ανθρώπων που θα αρνηθούν τον αντίχριστο, θα είναι σφοδρή και εκατομμύρια άνθρωποι θα βρουν το θάνατο.

ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: "ΜΗ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ"

9 Και ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγάλη, Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκρασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ

9 Καὶ τρίτος ἄγγελος ἠκολούθησεν αὐτούς, λέγων μετὰ φωνῆς μεγάλης, Ὅστις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, 10 καὶ αὐτὸς θέλει πίνει ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ κεκρασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ· καὶ θέλει βασανισθῆ

βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θεῖῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἁρνίου. 11 καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰῶνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός, οἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

μὲ πῦρ καὶ θεῖον ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ Ἄρνιου. 11 Καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν ἀναβαίνει εἰς αἰῶνας αἰώνων· καὶ δὲν ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέραν καὶ νύκτα ὅσοι προσκυνοῦσι τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ ὅστις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Μετά το δεύτερο ἄγγελο, θα ακολουθήσει και τρίτος ἄγγελος που θα πετάει στο μεσουράνημα και θα φωνάζει με μεγάλη φωνή, για να προλάβει κάθε ειλικρινή άνθρωπο να μην πέσει στην παγίδα και τον εκβιασμό του αντιχρίστου. Θα προειδοποιεί λοιπόν ο ἄγγελος αυτός κάθε κάτοικο της γης, ὅτι, ὅποιος προσκυνάει το θηρίο, δηλαδή τον αντίχριστο και την εικόνα του και λαβαίνει το χάραγμα στο μέτωπό του ἢ στο χέρι του, θα πηγαίνει στην αιώνια καταδίκη.

Αν δηλαδή κάποιος προσκυνάει τον αντίχριστο και την εικόνα του και βάλει το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο μέτωπό του ἢ στο χέρι του, αποκλείεται να σωθεί. Το χάραγμα αυτό θα είναι ανεξίτηλο και θα επιδιώξει ο αντίχριστος να το βάλει σε κάθε άνθρωπο για να τον κάνει δικό του. Στη συνέχεια θα τον υποχρεώσει να προσκυνήσει την εικόνα του και τελικά τον ίδιο, ο οποίος θα διακηρύττει ὅτι εἶναι Θεός.

Κάθε ἄλλο χάραγμα ἢ στάμπα που βάζουν σήμερα οἱ ἄνθρωποι σε διάφορα "κλαμπ" και δημόσια θεάματα, ὅπως στο Ντίσνεϋλαντ, δὲν ἔχει καμία σχέση με τον αντίχριστο. Αυτές εἶναι στάμπες με μελάνι που εξατμίζεται και σκοπὸ ἔχουν να διαπιστώσουν ὅτι ο πελάτης ἔχει πληρώσει το εισιτήριο. Το ίδιο συνέβη και στην Νοτιοαφρικανική ἔνωση, ὅταν ψήφιζαν οἱ μαύροι και τους ἔβαζαν μια στάμπα για να μην διπλοψηφίσουν.

Όταν θα φανερωθῆί ο αντίχριστος, τότε η διεθνῆς ατμόσφαιρα θα εἶναι διαφορετική. Ο αντίχριστος θα επιβληθῆί στον κόσμο με οικονομικά μέτρα και θα υποχρεώσει ὅλους να υποταχθούν σ'αυτόν με τις ικανότητές του πρώτον και δεύτερον με πονηρή δικαιοσύνη, ὅταν θα κάνει νόμο "να μὴ δύναται μηδεὶς να

αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού". Αποκάλυψη ιγ:17

Ο Θεός με την αγάπη Του για τον άνθρωπο, θα στείλει αγγέλους, οι οποίοι θα κηρύττουν με μεγάλη φωνή για να αποτρέψουν τον άνθρωπο να πέσει σ' αυτή την βδελυρή προσκύνηση του αντίχριστου και την κωδικοποίηση του μέσα στον κατάλογό του. "Όποιος προσκυνάει τον αντίχριστο και την εικόνα του και λαβαίνει το χάραγμα στο μέτωπό του ή στο χέρι του, θα πιεί από τον οίνο του θυμού του Θεού που έχει ετοιμάσει άκρατο, ανόθευτο δηλαδή μέσα στο ποτήρι της οργής του. Άκρατος θυμός ή ανόθευτος, είναι η οργή η οποία δεν παίρνει καμία επιείκεια και κανένα έλεος και καμία συγχώρηση". Και γι' αυτό θα βασανίζεται αιώνια με "πυρ και θείον" ενώπιον των αγίων αγγέλων. Και ο καπνός του βασανισμού τους θα ανεβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων και όλοι θα βλέπουν τον καπνό αυτόν και θα γνωρίσουν όλοι ότι αυτοί είναι οι θαυμαστές και οι προσκυνητές του αντιχρίστου. Ο βασανισμός αυτός θα είναι αιώνιος και δεν θα έχουν καμία ανάπαυση ποτέ όλοι αυτοί που θα προσκυνήσουν τον αντίχριστο και την εικόνα του και θα βάλουν το χάραγμα στο μέτωπό τους ή στο χέρι τους.

"Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου προς καταβολής κόσμου". Αποκάλυψη ιγ:8

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΕΝ ΚΥΡΙΩ

12 Ὡδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἀγίων ἐστίν, οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολάς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ. 13 Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης, Γράψον· Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀποθνήσκοντες ἀπ' ἄρτι. ναί, λέγει τὸ πνεῦμα, ἵνα ἀναπαήσονται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν· τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν.

12 Ἐδὼ εἶναι ἡ ὑπομονὴ τῶν ἀγίων· ἐδὼ οἱ φυλάττοντες τὰς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πίστιν τοῦ Ἰησοῦ. 13 Καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν πρὸς ἐμέ, Γράψον, Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἵτινες ἀποθνήσκουσιν ἐν Κυρίῳ ἀπὸ τοῦ νῦν, Ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, διὰ τὰ ἀναπαυθῶσιν ἀπὸ τῶν κόπων αὐτῶν· καὶ τὰ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθοῦσι μετ' αὐτούς.

Η υπομονή των αγίων θα φανερωθεί στον εκβιασμό του αντιχρίστου, ο οποίος δεν θα επιτρέπει σε κανένα να αγοράσει ή να πουλήσει, αν δε δεχθεί να βάλει το χάραγμα στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο και στη συνέχεια να προσκυνήσει την εικόνα του. Θα χρειασθεί υπομονή ολίγων ετών, μέσα στη στέρηση, την κακουχία και το διωγμό, για να μείνουν πιστοί στον Ιησού Χριστό και να φυλάξουν το Λόγο του Θεού, ο οποίος δεν επιτρέπει να βάλει κανένας πιστός άγιος το χάραγμα του αντιχρίστου, ούτε να προσκυνήσει την εικόνα του.

Εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν πιστοί στον Ιησού Χριστό, θα αρνηθούν κάθε πρόταση του αντιχρίστου και δεν θα υποκύψουν ούτε στον εκβιασμό, ούτε στο διωγμό που θα εξαπολείσει ο Αντίχριστος εναντίον των πιστών αγίων. Η θλίψη βεβαίως θα είναι μεγάλη, διότι όσοι δεν θα έχουν βάλει το χάραγμα στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο, θα πεινάσουν πολύ και θα χρειασθεί πολύ μεγάλη πίστη στο Χριστό, υπομονή και υπακοή στο Λόγο του Θεού για να μπορέσουν να μείνουν πιστοί μέχρι θανάτου.

Δεν θα είναι καθόλου εύκολο για ένα οικογενειάρχη, να σηκωθεί ένα πρωί να πάει στο φούρνο να αγοράσει ψωμί, στο γαλατά γάλα και στο σούπερ μάρκετ διάφορα τρόφιμα και να του αρνηθούν κάθε συναλλαγή, διότι δεν θα έχει το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666 στο δεξί του χέρι ή στο μέτωπο. Το χειρότερο ακόμη θα είναι ότι, όσοι δεν θα προσκυνούν την εικόνα του αντιχρίστου, θα εκτελούνται διά αποκεφαλισμού. Η απόφαση ενός αγίου πιστού θα είναι απόφαση θανάτου. Κανείς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τον Αντίχριστο. Η θλίψη και η τυραννία θα είναι μεγάλη.

Ο Ιωάννης γράφει ότι άκουσε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε: "Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που πεθαίνουν χριστιανοί και άγιοι από τώρα, πριν έλθει ο Αντίχριστος". "Ναι λέγει το Πνεύμα το Άγιο, ευτυχισμένοι είναι, διότι θα αναπαυθούν από τους κόπους τους και κάποτε θα λάβουν το μισθό των έργων τους", τα οποία έκαναν όταν ζούσαν στη γη, ακολουθώντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ο Θεός δηλαδή λέει στον Ιωάννη, ότι καλύτερο είναι να πεθάνει ένας πιστός χριστιανός από τώρα, από τη στιγμή δηλαδή που γράφει ο Ιωάννης, παρά να ζήσει και να υποστεί τη δοκιμασία αυτή του αντιχρίστου. Αυτή είναι η οπτική γωνία από την οποία ο Κύριος βλέπει όλα τα ζητήματα. Καλύτερα να πεθάνει κανείς με το Χριστό λίγα χρόνια νωρίτερα, παρά να ζήσει λίγο περισσότερο και να κινδυνεύσει να πέσει και να αποστατήσει.

Ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έλεγε: "Επειδή τί ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδήσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; Η τί θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγὴν της ψυχῆς αυτού;" Ματθαίος ιστ:26 Καλύτερα είναι να ζήσει εδώ στη γη ένας πιστός λιγότερο και να πάει στον ουρανό, παρά να ζήσει περισσότερο και να απολεσθεί.

Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ

14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ. 15 καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ, κράζων ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθιμένῳ ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θερίσον, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι, ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς. 16 καὶ ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

14 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τῆς νεφέλης ἐκάθητό τις ὅμοιος μὲ υἱὸν ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον κοπτερόν. 15 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων μετὰ μεγάλης φωνῆς πρὸς τὸν καθήμενον ἐπὶ τῆς νεφέλης, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου, καὶ θερίσον· διότι ἦλθεν εἰς σὲ ἡ ὥρα τοῦ νὰ θερίσης, ἐπειδὴ ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς. 16 Καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς νεφέλης ἔβαλε τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ.

Ο Ιωάννης βλέπει κάποιον που μοιάζει με "υἱὸν ἀνθρώπου", να κάθεται επάνω σε μία νεφέλη και να έχει στο κεφάλι του χρυσό στεφάνι και να κρατάει στο χέρι του ένα δρεπάνι κοπτερό. Είναι ο Ιησούς Χριστός.

Το ίδιο πρόσωπο το είδε ο Ιωάννης στο στ' (1-3) κεφάλαιο. Εκεί μας περιγράφει: "Και εἶδον, και ἰδοὺ ἵππος λευκός και ο καθήμενος επ'αυτὸν εἶχε τόξον και ἐδόθη εἰς αὐτὸν στέφανος και ἐξῆλθεν νικῶν, και διὰ να νικήση". Και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο πρόσωπο. Ο Ιησούς Χριστός ως Υἱός και Λόγος του Θεού. Στο στ' κεφάλαιο γράφει ότι θα καθόταν επάνω σε ένα λευκό ἄλογο. Στο

ιδ:14, γράφει ότι, κάθεται επί νεφέλης. Στην πρώτη περίπτωση εδόθη στέφανος και εξήλθε νικών διά να νικήσει. Στην δεύτερη περίπτωση γράφει ότι θα φοράει ένα χρυσό στεφάνι. Στην πρώτη περίπτωση γράφει ότι θα κρατάει τόξο και στην δεύτερη περίπτωση θα κρατάει δρεπάνι. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν εξέρχεται νικώντας για να νικήσει και με το τόξο του πολεμάει για να ελευθερώσει τους ανθρώπους από τον Αντίχριστο.

Και τώρα τον βλέπουμε να είναι έτοιμος να θερίσει τα χωράφια και να συνάξει τις ψυχές που είναι έτοιμες για την αιώνια βασιλεία. Ο θερισμός είναι παραβολικά η σύναξη των πιστών ανθρώπων στην τελική τους φάση. **"Και θέλει συνάξει τον σίτον αυτού εις την αποθήκην"**. Ματθαίος γ:12 Στους μαθητές Του ο Κύριος έλεγε: **"Ίδου σας λέγω, υψώσατε τους οφθαλμούς σας και ιδέτε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν"**. Ιωάννης δ:35

Ο θερισμός λοιπόν είναι η σύναξη των ψυχών που είναι έτοιμες να κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία και ο Μεγάλος Σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, καλείται να τις συνάξει, διότι Αυτός σταυρώθηκε για να τις σώσει. **"Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους Αυτού μετά σάλπιγγος φωνής μεγάλης και θέλουσι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρου ουρανών έως άκρων αυτών"**. Ματθαίος κδ:31

Κάποιος άγγελος θα βγει μέσα από το ναό που είναι στον ουρανό και φανερώνει το κατοικητήριο του Θεού, και θα φωνάξει: "Στείλε το δρεπάνι σου και θέρισε, διότι ήλθε η

ώρα να θερίσεις. Ο καρπός είναι ώριμος. Ξεράθηκε ο θερισμός της γης". Μετά το διωγμό του αντιχρίστου, εκατομμύρια πιστοί θα συλλεγούν από τον Ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό για να κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία.

Ο καθήμενος λοιπόν επάνω στην νεφέλη θα βάλει το δρεπάνι Του και θα θερίσει τα χωράφια όλης της γης. Θα συνάξει δηλαδή, όλες τις ψυχές που θα υποστούν το διωγμό και τη σφαγή του αντιχρίστου, για να κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία. Στο ιθ' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, βλέπουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό να εμφανίζεται στη γη επάνω σε ένα λευκό άλογο (Αποκάλυψη ιθ:1) και οι πιστοί επάνω σε λευκά άλογα (Αποκάλυψη ιθ:14). Στο κ' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και 4 εδάφιο, βλέπουμε τις ψυχές που σφάγηκαν για τη μαρτυρία του Ιησού και για το Λόγο του Θεού. **"Και είδον θρόνους και εκάθισεν επ'**

αυτών και κρίσις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων διά την μαρτυρίαν του Ιησού και διά το Λόγο του Θεού".

Ο ΤΡΥΓΟΣ

17 Καί ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ. 18 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός, καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλη τῷ ἔχοντι τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ λέγων, Πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξύ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς. 19 καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἀμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν. 20 καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπὸ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων.

17 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον κοπτερόν. 18 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου, ἔχων ἐξουσίαν ἐπὶ τοῦ πυρός· καὶ ἐφώνησε μετὰ κραυγῆς μεγάλης πρὸς τὸν ἔχοντα τὸ δρέπανον τὸ κοπτερόν, λέγων, Πέμψον τὸ δρέπανόν σου τὸ κοπτερόν, καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς, διότι ὠρίμασαν τὰ σταφύλια αὐτῆς. 19 Καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐτρύγησε τὴν ἀμπελον τῆς γῆς, καὶ ἐρρόιψε τὰ τρυγηθέντα εἰς τὸν μέγαν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ. 20 Καὶ ἐπατήθη ὁ ληνὸς ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τοῦ ληνοῦ ἕως τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων, εἰς διάστημα χιλίων ἑξακοσίων σταδίων.

Ο πρώτος ἄγγελος ἔβαλε το δρεπάνι και θέρισε τα στάχυα που ήταν έτοιμα για θερισμό και όπως αναφέραμε ο θερισμός συμβολίζει τη συγκομιδή του καρπού των ευλογημένων ψυχών που θα κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία. Εδώ βλέπουμε έναν άλλο ἄγγελο που βγαίνει μέσα από το ναό του ουρανού, που είναι ο θρόνος του Θεού και κρατάει και αυτός ένα δρεπάνι κοφτερό. Και ένας ἄλλος ἄγγελος βγήκε από το θυσιαστήριο που είχε εξουσία στη φωτιά του

θυσιαστηρίου, που σημαίνει ότι είναι αρμόδιος να φανερώσει την οργή του Θεού. Αυτός ο άγγελος φώναξε με μια κραυγή μεγάλη στον πρώτο άγγελο που κρατούσε το κοφτερό δρεπάνι: "Στείλε το δρεπάνι σου το κοφτερό και τρύγησε τα τσαμπιά της αμπέλου της γης, διότι ωρίμασαν τα σταφύλια".

Ο τρύγος συμβολίζει την οργή του Θεού. Αφού ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα μαζέψει πρώτα όλους τους αγίους που αντιστάθηκαν στον Αντίχριστο, στη συνέχεια θα ρίξει την οργή Του επάνω στον κόσμο. Προηγείται το κήρυγμα του Ευαγγελίου και το σύναγμα των πιστών και έπεται η οργή του Θεού στους απίστους και ασεβείς ανθρώπους. Και πραγματικά ο άγγελος έβαλε το δρεπάνι του στη γη, τρύγησε το αμπέλι της γης και έριξε τα σταφύλια στο μεγάλο "ληνό του θυμού του Θεού".

Στο ιθ' κεφάλαιο της Αποκάλυψης, βλέπουμε ότι κατά την δευτέρα παρουσία την οποία περιγράφει, ο Κύριος **"πατεί τον ληνό του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος"**. Αποκάλυψη ιθ:15

Και θα πατηθεί ο ληνός "έξω της πόλεως", της πόλεως της Ιερουσαλήμ. Εκεί θα γίνει η μάχη του Αομαγεδώνος. Εκεί θα φωνάξει ο άγγελος: **"Έλθετε και συνάγεσθε εις τον δείπνον του μεγάλου Θεού, διά να φάγητε σάρκας βασιλέων, και σάρκας χιλιάρχων, και σάρκας ισχυρών, και σάρκας ίππων και των καθημένων επ' αυτών, και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων"**. Αποκάλυψη ιθ:17-18

Εκεί θα πατηθεί ο ληνός του θυμού του Θεού έξω από την πόλη Ιερουσαλήμ και θα χυθεί πολύ αίμα, που σημαίνει ότι θα σκοτωθούν εκατομμύρια άνθρωποι και το αίμα θα κυλήσει σαν ποτάμι. Τόσο πολύ αίμα θα χυθεί, που η στάθμη του θα φθάσει μέχρι τα χαλινάρια των αλόγων. Τα άλογα δηλαδή, θα κολυμπούν μέσα στο αίμα και μάλιστα σε μια απόσταση χιλίων εξακοσίων σταδίων. Το κάθε στάδιο είναι 200 μέτρα περίπου. Επομένως τα 1600 στάδια είναι 320 χιλιόμετρα.

Η ακριβής πληροφόρηση των χιλιομέτρων δίδεται για να καταλάβουν όλοι, πόσο μεγάλη θα είναι η οργή του θεού εναντίον του αντιχρίστου και των εκατομμυρίων οπαδών του, που θα έλθουν εναντίον του Ιησού Χριστού για να εμποδίσουν την παρουσία Του, όπως γράφει στο ιθ' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και από το 19 εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

1 Καὶ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ ἔχοντας πληγὰς ἑπτὰ τὰς ἐσχάτας, ὅτι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ θεοῦ. 2 Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην πυρὶ, καὶ τοὺς νικῶντας ἐκ τοῦ θηρίου καὶ ἐκ τῆς εἰκόνης αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἐστῶτας ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ θεοῦ. 3 καὶ ᾄδουσιν τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ θεοῦ καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ ἁρνίου λέγοντες, Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοὶ σου, ὁ βασιλεὺς τῶν ἐθνῶν. 4 τίς οὐ μὴ φοβηθῆ, κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου; ὅτι μόνος ὁσῖος, ὅτι πάντα τὰ ἔθνη ἤξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου, ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐφανερώθησαν.

1 ΚΑΙ εἶδον ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ, μέγα καὶ θαυμαστόν, ἀγγέλους ἑπτὰ, οἵτινες εἶχον τὰς ἑπτὰ ἐσχάτας πληγὰς, διότι ἐν αὐταῖς ἐτελέσθη ὁ θυμὸς τοῦ Θεοῦ. 2 Καὶ εἶδον ὡς θάλασσαν ὑαλίνην μεμιγμένην μὲ πῦρ· καὶ ἐκείνους οἵτινες ἐνίκησαν κατὰ τοῦ θηρίου καὶ κατὰ τῆς εἰκόνης αὐτοῦ, καὶ κατὰ τοῦ χαράγματος αὐτοῦ, καὶ κατὰ τοῦ ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, ἰσταμένους ἐπὶ τὴν θάλασσαν τὴν ὑαλίνην, ἔχοντας κιθάρας τοῦ Θεοῦ. 3 καὶ ἔψαλλον τὴν ᾠδὴν Μωϋσέως τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν ᾠδὴν τοῦ Ἄρνιου, λέγοντες, Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, Κύριε Θεὲ Παντοκράτωρ· δίκαιαι καὶ ἀληθιναὶ αἱ ὁδοὶ σου, βασιλεῦ τῶν ἀγίων. 4 Τίς δὲν θέλει σὲ φοβηθῆ, Κύριε, καὶ δοξάσει τὸ ὄνομά σου; διότι εἶσαι μόνος ὁσῖος· διότι πάντα τὰ ἔθνη θέλουσιν ἔλθει καὶ προσκυνήσει ἐνώπιόν σου· διότι αἱ κρίσεις σου ἐφανερώθησαν.

Ο Ιωάννης βλέπει ἄλλη ὄραση, ἓνα σημεῖο στον ουρανό μεγάλο και θαυμαστό. Βλέπει ἑπτὰ ἀγγέλους, οἱ οποίοι εἶχαν τις ἑπτὰ ἐσχάτες πληγές για να εκτελέσουν την ὀργή του Θεοῦ. Αυτές οἱ πληγές εἶναι οἱ τελευταίες που θα ἐπέλθουν ἐπάνω στη γη, διότι με αυτές θα γίνουν ολοκληρωτικές καταστροφές της θάλασσας, των πηγῶν των υδάτων, της υγείας των ἀνθρώπων, των

κλιματολογικών συνθηκών και όλων των πόλεων όλων των εθνών με ένα μεγάλο σεισμό που θα καταστρέψει όλες τις πόλεις της γης.

Στον Δανιήλ ο Θεός είπε: **"Ίδού, εγώ θέλω σε κάμει να γνωρίσης τί θέλει συμβή εν τοις εσχάτοις της οργής, διότι εν τω ωρισμένω καιρώ θέλει είσθαι το τέλος"**. Δανιήλ η:19

Την ίδια στιγμή ο Ιωάννης είδε κάτι σαν θάλασσα πεντακάθαρη σαν γυαλί ανακατεμένη με φωτιά. Αυτή η πεντακάθαρη θάλασσα, είναι ο Λόγος του Θεού που πρέπει να είναι σαν το καθαρό νερό, άχρουν, άοσμο και άγευστο. Ο Λόγος του Θεού δεν πρέπει να νοθεύεται με τίποτα. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η απόλυτη αλήθεια και δεν χρειάζεται καμία πρόσθεση, ούτε μπορεί να δεχτεί καμία αφαίρεση και διόρθωση. Το μόνο που χρειάζεται για να ενεργοποιηθεί το ύδωρ της ζωής, ο Λόγος του Θεού, είναι το πυρ του Πνεύματος του Αγίου.

Επάνω σ' αυτή τη θάλασσα του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, είδε ο Ιωάννης αυτούς που νίκησαν τον αντίχριστο, τον οποίο ονομάζει θηρίο και δεν δέχθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα του, ούτε να βάλουν το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο. Αυτοί οι νικητές κρατούσαν στα χέρια τους κιθάρες του Θεού και έψελναν την ωδή του Μωϋσή και την ωδή του Αρνίου, του Ιησού Χριστού. Την κιθάρα κανείς δεν την παίρνει την ώρα που εργάζεται, ή την ώρα που μάχεται στη μάχη. Την παίρνει, όταν τελειώσει την εργασία του και όταν τελειώσει τη μάχη νικηφόρα.

Αυτοί οι νικητές θα ψέλνουν την ωδή του Μωϋσή, όπως αναφέρεται, όταν ο λαός Ισραήλ λυτρώθηκε από την Αίγυπτο, στο κεφάλαιο ιε' της Εξόδου και λα' του Δευτερονομίου. Επίσης την ωδή του αρνίου, του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη μετά την αρπαγή της εκκλησίας, στο κεφάλαιο ε' και εδάφια 8-10.

Θα ψέλνουν λοιπόν και θα λένε: "Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου Κύριε, Θεέ Παντοκράτωρ, δίκαιες και αληθινές οι οδοί σου βασιλιά των αγίων. Ποιός δεν θα σε φοβηθή Κύριε και ποιός δεν θα δοξάσει το όνομά Σου, διότι είσαι όσιος και διότι όλα τα έθνη θα σε προσκυνήσουν, διότι φανερώθηκαν οι κρίσεις σου".

"Αυτά που είχες γράψει στο Λόγο Σου ήλθε η ώρα να εκτελεσθούν και να καταλάβουν όλοι ότι ήταν η αλήθεια".

"Και θέλει κάμψει παν γόνυ επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θέλει ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος".

ΟΙ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΕΣ

5 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἠνοίγη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ, 6 καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζῶνας χρυσαῖς. 7 καὶ ἐν ἑκ τῶν τεσσάρων ζῶων ἔδωκεν τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις ἑπτὰ φιάλας χρυσαῖς γεμούσας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 8 καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὸν ναὸν ἄχρι τελεσθῶσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων.

5 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ, ἠνοίχθη ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου ἐν τῷ οὐρανῷ. 6 Καὶ ἐξῆλθον ἐκ τοῦ ναοῦ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι, ἔχοντες τὰς ἑπτὰ πληγὰς, ἐνδεδυμένοι λινᾶ καθαρὰ καὶ λαμπρὰ, καὶ περιεζωσμένοι περὶ τὰ στήθη ζῶνας χρυσαῖς. 7 ΚΑΙ ἔν ἑκ τῶν τεσσάρων ζῶων ἔδωκεν εἰς τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους ἑπτὰ φιάλας χρυσαῖς, πλήρεις τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 8 Καὶ ἐγεμίσθη ὁ ναὸς ἀπὸ καπνοῦ ἐκ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐκ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ· καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο νὰ εἰσέλθῃ εἰς τὸν ναόν, ἕωσού τελειώσωσιν αἱ ἑπτὰ πληγαὶ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων.

Ο Ιωάννης εἶδε ὅτι ανοίχθηκε ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου στον οὐρανό. Ἡ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου ἦταν ὁ κινητὸς ναὸς τοῦ Θεοῦ μέσα στην ἔρημο καὶ μέσα σ' αὐτὴν φανερωνόταν ὁ Θεὸς καὶ μάλιστα στα Ἁγία των Ἁγίων. Οἱ Ἰσραηλίτες λάτρευαν τὸ Θεὸ με τὶς θυσίες καὶ τὰ θυμιάματα στὴ σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου. Στον οὐρανό φανερώνεται τώρα ὅτι ὑπάρχει ὁ ναὸς τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, που ἔχει προσωρινὸ χαρακτῆρα, ὅσο διαρκεῖ ἡ σωτηρία ψυχῶν καὶ μέχρις ὅτου συντελεσθοῦν ὅλα, περιλαμβανομένης καὶ τῆς τιμωρίας των ἀπίστων. Ἀπὸ αὐτὸν τὸ ναὸ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου, εἶδε ὁ Ιωάννης νὰ βγαίνουν ἑπτὰ ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν μαζί τους τὶς ἑπτὰ πληγές. Εἶναι οἱ πληγές που θα

καταστρέψουν ολοσχερώς όλες τις ομορφιές της γης και θα δώσουν στους ανθρώπους την πρέπουσα αντιμισθία της αμαρτίας τους.

Αυτοί οι άγγελοι ήταν ντυμένοι ενδύματα λινά, καθαρά και λαμπρά, που δείχνουν την καθαρότητα και την αγιότητα της ζωής τους. Φορούσαν ακόμη ζώνες χρυσές, που συμβολίζουν την εξουσία που έχουν πάρει από το Θεό, για να εκτελέσουν "τα έσχατα της οργής του παντοδυνάμου".

Ένα εκ των ζώων, που δεν είναι παρά ένα εκ των Σεραφείμ, που είναι στο άμεσο περιβάλλον του Θεού, έδωσε στους επτά αγγέλους επτά φιάλες, γεμάτες από το θυμό του Θεού, ο οποίος ζει εις τους αιώνες των αιώνων.

Ο Θεός είναι κακός; Οργίζεται και τιμωρεί; Δεν είναι ο Θεός αγάπη; Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δίκαιος. Δεν μπορεί να αφήσει ατιμώρητο τον αμετανόητο εγκληματία και πονηρό άνθρωπο. **"Ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων"**, λέει ο απόστολος Παύλος και "είναι φοβερόν να πέσει ο άνθρωπος εις χείρας Θεού ζώντος" αμετανόητος.

Ο Ιωάννης είδε ακόμη ότι ο ναός γέμισε από τον καπνό της παρουσίας του Θεού. Η νεφέλη της παρουσίας του Θεού φανερώθηκε από τότε που ο λαός Ισραήλ οδηγείτο στην έρημο, και την μεν ημέρα ήταν νεφέλη, τη δε νύχτα ήταν στήλη πυρός. Εξοδος ιγ' 21.

Επίσης βλέπουμε ότι, όταν ο Σολομών ετελείωσε το ναό, ήλθε η νεφέλη της παρουσίας του Θεού και τον γέμισε και κανείς δεν μπορούσε να σταθεί. Το ίδιο είδε και ο Ιωάννης. Είδε το ναό της σκηνης του μαρτυρίου να γεμίζει από αυτή τη νεφέλη, ώστε κανείς δεν μπορούσε πλέον να εισέλθει, που σημαίνει ότι ο Θεός δε δέχεται καμία προσευχή, για καμία αναβολή ή αναστολή της οργής Του. Γι' αυτό η νεφέλη εμπόδιζε όλους να εισέλθουν στο ναό και να φέρουν οποιοδήποτε θυμίαμα προσευχής, "εωσού τελειώσωσι αι επτά πληγαί των επτά αγγέλων". Ο Θεός έχει αποφασίσει να αφήσει τους αγγέλους να ρίξουν τις επτά πληγές. Τις επτά πληγές, όπως γράφει στο ιε' κεφάλαιο και 1 εδάφιο.

Οι πληγές αυτές είναι η τέλεια καταστροφή του κοσμικού συστήματος της γης μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την απόλαυσή της αμαρτίας και ανομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣ'
Η ΠΡΩΤΗ ΦΙΑΛΗ
ΕΛΚΟΣ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟ

1 Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις, Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ εἰς τὴν γῆν. 2 Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο ἔλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνῶντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.

1 Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ ναοῦ λέγουσαν πρὸς τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους, Ὑπάγετε καὶ ἐκχέετε εἰς τὴν γῆν τὰς φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ. 2 Καὶ ὑπῆγεν ὁ πρῶτος, καὶ ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ ἔγεινεν ἔλκος κακὸν καὶ πονηρὸν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς προσκυνῶντας τὴν εἰκόνα αὐτοῦ.

Ο Ιωάννης άκουσε μια φωνή μεγάλη που βγήκε μέσα από το ναό και έδινε διαταγή στους επτά αγγέλους που είχαν τις επτά φιάλες να πάνε και να τις εκχέουν επάνω στη γη, τις φιάλες του θυμού του Θεού. Η διαταγή ήλθε από τον Ιδιο το Θεό, ο οποίος είναι οργισμένος με τους ανθρώπους που δέχτηκαν να βάλουν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο και να εκτελούν όλα τα ασεβή θελήματα του αντιχρίστου και να προσκυνούν την εικόνα του και να καταδιώκουν κάθε άνθρωπο που θα αρνηθεί την συνεργασία του.

Η οργή του Θεού είναι μεγάλη. Οργή που προέρχεται από τη δικαιοσύνη Του και την Αγιότητά Του. Ο Θεός σήμερα δείχνει την αγάπη Του και καλεί κάθε άνθρωπο διά του Ιησού Χριστού, να επιστρέψει κοντά Του και να κάνει έργα άξια μετανοίας. Δυστυχώς το πνεύμα του αντιχρίστου θα κυριεύσει πολλούς, οι οποίοι θα πράττουν την αμαρτία ακορέστως. Πορνεία, φόνους, βασανισμό των πιστών, βλασφημία εναντίον του Θεού και των κατοικούντων στον ουρανό.

Αυτοί θα δεχθούν το χάραγμα του αντιχρίστου με τον κωδικό αριθμό 666, θα προσκυνήσουν την εικόνα του και θα γίνουν οπαδοί και συνεργάτες του στην καταδίωξη και τη σφαγή των πιστών ανθρώπων που θα αρνηθούν να βάλουν το

χάραγμα και να προσκυνήσουν την εικόνα του. Ο πρώτος άγγελος θα εκχέει τη φιάλη του επάνω στη γη και θα αρρωστήσουν όλοι οι άνθρωποι του αντιχρίστου με μία πολύ βαριά εξανθηματική νόσο. Όλοι θα βγάλουν στο σώμα τους ένα έλκος "κακό και πονηρό", όπως το περιγράφει η Αποκάλυψη. Κακό σημαίνει, "κακόηθες", ανίατο, όπως είναι οι κακοήθεις όγκοι και το Aids. Συγχρόνως θα είναι "πονηρό". Δηλαδή, ενώ θα φαίνεται ότι για μια στιγμή υποχωρεί, αμέσως θα εκδηλώνεται πιο έντονο. Στο 11 εδάφιο μιλάει για έλκη επώδυνα, που σημαίνει ότι θα είναι πολλά και θα προκαλούν πόνο στους ασθενείς. **"Και εβλασφήμησαν τον Θεόν του ουρανού διά τους πόνους αυτών και διά τα έλκη αυτών και δεν μετενόησαν από των έργων αυτών"**. Αποκάλυψη ιστ:11

Η εξανθηματική αυτή νόσος θα προσβάλει όλους τους ανθρώπους που θα έχουν δεχθεί το χάραγμα του θηρίου στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο και θα προσκυνούν την

εικόνα του αντιχρίστου.

Η οργή του Θεού βεβαίως θα στραφεί εναντίον του αντιχρίστου ο οποίος θα πλανήσει τους ανθρώπους και θα τους στρέψει εναντίον του Θεού και εναντίον των ανθρώπων που θα αρνηθούν να γίνουν οπαδοί του αντιχρίστου, απορρίπτοντας το χάραγμα και την εικόνα του αντιχρίστου. Το γιατί θα αρρωστήσουν μόνο αυτοί που θα έχουν το χάραγμα και θα προσκυνούν την εικόνα του αντιχρίστου, δεν μας γράφει η Αποκάλυψη ακριβώς. Η οργή του Θεού θα στραφεί εναντίον αυτών των ανθρώπων με απόλυτη δικαιοσύνη. Σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αρρώστια που λέγεται Aids, πρόσβαλε κατά κύριο λόγο τους ανθρώπους που είχαν πέσει στις σαρκικές αμαρτίες, τους ομοφιλόφυλους, πόρνους και διεστραμμένους. Από αυτούς μεταδόθηκε και σε ναρκομανείς που χρησιμοποίησαν την σύριγγά τους για τη δόση τους και αθώους ανθρώπους που χρησιμοποίησαν το αίμα τους για μετάγγιση.

Άνθρωποι χριστιανοί που ακολούθησαν το Ευαγγέλιο του Χριστού και παντρεύτηκαν τη χριστιανή σύζυγό τους και έζησαν σε ένα τίμιο γάμο, δεν υπήρξε κανένας κίνδυνος να προσβληθούν από την επάρατη αυτή νόσο. Κατά τον ίδιο τρόπο φαίνεται ότι αυτοί που θα έχουν το χάραγμα του αντιχρίστου, είτε με ακτίνες Λέιζερ, ή με μικροτσιπς, ή με οποιοδήποτε άλλο μέσον, θα βγάλουν πληγές ανίατες και επώδυνες σε όλο τους το σώμα.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΙΑΛΗ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΙΜΑ

3 Καὶ ὁ δεύτερος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ, καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν, τὰ ἐν τῇ θαλάσῃ.

3 Καὶ ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἔγεινεν αἷμα ὡς νεκροῦ· καὶ πᾶσα ψυχὴ ζωῶσα ἀπέθανεν ἐν τῇ θαλάσῃ.

Ο δεύτερος ἄγγελος ἀδίασε τη φιάλη του στη θάλασσα και είδε ο Ιωάννης ὅλη τη θάλασσα να γίνεται αἷμα σαν νεκροῦ. Το αἷμα του νεκροῦ εἶναι κομμένο και αν το βάλουμε σε ἓνα γυάλινο δοχεῖο, θα δούμε να εἶναι διαχωρισμένο σε δύο στιβάδες. Η επάνω αποτελείται ἀπὸ τον ορρό του αἵματος και το κάτω ἀπὸ τα πῆγματα των ἔμμορφων συστατικῶν.

Το αἷμα του νεκροῦ αναδίδει μια μυρωδιά σάπιου αἵματος, η οποία εἶναι απαίσια και αποκρουστική. Το χρώμα του αἵματος, ἀντὶ να εἶναι ζωηρὸ κόκκινο, ὅπως εἶναι του ζωντανῦ αἵματος, εἶναι προς το καφέ. Γενικῶς το αἷμα ὅταν τρέχει ἀπὸ το σῶμα ενός ἀνθρώπου ζωντανό προκαλεῖ ἓνα φόβο, ἐνῶ το αἷμα του νεκροῦ, προκαλεῖ ἀηδία και αποστροφή.

Η Αποκάλυψη μας φανερῶνει ὅτι τελικῶς ὅλη η θάλασσα θα γίνε αἷμα ως νεκροῦ και θα ἔχουμε την ολοκληρωτική μόλυνση της θάλασσας. Στο η' κεφάλαιο μας εἶχε ἀποκαλύψει ὅτι με τη δεύτερη σάλπιγγα θα μολυνθεῖ το ἓνα τρίτο της θάλασσας. Αὐτὴ ἦταν μια προειδοποίηση σε ὅλη την ἀνθρωπότητα για να ἔλθει στον εαυτὸ της και να μετανοήσει.

"Και ὁ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισε, και ως ὅρος καιόμενον με πυρ ἐρρίφθη εἰς τὴν θάλασσαν και το τρίτον της θαλάσσης ἐγεινεν αἷμα. Και ἀπέθανε το τρίτον των ἐμψύχων κτισμάτων των ἐν τῇ θαλάσῃ και το τρίτον των πλοίων διεφθάρη". Αποκάλυψη η:8-9

Τελικῶς ὅμως, ὅπως διαβάζουμε στο ἰσ' κεφάλαιο, ολόκληρη η θάλασσα θα γίνε αἷμα ως νεκροῦ και κάθε ζωντανή ὑπαρξη που ζεἰ στη θάλασσα, θα πεθάνει. Ὅταν το διάβαζαν αὐτὸ πριν πενήντα χρόνια, οἱ ἀνθρώποι δίσταζαν πολὺ να το

πιστέψουν. Η θάλασσα ήταν ένα χωνευτήριο που τα διέλυε όλα και τα καθάριζε όλα. Η σύστασή της είναι υπερτονικό διάλυμα χλωριούχου Νατρίου, αλατιού δηλαδή. Η άλμη αυτή είναι αντισηπτική και μπορεί να εμποδίσει τη σήψη και να διατηρήσει οργανικές ουσίες επί μακρόν. Έτσι συντηρούνται τα τυριά, ελιές, σαρδέλες κ.λ.π.

Σήμερα όμως είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε ότι η θάλασσα ήδη έχει μολυνθεί. Τα διάφορα λύματα των εργοστασίων τα οποία είναι προϊόντα επεξεργασίας διαφόρων χημικών ουσιών, ρίχνονται στη θάλασσα σε ποσότητες χιλιάδων τόνων. Προϊόντα υδραργύρου, τιτανίου και πυρηνικά απόβλητα, έχουν μολύνει τις θάλασσες.

Δυστυχώς όμως δεν είναι μόνο τα χημικά προϊόντα που έχουν μολύνει τη θάλασσα, άλλα και πολλά μικρόβια τα οποία πολλές φορές κρατούν τους ανθρώπους σε απόσταση. Μύκητες διάφοροι, σαλμονέλες ακόμη και δονάκια της χολέρας έχουν μολύνει ανθρώπους που έχουν αγνοήσει την ταμπέλα των αρχών που γράφουν. "Θάλασσα μολυσμένη".

Βεβαίως η σημερινή μόλυνση της θάλασσας, παρ' όλο που είναι πολύ μικρή, σε σχέση με αυτή που διαβάζουμε ότι θα γίνει ολόκληρη αίμα ως νεκρού, ωστόσο μας ενθαρρύνει να πιστέψουμε ότι αυτά που γράφει η αποκάλυψη, είναι απολύτως αληθινά.

Οι άνθρωποι την εποχή εκείνη θα υποφέρουν πάρα πολύ, διότι αφ' ενός μεν θα πάσχουν από την εξανθηματική νόσο που περιγράφεται στην πρώτη φιάλη με τα κακοήθη έλκη και τους πόνους και αφ' ετέρου δεν θα μπορούν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα για να γιατρέψουν τις πληγές τους. Η θάλασσα θα έχει μια απαίσια όψη καστανοκόκκινη και θα αναδίδει απαίσια μυρουδιά με εκατομμύρια ψάρια, κήτη και πουλιά ψόφια στην επιφάνειά της που θα τα εκβράζει συνεχώς στις ακτές.

Ο Κύριος ο Θεός μας, μάς προειδοποιεί για να εκφύγουμε αυτή την επταετία της μεγάλης θλίψεως. **"Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ διά να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωσι και να σταθήτε εμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου"**. Λουκάς κα:36 Αυτό θα γίνει με την αρπαγή της εκκλησίας, η οποία θα λάβει χώρα, πριν γίνουν όλα αυτά τα κακά και "οι επτά έσχατες πληγές", που θα γίνουν στα χρόνια της μεγάλης θλίψης, της επταετίας του αντιχρίστου.

Η ΤΡΙΤΗ ΦΙΑΛΗ ΤΑ ΝΕΡΑ ΑΙΜΑ

4 Καὶ ὁ τρίτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἐγένετο αἷμα. 5 καὶ ἤκουσα τοῦ ἀγγέλου τῶν ὑδάτων λέγοντος, Δίκαιος εἶ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν, ὁ ὅσιος, ὅτι ταῦτα ἐκρinas, 6 ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας πιεῖν· ἄξιόι εἰσιν. 7 καὶ ἤκουσα τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντος, Ναί, κύριε ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ἀληθινὰ καὶ δίκαια αἰ κρίσεις σου.

4 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τοὺς ποταμοὺς καὶ εἰς τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων καὶ ἔγεινεν αἷμα. 5 Καὶ ἤκουσα τὸν ἄγγελον τῶν ὑδάτων λέγοντα, Δίκαιος εἶσαι, Κύριε, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ὅσιος, διότι ἐκρinas ταῦτα· 6 ἐπειδὴ αἷμα ἁγίων καὶ προφητῶν ἐξέχεαν, καὶ αἷμα ἔδωκας εἰς αὐτοὺς νὰ πῶσι· διότι ἄξιοι εἶναι. 7 Καὶ ἤκουσα ἄλλον ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου λέγοντα, Ναί, Κύριε Θεὸς Παντοκράτωρ, ἀληθινὰ καὶ δίκαια αἰ κρίσεις σου.

Ο τρίτος ἄγγελος ἀδειασε τη φιάλη του σε όλες τις πηγές των ποσίων νερών. Έτσι ποτάμια, πηγάδια, λίμνες και όλες οι πηγές των νερών θα γίνουν αίμα. Τα νερά όλης της γης θα μολυνθούν και θα γίνουν αίμα. Οι άνθρωποι θα ανοίγουν τη βρύση για να πάρουν φρέσκο νερό να πιουν και θα είναι αίμα. Θα ανοίγουν το "ντους" για να πλυθούν και θα βγαίνει αίμα. Θα αναζητούν νερό για τη μαγειρική τους, για τις διάφορες χρήσεις τους και θα είναι αίμα. Η κατάσταση θα είναι απελπιστική και πολύ βασανιστική, αν λάβουμε υπ' υπόψη μας ότι η θάλασσα θα είναι και αυτή αίμα και όλοι οι άπιστοι άνθρωποι θα είναι γεμάτοι ελκώδεις πληγές.

Η τιμωρία θα είναι σκληρή για τον Αντίχριστο και για τους οπαδούς του, παρ' όλο που οι άνθρωποι θα χρησιμοποιούν μηχανές για την διύλιση του νερού, οι οποίες από σήμερα χρησιμοποιούνται και τελειοποιούνται. Ο ἄγγελος "των υδάτων" όμως μίλησε και είτε όπως άκουσε ο Ιωάννης: "Δίκαιος είσαι, Κύριε, Συ που υπάρχουν, και συ που πάντα υπήρχες, ο Άγιος, διότι έκανες τέτοια κρίση,

επειδή αίμα αγίων και προφητών έχυσαν και αίμα έδωσες σ' αυτούς να πιούν, διότι άξιοι είναι αυτής της τιμωρίας".

Ο Αντίχριστος και όλοι οι οπαδοί του, θα επιδοθούν με μεγάλο ζήλο να εξοντώσουν τους αγίους, οι οποίοι θα αρνηθούν να λάβουν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο με τον αριθμό 666 και δεν θα δεχθούν να προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου. Πολλοί πιστοί άνθρωποι θα σφαγούν και η καταδίωξη θα είναι απηνής εκ μέρους όλων των οργάνων του αντιχρίστου. Αυτοί θα επιδοθούν να σφάζουν συνέχεια ανθρώπους του Θεού που θα είναι αντίθετοι με τους νόμους του αντιχρίστου.

Έτσι η κοινωνία μας θα είναι ένα σφαγείο, όπως κάποτε ήταν στη Γαλλία, όταν είχε επικρατήσει η Γαλλική Επανάσταση και είχε στηθεί η λαμητόμος σε ένα θέατρο και συνεχώς έφερναν αντιφρονούντες και τους καρατομούσαν, ενώ όλοι έψαχναν να βρουν ύποπτους για να τους καταδικάσουν. Η κατάσταση επί διακυβερνήσεως του αντιχρίστου θα είναι απελπιστική, γιατί εκατομμύρια άνθρωποι θα σφαγούν και όλοι οι άνθρωποι θα ζουν κάτω από ένα καθεστώς τρομοκρατίας.

Γι' αυτό ο Θεός θα επιτρέψει να μολυνθούν τελείως τα νερά και να γίνουν αίμα, για να χορτάσουν αίμα αυτοί, που θα ψάχνουν να βρουν θύματα, πιστούς χριστιανούς για να τους σφάξουν και να σβήσουν τη δίψα τους για εκδίκηση.

Ο άγγελος θα διακηρύττει ότι "ο Θεός είναι δίκαιος που τους έδωσε αίμα να πιούν, επειδή αίμα αγίων και προφητών εξέχεαν" και θα τους κάνει αίμα το νερό, για να πίνουν και να χορτάσουν αίμα και να το σιχαθούν. Είναι άξιοι αυτής της τιμωρίας. Και άλλος άγγελος από το θυσιαστήριο θα διακηρύττει: "**Ναι Κύριε, Θεέ Παντοκράτωρ, αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις σου**".

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΙΑΛΗ

ΚΑΥΣΩΝΑΣ

8 Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι τοὺς

8 Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὸν νὰ καυματίσῃ τοὺς ἀνθρώ-

ἄνθρωπος ἐν πυρί. 9 καὶ ἔκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ τοῦ ἔχοντος τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.

πους μὲ πῦρ. 9 Καὶ ἔκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας· καὶ δὲν μετενόησαν ὥστε νὰ δώσωσι δόξαν εἰς αὐτόν.

Ο τέταρτος ἄγγελος ἀδειασε τὴν φιάλη τοῦ στον ἥλιο καὶ δόθηκε ἡ ἐξουσία στον ἥλιο νὰ καυματίσει τοὺς ἀνθρώπους με φωτιά. Εἰς προαναγγέλει ὅτι θα γίνεῖ τελικὰ μέγας καύσωνας. Εἶναι γνωστὸ σήμερα σε ὅλους, ὅτι ὁ ἥλιος ἔχει γίνεῖ πολὺ επικίνδυνος καὶ μάλιστα σε μερικὲς περιοχές, ἄνθρωποι καὶ ζῶα κινδυνεύουν νὰ τυφλωθοῦν ἀπὸ τὴν υπεριώδη ἀκτινοβολία. Στὸ Περού π.χ., ἔχει ἀναφερθεῖ ὅτι τὰ πρόβατα τυφλώνονται ἀπὸ τὴν ἠλιακὴ ἀκτινοβολία, οἱ δὲ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν γυαλιὰ με ἀπορροφητικὴτητα 100% ἀπὸ τὶς υπεριώδεις ἀκτίνες, γιὰ νὰ προφυλάξουν τὴν ὄρασή τους. Ἀναφέρονται σήμερα συχνοὶ ἐρεθισμοὶ καὶ καρκίνοι τοῦ δέρματος, καθὼς καὶ θερμοπληξίαι ἀπὸ τὴν αὐξηση τῆς θερμοκρασίας τοῦ περιβάλλοντος στους μεγάλους καύσωνες.

Εἰς τὴν Ελλάδα δοκιμάσαμε τὴν δυσάρεστη ἐκπληξη τῆς θερμοπληξίας, ὅταν εἶδαμε χιλιάδες ἀνθρώπους νὰ πεθαίνουν καὶ ἰδιαίτερος ἠλικιωμένα άτομα ποὺ εἶχαν μείνει στὴν Αθήνα, διότι δὲν ἠθέλαν νὰ ἀκολουθήσουν τὰ παιδιὰ τους στὴν ἐξοχή. Ἡ ἠλιακὴ ἀκτινοβολία ἔχει γίνεῖ επικίνδυνη στὴν ἐποχὴ μας, ἐνὼ κάποτε στα περασμένα χρόνια ἦταν πολὺ ευεργετικὴ. Αὐτὸ οφείλεται στὴν καταστροφὴ τοῦ ὄζοντος, τοῦ ενεργοῦ οξυγόνου το ὁποῖο ὑπάρχει στα ἀνώτερα στρώματα τῆς ἀτμόσφαιρας καὶ ἐμποδίζει τὴν ἠλιακὴ ἀκτινοβολία νὰ ἐπιδράσει βλαπτικὰ καὶ ἰδιαίτερος τὴν υπεριώδη ἀκτινοβολία.

Τὸ ὄζον, τὰ τελευταία χρόνια ἔχει ἀρχίσει νὰ καταστρέφεται ἀπὸ χημικὲς οὐσίες τὶς ὁποῖες χρησιμοποιοῦν γιὰ λόγους καταστροφῆς τῶν ἐντόμων. Ἐτσι ὁ ψεκασμὸς τῶν δένδρων με ἐντομοκτόνα γιὰ νὰ προλάβουν τὸν καρπὸ ἀπὸ τὸ δάκο, τοὺς μύκητες καὶ ἄλλα ἐντομα, καθὼς ἡ χρῆση τοῦ πτητικοῦ υγροῦ ποὺ χρησιμοποιεῖται στα αἰο-κοντίσιονς καὶ πολλὲς ἄλλες οὐσίες καταστρέφουν τὸ ὄζον. Ἡδὴ ἔχει γίνεῖ ἓνα πολὺ μεγάλο ἀνοίγμα στὴν ὀμπρέλα τοῦ ὄζοντος, ἡ ὁποία συνεχῶς ἀνοίγει καὶ περισσότερο. Κάποτε ἡ ἠλιακὴ ἀκτινοβολία θα γίνεῖ πραγματικὸ πῦρ κατὰ τὴν ἐπταετία τοῦ ἀντιχριστοῦ. Τότε οἱ ἄνθρωποι θα

δοκιμάσουν τον μεγαλύτερο καύσωνα που έχουν δει ποτέ στη ζωή τους. Θα καυματισθούν "καύμα μέγα", αλλά δεν θα μετανοήσουν. Αντιθέτως θα βλασφημήσουν το όνομα του Θεού που έχει εξουσία επάνω σ' αυτές τις πληγές και θα μπορούσε να τις αποτρέψει.

Αντί δηλαδή να μετανοήσουν από την αμαρτία τους, να αποδώσουν τον καύσωνα στα άνομα έργα τους και να παύσουν να εκμεταλλεύονται και να αδικούν τους συνανθρώπους τους εκμεταλλεόμενοι την ανάγκη τους, θα στραφούν εναντίον του Θεού, που δεν έκανε κάτι για να μην καταστραφεί το όζον, το οποίο αυτοί κατέστρεψαν με τη βιομηχανική παραγωγή όλων αυτών των ουσιών που το διαλύουν. Ολοι καταλαβαίνουμε ότι οι πολλές καταστροφές που θα γίνουν, θα είναι αποτέλεσμα των άνομων έργων των ανθρώπων και των παραφυσικών εφευρέσεών τους. Η πυρηνική καταστροφή π.χ., που θα θανατώσει το ένα τρίτο των κατοίκων της γης, θα είναι έργο των ανθρώπων.

Ο Λόγος του Θεού τα έχει προφητέψει κι εμείς σήμερα ήδη γνωρίζουμε πως θα γίνει ο μεγάλος καύσωνας. Η ελπίδα των ανθρώπων θα είναι το αιρ-κοντίσιον, το οποίο όμως έχει περιορισμένη αξία, διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τόσο μεγάλο καύσωνα και από την άλλη πλευρά, η συνεχής χρήση του προκαλεί πολλές ασθένειες. Τελικά ο καύσωνας θα είναι μία από τις επτά έσχατες πληγές που θα κτυπήσουν τη γη μας και θα προέλθει από την αμαρτία και τη σκληρότητα των ανθρώπων, οι οποίοι θα μείνουν αμετανόητοι μέχρι τέλους.

ΠΕΜΠΤΗ ΦΙΑΛΗ

ΣΚΟΤΑΔΙ

10 Καὶ ὁ πέμπτος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἐγένετο ἡ βασιλεία αὐτοῦ ἔσκοτωμένη, καὶ ἔμασῶντο τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, 11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἐκ τῶν πόνων αὐτῶν καὶ

10 Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ θηρίου· καὶ ἔγεινεν ἡ βασιλεία αὐτοῦ πλήρης σκότους· καὶ ἔμασῶσιν τὰς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου· 11 καὶ ἐβλασφήμησαν τὸν Θεὸν τοῦ οὐρανοῦ διὰ τοὺς πόνους αὐτῶν καὶ διὰ τὰ ἔλκη

ἐκ τῶν ἐλκῶν αὐτῶν, καὶ οὐ	αὐτῶν, καὶ δὲν μετενόησαν ἀπὸ τῶν
μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν.	ἔργων αὐτῶν.

Ο πέμπτος ἄγγελος ἄδειασε τη φιάλη του ἐπάνω στο θρόνο του θηρίου και μάλιστα του αντιχρίστου, που του εἶχε παραχωρήσει "ο κόκκινος δράκων", μαζί με την εξουσία και τη δύναμη. Ο κόκκινος δράκων εἶναι ο Σατανάς, ο οποίος εἶχε προτείνει στον Ἰησοῦ Χριστό, "**ταῦτα πάντα θέλω σοι δώσει, εἰάν πεσῶν προσκυνήσης με**". Ματθαῖος δ:9

Ο Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἀπάντησε: "**Ὑπαγε οπίσω μου Σατανά, διότι εἶναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει**". Ματθαῖος δ:10

Ο Αντίχριστος ὅμως θα προσκυνήσει το Σατανά και θα δεχθεῖ να τον υπηρετήσει, γι' αυτό θα του δώσει την εξουσία και τη δύναμη και το θρόνο του. Ο ἀπόστολος Παῦλος γράφει στους Θεσσαλονικεῖς: "**Ὅστις θέλει ελθεῖ κατ' ἐνέργειαν του Σατανά εν πάσει σημείοις και τέρασι ψεύδους**". Β' Θεσσαλονικεῖς β:9

Ο θρόνος του θηρίου οπωσδήποτε θα εἶναι η πρωτεύουσα του κράτους, στο οποίο ο Αντίχριστος θα εἶναι ἀρχηγός και εξουσιαστής. Η γνώμη μας λοιπόν εἶναι ὅτι η πέμπτη φιάλη θα πέσει σ' αυτή την πρωτεύουσα και θα γίνει η βασιλεία του ὅλο σκοτάδι και οι ἀνθρωποι οι οποίοι θα ἔχουν τα ἔλκη, που θα εἶναι ἐπώδυνα, θα βρεθῶν μέσα στο σκοτάδι και θα βασανίζονται, ἀφού συγχρόνως θα υπάρχει φοβερός καύσωνας, το νερό που θα βγαίνει ἀπό τις βρύσες θα εἶναι αἷμα και ὅλη η θάλασσα θα εἶναι αἷμα. Επειδή οι ἀνθρωποι θα πονοῦν πολύ και θα υποφέρουν, θα μασάνε τις γλώσσες τους και ἀντί να ταπεινωθῶν και να μετανοήσουν, θα βλασφημοῦν το Θεό του ουρανού, στον Οποῖον θα ἀποδίδουν ὅλα αυτά τα κακά.

Ο Θεός ὅμως θα περίμενε οι ἀνθρωποι αυτοῖ να μετανοήσουν ἀπό τα πονηρά τους ἔργα και να ἀποδώσουν τις θλίψεις τους, τις πληγές τους και το σκοτάδι, στα εγκλήματά τους και τα πονηρά τους ἔργα. Οι ἀνθρωποι ὅμως, ἀντί να θεωρήσουν τον εαυτό τους ἔνοχο , ἢ ἀκόμη, ἀντί να θεωρήσουν ἔνοχο το Σατανά και τον Αντίχριστο αἰτία ὅλων των κακῶν, θα θεωρήσουν το Θεό αἰτία ὅλων αὐτῶν των κακῶν και θα στραφῶν ἐναντίον Του, με κατηγορίες και

βλασφημίες. Και όμως αυτή η ώρα ήταν η πιο κατάλληλη να σκεφθούν, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό και να ζητήσουν συγχώρεση και έλεος, ώστε να σταματήσουν έως εκεί "οι επτά έσχατες πληγές".

Η κρίση όμως θα συνεχισθεί και δύο ακόμη φιάλες θα εκχυθούν στη γη, φέροντας την τελική καταστροφή. Ο απόστολος Παύλος σημειώνει στους Ρωμαίους: **"Διά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν, θησαυρίζεις εις σεαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού, όστις θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά τα έργα αυτού"**. Ρωμαίους β:5-6

ΕΚΤΗ ΦΙΑΛΗ

ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

12 Και ό έκτος εξέχεεν την φιάλην αυτού επί τον ποταμόν τον μέγαν τον Εύφράτην· και εξηράνθη τó ύδωρ αυτού, ίνα έτοιμασθή ή όδός των βασιλέων των από ανατολής ήλίου. 13 Και είδον έκ του στόματος του δράκοντος και έκ του στόματος του θηρίου και έκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία άκάθαρτα ως βάρταχοι·

14 είσιν γάρ πνεύματα δαιμονίωv ποιούντα σημεία, ά έκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης, συναγαγειν αυτούς εις τον πόλεμον της ήμέρας της μεγάλης του θεου του παντοκράτορος.

15 Ίδου έρχομαι ως κλέπτης. μακάριος ό γρηγορών και τηρών τα ίμάτια αυτού, ίνα μη γυμνός

12 Και ό έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ποταμόν τον μέγαν τον Εύφράτην· και εξηράνθη τó ύδωρ αυτού, δια να έτοιμασθή ή όδός των βασιλέων των από ανατολών ήλίου. 13 Και είδον τρία άκάθαρτα πνεύματα όμοια με βαρτάχους, έξερχόμενα έκ του στόματος του δράκοντος, και έκ του στόματος του θηρίου, και έκ του στόματος του ψευδοπροφήτου· 14 διότι είναι πνεύματα δαιμόνων έκτελούντα σημεία, τά όποια έκπορεύονται προς τους βασιλείς της γής και της οικουμένης όλης, δια να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ήμέρας εκείνης της μεγάλης του Θεου του Παντοκράτορος. 15 (Ίδου, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις άγρυπνει, και φυλάττει τα ίμάτια αυτού, δια να μη

περιπατή και βλέπωσιν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.

16 καὶ συνήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἐβραῖστί Ἀρμαγεδών.

περιπατή γυμνός, καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.)

16 Καὶ συνήθροισεν αὐτοὺς εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Ἐβραῖστί Ἀρμαγεδδών.

Με τη φιάλη που θα εκχέει ο έκτος άγγελος, θα ξεραθεί ο μεγάλος ποταμός Ευφράτης και μάλιστα επισημαίνει ότι θα ξεραθεί το νερό του, για να ετοιμαστεί ένας δρόμος που θα χρησιμοποιήσουν οι βασιλείς της ανατολής, τους οποίους επονομάζει "από ανατολών ηλίου". Αυτοί είναι οι βασιλείς της Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Βιετνάμ, Καμπότζης, και όλων των λαών του "ανατέλλοντος ηλίου".

Το πώς θα ξεραθεί ο Ευφράτης ποταμός, ο οποίος ξεκινάει από την Ασία και καταλήγει στη Μέση Ανατολή περνώντας από την Τουρκία, δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Επειδή η Τουρκία συνεχώς εκμεταλλεύεται το νερό του Ευφράτη και απειλεί ότι θα κάνει εκτροπή της ροής του ποταμού, ίσως το στέγνωμα του ποταμού θα προέλθει από κάποια τέτοια ενέργεια. Συγχρόνως, ο Ιωάννης βλέπει τρία ακάθαρτα πνεύματα που μοιάζουν με βατράχια να βγαίνουν από το στόμα του δράκοντα που είναι ο Σατανάς, από το στόμα του θηρίου, που είναι ο Αντίχριστος και από το στόμα του ψευδοπροφήτη.

Αυτά τα τρία πονηρά πνεύματα, που είναι δαιμονικά, θα σταλούν σε όλους τους άρχοντες και ηγέτες των χωρών όλου του κόσμου, για να τους καλέσουν να συγκεντρωθούν στον πόλεμο που θα ετοιμάσει ο Αντίχριστος για να εμποδίσει τον Ιησού Χριστό να κατέβει στη γη. Για να πείσουν όλους αυτούς τους αρχηγούς των κρατών να έλθουν με τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, θα εκτελέσουν διάφορα υπερφυσικά σημεία. "**Σημεία και τέρατα ψεύδους**", όπως γράφει ο απόστολος Παύλος. (Β' Θεσσαλονικείς β:9).

Εντός παρενθέσεως, ο Ιωάννης τοποθετεί τη δήλωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που αναγγέλει: "**Ίδού έρχομαι ταχέως, μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού**". Αυτό το γράφει για τους πιστούς, πριν από την αρπαγή

της εκκλησίας, για να μπορέσουν να εκφύγουν "πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνουν".

Τους στρατούς αυτούς, θα τους συγκεντρώσει ο Αντίχριστος στον τόπο που λέγεται Αρμαγεδδών. Η μάχη λοιπόν του Αρμαγεδδώνος, είναι η μάχη που θα ετοιμάσει ο Αντίχριστος για να εμποδίσει τον Ιησού Χριστό να κατέβει στη γη.

Η ΕΒΔΟΜΗ ΦΙΑΛΗ

Ο ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ

17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ ναοῦ ἀπὸ τοῦ θρόνου λέγουσα, Γέγονεν. 18 καὶ ἐγένοντο ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί, καὶ σεισμός ἐγένετο μέγας οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ' οὗ ἄνθρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς τηλικούτος σεισμός οὕτω μέγας. 19 καὶ ἐγένετο ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσαν. καὶ Βαβυλῶν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον τοῦ θεοῦ δοῦναι αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 20 καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγεν, καὶ ὄρη οὐχ εὐρέθησαν. 21 καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν θεὸν ἐκ τῆς πληγῆς τῆς χαλάζης, ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ πληγὴ αὐτῆς

17 Καὶ ὁ ἕβδομος ἄγγελος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὸν ἀέρα· καὶ ἐξῆλθε φωνὴ μεγάλη ἀπὸ τοῦ ναοῦ τοῦ οὐρανοῦ, ἀπὸ τοῦ θρόνου, λέγουσα, Ἐτελέσθη. 18 Καὶ ἔγειναν φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ ἀστραπαί, καὶ ἔγεινε σεισμός μέγας, ὁποῖος δὲν ἔγεινε ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποι ὑπῆρξαν ἐπὶ τῆς γῆς, τόσον πολλὰ μέγας σεισμός. 19 Καὶ διηρέθη ἡ πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία μέρη, καὶ αἱ πόλεις τῶν ἐθνῶν ἔπεσον. Καὶ Βαβυλῶν ἡ μεγάλη ἦλθεν εἰς ἐνθύμησιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διὰ τὴν δόση εἰς αὐτὴν τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ. 20 Καὶ πᾶσα νῆσος ἔφυγε, καὶ τὰ ὄρη δὲν εὐρέθησαν. 21 Καὶ χάλαζα μεγάλη ἕως ἐνὸς ταλάντου κατέβαινε ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους· καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸν Θεὸν διὰ τὴν πληγὴν τῆς χαλάζης, διότι ἡ πληγὴ αὐτῆς ἦτο μεγάλη σφόδρα.

σφόδρα.

Με την έβδομη φιάλη που θα εκχέει ο έβδομος άγγελος στον αέρα, θα ακουσθεί μία φωνή δυνατή μέσα από το ναό του Θεού και το θρόνο του Θεού, Ετελέσθη. Η φωνή αυτή θα αναγγείλει ότι με την εβδόμη σάλπιγγα όλα θα τελειώσουν. Οι έξι έσχατες πληγές ήδη έπεσαν επάνω σε όλη τη γη. Η κρίση του Θεού θα τελειώσει με την εβδόμη σάλπιγγα. Αμέσως θα γίνουν φωνές, βροντές και αστραπές και θα επακολουθήσει ένας μεγάλος σεισμός, τόσο πολύ μεγάλος, που δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ επάνω στη γη.

Οι φωνές, οι βροντές και οι αστραπές, φανερώνουν ότι ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, αλλά είναι και "πυρ καταναλίσκον", όπως γράφει ο απόστολος Παύλος. Το ίδιο γράφει και η Αποκάλυψη και στο δ' κεφάλαιο και 5 εδάφιο: "Και εκ του θρόνου εξήρχοντο αστραπαί και βρονταί και φωναί". Με την έβδομη πληγή θα διαριχθεί η πόλη η μεγάλη, η Βαβυλώνα, σε τρία μέρη. Αυτό σημαίνει ότι ο σεισμός θα είναι πολύ μεγάλος και θα προκαλέσει ρήγματα στο έδαφος.

Συγχρόνως θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών. Πόλεις και περιοχές σεισμογενείς, οι οποίες έχουν οικοδομήσει αντισεισμικά σπίτια, κτίρια και γέφυρες, δεν θα μπορέσουν να σταθούν στον πολύ μεγάλο σεισμό που θα γίνει. Η Ιαπωνία, για παράδειγμα, που έχει παράδοση στις αντισεισμικές οικοδομές, θα υποστεί τις ίδιες συνέπειες. Η διατύπωση "αι πόλεις των εθνών έπεσον", δείχνει ότι θα πέσουν όλες οι πόλεις.

Ιδιαίτερος αναφέρεται η Βαβυλώνα η μεγάλη, που θα λάβει το ποτήρι της οργής του Θεού, διότι έχει προκαλέσει τον Θεό με τα βδελύγματά της. Ολα τα νησιά θα καταποντισθούν και τα βουνά θα εξαφανισθούν. Συγχρόνως θα πέσει χαλάζι χοντρό, μεγέθους ενός ταλάντου. Το τάλαντο είναι το νόμισμα εκείνο που αναφέρει και η Καινή Διαθήκη και είναι βάρους περίπου 150-300 σίκλους.

Μέσα σ' έναν κόσμο που θα θρηνεί τα θύματα του μεγάλου σεισμού που θα είναι χιλιάδες και θα έχει μείνει και άστεγος, θα αρχίσει μια βροχή από χαλάζι που θα κάνει τη ζωή τους πολύ απελπιστική, όταν θα τρέχουν να βρουν καταφύγιο για να μπορέσουν να προφυλαχτούν από αυτό.

Παρόλα αυτά οι άνθρωποι, αντί να μετανοήσουν από τις βδελυκτές αμαρτίες τους και τις βλασφημίες τους εναντίον του Θεού, θα σκληρυνθούν πιο πολύ και

θα στραφούν εναντίον του Θεού και θα Τον καταγγείλουν ως υπεύθυνο, ιδιαίτερος για την πληγή της χάλαζας, η οποία θα είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα ο Λόγος του Θεού γράφει ότι θα είναι η πληγή, "μεγάλη σφόδρα". Οι άνθρωποι του Αντίχριστου θα βρεθούν σε τέλεια αδυναμία να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο σεισμό που θα είναι τόσο μεγάλος, ώστε να πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών, θα καταποντισθούν τα νησιά και θα ισοπεδωθούν τα βουνά.

Οι σεισμοί βεβαίως θα θεωρηθούν σαν γεωλογικά φαινόμενα, τα οποία η επιστήμη έχει ήδη εξηγήσει. Η πτώση του χαλαζιού όμως, παρόλο που είναι γνωστός στην επιστήμη, ο μηχανισμός δημιουργίας του, θα αποδοθεί στον Ιδιο το Θεό. Αυτό φανεράνει ότι οι άνθρωποι θα πεισθούν για την ύπαρξη του Θεού, αλλά δεν θα θελήσουν να μετανοήσουν.

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ'

1 Καὶ ἦλθεν εἰς ἕκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἔχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο, δεῖξω σοὶ τὸ κρίμα τῆς πόρνῆς τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν, 2 μεθ' ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

1 ΚΑΙ ἦλθεν εἰς ἕκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἔχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησε μετ' ἐμοῦ, λέγων μοι, Ἐθέ, θέλω σοὶ δεῖξει τὴν κρίσιν τῆς πόρνῆς τῆς μεγάλης, τῆς καθημένης ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῶν πολλῶν, 2 μετὰ τῆς ὁποίας ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.

Αφού τελείωσε η κρίση του Θεού με τις επτά έσχατες πληγές (Αποκάλυψη ιε:7), ένας από τους επτά αγγέλους που είχαν μια από τις επτά φιάλες, μίλησε στον Ιωάννη και του είπε: "Ελα, θα σου δείξω την κρίση της πόρνῆς της μεγάλης, που κάθεται επάνω σε πολλά νερά και πόρνευσαν μαζί της οι βασιλιάδες

και οι εξουσιαστές της γης και μέθυσαν μαζί της όλοι οι κάτοικοι της γης από το κρασί της πορνείας της".

Η πόρνη η μεγάλη ποια είναι; Αν διευκρινίσουμε ποια είναι η πόρνη η μεγάλη, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε όλο το θρησκευτικό σύστημα του αντιχρίστου. Η πόρνη η μεγάλη που αποκαλείται παρά κάτω "Βαβυλών", είναι η θρησκεία του αντιχρίστου, την οποία θα επιβάλλει σε όλο τον κόσμο. Η θρησκεία του αντιχρίστου ονομάζεται Βαβυλών, που σημαίνει σύγχυση, διότι θα προκαλέσει σύγχυση σε όλους τους λαούς, οι οποίοι θα υποδεχθούν τον Αντίχριστο με έναν ενθουσιασμό και θα τον ακολουθήσουν με φανατισμό.

Ο ίδιος ο Αντίχριστος θα ανακηρύξει τον εαυτό του θεό και επομένως, η θρησκεία του θα έχει τον ίδιο για θεό και νέους θρησκευτικούς κανόνες. Θεός του Αντίχριστου θα είναι ο Σατανάς και η θρησκεία του η Σατανολατρεία. Σκοπός του αντιχρίστου με τη Βαβυλώνα, θα είναι να προκαλέσει αντιπερισπασμό στο Χριστό και ανατροπή των αληθειών του Ευαγγελίου. Τελευταίως κυκλοφορούν πάρα πολλά γύρω από τον Ιησού Χριστό που είναι βέβαιοι ότι είναι προσοίμια των διδασκαλιών του αντιχρίστου. Αρχίζουν με τις πονηρές εισηγήσεις: "Τελευταία αμφισβητείται ο θάνατος του Χριστού στα 33 χρόνια Του. Ο Χριστός έζησε, παντρεύτηκε, έκανε τρία παιδιά, και τέτοια πολλά τα οποία έχουν σκοπό να ανατρέψουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και να υποβιβάσουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού που είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας.

Οι διδασκαλίες του Αντίχριστου θα είναι εκ διαμέτρου αντίθετες από τις διδασκαλίες του Ευαγγελίου. Ο Αντίχριστος θα διδάσκει την πονηρία, την κακία, τον ελεύθερο έρωτα, τη Σατανολατρεία, τη διάλυση της οικογένειας και τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών.

Το ότι κάθεται "επί υδάτων πολλών", σημαίνει ότι έχει επικρατήσει ήδη επάνω σε πολλούς λαούς και θα την δεχθούν όλοι σαν θρησκεία τους νόμιμη και σωστή. Ο Αντίχριστος γνωρίζει ότι όλοι οι λαοί ζητούν να λατρεύουν ένα Θεό οπωσδήποτε, και πονηρά φερόμενος, θα τους παρουσιάσει το νέο Θεό, που ο Δανιήλ αποκαλύπτει και το όνομά του, Μαουζείμ. **"Τον δε θεόν Μαουζείμ θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού και θεόν, τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον, και με πολυτίμους λίθους, και πράγματα επιθυμητά".** Δανιήλ ια: 38

Μαζί της, λέει ο Χριστός στον Ιωάννη, πόρνευσαν οι βασιλείς της γης. Αυτό σημαίνει ότι την χρησιμοποίησαν οι βασιλείς και οι άρχοντες της γης καθώς και οι λαοί, για να εκπληρώσουν σκοπούς άνομους και αντίθετους προς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και η θρησκεία του Αντίχριστου ονομάζεται πόρνη, διότι κάποτε ήταν με το Θεό και χρησιμοποιούσε το όνομα του Ιησού Χριστού. Εφυγε όμως από τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού, και προσκολλήθηκε στις θεωρίες του Αντίχριστου. Εγκατέλειψε δηλαδή τον αρχηγό της ζωής, τον Ιησού Χριστό και αποδέχθηκε τον Αντίχριστο σαν αγαπητό της και αρχηγό της. Στην αποστασία αυτή θα παρασυρθούν και όλοι οι λαοί οι οποίοι είναι προσκολλημένοι στη θρησκεία του και έχουν αγνοήσει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου.

Η ΒΑΒΥΛΩΝΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ

3 και ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι καὶ εἶδον γυναῖκα καθήμενη ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 καὶ ἡ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφύρῳν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη χρυσῷ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς, 5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, μυστήριον, Βαβυλῶν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς. 6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. Καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα.

3 Καὶ με ἔφερεν ἐν πνεύματι εἰς ἔρημον· καὶ εἶδον γυναῖκα καθήμενη ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμον ὀνομάτων βλασφημίας, ἔχον κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα. 4 Καὶ ἡ γυνὴ ἦτο ἐνδεδυμένη πορφύραν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη με χρυσοῦν καὶ λίθους τιμίους καὶ μαργαρίτας, ἔχουσα ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς χρυσοῦν ποτήριον, γέμον βδελυγμάτων καὶ ἀκαθαρσίας τῆς πορνείας αὐτῆς· 5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ἦτο ὄνομα γεγραμμένον, Μυστήριον, Βαβυλῶν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς. 6 Καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων, καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ ἰδὼν αὐτὴν, ἐθαύμασα θαυμασμὸν μέγαν.

Τέσσερα σημεία θα προσέξουμε για τη γυναίκα την πόρνη, που λέγεται Βαβυλώνα.

1) Κάθεται επάνω στο κόκκινο θηρίο. Δηλαδή η νέα θρησκεία του αντιχρίστου, που λέγεται Βαβυλώνα (σύγχυση), θα βασισθεί επάνω στο κράτος του αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος θα στηρίξει τη θρησκεία του που θα είναι η Σατανολατρεία και η αντίθεση προς τον Ιησού Χριστό και τη διδασκαλία Του. Η εξουσία της θρησκείας του αντιχρίστου θα στηρίζεται στη δύναμη του θηρίου. Το θηρίο με τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα, όπως το περιγράφει στο ιγ' κεφάλαιο και το εξηγήσαμε, θα είναι γεμάτο από ονόματα βλασφημίας εναντίον του Θεού, του Ιησού Χριστού και όλων των αγίων και πιστών ανθρώπων.

Η προσπάθεια του αντιχρίστου θα είναι να εξουδετερώσει το Θεό, να καταργήσει τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και να προβάλει τη δική του διδασκαλία υψώνοντας το Θεό Μαουζέιμ, όπως γράφει ο Δανιήλ.

2) Η γυναίκα θα είναι ντυμένη με πολυτελέστατο ένδυμα, πορφύρα και κόκκινο και χρυσαωμένη ολόκληρη και στολισμένη με τιμίους λίθους και μαργαριτάρια και στο χέρι της θα κρατάει ένα χρυσό ποτήρι. Το ποτήρι όμως αυτό, θα είναι γεμάτο από βδελύγματα και ακαθαρσίες από την πορνεία της. Στο μέτωπό της θα γράφει: **"Μυστήριο, η Βαβυλώνα η μεγάλη, η μητέρα των πορνών και των βρωμερών πράξεων της γης"**. Την ονομάζει Βαβυλώνα, διότι αυτή είναι που θα προκαλέσει σύγχυση ανάμεσα στους ανθρώπους και δεν θα μπορέσουν οι άνθρωποι τελικά να καταλάβουν τι πρέπει να πιστεύουν και τι δεν πρέπει. Τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει. Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιος είναι ο Χριστός και ποιος είναι ο διάβολος. Το ποτήρι με τα βδελύγματα, δείχνει την υποκρισία της πολυτέλειας και της χλιδής με την οποία θα προσπαθήσει ο Αντίχριστος να συγκαλύψει όλες τις απάτες και τις κακίες του.

3) Η θρησκεία του Αντίχριστου θα καταδιώξει κάθε μάρτυρα του Ιησού Χριστού, που θα αρνηθεί να προσκυνήσει την εικόνα του αντιχρίστου και να βάλει στο δεξί του χέρι το χάραγμα με τον αριθμό 666.

Από όλο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, φαίνεται ότι ο Αντίχριστος θα χρησιμοποιήσει τη λαϊμητόμο για να θανατώνει τους πιστούς μάρτυρες του Ιησού Χριστού, που τους ονομάζει αγίους.

Ο Ιωάννης είδε τη γυναίκα να μεθάει από το αίμα των ανθρώπων που θα είναι πιστοί στον Ιησού Χριστό. Ο Ιωάννης όταν είδε τη γυναίκα αυτή, θαύμασε με μεγάλο θαυμασμό για την υποκρισία της γυναίκας αυτής και τη σκληρότητά της. Ενώ είναι ντυμένη με πολυτελέστατα ενδύματα και στολισμένη με χρυσά, μαίνεται εναντίον ανθρώπων, τους οποίους υποτίθεται ότι πρέπει να υπηρετήσει. Η θρησκεία που είναι για να παρηγορεί τον άνθρωπο, θα τον καταδιώκει και θα τον σκοτώνει. Η θρησκεία που πρέπει να είναι παράδειγμα ηθικής, την οποία διδάσκει, θα είναι γεμάτη βδελύγματα.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ

7 καὶ εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοὶ τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα· 8 τὸ θηρίον ὃ εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλέπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται.

7 Καὶ μοὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ θέλω σοὶ εἰπεῖν τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς, καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τὸ ὅποιον ἔχει τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα. 8 Τὸ θηρίον τὸ ὅποιον εἶδες, ἦτο, καὶ δὲν εἶναι, καὶ μέλλει νὰ ἀναβῆ ἐκ τῆς ἀβύσσου καὶ νὰ ὑπάγῃ εἰς ἀπώλειαν· καὶ θέλουσι θαυμάσει οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δὲν εἶναι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλέποντες τὸ θηρίον τὸ ὅποιον ἦτο, καὶ δὲν εἶναι, ἄν καὶ ἦναι.

Ο Ιωάννης, βλέποντας τη γυναίκα να κάθεται επάνω στο θηρίο με τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα, θαύμασε και ήταν σε απορία. Τότε ο άγγελος του είπε: "Γιατί θαύμασες; Εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο της γυναίκας και του θηρίου το οποίο την βαστάει. Το θηρίο που έχει επτά κεφάλια και δέκα κέρατα".

Ο άγγελος λοιπόν του εξηγεί: "Το θηρίο το οποίο είδες είναι αυτό που ήταν, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τώρα δεν είναι, το κράτος του αντιχρίστου και πρόκειται αυτό το κράτος να ανεβεί από την άβυσσο και σε επτά χρόνια να καταστραφεί και να πάει στην απώλεια".

Δηλαδή με λίγες λέξεις δίνει στον Ιωάννη να καταλάβει ότι αυτό το κράτος που θα δημιουργηθεί στις έσχατες ημέρες, θα είναι μια συνέχεια και θα μοιάζει πολύ με την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Όπως περιγράφεται στο ενύπνιο του Ναβουχοδονόσορα, η βασιλεία των εσχάτων ημερών του αντιχρίστου θα είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είναι οι κνήμες της εικόνας που ήταν από σίδηρο, ενώ το κράτος του αντιχρίστου θα είναι τα άκρα πόδια με τα δέκα δάκτυλα, τα οποία ήταν μέρος από σίδηρο και μέρος από πηλό.

Το χαρακτηριστικό αυτού του κράτους, θα είναι ότι θα το θαυμάσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και επομένως δεν έχει γραφτεί το όνομά τους στο βιβλίο της ζωής.

Αυτοί οι άνθρωποι θα πλανηθούν από τον Αντίχριστο, ο οποίος θα εκτελεί "σημεία και τέρατα ψεύδους". Θα γίνουν οπαδοί του, θα βάλουν στο δεξί τους χέρι και στο μέτωπό τους το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό 666 και θα προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου.

Ο απόστολος Παύλος στην Β' Επιστολή προς Θεσσαλονικείς το εξηγεί πολύ καθαρά: **"Όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάσι απάτη της αδικίας, μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι. Και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν".** Β' Θεσσαλονικείς β:9-12.

Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα θαυμάσουν το θηρίο, το κράτος του αντιχρίστου δηλαδή, και θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και επομένως θα προσκυνήσουν την εικόνα του και θα βάλουν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι και στο μέτωπο. Αυτό θα γίνει, διότι θα δουν το θηρίο, τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, να αναβιώνει με τα ίδια χαρακτηριστικά και την ίδια

διοργάνωση. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία η οποία ήταν πάντοτε, η οποία όμως δεν είναι τώρα σαν κράτος του αντιχρίστου, αν και είναι σαν Ρωμαϊκό κράτος.

ΤΟ ΘΗΡΙΟ

9 ὧδε ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσὶν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ' αὐτῶν. καὶ βασιλεῖς ἑπτὰ εἰσιν· 10 οἱ πέντε ἔπεσαν, ὁ εἷς ἔστιν, ὁ ἄλλος οὐπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μείναι. 11 καὶ τὸ θηρίον ὃ ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν καὶ ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐστιν, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει. 12 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὐπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου. 13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν, καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ δίδoασιν.

9 Ἐδὼ εἶναι ὁ νοῦς ὁ ἔχων σοφίαν. Αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ εἶναι ἑπτὰ ὄρη, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ' αὐτῶν. 10 Καὶ εἶναι ἑπτὰ βασιλεῖς· οἱ πέντε ἔπεσαν, καὶ ὁ εἷς εἶναι, ὁ ἄλλος δὲν ἦλθεν ἔτι, καὶ ὅταν ἔλθῃ, ὀλίγον πρέπει νὰ μείνῃ. 11 Καὶ τὸ θηρίον τὸ ὁποῖον ἦτο, καὶ δὲν εἶναι, εἶναι καὶ αὐτὸς ὁ ὄγδοος, καὶ εἶναι ἐκ τῶν ἑπτὰ, καὶ ὑπάγει εἰς ἀπώλειαν. 12 Καὶ τὰ δέκα κέρατα τὰ ὁποῖα εἶδες, εἶναι δέκα βασιλεῖς, οἵτινες βασιλείαν δὲν ἔλαβον ἔτι, ἀλλὰ μίαν ὥραν λαμβάνουσιν ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μετὰ τοῦ θηρίου. 13 Οὗτοι ἔχουσι μίαν γνώμην, καὶ θέλουσι παραδώσει εἰς τὸ θηρίον τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν ἑαυτῶν.

Οποῖος ἔχει σοφία μπορεῖ νὰ το καταλάβει. Οἱ ἐπτὰ κεφαλές εἶναι ἐπτὰ ὄρη, δηλαδή ἐπτὰ βασιλείες, ἐπάνω στις ὁποῖες κάθεται ἡ γυναίκα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ Βαβυλώνα, ἡ θρησκεία τοῦ ἀντιχρίστου. Ἀυτὰ τα ἐπτὰ ὄρη εἶναι ἐπτὰ βασιλεῖς, οἱ ὁποῖοι μετρᾶνε μέχρι σήμερα. Οἱ βασιλεῖς τῆς Ἀσσυρίας, τῆς Αἰγύπτου, τῆς Βαβυλώνας, τῆς Μηδοπερσίας, τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ρώμης καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως. Ἐπάνω σε ὅλα αὐτὰ τα κράτη καὶ τις θρησκείες τους, θα στηριχθεῖ ἡ θρησκεία τοῦ ἀντιχρίστου.

Ἀπὸ τους ἐπτὰ αὐτοὺς βασιλεῖς, οἱ πέντε, δηλαδή τῆς Ἀσσυρίας, Αἰγύπτου, Βαβυλώνας, Μηδοπερσίας καὶ Ἑλλάδος, ἔπεσαν. Ὁ ἕνας τῆς Ρωμαϊκῆς αυτοκρατορίας, ὑπάρχει ἀκόμη. Ὁ ἄλλος, τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως, δὲν ἦλθε

ακόμη και όταν έλθει, θα μείνει λίγο καιρό, επτά χρόνια και μετά θα πάει στην απώλεια. "Τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το Πνεύμα του στόματος Αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας Αυτού". Β' Θεσσαλονικείς β:8

Και το θηρίο, το οποίο ήτο, η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και δεν είναι, η Ευρωπαϊκή αυτοκρατορία, είναι και ο αυτός ο αντίχριστος ο όγδοος. Μετά τους επτά δηλαδή, θα βγει ο άνθρωπος που θα είναι ο ηγέτης που θα προέρχεται από τους επτά και θα πάει στην απώλεια.

Τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς. Δέκα ηγέτες οι οποίοι θα αναλάβουν να κυβερνήσουν και να εξουσιάσουν την Ευρώπη. Τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι πολλά, αλλά εκείνοι οι οποίοι θα βασιλέψουν και πραγματικά θα έχουν την εξουσία, θα είναι δέκα. Αυτό έχει και την εξήγησή του βεβαίως. Η Γερμανία με το Λουξεμβούργο δεν θα μπορούν να έχουν χωριστή εξουσία. Το ίδιο η Αγγλία με την Ιρλανδία και η Ελλάδα με την Κύπρο.

Αυτοί οι βασιλείς θα έχουν μία γνώμη και θα συμφωνήσουν σε όλα και θα παραδώσουν τις δυνάμεις και τις εξουσίες όλες στο θηρίο, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχηγός της, ο Αντίχριστος. Εδώ αποκαλύπτεται ότι κάποια μέρα δέκα ηγέτες, οι οποίοι θα ανήκουν στην Ευρώπη, θα παραδώσουν τα πάντα στο Ευρωπαϊκό κράτος και θα παύσουν να έχουν εθνικισμό δικό τους. Θα παραδώσουν λοιπόν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις, τις οικονομίες τους και τις εθνικές τους παρακαταθήκες στο Ευρωπαϊκό κράτος, το οποίο πλέον θα είναι ένα ενωμένο κράτος και πανίσχυρο.

Η ΠΟΡΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ

14 Οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 15 Καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα ἃ εἶδες, οὗ ἡ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ

14 Οὗτοι θέλουσι πολεμήσει μετὰ τὸ Ἄρνιον, καὶ τὸ Ἄρνιον θέλει νικήσει αὐτούς, διότι εἶναι Κύριος τῶν κυρίων καὶ Βασιλεὺς τῶν βασιλέων· καὶ ὅσοι εἶναι μετ' αὐτοῦ, εἶναι κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί. 15 Καὶ μοὶ λέγει, Τὰ ὕδατα τὰ ὅποια εἶδες, ὅπου ἡ πόρνη

ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλώσσαι. 16 καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσιν τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνὴν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρὶ· 17 ὁ γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ. 18 καὶ ἡ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἣ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλείων τῆς γῆς.

κάθηται, εἶναι λαοὶ καὶ ὄχλοι, καὶ ἔθνη καὶ γλώσσαι. 16 Καὶ τὰ δέκα κέρατα, τὰ ὅποια εἶδες ἐπὶ τὸ θηρίον, οὗτοι θέλουσι μισήσει τὴν πόρνην, καὶ θέλουσι κάμει αὐτὴν ἠρημωμένην καὶ γυμνὴν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς θέλουσι φάγει, καὶ αὐτὴν θέλουσι κατακαύσει ἐν πυρὶ· 17 διότι ὁ Θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν νὰ κάμωσι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ νὰ γείνωσι τῆς αὐτῆς γνώμης, καὶ νὰ δώσωσι τὴν βασιλείαν αὐτῶν εἰς τὸ θηρίον, ἕως οὗ ἐκτελεσθῶσιν οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ. 18 Καὶ ἡ γυνὴ τὴν ὅποιαν εἶδες, εἶναι ἡ πόλις ἡ μεγάλη ἣ ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλείων τῆς γῆς.

Αυτοὶ οἱ δέκα βασιλεῖς θα πολεμήσουν με τὸ Ἀρνίον, "τον Ἀμνό του Θεοῦ, τον αἶροντα τὰς ἀμαρτίας του κόσμου", τον Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὅμως θα τους νικήσει, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ τελικὰ ὅτι εἶναι Κύριος των κυρίων καὶ βασιλεὺς των βασιλείων καὶ επομένως εἶναι ἀνίκητος καὶ ὅσοι εἶναι μαζί Του, διότι Τον πιστεύουν καὶ Τον ἀκολουθοῦν, εἶναι αὐτοὶ που ὁ Ἰησοῦς Χριστός κάλεσε καὶ εἶναι ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοὶ στον Κύριό τους.

Ὁ ἄγγελος ἐξηγεῖ στον Ἰωάννη. Αὐτὰ τα νερά τα ὁποῖα εἶδες, ἐπάνω στα ὁποῖα ἡ πόρνη, ἡ ψεύτικη ἐκκλησία του ἀντιχριστοῦ, κάθεται καὶ κυριαρχεῖ, εἶναι λαοί, ὄχλη, ἔθνη καὶ γλώσσες. Ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ ἐκκλησίες σήμερα στρογγυλοκάθονται πάνω στους λαοὺς καὶ τους οδηγοῦν στην κοσμικότητα, στην τυπολατρεία καὶ τους ἐκμεταλλεύονται πλήρως. Οἱ δέκα βασιλεῖς λοιπόν, οἱ δέκα ἐξουσιαστές που θα ἐξουσιάζουν ὅλο τον κόσμο, θα μισήσουν τὴ θρησκεία τους καὶ θα ἀποφασίσουν με μίαν γνώμη νὰ τὴ διαλύσουν, νὰ τὴν ἐρημώσουν καὶ νὰ τὴν κατακαύσουν στη φωτιά, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει.

Ὁ Ἀντίχριστος θα ἀνεχθεῖ καὶ ἀπὸ ἀνάγκη θα δημιουργήσει θρησκεία δική του, γιὰ νὰ ἐξουδετερώσει τὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες. Στην πραγματικότητα ὁ Θεός

θα βάλει στις καρδιές αυτών των αρχηγών, να εξοντώσουν την πόρνη τη μεγάλη και να την καταστρέψουν, διότι ο Ιδιος ο Θεός την βλέπει ένα βδέλυγμα μπροστά στα μάτια Του, αφού θα είναι ψεύτικη, προσποιητή, υποκριτική και θα οδηγεί τους ανθρώπους στην αμαρτία.

Οι Λόγοι του Θεού πρέπει να εκτελεσθούν, όπως τους έχουν γράψει οι προφήτες. Περί της καταστροφής της Βαβυλώνας, όλοι οι μεγάλοι προφήτες έχουν γράψει και έχουν προφητεύσει. Τελικά, λέει ότι η γυναίκα αυτή είναι η πόλις η μεγάλη, στην οποία κατοικούν λαοί, έθνη και γλώσσες και βασιλεύει επάνω σε όλους τους βασιλείς και άρχοντες του κόσμου τούτου.

Η ΒΑΒΥΛΩΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ'

1 Μετά ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου, 3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ' αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στῆθους αὐτῆς ἐπλούτησαν.

1 Καὶ μετὰ ταῦτα εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὅστις εἶχεν ἐξουσίαν μεγάλην· καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ. 2 Καὶ ἔκραξε δυνατὰ μετὰ φωνῆς μεγάλης, λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἔγεινε κατοικητήριον δαιμόνων, καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου, καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μισητοῦ. 3 διότι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς ἔπιον πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἐπόρνευσαν μετ' αὐτῆς, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐπλούτησαν ἐκ τῆς ὑπερβολῆς τῆς ἐντροφίσεως αὐτῆς.

Ο Ιωάννης είδε έναν άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανό με μεγάλη εξουσία και από τη δόξα του φωτίσθηκε η γη και φώναξε με μεγάλη φωνή, ώστε να ακουσθεί από όλους και έλεγε: "Έπεσε, έπεσε η Βαβυλώνα, η μεγάλη Βαβυλώνα". Στο ιδ' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως βλέπουμε πάλι έναν από τους αγγέλους που θα πετάνε πάνω από τη γη και θα φωνάζουν, να φωνάζει την ίδια αγγελία: **"Έπεσεν, έπεσεν Βαβυλών, η πόλις η μεγάλη, διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη"**. Αποκάλυψη ιδ:8

Ποια είναι η Βαβυλώνα; Ποια εννοεί ο Λόγος του Θεού, Βαβυλώνα; Η Βαβυλώνα, προέρχεται από τη λέξη Βαβέλ, που σημαίνει σύγχυση και μας θυμίζει τον πύργο της Βαβέλ, όπου μετά τον κατακλυσμό οι άνθρωποι υπερηφανεύθηκαν, διότι ανακάλυψαν τις πλίνθες και την πίσσα και βάλθηκαν να κάνουν έναν πύργο που να φθάνει η κορυφή του μέχρι το Θεό. Το αποτέλεσμα ήταν να συγχύσει ο Θεός τις γλώσσες τους και να μη μπορούν να συνεχίσουν το χτίσιμο του πύργου, διότι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Γι' αυτό ο πύργος ονομάστηκε Βαβέλ, δηλαδή σύγχυση.

Η Βαβυλώνα της Αποκαλύψεως θα είναι η θρησκεία του αντιχριστού. Νέα θρησκεία, που θα προέλθει από την συνένωση όλων των θρησκευμάτων, με νέους κανόνες, νέες εντολές και νέους νόμους, αντίθετους από αυτούς που είναι γραμμένοι μέσα στην διαθήκη του Χριστού, το Ευαγγέλιο. Επειδή όλοι οι άνθρωποι θέλουν μια θρησκεία για να λατρεύουν κάτι, θα τους φτιάξει ο Αντίχριστος, τη Βαβυλώνα. Μια νέα θρησκεία με μοντέρνους κανόνες και εύκολα περάσματα.

Θα μπορούν στη θρησκεία αυτή να παντρεύονται οι άνδρες μεταξύ τους και οι γυναίκες μεταξύ τους, τα αδέρφια μεταξύ τους και ο άνδρας και η γυναίκα να έχουν περισσότερους συζύγους από ένα. Και άλλα τέτοια θα νομοθετήσει ο Αντίχριστος με σκοπό, να εξουδετερώσει το Ευαγγέλιο και να υποτιμήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Κάποια ημέρα όμως αυτή η θρησκεία θα πέσει και θα καταστραφεί και ο άγγελος του Κυρίου θα αναγγείλει το μεγάλο αυτό γεγονός. Θα ερημωθεί και θα γίνει κατοικητήριο δαιμόνων και πνευμάτων ακαθάρτων και κάθε ακάθαρτου όρνου, όπως ακριβώς γίνεται ένας πύργος όταν πέσει και ερημωθεί και γίνει ακατοίκητος.

Όταν θα πέσει η θρησκεία του αντιχρίστου, όλοι αυτοί που έχουν τις δικές τους σατανικές και βρώμικες θεωρίες, θα τις παρουσιάσουν στους ανθρώπους για να τους πλανήσουν και να τους ρίξουν τελικά στη σατανολατρεία. Επεσε η Βαβυλώνα, διότι από τον οίνο του θυμού της πορνείας της ήπιαν όλα τα έθνη. Λέει "πορνεία", διότι δεν ανήκει πραγματικά στο Θεό, τον οποίο θα δέχεται τυπικώς, αλλά θα αρνείται τις εντολές Του. Ο θυμός της θα εκδηλωθεί με το διωγμό των πραγματικών αγίων και πιστών ανθρώπων, που θα αρνηθούν να δεχθούν τον Αντίχριστο. Με τη θρησκεία αυτή του αντιχρίστου, τη Βαβυλώνα, θα πορνεύσουν οι βασιλείς της γης, οι οποίοι θα την χρησιμοποιήσουν για τους πολιτικούς τους σκοπούς. Οι έμποροι της γης, επίσης θα πορνεύσουν μαζί της, διότι θα πλουτίσουν από το εμπόριο που θα κάνουν μαζί της.

ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ

4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, Ἐξέλθατε, ὁ λαός μου, ἐξ αὐτῆς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε· 5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν· 7 ὅσα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστηνιασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω· 8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἤξουσιν αἱ

4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν, Ἐξέλθετε ἐξ αὐτῆς, ὁ λαός μου, διὰ νὰ μὴ συγκοινωνήσητε εἰς τὰς ἁμαρτίας αὐτῆς, καὶ νὰ μὴ λάβητε ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς· 5 διότι αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς ἐφθασαν ἕως τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐνεθυμήθη ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6 Ἀπόδοτε εἰς αὐτὴν, ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν εἰς ἐσᾶς, καὶ διπλασιάσατε εἰς αὐτὴν διπλάσια κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· μὲ τὸ ποτήριον μὲ τὸ ὁποῖον ἐκέρασε, διπλάσιον κεράσατε εἰς αὐτὴν. 7 Ὅσον ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ κατετρόφησε, τόσον βασανισμὸν καὶ πένθος δότε εἰς αὐταὴν· διότι λέγει ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς, Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα δὲν εἰμαι, καὶ πένθος δὲν θέλω ἰδεῖ. 8 Διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ θέλουσιν ἐλθεῖ αἱ

πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν.

πληγαὶ αὐταῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ πείνα· καὶ θέλει κατακαυθῆ ἐν πυρὶ, διότι ἰσχυρὸς εἶναι Κύριος ὁ Θεὸς ὁ κρίνων αὐτήν.

Ο Ιωάννης άκουσε άλλη φωνή από τον ουρανό που έλεγε: "Βγείτε μέσα από τη Βαβυλώνα ο λαός μου, για να μη γίνεται κοινωνοί και συμμετοχοι στις αμαρτίες της και να μη λάβετε κι εσείς τις πληγές που θα λάβει αυτή, ένεκα των αμαρτιών της. Διότι οι αμαρτίες της έφθασαν μέχρι τον ουρανό και θυμήθηκε ο Θεός τα αδικήματά της. Οι αμαρτίες της Βαβυλώνας, της θρησκείας του αντιχρίστου θα είναι φοβερές και βδελυκτές, διότι θα παρασύρει τους ανθρώπους να κάνουν αντίθετα από αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο και ό,τι είναι σύμφωνο με την ηθική λογική.

Η αμαρτία θα γίνει νόμος και "καλή" συνήθεια. Θα καταδιώξει και θα φονεύσει κάθε άνθρωπο που δε θα προσκυνάει την εικόνα του αντιχρίστου. Ο λαός του Θεού έχει την εντολή του Θεού να βγει από τη Βαβυλώνα και να την καταπολεμήσει. Οποιος μένει μέσα στη Βαβυλώνα, θα συγκοινωνήσει οπωσδήποτε με τα άνομα έργα της και θα λάβει από τις πληγές της. Οι άνθρωποι του Θεού πρέπει να πολεμήσουν εναντίον των ψευδολογιών και πλανών της Βαβυλώνας και των επιδιώξεων του αντιχρίστου. "Με το ίδιο ποτήρι που σας κέρασε, να την κεράσετε διπλάσια". "Όσο δόξασε τον εαυτό της και απόλαυσε την ανομία της, τόσο βασανισμό πρέπει να αποδώσετε σ' αυτή". Ο βασανισμός θα γίνει με την άρνηση των πιστών να δεχθούν τον Αντίχριστο και με το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι δίστομος μάχαιρα.

Η ίδια λέει ότι είναι βασίλισσα και χήρα δεν είναι, διότι θα έχει τον Αντίχριστο προστάτη και αρχηγό και ότι δεν πρόκειται να δει πένθος. Γι' αυτό μέσα σε μια μέρα θα έλθουν οι πληγές της, θάνατος, πένθος και πείνα και θα κατακαυθεί στη φωτιά. Ολοι θα εκπλαγούν για την καταστροφή της, διότι είναι ισχυρός ο Κύριος ο Θεός και θα φέρει ξαφνικά κρίση στη Βαβυλώνα.

Η αναγγελία της καταστροφής της Βαβυλώνας θα ενισχύσει τους αγίους της μεγάλης θλίψεως να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ώστε να μη βάλουν το χάραγμα στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο και να μην προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου. **"Και άλλος άγγελος ηκολούθησε λέγων, Επεσεν, έπεσε η**

Βαβυλών, η πόλις η μεγάλη, διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη". Αποκάλυψη ιδ:8

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ

9 Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ' αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ' αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στερηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, 10 ἀπὸ μακρόθεν ἔστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαὶ οὐαὶ, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, ὅτι μιᾶ ὥρᾳ ἤλθεν ἡ κρίσις σου.

9 Καὶ θέλουσι κλαύσει αὐτὴν καὶ πενθήσει δι' αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ πορνεύσαντες καὶ κατατροφήσαντες μετ' αὐτῆς, ὅταν βλέπωσι τὸν καπνὸν τῆς πυρπολήσεως αὐτῆς, 10 ἀπὸ μακρόθεν ἰστάμενοι, διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαὶ, οὐαὶ, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, Βαβυλὼν, ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά, διότι ἐν μιᾶ ὥρᾳ ἤλθεν ἡ κρίσις σου.

Αυτοὶ που θα λυπηθoύν, θα κλάψουν και θα πενήσουν για την καταστροφή της Βαβυλώνας, του θρησκευτικoῦ συστήματος του αντιχριστοῦ, θα εἶναι πρῶτα οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς. Με τον τίτλο "βασιλεῖς", εννοεῖ τους αρχηγούς και κυβερνήτες των κρατῶν, εἴτε πρόεδροι λέγονται, εἴτε καγκελάριοι, εἴτε πρωθυπουργοί. Εἶναι οἱ ἄρχοντες των εθνῶν οἱ οποίοι χρησιμοποίησαν πάντοτε τη θρησκεία για να φθάσουν στους πολιτικούς τους σκοπούς και εἶχαν με τη θρησκεία ψεύτικες αγάπες. "Ἐπόρνευσαν και κατετρόφησαν", μαζί τῆς πάντοτε. Τώρα ὁμως ἀκόμη περισσότερο θα χρησιμοποιήσουν τη θρησκεία του αντιχριστοῦ για να πετύχουν ὅλους τους σκοπούς τους για να παρασύρουν τον κόσμο να βάλει το χάραγμα με τον κωδικό αριθμό "666"(bar code), και να προσκυνήσουν την εἰκόνα του.

Τη θρησκεία ὁμως θα αποφασίσουν οἱ ἴδιοι "οἱ βασιλεῖς" του αντιχριστοῦ να την καταστρέψουν, ὅταν θα διαπιστώσουν ὅτι δεν τους χρειάζεται πλέον, αφοῦ ο Αντίχριστος θα ἔχει πετύχει τους σκοπούς του. Θα κλάψουν ὁμως, ὅταν θα δουν να πυρπολεῖται και ο καπνός ἀπὸ τον εμπρησμό τῆς να ανεβαίνει,

υποδηλώνοντας την καταστροφή της και να φανερώνει τον βασανισμό της. Δηλαδή θα πυρποληθεί και θα καεί μεθοδικά και η καταστροφή της θα είναι τέτοια, που θα λυπάται ο καθένας για την εξαφάνιση των θρησκευτικών και πολιτιστικών κατασκευασμάτων της.

Τη θρησκεία αυτή θα διαδεχθεί ο Αντίχριστος, ο οποίος θα ανακηρύξει τον εαυτό του για Θεό, όπως γράφει ο απόστολος Παύλος στην Επιστολή του Προς Β' Θεσσαλονικείς β:4 Οι βασιλείς αυτοί θα φωνάζουν "Ουαί, ουαί, ουαί". Ουαί, σημαίνει "αλίμονο". "Η πόλις η μεγάλη η Βαβυλώνα, η ισχυρή". Την λείει πόλη, διότι σ' αυτήν θα καταφύγουν όλοι αυτοί που αποστρέφονται το Χριστό και την εκκλησία Του. Θα καταφύγουν στη νέα θρησκεία, για να ικανοποιήσουν το θρησκευτικό τους συναίσθημα και συγχρόνως να μπορέσουν να ζήσουν τη ζωή τους στην αμαρτία και την αδικία, χωρίς να έχουν κανένα έλεγχο και επομένως, αίσθημα ενοχής.

Η καταστροφή της Βαβυλώνας θα γίνει σε μια ώρα. Δηλαδή ξαφνικά κατόπιν αποφάσεως του συνόλου των "βασιλέων" του Αντίχριστου. "Ούτοι θέλουσι μισησει την πόρνην και θέλουσι κάμει αυτήν ηρημωμένην και γυμνήν και τας σάρκας αυτής θέλουσι φάγει και αυτήν θέλουσι κατακαύσει εν πυρί". Αποκάλυψη ιστ:16

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ

- ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ

11 Καὶ οἱ ἔμποροι ταῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ' αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι, 12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἑλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ

11 Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσι καὶ πενθοῦσι δι' αὐτήν, διότι οὐδεὶς ἀγοράζει πλέον τὰς πραγματείας αὐτῶν· 12 πραγματείας χρυσοῦ καὶ ἀργύρου, καὶ λίθων τιμίων, καὶ μαργαριτῶν, καὶ βύσσου, καὶ πορφύρας, καὶ μετάξης, καὶ κοκκίνου· καὶ πᾶν ξύλον ἀρωματικόν, καὶ πᾶν σκεῦος ἑλεφάντινον, καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου πολυτίμου, καὶ χαλκοῦ, καὶ

σιδήρου και μαρμάρου, 13 και κιννάμωμον και ἄμωμον και θυμιάματα και μύρον και λίβανον και οἶνον και ἔλαιον και σεμίδαλιν και σῖτον και κτήνη και πρόβατα, και ἵππων και ῥεδῶν και σωματων, και ψυχᾶς ἀνθρώπων. 14 και ἡ ὥρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, και πάντα τὰ λιπαρὰ και τὰ λαμπρὰ ἀπόλετο ἀπὸ σοῦ, και οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὐρήσουσιν. 15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ' αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες και πενθοῦντες, 16 λέγοντες, Οὐαὶ οὐαὶ, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον και πορφυροῦν και κόκκινον, και κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ και λίθῳ τιμίῳ και μαργαρίτῃ,

σιδήρου, και μαρμάρου· 13 και κιννάμωμον, και θυμιάματα, και μύρον, και λίβανον, και οἶνον, και ἔλαιον, και σεμίδαλιν, και σῖτον, και κτήνη, και πρόβατα, και ἵππους, και ἀμάξας, και ἀνδράποδα, και ψυχᾶς ἀνθρώπων. 14 Και τὰ ὄπωρικά τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου ἔφυγον ἀπὸ σοῦ, και πάντα τὰ παχέα και τὰ λαμπρὰ ἔφυγον ἀπὸ σοῦ, και πλέον δὲν θέλεις εὐρεῖ αὐτά. 15 Οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ' αὐταῆς, θέλουσι σταθῆ ἀπὸ μακρόθεν διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες και πενθοῦντες, 16 και λέγοντες, Οὐαὶ, οὐαὶ, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ ἐνδεδυμένη βύσσινον και πορφυροῦν και κόκκινον, και κεχρυσωμένη μὲ χρυσὸν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας·

Μετά ἀπὸ τους βασιλεῖς που θα κλάψουν για την καταστροφή της Βαβυλώνας, θα κλάψουν οι ἔμποροι της γης, διότι, ὅπως φαίνεται, θα ἔχουν μεγάλο εμπόριο με τη θρησκεία του αντιχρίστου, τη Βαβυλώνα, με ἓνα πλῆθος εμπορευσίμων προϊόντων. Ἀπὸ τον κατάλογο των προϊόντων αὐτῶν που μας σημειώνει ο Λόγος του Θεοῦ στην Ἀποκάλυψη, καταλαβαίνουμε πόση ἔκταση θα ἔχει το εμπόριο μέσα στη θρησκεία του αντιχρίστου.

Βεβαίως και αὐτὴ ἡ Βαβυλώνα θα τα εμπορεύεται και θα κερδίζει χρήματα ἀπὸ πολλά προϊόντα, ὅπως το κιννάμωμο, τα θυμιάματα, το μύρο, το λίβανο και ἄλλα. Ἀλλα ἀπὸ αὐτά θα τα χρησιμοποιεῖ για να επενδύσει στην εμφάνισή της και στην πολυτέλειά της, ὅπως το χρυσάφι, το ἀσήμι, τους τιμίους λίθους, τους μαργαρίτες, το βύσσο, την πορφύρα, το μετάξι και ἄλλα τέτοια. Ἀλλα θα τα χρησιμοποιεῖ για την κατασκευή σεβασμάτων, ὅπως το πολύτιμο ξύλο, το

ελεφαντόδοντο, το μάρμαρο και άλλα. Τέλος για τη λειτουργία της θα χρησιμοποιεί οίνον, έλαιο, σιμιγδάλι, πρόβατα και άλλα.

Σημασία έχει ότι για τη Βαβυλώνα δεν θα υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τις ψυχές των ανθρώπων, διότι στην ουσία δεν θα κηρύττει την πίστη στο Θεό και βεβαίως πολύ περισσότερο, θα έχει απαρνηθεί τον Ιησού Χριστό σαν Σωτήρα του κόσμου, απεσταλμένο από τον ουράνιο Πατέρα. Εκείνο που θα ενδιαφέρει τη Βαβυλώνα θα είναι η εκμετάλλευση των ψυχών και το εμπόριο για την εξασφάλιση χρημάτων. Γι αυτό αναφέρει "και ανδράποδα και ψυχάς ανθρώπων".

Οι έμποροι λοιπόν, όταν θα δουν να καίγεται η Βαβυλώνα και να διαλύεται, θα κλάψουν και θα πενθήσουν και θα φωνάζουν "κρίμα και αλίμονο για τη Βαβυλώνα που ήταν ένα αριστοτεχνικό κατασκεύασμα, ντυμένη βύσσινο πορφυρό και κόκκινο ένδυμα και στολισμένη με χρυσάφι, πολύτιμα πετράδια και μαργαρίτες. Ολα αυτά σε μια ώρα καταστράφηκαν".

Το εμπόριο δείχνει τη διαφθορά της εκκλησίας. Όταν βλέπουμε εκκλησίες να εμπορεύονται το εκκλησίασμα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ακολουθούν την οδό του Βαλαάμ, που οδηγεί στις μεθοδίες του αντιχρίστου.

ΘΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

17 ὅτι μιᾶ ὥρα ἤρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν 18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες, Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; 19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαὶ οὐαὶ, ἢ πόλις ἢ μεγάλη, ἐν ἣ ἐπλούτησαν

17 διότι ἐν μιᾶ ὥρα ἤρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. Καὶ πᾶς πλοίαρχος, καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τὸ ἐπὶ τῶν πλοίων, καὶ ναῦται, καὶ ὅσοι ἐμπορεύονται διὰ τῆς θαλάσσης, ἐστάθησαν ἀπὸ μακρόθεν, 18 καὶ ἔκραζον, βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρπολήσεως αὐτῆς, λέγοντες, Ποία πόλις ἐστάθη ὁμοία μὲ τὴν πόλιν τὴν μεγάλην; 19 Καὶ ἔβαλον χῶμα ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαὶ, οὐαὶ, ἢ πόλις ἢ

πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 20 Εὐφραίνου ἐπ' αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. 21 Καὶ ἦρεν εἰς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, Οὕτως ὀρμήματι βληθήσεται Βαβυλῶν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὔρεθῆ ἔτι. 22 καὶ φωνὴ κιθαρωδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῆ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὔρεθῆ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῆ ἐν σοὶ ἔτι, 23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνη ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῆ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροὶ σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη, 24 καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὔρεθῆ καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

μεγάλη, ἐν ἣ ἐπλούτησαν ἐκ τῆς ἀφθονίας αὐτῆς πάντες οἱ ἔχοντες πλοῖα ἐν τῇ θαλάσῃ, διότι ἐν μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 20 Εὐφραίνου ἐπ' αὐτήν, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, διότι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὴν κρίσιν σας ἐναντίον αὐτῆς. 21 Καὶ ἐσήκωσεν εἰς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μυλόπετραν μεγάλην, καὶ ἔρριψε ἐν εἰς τὴν θάλασσαν, λέγων, Οὕτω μὲ ὀρμὴν θέλει ῥιφθῆ ἡ Βαβυλῶν ἡ μεγάλη πόλις, καὶ δὲν θέλει εὔρεθῆ πλέον. 22 Καὶ φωνὴ κιθαρωδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν δὲν θέλει ἀκουσθῆ πλέον ἐν σοὶ· καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης δὲν θέλει εὔρεθῆ πλέον ἐν σοὶ· καὶ φωνὴ μύλου δὲν θέλει ἀκουσθῆ πλέον ἐν σοὶ· 23 καὶ φῶς λύχνου δὲν θέλει φέγγει πλέον ἐν σοὶ· καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης δὲν θέλει ἀκουσθῆ πλέον ἐν σοὶ· διότι οἱ ἔμποροὶ σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, διότι μὲ τὴν γοητείαν σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη. 24 Καὶ ἐν αὐτῇ εὔρεθῆ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων, καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.

Εκτός ἀπὸ τους βασιλεῖς καὶ τους εμπόρους που θα κλάψουν γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Βαβυλώνας, τῆς θρησκείας που θα χρησιμοποιήσῃ ὁ Ἀντίχριστος γιὰ νὰ εκτελέσῃ τὰ σχέδιά του, θα κλάψουν οἱ πλοιοκτῆτες, οἱ εφοπλιστές καὶ ὅλοι ὅσοι ἐργάζονται στα πλοῖα, διότι θα χάσουν τὸ κέρδος καὶ θα χάσουν τὴν ευκαιρία νὰ πλουτίσουν περισσότερο.

Το "ευφραίνου ουρανέ και οι άγιοι απόστολοι και προφήται", δείχνει ακριβώς το πόσο θα χαρούν όλοι για την καταστροφή της θρησκείας του αντιχρίστου. Η θρησκεία αυτή θα καταπιέσει όλους τους ειλικρινείς πιστούς του Χριστού και θα τους καταδιώξει και θα τους σφάξει, γιατί θα αρνηθούν να βάλουν το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο και να προσκυνήσουν την εικόνα του αντιχρίστου.

Στο 24 εδάφιο το γράφει: "Και εν αυτή ευρέθη αίμα προφητών και αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης". Η καταστροφή της Βαβυλώνας θα είναι ολοκληρωτική και τελεσίδικη. Δεν θα ξαναυπάρξει πλέον ψεύτικη θρησκεία στον κόσμο αυτό. Δεν θα ξανακουστεί πλέον μέσα σ' αυτή μουσική από κιθάρες και πνευστά όργανα για να κάνουν διάφορες εκδηλώσεις και να γοητεύουν τους ανθρώπους. Δεν θα χρειασθεί πλέον κανένας τεχνίτης και κανένας προμηθευτής για να στολίζει τη Βαβυλώνα. Σκοτάδι θα πέσει μέσα, γιατί κανένα λυχνάρι δε θα φέγγει. Γάμοι δε θα γίνονται πλέον μέσα σ' αυτή και γαμπρός και νύφη δεν θα ξανακουσθεί πια.

Οι έμποροι της Βαβυλώνας ήσαν οι μεγιστάνες της γης, διότι με τη γοητεία της Βαβυλώνας πλανήθηκαν όλα τα έθνη. Η γοητεία συνίσταται εις το να χρησιμοποιούν την πολυτέλεια, τα μουσικά όργανα και τις διάφορες παραστάσεις, για να κάνει τους ανθρώπους να ξεχάσουν το Λόγο του Θεού και την αλήθεια του Ευαγγελίου και να ακολουθήσουν τις ψεύτικες διδασκαλίες που εκείνη θα παρουσιάζει. Συγχρόνως θα καταδιώκει και θα θανατώνει όλους τους πιστούς και αγίους ανθρώπους που θα μένουν πιστοί στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό θα χαρούν όλοι οι πιστοί για την καταστροφή της θρησκείας του αντιχρίστου, τη Βαβυλώνα.

Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΥΜΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ'

1 Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν
μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ
οὐρανῷ λεγόντων, Ἐλληλουϊά· ἢ

1 ΚΑΙ μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν
μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ,
λέγοντος, Ἐλληλουϊά, ἢ σωτηρία, καὶ

σωτηρία και ἡ δόξα και ἡ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν, 2 ὅτι ἀληθινὰ και δίκαια αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἣτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, και ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς. 3 και δεύτερον εἶρηκαν, Ἄλληλουϊά· και ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. 4 και ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες και τὰ τέσσαρα ζῶα, και προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ, λέγοντες, Ἀμήν, Ἄλληλουϊά. 5 Και φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα, Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δούλοι αὐτοῦ, και οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ και οἱ μεγάλοι.

ἡ δόξα, και ἡ τιμὴ, και ἡ δύναμις ἀνήκουσιν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν· 2 διότι ἀληθινὰ και δίκαια εἶναι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· διότι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, ἣτις ἔφθειρε τὴν γῆν μετὴν πορνείαν αὐτῆς, και ἐξεδίκησεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῆς τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ. 3 Και ἐκ δευτέρου εἶπον, Ἄλληλουϊά. Και ὁ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰῶνων. 4 Και ἔπεσον οἱ εικοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι, και τὰ τέσσαρα ζῶα, και προσεκύνησαν τὸν Θεὸν τὸν καθημένον ἐπὶ τοῦ θρόνου, λέγοντες, Ἀμήν· Ἄλληλουϊά. 5 Και ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θρόνου φωνὴ, λέγουσα, Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν, πάντες οἱ δούλοι αὐτοῦ, και οἱ φοβούμενοι αὐτόν, και οἱ μικροὶ και οἱ μεγάλοι.

Σ' αὐτὸ το κεφάλαιο βλέπουμε μια εκδήλωση μεγάλης χαρᾶς και δοξολογίας με φωνές μεγάλες. Ενας ὄχλος πολὺς, ὅπως μας τον περιγράφει ο Λόγος του Θεοῦ, φωνάζει με μεγάλη φωνή: "Ἄλληλουϊά". "Ἄλληλουϊά", που σημαίνει "δώστε δόξα στο Θεό". Φωνάζουν λοιπὸν με μεγάλη φωνή, "Ἄλληλουϊά" και η συνέχεια της δοξολογίας εἶναι: "Ἡ σωτηρία και η δόξα και η τιμὴ και η δύναμις ἀνήκουσιν εἰς Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν".

Επιβεβαιώνεται τελικὰ ὅτι Εκείνος που κάνει σωτηρία και επομένως Του ἀνήκει η δόξα και η τιμὴ και η δύναμη, εἶναι ο Θεὸς ο Κύριός μας, διότι θα αποδειχθεῖ ὅτι οἱ κρίσεις που κάνει, εἶναι ὅλες ἀληθινές. Διότι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, τὴν θρησκεία του Αντίχριστου που παρέσυρε στην πλάνη, στην ἀπιστία και στη διαφθορά ὅλη τὴ γῆ με τὴν πορνεία της. Με τὴν ἀποστασία της ἀπὸ το Θεὸ και τὴν καταπολέμηση της ἀλήθειας του Ευαγγελίου. Και ἀκόμη τιμώρησε ο Θεὸς τὴν πόρνην τὴν μεγάλην, διότι φόνευσε ὅλους τους δούλους του Θεοῦ, που

ομολογούσαν τον Ιησού Χριστό και αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τον Αντίχριστο.

Και πάλι ακούστηκε "Αλληλουΐα", και ο καπνός της καταστροφής της Βαβυλώνας αναβαίνει εις τους αιώνες των αιώνων, που σημαίνει ότι είναι παντοτεινή. Και οι εικοσιτέσσερις πρεσβύτεροι και τα τέσσερα ζώα έπεσαν μπροστά στο θρόνο του Θεού και προσκύνησαν και φώναξαν "Αλληλουΐα". Και από μέσα από το θρόνο του Θεού ακούστηκε μια φωνή που πρότρεπε: "Αινείτε το Θεό μας που κατανίκησε και κατέκρινε την αδικία και την ψεύτικη θρησκεία, όλοι οι δούλοι του Θεού που Τον φοβούνται, οι μικροί και οι μεγάλοι, διότι πλέον οι διώχτες, οι υβριστές, οι αρνητές, οι άπιστοι και οι διεστραμμένοι, βρήκαν το δρόμο της τιμωρίας και της καταδίκης.

6 και ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων, Ἄλληλουϊά, ὅτι ἔβασιλευσεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ παντοκράτωρ. 7 χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δάσωμεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἠτοιμάσεν ἑαυτήν· 8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάλῃται βύσσινον λαμπρὸν καθαρὸν, τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν. 9 Καὶ λέγει μοι, Γράψον· Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσιν. 10 καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι, Ὅρα μὴ· σύνδουλός σου εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ

6 Καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων, Ἄλληλουϊά, διότι ἔβασιλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ. 7 Ἄς χαίρωμεν καὶ ἄς ἀγαλλώμεθα, καὶ ἄς δάσωμεν τὴν δόξαν εἰς αὐτόν· διότι ἦλθεν ὁ γάμος τοῦ Ἀρνίου, καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ ἠτοιμάσεν ἑαυτήν. 8 Καὶ ἐδόθη εἰς αὐτὴν νὰ ἐνδυθῇ βύσσινον καθαρὸν καὶ λαμπρὸν· διότι τὸ βύσσινον εἶναι τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων. 9 Καὶ λέγει πρὸς ἐμέ, Γράψον, Μακάριοι οἱ κεκλημένοι εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ Ἀρνίου. Καὶ λέγει πρὸς ἐμέ, Οὗτοι εἶναι οἱ ἀληθινοὶ λόγοι τοῦ Θεοῦ. 10 Καὶ ἔπεσον ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ, διὰ νὰ προσκυνήσω αὐτόν· καὶ λέγει μοι, Πρόσεχε μὴ κάμης τοῦτο· ἐγὼ εἶμαι σύνδουλός σου καὶ τῶν ἀδελφῶν σου οἵτινες ἔχουσι τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ· τὸν Θεόν

προσκύνησον. ἡ γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστὶν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

προσκύνησον· διότι ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.

Και άκουσε ο Ιωάννης φωνή όχλου σαν να ήταν νερά πολλά, καταρράκτες και ποτάμια και σαν φωνή δυνατών βροντών που έλεγαν, αλληλουΐα με μεγάλη χαρά και θρίαμβο, διότι βασίλεψε ο Παντοκράτορας Θεός. Και συνέχιζαν οι φωνές: "Άς χαιρόμαστε και άς αγαλλόμαστε και άς δώσουμε τη δόξα στο Θεό και Πατέρα, διότι ήλθε η ώρα να γίνει ο γάμος του Υιού Του Ιησού Χριστού, του Αρνίου και η γυναίκα Του η εκκλησία, ετοίμασε τον εαυτό της για να λάβει μέρος σ' αυτό το γάμο.

Και στη νύμφη, την εκκλησία, δόθηκε να ντυθεί το ένδυμά της που είναι φτιαγμένο από κατάλευκο βύσσο καθαρό και λαμπρό, διότι το κατάλευκο ένδυμα από βύσσο είναι τα δικαιώματα των αγίων. Τα δικαιώματα των αγίων είναι ο αγιασμός. Οι άγιοι είναι άγιοι, διότι απέχουν από την αμαρτία και είναι ντυμένοι με το ένδυμα της αγιοσύνης που είναι τόσο λευκό όσο είναι ο βύσσος, αλλά είναι και καθαρό, διότι το κατάλευκο ένδυμα δεν ανέχεται καμία κηλίδα ή λεκέ και είναι και λαμπερό με το φως του Ιησού Χριστού.

Και μου είπε: "Μακάριοι εκείνοι που είναι καλεσμένοι στο δείπνο του γάμου του Αρνίου, του Ιησού Χριστού". Μακάριοι είναι αυτοί που είναι καλεσμένοι και θα βρεθούν στο γάμο του Υιού του βασιλέως, όπως είπε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στην παραβολή των γάμου του Υιού του μεγάλου Βασιλέως στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον στο κεφάλαιο κβ. Στην παραβολή αυτή οι καλεσμένοι την ώρα του γάμου δεν ήταν έτοιμοι να έλθουν στο μεγάλο δείπνο του γάμου του Υιού του μεγάλου βασιλέως, διότι **"απήλθε ο μεν εις τον αγρόν αυτού ο δε εις το εμπόριον αυτού"**. Ματθαίος κβ:5

Και βεβαιώνει τον Ιωάννη: "Αυτοί είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού". Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Κάποτε ο Χριστός θα ενωθεί αιώνια με όλους τους πιστούς που αποτελούν την εκκλησία Του και θα ζήσουν αιώνια μαζί σε μια ζωή γεμάτη δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω. Εκείνη τη στιγμή ο Ιωάννης συνεπαρμένος από το εξαιρετικό αυτό όραμα, έπεσε μπροστά στα πόδια του αγγέλου για να τον προσκυνήσει. Ο άγγελος του είπε: "Πρόσεχε μη κάνεις τέτοιο πράγμα, διότι κι εγώ δούλος είμαι, δεν είμαι ο Θεός. Είμαι σύνδουλος

δικός σου και των αδελφών σου που μαρτυρούν για τον Ιησού Χριστό. Το Θεό προσκύνησε, διότι η μαρτυρία του Ιησού μας λέει όλα αυτά που ακούς και βλέπεις και είναι το Πνεύμα της προφητείας”.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΛΕΥΣΗ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

11 Και είδον τὸν οὐρανὸν ἠνεωγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ. 12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλόξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός, 13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ. 14 καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ’ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρὸν. 15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη, καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾶ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.

11 Και είδον τὸν οὐρανὸν ἀνεωγμένον, καὶ ἰδοὺ, ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἐκαλεῖτο Πιστὸς καὶ Ἀληθινός, καὶ κρίνει καὶ πολεμεῖ ἐν δικαιοσύνῃ. 12 Οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἦσαν ὡς φλόξ πυρός, καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ διαδήματα πολλά· καὶ εἶχεν ὄνομα γεγραμμένον, τὸ ὅποιον οὐδεὶς γνωρίζει εἰμὴ αὐτός· 13 Καὶ ἦτο ἐνδεδυμένος ἱμάτιον βεβαμμένον μὲ αἵμα· καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, Ὁ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. 14 Καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθουν αὐτὸν ἐφ’ ἵππων λευκῶν, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καὶ καθαρὸν. 15 Καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐξέρχεται ῥομφαία κοπτερά, διὰ νὰ κτυπᾷ μὲ αὐτὴν τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς θέλει “ποιμάνει αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾶ” καὶ αὐτὸς πατεῖ τὸν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ καὶ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ Παντοκράτορος. 16 Καὶ ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ἔχει γεγραμμένον τὸ ὄνομα, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ.

Στην περίπτωση αυτή που διαβάζουμε, ο Λόγος του Θεού περιγράφει τη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού μετά πάντων των αγίων και αγγέλων εν ταις νεφέλαις. Ο Ιωάννης βλέπει να ανοίγει ο ουρανός και να κατεβαίνει ένα λευκό άλογο και επάνω στο άλογο να κάθεται ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ονομάζεται πιστός και αληθινός και έρχεται πλέον όχι ως ταπεινός διδάσκαλος, αλλά ως κριτής που πολεμάει με δικαιοσύνη. Τα μάτια Του ήταν σαν φλόγα πυρός και επάνω στο κεφάλι Του διαδήματα πολλά και είχε όνομα γραμμένο που κανείς δεν γνωρίζει παρά μόνο ο Ιδιος. Και ήταν ντυμένος με ένα ένδυμα βαμμένο με αίμα και το όνομά Του καλείται ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Ιδιος που παρουσιάζεται στο στ' κεφάλαιο και από το ένα Εδάφιο. **"Ἐξήλθε νικῶν καὶ διὰ να νικήσει"**. Ενώ στο στ' κεφάλαιο αγωνίζεται να διαδόσει το Λόγο του Θεού και να αντιμετώπισει τους εχθρούς της αληθινής πίστεως, στο κεφάλαιο αυτό το ιθ', βλέπουμε να έρχεται θριαμβευτικά. Είναι η δεύτερα παρουσία που μας αναφέρουν οι Ευαγγελιστές, Ματθαίος κδ', Μάρκος ιγ' και Λουκάς κα' κεφάλαιο.

Οι ευαγγελιστές περιγράφουν ότι έρχεται "εν νεφέλαις" και η Αποκάλυψη αναφέρει τα λευκά άλογα. Ο Ιησούς Χριστός θα φοράει αιώνια ιμάτιο βαμμένο με αίμα, διότι Αυτός σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έχυσε το αίμα Του, για να σωθούν όλα τα πλήθη των αγίων που Τον ακολουθούν. Ο Ησαΐας το περιγράφει στο ξγ' κεφάλαιο: **"Τις οὗτος, ο ερχόμενος εξ Εδώμ, με ιμάτια ερυθρά εκ Βοσόρρας; Οὗτος ο ένδοξος εις την στολήν αυτού, ο περιπατών εν τη μεγαλειότητι της δυνάμεως αυτού; Εγώ, ο λαλών δικαιοσύνη, ο ισχυρός εις το σώζειν. Διατί ερυθρά η στολή σου και τα ιμάτιά σου όμοια ανθρωπου πατούντος εν ληνώ;"** Ησαΐας ξγ:1,2

Τα στρατεύματα που ακολουθούν, είναι όλοι οι πιστοί που αναφέρονται στο γάμο του Αρνίου με τη γυναίκα Του που έχει ενδυθεί "βύσσινο καθαρό και λαμπρό". Όλοι οι πιστοί ντυμένοι με βύσσινο καθαρό, λευκό και λαμπρό, επάνω σε λευκά άλογα ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, ενώ στη γη θα βασιλεύει ο Αντίχριστος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με την παρουσία Του και με τη ρομφαία του στόματός Του. Θα πατάξει τον Αντίχριστο και θα επιβάλλει στον κόσμο την τάξη, "εν ράβδω σιδηρά". Θα εκτελέσει την οργή του Θεού με δικαιοσύνη και θα βασιλεύσει πλέον, διότι και επάνω στο ιμάτιό Του είναι γραμμένο, "Βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των Κυρίων".

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΑΧΗ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ

17 Καὶ εἶδον ἓνα ἄγγελον ἐστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλη λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι, Δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ μέγα τοῦ θεοῦ, 18 ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ' αὐτῶν καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ. 20 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ' αὐτοῦ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνούντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός τῆς καιομένης ἐν θείῳ. 21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξεληθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν

17 Καὶ εἶδον ἓνα ἄγγελον ἰστάμενον ἐν τῷ ἡλίῳ καὶ ἔκραξε μετὰ φωνῆς μεγάλης, λέγων πρὸς πάντα τὰ ὄρνεα τὰ πετώμενα εἰς τὸ μεσουράνημα, Ἔλθετε, καὶ συνάγεσθε εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ μεγάλου Θεοῦ, 18 διὰ νὰ φάγητε σάρκας βασιλέων, καὶ σάρκας χιλιάρχων, καὶ σάρκας ἰσχυρῶν, καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ' αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων καὶ δούλων, καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων. 19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα, διὰ νὰ κάμωσι πόλεμον μετὰ τὸν καθημενον ἐπὶ τοῦ ἵππου, καὶ μετὰ τὸ στρατεῦμα αὐτοῦ. 20 Καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον, καὶ μετὰ τούτου ὁ ψευδοπροφήτης ὅστις ἔκαμε τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, μετὰ τὰ ὅποια ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου, καὶ τοὺς προσκυνούντας τὴν εἰκόνα αὐτοῦ· ζῶντες ἐρρίφθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός τὴν καιομένην μετὰ τὸ θεῖον. 21 Καὶ οἱ λοιποὶ ἐφονεύθησαν μετὰ τὴν ῥομφαίαν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τὴν ἐξερχομένην ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

Ο Ιωάννης βλέπει έναν ἄγγελο να στέκεται στον ἥλιο και να φωνάζει με μεγάλη φωνή, στα ὄρνια. Ελάτε να φάτε σάρκες βασιλέων, χιλιάρχων, ισχυρῶν, αλόγων με τους αναβάτες τους και σάρκες ὄλων, ελευθέρων και δούλων, μικρῶν και μεγάλων.

Η αιτία, που ο ἄγγελος φωνάζει τα σαρκοφάγα αὐτά πτηνά να συγκεντρωθούν για να φάνε σάρκες, είναι διότι ο Αντίχριστος μαζί με τους βασιλεῖς της γης θα συγκεντρώσουν τα στρατεύματά τους μαζί με ὅλα τα πολεμικά μέσα που θα διαθέτουν, για να κάνουν πόλεμο εναντίον του ερχόμενου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θα προσπαθήσουν να εμποδίσουν τον Ἰησοῦ Χριστό να κατεβεί ἐπάνω στη γη με ὄλο το πλήθος των αγίων και των αγγέλων. Βεβαίως ο Ἰησοῦς Χριστός και ὄλοι οι ἅγιοι και οι ἄγγελοι δεν σκοτώνονται με πολεμικά μέσα, διότι ἔχουν σώμα ἀφθαρτο και ἀθάνατο.

Ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης που θα κάνει τα σημεῖα και τέρατα ψεύδους με τα οποία θα πλανήσει τους ανθρώπους, οι οποίοι θα λάβουν το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί χέρι ἢ στο μέτωπο και θα προσκυνήσουν την εικόνα του, θα ριχτούν και οι δύο στη λίμνη του πυρός που καίει με θειάφι. Αὐτή είναι η αἰώνια κόλαση, στην οποία θα ακολουθήσουν ὄλοι οι οπαδοί τους.

Οι ἄλλοι ἄνθρωποι που θα αποτελέσουν το στρατό του αντιχρίστου, θα φονευθούν ὄλοι με τη ρομφαία που βγαίνει ἀπό το στόμα του ἐνδόξου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Και τότε τα αρπακτικά ὄρνια θα χορτασθούν ἀπό τις σάρκες ὄλων αὐτῶν που θα σκοτωθούν στη μάχη αὐτή του Αρμαγεδώνας.

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΔΕΜΕΝΟΣ 1.000 ΕΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ'

1 Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἄλυσιν μεγάλην

1 ΚΑΙ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ὅστις εἶχε τὸ κλειδίον τῆς ἀβύσσου, καὶ ἄλυσιν μεγάλην ἐν τῇ

ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 2 καὶ ἐκράτη-
 σεν τὸν δράκοντα, ὁ ὄφεις ὁ ἀρχαῖος,
 ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς,
 καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη, 3 καὶ
 ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ
 ἐκλείσεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω
 αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ ἕτι τὰ ἔθνη
 ἄχρι τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ
 ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν
 χρόνον.

χειρὶ αὐτοῦ. 2 Καὶ ἐπίασε τὸν
 δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὅστις
 εἶναι Διάβολος καὶ Σατανᾶς· καὶ
 ἔδεσεν αὐτὸν χίλια ἔτη. 3 Καὶ ἐξόριψεν
 αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ ἐκλείσεν
 αὐτὸν, καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ,
 διὰ νὰ μὴ πλανήσῃ τὰ ἔθνη πλέον,
 ἕως οὗ πληρωθῶσι τὰ χίλια ἔτη· καὶ
 μετὰ ταῦτα πρέπει νὰ λυθῆ ὀλίγον
 καιρὸν.

Ο Σατανάς θα δεθεῖ και θα κλειδωθεί στην άβυσσο χίλια χρόνια. Ο Λόγος για τον οποίο θα κλειστεί ο Διάβολος στην άβυσσο, είναι για να μη μπορεί να πλανήσει τους ανθρώπους επι χίλια χρόνια, οπότε δε θα υπάρχει ούτε πόλεμος, ούτε ταραχές, ούτε ληστείες, ούτε γενικώς εγκλήματα κάθε μορφής. Με αυτό τον τρόπο θα φανερωθεῖ ὅτι ο Σατανάς είναι εκείνος που πλανάει τον κόσμο και τον ρίχνει στην αμαρτία, στο ἐγκλημα και την ἀρνηση του Χριστοῦ. Δηλαδή η αμαρτία γενικώς και ὅλες οι βιαιότητες και κακίες που βλέπουμε στον κόσμο, οφείλονται σε πλάνη του Σατανά.

Ο Θεός θα αποδείξει με αὐτὸν τον τρόπο ὅτι ο Σατανάς είναι ο κύριος αἰτιος ὅλων των κακῶν που οι ἄνθρωποι ακολουθοῦν και πράττουν. Ο Σατανάς είναι ο κόκκινος δράκοντας, ὅπως περιγράφεται στο ιγ' κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και θα δώσει στον Αντίχριστο τη δύναμή του, το θρόνο του και εξουσία μεγάλη. (Αποκάλυψη ιγ:2). Επίσης ονομάζεται, "ὁ ὄφεις ὁ ἀρχαῖος", διότι μεταχειρίσθηκε το φίδι για να εξαπατήσει την Εὐά και τον Αδάμ και το κατόρθωσε. Ονομάζεται και Διάβολος, διότι διαβάλλει, συκοφαντεῖ. Είναι "ὁ κατηγορὸς των ἀδελφῶν ἡμῶν, ὁ κατηγορῶν αὐτοὺς ἐνώπιον του Θεοῦ ἡμῶν ἡμέραν και νύκτα" (Αποκάλυψη ια:10). Λέγεται και Σατανάς και πονηρός, διότι είναι πραγματικὰ πονηρός.

Για να κλεισθεῖ ὁ δράκοντας και Σατανάς στη Αβυσσο, δε θα χρειασθοῦν στρατιές ἀγγέλων για να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν εκεί. Μόνο ἕνας ἀγγελος θα κατεβεί ἀπὸ τον ουρανό με μια αλυσίδα και μ' αὐτή θα δέσει τον Διάβολο και ἀφοῦ ξεκλειδώσει την άβυσσο με το κλειδί που κρατᾶει, θα τον

ρίζει μέσα δεμένο και εκεί θα μείνει και θα κλειδωθεί για χίλια χρόνια. Βλέπουμε πόσο εύκολα θα συλληφθεί ο Σατανάς από έναν άγγελο. Σαν να πρόκειται για κάποιο σκυλάκι που κάποιος παίρνει μια αλυσίδα και το δένει για να μην ενοχλεί κανέναν. Μετά όμως από χίλια χρόνια θα λυθεί πάλι για να αποδειχθεί ότι φταίει μεν ο διάβολος που πλανάει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στην αμαρτία, στο έγκλημα και στην απιστία, αλλά φταίει και ο άνθρωπος, ο οποίος δέχεται την πλάνη του Σατανά.

Μας εξηγεί ο απόστολος Παύλος πώς ο Αντίχριστος θα πλανήσει τον κόσμο: **"Όστις θέλει ελθεί κατ' ενέργειαν του Σατανά εν πάσει δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους, και εν πάση απάτη της αδικίας, μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι. Και διά τούτο θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ' ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν".** Β' Θεσσαλονικείς β:9-12

Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

4 Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ' αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη. 5 οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 6 μακάριος καὶ ἅγιος ὁ ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων

4 Καὶ εἶδον θρόνους· καὶ ἐκάθισαν ἐπ' αὐτῶν, καὶ κρίσις ἐδόθη εἰς αὐτούς· καὶ εἶδον τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ Ἰησοῦ, καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ οἵτινες δὲν προσεκύνησαν τὸ θηρίον, οὔτε τὴν εἰκόνα αὐτοῦ· καὶ δὲν ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ τὰ χίλια ἔτη. 5 Οἱ δὲ λοιποὶ τῶν νεκρῶν δὲν ἀνέζησαν ἕωσοῦ πληρωθῶσι τὰ χίλια ἔτη· αὕτη εἶναι ἡ ἀνάστασις ἡ πρώτη. 6 Μακάριος καὶ ἅγιος ὅστις ἔχει μέρος εἰς τὴν πρώτην ἀνάστασιν·

<p>ὁ δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ' ἔσονται ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν μετ' αὐτοῦ τὰ χίλια ἔτη.</p>	<p>ἐπὶ τούτων ὁ θάνατος ὁ δεύτερος δὲν ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλὰ θέλουσιν εἶσθαι ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ θέλουσι βασιλεύσει μετ' αὐτοῦ χίλια ἔτη.</p>
---	--

Αφού δεθεί ο Σατανάς, σ' αυτό το διάστημα θα βασιλεύσει επάνω στη γη ο Ιησούς Χριστός με όλους τους αγίους όλων των αιώνων. Συγχρόνως θα υπάρχουν και όλοι αυτοί που θα επιζήσουν και θα κατοικούν τη γη, χωρίς να αποτελούν μέλη της εκκλησίας του Χριστού, που θα έχουν σώματα άφθαρτα και αθάνατα. Αυτοί θα έχουν θνητά σώματα, τα οποία όμως θα ζουν εκατοντάδες χρόνια και παντού θα υπάρχει ειρήνη, αφού ο διάβολος θα είναι δεμένος.

Γράφει ο Ησαΐας: "Και ο λύκος θέλει συγκατοικεί μετά του αρνίου, και η λεοπάρδαλις θέλει αναπαύεσθαι μετά του εριφίου και ο μόσχος και ο σκύμνος και τα σιτευτά ομού, και μικρόν παιδίον θέλει οδηγεῖ αυτά. Και η δάμαλις και η άρκτος θέλουσι συμβόσκεισθαι, τα τέκνα αυτών θέλουσιν αναπαύεσθαι ομού, και ο λέων θέλει τρώγει άχυρον καθώς ο βους. Και θηλάζον παιδίον θέλει παίζει εις την τρύπαν της ασπίδος, και το απογεγαλακτισμένον παιδίον θέλει βάλλει την χείρα αυτου εις την φωλεάν του βασιλίσκου. Δεν θέλουσι κακοποιεί, ουδέ φθειρει εν όλω τω αγίω μου όρει, διότι η γη θέλει εἶσθαι πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα σκεπάζουσι την θάλασσαν" (Ησαΐας ια:6-9). Ο Ησαΐας προφητεύει μια κατάσταση επάνω στη γη, όπου θα υπάρχει γενική συμφιλίωση. Ο λύκος με το αρνί, η λεοπάρδαλη με το ερίφιο, η δάμαλη με την αρκούδα και τα παιδάκια στις φωλιές των φαρμακερών φιδιών και δεν θα υπάρχει κανένας κίνδυνος.

Αυτή η κατάσταση θα υπάρχει στην επίγεια χιλιετή βασιλεία που θα ιδρύσει ο Ιησούς Χριστός, όταν θα κάνει την παρουσία Του επάνω στη γη με πλήθος αγγέλων, όπως γράφει στο κε' κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκεί θα στηθούν οι θρόνοι που υποσχέθηκε ο Κύριος στους αποστόλους, "θέλετε καθίσει και σεις επί δώδεκα θρόνους, κρίνοντες τας δώδεκα φυλάς του Ισραήλ". Ματθαίος ιθ:28 Εκεί θα είναι και αυτοί οι οποίοι σφάχθηκαν από τον Αντίχριστο, διότι μαρτύρησαν για τον Ιησού Χριστό και έμειναν στο Λόγο του Θεού και δεν δέχθηκαν να προσκυνήσουν το θηρίο ούτε την εικόνα του, ούτε να βάλουν το

χάραγμα στο μέτωπο ή στο δεξί τους χέρι. Θα ζήσουν με το Χριστό χίλια χρόνια με το νέο τους σώμα, ενώ όλοι οι άλλοι που δεν ακολούθησαν το Χριστό, δεν θα αναστηθούν.

Ευτυχισμένος και άγιος όποιος λάβει μέρος σ' αυτή την πρώτη ανάσταση. Πρώτη ανάσταση θα έχουν αυτοί που θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας, οι δύο προφήτες που θα τα βάλουν με τον Αντίχριστο επί τριάμιση χρόνια (Αποκάλυψη ια:3-12) και αυτοί που θα σφαγούν από τον Αντίχριστο, διότι θα αρνηθούν να προσκυνήσουν την εικόνα του και να βάλουν το χάραγμα. Αυτοί δεν θα έχουν κανένα κίνδυνο από τον αιώνιο θάνατο, το δεύτερο θάνατο που είναι ταυτισμένος με τη λίμνη του πυρός (Αποκάλυψη κ:14).

Αυτοί, στη χιλιετή βασιλεία, θα είναι βασιλείς και ιερείς του Θεού και του Χριστού. Σ' αυτούς που κέρδισαν εργαζόμενοι τα τάλαντα, ο Κύριος τους είπε: "Εύγε αγαθέ δούλε, επειδή εις το ελάχιστον εφάνης πιστός, έχε εξουσίαν επάνω δέκα πόλεων". (Λουκάς ιθ:17). Στον δεύτερο δούλο είπε: "**Και συ γενού εξουσιαστής επάνω πέντε πόλεων**". Λουκάς ιθ:19 Αυτή η επαγγελία δεν βρίσκει πουθενά αλλού την εφαρμογή της, παρά μόνο στη χιλιετή βασιλεία.

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΠΑΛΙ

7 Καί όταν τελεσθῆ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, 8 καί ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γῶγ καὶ Μαγῶγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἡγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς· 10 καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτούς

7 Καί όταν πληρωθῶσι τὰ χίλια ἔτη, θέλει λυθῆ ὁ Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ. 8 Καὶ θέλει ἐξέλθει διὰ νὰ πλανήσῃ τὰ ἔθνη τὰ εἰς τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, τὸν Γῶγ καὶ τὸν Μαγῶγ, διὰ νὰ συνάξῃ αὐτοὺς εἰς πόλεμον, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμὸς εἶναι ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 9 Καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ περιεκύκλωσαν τὸ στρατόπεδον τῶν ἁγίων, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἡγαπημένην καὶ κατέβη πῦρ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ κατέφαγεν αὐτούς. 10 Καὶ ὁ Διάβολος ὁ πλανῶν αὐτούς

ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός καὶ τοῦ θεοῦ, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθῶσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ἐρρίφθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός καὶ τοῦ θεοῦ, ὅπου εἶναι τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης· καὶ θέλουσι βασανισθῆναι ἡμέραν καὶ νύκτα, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ο Σατανάς θα μείνει φυλακισμένος 1.000 χρόνια και στον κόσμο όλο επάνω στη γη θα επικρατεί ειρήνη και ομόνοια, αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτός ήταν που παρακινούσε τους ανθρώπους σε μίση, κακίες, πολέμους και αλληλοσφαγές. Μετά χίλια χρόνια θα λυθεί πάλι ο Σατανάς από τη φυλακή του και θα πλανήσει όλα τα έθνη που βρίσκονται στα τέσσερα σημεία της γης, Βορρά, Νότο, Ανατολή και Δύση. Θα παρασύρει λοιπόν όλο τον κόσμο σε πόλεμο εναντίον του Χριστού και των αγίων που θα έχουν κέντρο τους την Ιερουσαλήμ. Θα αρχίσει από τον Γωγ και το Μαγώγ και θα συγκεντρώσει τόσο στρατό, "ως η άμμος της θαλάσσης".

Ο Γωγ και ο Μαγώγ αναφέρεται στον Ιεζεκιήλ στο 1η' κεφάλαιο, 2 εδάφιο, μαζί με τον Ρως και είναι λαοί της Ανατολής. Ο Σατανάς λοιπόν θα τους παρασύρει να ξεσηκωθούν εναντίον του Χριστού, ο οποίος θα βασιλεύει στη γη μαζί με όλους τους πιστούς, "εν ράβδω σιδηρά", με κέντρο την Ιερουσαλήμ. Ετσι θα αποδειχθεί ότι φταίει, όχι μόνο ο Σατανάς για όλα τα κακά τα οποία συμβαίνουν, αλλά και οι άνθρωποι που τον υπακούουν, πλανώνται και παρασύρονται να ακολουθήσουν και να κάνουν τις πιο απονενομημένες πράξεις. Μια τέτοια πράξη είναι να πάει ο άνθρωπος εναντίον του Χριστού με την πλανημένη αισιοδοξία ότι θα μπορέσει να Τον εξουδετερώσει.

Θα περικυκλώσουν λοιπόν το στρατόπεδο των αγίων και την πόλη Ιερουσαλήμ με εκατομμύρια στρατό και σύγχρονα όπλα με την πεποίθηση ότι θα νικήσουν και θα εξοντώσουν το Χριστό και όλους τους αγίους. Δυστυχώς όμως γι αυτούς, η πλάνη τους θα αποδειχθεί πραγματική καταστροφή. Θα κατέβει φωτιά από τον ουρανό και θα τους κατακεραυνώσει και δεν θα προλάβουν να μεταχειρισθούν τις δυνάμεις και να εκμεταλλευτούν το μεγάλο αριθμό των στρατευμάτων τους. Θα αποδειχθεί για τελευταία φορά ότι ο Χριστός δε νικιέται, διότι είναι παντοδύναμος και ότι ο Σατανάς πλανάει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πλανιέται.

Στη συνέχεια θα συλληφθεί ο διάβολος, που πλανάει τους ανθρώπους και τους πλάνησε και αυτή τη φορά που οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να δουν πόσο ωραία ζούσαν, όσο έλειπε από τη ζωή τους. Θα ριχτεί στη λίμνη του πυρός που είναι η αιώνια κόλαση, εκεί που ήδη θα έχει ριχτεί το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης και θα βασανίζονται νύχτα και ημέρα αιωνίως.

Η ΚΡΙΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΘΡΟΝΟ

11 Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ' αὐτόν, οὐδ' ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὐρέθη αὐτοῖς. 12 καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἐστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοιχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοιχθη, ὃ ἐστὶν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 13 καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκρούς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἔδωκαν τοὺς νεκρούς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 14 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός. 15 καὶ εἶ τις οὐχ εὐρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

11 ΚΑΙ εἶδον θρόνον λευκὸν μέγαν, καὶ τὸν καθήμενον ἐπ' αὐτοῦ, ἀπὸ προσώπου τοῦ ὁποῦ ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός· καὶ δὲν εὐρέθη τόπος δι' αὐτά· 12 καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς μικρούς καὶ μεγάλους, ἵσταμένους ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὰ βιβλία ἠνοιχθησαν· καὶ βιβλίον ἄλλο ἠνοιχθη, τὸ ὁποῖον εἶναι τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 13 Καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς ἐν αὐτῇ νεκρούς, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἔδωκαν τοὺς ἐν αὐτοῖς νεκρούς· καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 14 Καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ἄδης ἐρρίφθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός· οὗτος εἶναι ὁ δεύτερος θάνατος. 15 Καὶ ὅστις δὲν εὐρέθη γεγραμμένος ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς, ἐρρίφθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

Ο λευκός θρόνος είναι χαρακτηριστικό του Θρόνου του Θεού που θα καθήσει πλέον για να κρίνει "ζώντας και νεκρούς". Ο Θεός παρουσιάζεται τώρα ως φοβερός κριτής, ως "πυρ καταναλίσκον", μπροστά από το πρόσωπο του οποίου θα φύγει η γη και ο ουρανός και δεν θα βρεθεί τόπος δι' αυτά.

Αυτή η έκφραση φανερώνει ότι ο Θεός είναι αποφασισμένος να κάνει κρίση και δικαιοσύνη στον κόσμο όλο. Μέχρι τώρα ήταν ο Θεός του ελέους και καλούσε όλους τους ανθρώπους να πιστέψουν στον "Υιό Του το μονογενή", να μετανοήσουν και να σωθούν. Πολλές φορές μακροθύμησε και πολλές φορές δεν επέτρεψε οι πληγές να πέσουν επάνω στους ανθρώπους, για να τους δώσει την ευκαιρία να μετανοήσουν. Η Αγία Γραφή σημειώνει: **"... και εβλασφήμησαν το όνομα του Θεού του έχοντος την εξουσίαν επί τας πληγάς ταύτας και δεν μετενόησαν, ώστε να δώσωσι δόξαν εις αυτόν"**. Αποκάλυψη ιστ:9

Μπροστά στο λευκό θρόνο θα παρασταθούν μικροί και μεγάλοι για να κριθούν κατά τα έργα τους. Η στιγμή θα είναι φοβερή όσο ποτέ άλλοτε. Αφού και σ' ένα απλό πταισματοδικείο ο άνθρωπος αισθάνεται πολύ άσχημα, πόσο μάλλον μπροστά στο λευκό θρόνο της κρίσεως, όταν μάλιστα γνωρίζει πόσο ένοχος είναι και συγχρόνως αμετανόητος.

Ο Θεός θα ανοίξει τα βιβλία τα οποία γράφουν τα έργα του κάθε ανθρώπου, για να κριθεί ο καθένας σύμφωνα με τα έργα του. Συγχρόνως θα ανοιχθεί το Βιβλίο της ζωής μέσα στο οποίο είναι γραμμένοι αυτοί που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και μετανόησαν και ακολούθησαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτοί έχουν ήδη ζωή αιώνιο. Γι αυτό ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε στους εβδομήκοντα, όταν ενθουσιασμένοι επέτρεψαν από την αποστολή τους: **"Πλην εις τούτο μη χαίρετε, ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον, ότι τα ονόματά σας εγράφησαν εν τοις ουρανοίς"**. Λουκάς ι:20

Η ανάσταση θα είναι γενική για όλους τους νεκρούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Θα αναστηθούν αυτοί που πνίγηκαν σε ναυάγια και αυτοί που σκοτώθηκαν σε πολέμους, αυτοί που κήκαν σε πυρκαγιές. Ο Θεός τα υλικά στοιχεία του σώματός τους θα τα συνθέσει πάλι στο ίδιο σώμα που είχαν και η ψυχή θα επανέλθει μέσα σ' αυτά, όπως αναφέρει στον Ιεζεκιήλ λζ'.

Εκεί μπροστά στο θρόνο θα γίνει δίκαια κρίση και θα λειτουργήσει πλέον η λίμνη του πυρός μέσα στην οποία θα ριχτεί και ο θάνατος και ο άδης και κάθε ένας που δε βρέθηκε γραμμένος στο Βιβλίο της Ζωής. Αυτός θα είναι ο δεύτερος

θάνατος. Ο αιώνιος αποχωρισμός του ανθρώπου από τον αιώνιο Δημιουργό και Πλάστη του, ενώ ο πρώτος θάνατος είναι ο αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα του.

ΝΕΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ'

1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.

1 ΚΑΙ εἶδον οὐρανὸν νέον καὶ γῆν νέαν· διότι ὁ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ παρῆλθε· καὶ ἡ θάλασσα δὲν ὑπάρχει πλέον.

Ο Ιωάννης βλέπει και προαναγγέλλει νέον ουρανόν και νέα γη. Ο Θεός διά του προφήτη Ησαΐα αναγγέλλει 760 χρόνια προ Χριστού: "Επειδή, ιδού, νέους ουρανούς κτίζω, και νέαν γην και δεν θέλει εἶσθαι μνήμη των προτέρων, ουδέ θέλουσιν ελθεῖ εἰς τον νουν". Ησαΐας ξε:17 Και συμπληρώνει στο ξεστ'κεφάλαιο και 22 εδάφιο: "Διότι ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω κάμει, θέλουσι διαμένει ενώπιόν μου, λέγει Κύριος, οὕτω θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το ὄνομά σας". Εδώ φανερώνει η Αγία Γραφή ότι η νέα γη και ο νέος ουρανός θα διαμένει αιώνια, όχι η γη, ὅπως τη ζούμε σήμερα.

Ο απόστολος Πέτρος μιλάει πιο αναλυτικά: "Θέλει δε ελθεῖ η ημέρα του Κυρίου, ως κλέπτῃς εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεῖα δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα εν αυτή ἔργα θέλουσι κατακαή. Επειδή λοιπόν πάντα ταῦτα διαλύονται, οποῖοι πρέπει να ἦσθε σεις εἰς πολίτευμα ἅγιον και ευσέβειαν, προσμένοντες και σπεύδοντες εἰς την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθ' ην οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή, και τα στοιχεῖα πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή; Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οἰς δικαιοσύνη κατοικεί". Β' Πέτρου γ:10-13

Καθαρά λοιπόν φανερώνει ο Κύριος ότι θα κάνει νέους ουρανούς και νέα γη. Αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο για το Θεό. Όπως διαβάζουμε στη Γένεση, ο Θεός "είπε και εγένετο". Στους νέους ουρανούς και στη νέα γη, ο άνθρωπος δε θα ζήσει με το σώμα που ζει στον παρόντα κόσμο, διότι **"σαρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν"** (Α' Κορινθίους ιε:50). Όλοι μας εύκολα μπορούμε να εννοήσουμε ότι με το υλικό αυτό σώμα, δε μπορούμε να μπούμε μέσα στο σύμπαν. Χρειαζόμαστε ένα νέο σώμα, όπως οι αστροναύτες, για να ζήσουν στο διάστημα, πρέπει να φορέσουν τη φόρμα του αστροναύτη.

Ο απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει: **"Ίδού, μυστήριον λέγω προς εσάς, Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μια στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι, διότι θέλει σαλπίζει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν"** (Α' Κορινθίους ιε:51-53). Το σώμα αυτό θα γίνει ένδοξο, άφθαρτο και αθάνατο για να μπορέσει να ζήσει στην αιώνια βασιλεία.

Σήμερα ο Χριστός ο Οποίος πέθανε για να σώσει τον άνθρωπο, κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να δώσει νέα καρδιά και νέο πνεύμα στον άνθρωπο για να είναι άξιος να ενδυθή το νέο σώμα και να κληρονομήσει τη νέα γη και τους νέους ουρανούς. Αυτό γίνεται διά του κηρύγματος του Ευαγγελίου και διά της κλήσεως όλων των αμαρτωλών σε μετάνοια και πίστη στον Ιησού Χριστό. Όταν ο άνθρωπος πιστέψει και μετανοήσει, τότε διά του Λόγου του Κυρίου και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος αναγεννιέται. Γίνεται νέος άνθρωπος. Αλλάζει η ζωή του και γεμίζει από τον καρπό του Αγίου Πνεύματος.

Στον προφήτη Ιεζεκιήλ ο Θεός προαναγγέλλει την αναγέννηση του ανθρώπου: **"Και θέλω δώσει εις εσάς καρδιαν νέαν, και πνεύμα νέον θέλω εμβάλλει εν υμίν, και, αποσπώντας την λιθίνην καρδιαν από της σαρκός σας, θέλω δώσει εις εσάς καρδιαν σαρκίνην. Και θέλω εμβάλλει εν υμίν το Πνεύμα μου, και σας κάμει να περιπατήτε εν τοις διατάγμασί μου, και να φυλάττητε τας κρίσεις μου, και να εκτελήτε αυτάς"**. Ιεζεκιήλ λστ:26-27

2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν 2 Καὶ ἐγὼ ὁ Ἰωάννης εἶδον τὴν πόλιν

Ἰερουσαλήμ καινήν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. **3** καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ θρόνου λεγούσης, Ἴδου ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ θεὸς μετ' αὐτῶν ἔσται, αὐτῶν θεός, **4** καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον.

τὴν ἀγίαν, τὴν νέαν Ἰερουσαλήμ, καταβαίνουσαν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην διὰ τὸν ἄνδρα αὐτῆς. **3** Καὶ ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν, Ἴδου ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ θέλει σκηνώσει μετ' αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ θέλουσιν εἶσθαι λαοὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς ὁ Θεὸς θέλει εἶσθαι μετ' αὐτῶν Θεός αὐτῶν. **4** Καὶ θέλει ἐξαλείψει ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος δὲν θέλει ὑπάρχει πλέον· οὔτε πένθος, οὔτε κραυγὴ, οὔτε πόνος δὲν θέλουσιν ὑπάρχει πλέον· διότι τὰ πρῶτα παρῆλθον.

Ο Θεός θα αναδημιουργήσει τον ουρανό και τη γη. Ο Ιωάννης βλέπει να κατεβαίνει από τον ουρανό η νέα Ιερουσαλήμ, η πόλη την οποία περιέμενε ο Αβραάμ. **"...την πόλιν την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός"** (Εβραίουσ ια:10). Μέσα σ' αυτή την πόλη ο Ιωάννης βλέπει την εκκλησία του Χριστού, **"ως νύμφην κεκοσμημένην διὰ τον ἄνδρα αὐτῆς"**, τον Ἰησοῦ Χριστό.

Μια φωνή από τον ουρανό τον βεβαίωσε ότι αυτή η κατασκήνωση των ανθρώπων ανάμεσα στους οποίους θα κατασκηνώσει ο Θεός και θα είναι αυτοί μεν λαός δικός Του και Αυτός θα είναι Θεός δικός τους, όπως τον πίστεψαν και Τον ακολούθησαν σε όλη τους τη ζωή. Σ' αυτή την ευλογημένη και αιώνια κατοικία ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Δάκρυα πόνου, θλίψεως και συμφορῶν. Αρα δε θα υπάρχουν αιτίες για να προκαλέσουν δάκρυα. Ούτε δυστηχήματα, ούτε βασανισμοί, ούτε πόνοι και πάνω απ' όλα αυτά, δεν θα υπάρχει ο θάνατος που έχει δημιουργήσει ποτάμια δάκρυα.

Ο Ιερεμίας ονομάσθηκε ο προφήτης των δακρῶν, διότι έκλαιγε συνεχώς για το κατάντημα του λαού Ισραήλ και για την μέλλουσα αιχμαλωσία του. Εγραφε ο

Ιερεμίας: "Είθε να ήτο η κεφαλή μου ύδατα και οι οφθαλμοί μου πηγή δακρύων, διά να κλαίω ημέραν και νύκτα τους πεφονευμένους της θυγατρός του λαού μου". Ιερεμίας θ:1

Ο Δαβίδ έλεγε: "Θες τα δάκρυά μου εις την φιάλην σου". Ο θάνατος, αυτό το μεγάλο θηρίο που τρώει μεγάλους και μικρούς, θα καταργηθή και δεν θα υπάρχει πια. Πένθος δεν θα υπάρχει πια. Ποιος να πενήθει και γιατί να πενήθει, όταν όλοι θα έχουν ζωή αιώνια και θα είναι ασφαλείς και ευτυχισμένοι; Κραυγή τρόμου και πόνου δεν θα ακούγεται ανάμεσα στο λαό του Θεού, διότι δεν θα υπάρχουν, πόλεμοι, σφαγές, ληστείες, βασανισμοί. Επίσης ο πόνος δεν θα υπάρχει πια, διότι δεν θα υπάρχουν σωματικές βλάβες και αρρώστιες που προκαλούν πόνο.

Ο λαός του Θεού θα είναι υγιής, χαρούμενος, ευτυχισμένος, ασφαλής, σε ένα περιβάλλον που θα απολαμβάνει όλα τα αγαθά του Θεού χωρίς να χρειάζεται πλέον σκληρό αγώνα εναντίον της απιστίας και της αμαρτίας και χωρίς να διώκεται από τους σκληρούς άθεους και ασεβείς ανθρώπους, "διότι τα πρώτα παρήλθον".

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.

5 Καί ειπεν ό καθήμενος επί τῷ θρόνῳ, Ἴδου καινὰ ποιῶ πάντα. καὶ λέγει, Γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοὶ εἰσιν. 6 καὶ εἶπέν μοι, Γέγοναν. ἐγὼ εἶμι τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῶ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 7 ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα, καὶ ἔσομαι αὐτῷ θεὸς καὶ αὐτὸς ἔσται μοι υἱός.

5 Καί ειπεν ό καθήμενος επί τοῦ θρόνου, Ἴδου, κάμνω νέα τὰ πάντα. Καὶ λέγει πρὸς ἐμέ, Γράψον· διότι οὗτοι οἱ λόγοι εἶναι ἀληθινοὶ καὶ πιστοί. 6 Καί ειπε πρὸς ἐμέ, Ἐτελέσθη· ἐγὼ εἶμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. Ἐγὼ θέλω δώσει εἰς τὸν διψῶντα ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν. 7 Ὁ νικῶν θέλει κληρονομήσει τὰ πάντα, καὶ θέλω εἶσθαι εἰς αὐτὸν Θεός, καὶ αὐτὸς θέλει εἶσθαι εἰς ἐμέ υἱός.

Ο Θεός διαβεβαιώνει όλους τους πιστούς ότι θα κάνει νέα τα πάντα. Αρχισε από την καρδιά (νέα καρδιά και νέο πνεύμα), προχώρησε στο σώμα (άφθαρτο και αθάνατο) και τελειώνει την αναδημιουργία με νέους ουρανοί και νέα γη. Στον Ιωάννη διαβεβαιώνει, γράψε: "Διότι αυτοί οι Λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί", δηλαδή θα γίνουν, διότι ο Θεός λέει αλήθεια και θα γίνουν, όπως ακριβώς τους έχει πει. Και τελειώνει με τη διαβεβαίωση: "Ετελέσθη". "Ετελέσθη", σημαίνει συντελέσθηκε, ετελείωσε. Είναι κάτι ανάλογο με εκείνο που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είπε πάνω στο σταυρό, όταν έφερνε σε πέρας το έργο της Σωτηρίας "Τετέλεσται". Δηλαδή το έργο της Σωτηρίας συντελέσθηκε. Και στο κεφάλαιο αυτό "ετελέσθη", σημαίνει ότι το σχέδιο της σωτηρίας και της αποκατάστασης των πιστών ανθρώπων, συντελέσθηκε. Ηλθε πλέον στο τέλος. Αυτό σημαίνει και η σύσταση του Κυρίου. "Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος". Από το Χριστό άρχισαν όλα και στο Χριστό θα τελειώσουν όλα. Ο Ιησούς Χριστός είναι Αυτός που ήταν "η αρχή της κτίσεως του Θεού, επειδή δι' Αυτού εκτίσθησαν τα πάντα" και επίσης Αυτός είναι που θα αποκαταστήσει τα πάντα σε μια νέα κτίση.

"Θα δώσω σε κάθε έναν που διψάει, να πιεί από την πηγή του ύδατος της ζωής δωρεάν και όποιος νικάει και μένει πιστός μέχρι τέλους, θα κληρονομήσει τα πάντα στην αιωνιότητα και θα είναι ο Θεός πατέρας του και αυτός θα είναι υιός και θυγατέρα". Αυτοί που θα κληρονομήσουν την αιώνια βασιλεία, θα είναι αυτοί που πίστεψαν στο έργο που έκανε ο Ιησούς Χριστός στο σταυρό του Γολγοθά και ακολούθησαν το Λόγο του Θεού με αυταπάρνηση και αφιέρωση.

Οι δειλοί που φοβούνται να ακολουθήσουν το Χριστό για να μην ονειδισθούν και διωχθούν, όπως και οι άπιστοι που δεν πίστεψαν στο Χριστό, θα πάνε στην αιώνια κόλαση. Το ίδιο θα πάθουν και οι βδελυκτοί, δηλαδή οι διεστραμμένοι, οι φονείς, οι πόρνοι και οι μάγοι που κοροϊδεύουν τους ανθρώπους, ισχυριζόμενοι ότι γνωρίζουν το μέλλον και οι ειδωλολάτρες που έκαναν το Θεό είδωλο άψυχο και όλοι οι ψεύτες. Όλα αυτά τα αμαρτήματα περιέχουν ψεύδος και απάτη.

ΔΕ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ,

ΑΛΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ

8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένη πυρὶ καὶ θείῳ, ὃ ἐστὶν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.

8 Οἱ δὲ δειλοὶ καὶ ἄπιστοι καὶ βδελυκτοὶ καὶ φονεῖς καὶ πόρνοι καὶ μάγοι καὶ εἰδωλολάτραι, καὶ πάντες οἱ ψεῦσται, θέλουσιν ἔχει τὴν μερίδα αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένη με πῦρ καὶ θεῖον· οὗτος εἶναι ὁ δεύτερος θάνατος.

Η λίμνη του πυρός είναι η αιώνια κόλαση, την οποία το Ευαγγέλιο αναφέρει περισσότερες φορές από τον παράδεισο. Αυτό είναι μία διαπίστωση που φανερώνει την αγάπη του Θεού, ο Οποῖος δε θέλει την απώλεια του ανθρώπου, αλλά τη σωτηρία του. Γι' αυτό επισημαίνει τον κίνδυνο της αιώνιας κόλασης. Κάποια ημέρα ο Κύριος θα χωρίσει τους ανθρώπους, όπως χωρίζει ο ποιμένας τα πρόβατα από το ερίφια. Τελικά θα πει στα ερίφια: **"Υπάγετε απ' εμού, οι κατηραμένοι εις το πυρ το αιώνιο το ητοιμασμένον διά τον διάβολον και τους αγγέλους αυτού"**. Ματθαῖος κε:41

Η κόλαση είναι ετοιμασμένη για το διάβολο και τους αγγέλους του και εκεί θα πάνε όσοι ακολουθούν τα έργα του και πείθονται στις πλάνες του. Κάποτε, **"θέλει αποστείλει ο Υἱός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού, και θέλουσι συλλέξει εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους πράττοντας την ανομίαν και θέλουσι ρίψει αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί θέλει εἶσθαι ο κλαυθμός και ο τριγμός των οδόντων"**. Ματθαῖος ιγ:41-42

Η κόλαση αρχίζει από τη ζωή αυτή που ζούμε και πολλοί άνθρωποι τη γνωρίζουν κάθε μέρα στη ζωή τους με τη θλίψη της ψυχής τους και τη στενοχώρια που αισθάνονται από ζητήματα που τους προκαλούν ένα είδος κολάσεως. Πολλοί άνθρωποι οδηγούνται ακόμη και στην αυτοκτονία, διότι έχουν ἔλθει σε πλήρη απόγνωση και απελπισία. Σ'αυτή την κόλαση και στη συνέχεια στην αιώνια κόλαση, στη "λίμνη την καιομένη με πυρ και θεῖον", θα πάνε οι δειλοί, αυτοί που δέλιασαν να ακολουθήσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και το Μόνο Σωτήρα, τον Ιησού Χριστό, οι ἄπιστοι, αυτοί που αρνήθηκαν να ερευνήσουν και να γνωρίσουν το Χριστό, οι βδελυκτοί, αυτοί που εκτράπηκαν σε διαστροφές και σε βρώμικες σαρκικές πράξεις, οι φονεῖς, αυτοί που σκοτώνουν, οι πόρνοι, αυτοί που πορνεύουν και αντί να παντρευτούν,

ικανοποιούν τη σάρκα τους με διάφορες γυναίκες, οι μάγοι, αυτοί που προσπαθούν να μαντέψουν με διάφορους τρόπους το μέλλον των ανθρώπων, οι ειδωλολάτρες, αυτοί που λατρεύουν άψυχα αντικείμενα, αντί να λατρεύσουν τον Κύριο το Θεό τους, "εν Πνεύματι και αληθεία" και οι ψεύτες, αυτοί που μεταχειρίζονται στη ζωή τους το ψέμα για να πετύχουν τους σκοπούς τους.

Η λίμνη του πυρός, ή αλλιώς η κόλαση, είναι ο δεύτερος θάνατος. Είναι ο αιώνιος αποχωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Υπάρχει ο πρώτος θάνατος που είναι ο φυσικός θάνατος του σώματος. Είναι ο αποχωρισμός της ψυχής από το σώμα. Ο δεύτερος αποχωρισμός από το Θεό, λέγεται δεύτερος θάνατος ή αιώνια κόλαση.

Η ΝΥΜΦΗ - Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

9 Καὶ ἦλθεν εἰς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἔχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, τῶν γεμόντων τῶν ἑπτὰ πληγῶν τῶν ἐσχάτων, καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο, δεῖξω σοὶ τὴν νύμφην τὴν γυναῖκα τοῦ ἀρνίου. 10 καὶ ἀπήνεγκέν με ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέν μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ· ὁ φωστὴρ αὐτῆς ὅμοιος λίθῳ τιμιωτάτῳ, ὡς λίθῳ ἰάσπιδι κρυσταλλίζοντι· 12 ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἃ ἔστιν τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραὴλ· 13 ἀπὸ ἀνατολῆς πυλῶνες

9 Καὶ ἦλθε πρὸς ἐμὲ εἰς τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἔχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας τὰς πληρεῖς ἀπὸ τῶν ἑπτὰ ἐσχάτων πληγῶν, καὶ ἐλάλησε μετ' ἐμοῦ, λέγων, Ἐλθέ, θέλω σοὶ δεῖξει τὴν νύμφην, τοῦ Ἀρνίου τὴν γυναῖκα. 10 Καὶ μὲ ἔφερεν ἐν πνεύματι ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ μοὶ ἔδειξε τὴν πόλιν τὴν μεγάλην, τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ, καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, 11 ἔχουσαν τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ· καὶ ἡ λαμπρότης αὐτῆς ἦτο ὅμοια μὲ λίθον πολῦτιμον, ὡς λίθον ἰασπιν κρυσταλλίζοντα. 12 Καὶ εἶχε τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν· εἶχε καὶ δώδεκα πυλῶνας, καὶ εἰς τοὺς πυλῶνας, δώδεκα ἀγγέλους, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα, τὰ ὅποια εἶναι τῶν δώδεκα φυλῶν τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ. 13 Πρὸς ἀνατολὰς, πυλῶνες

τρεις, και από βορρά πυλώνες τρεις, και από νότου πυλώνες τρεις, και από δυσμών πυλώνες τρεις· 14 και τὸ τεῖχος τῆς πόλεως ἔχων θεμελίους δώδεκα, καὶ ἐπ' αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου.

τρεις· πρὸς βορρᾶν, πυλώνες τρεις· πρὸς νότον, πυλώνες τρεις· πρὸς δυσμὰς, πυλώνες τρεις. 14 Καὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως εἶχε θεμέλια δώδεκα, καὶ ἐν αὐτοῖς τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου.

Ενας από τους επτά αγγέλους που είχαν τας επτά φιάλες που ήταν γεμάτες από τις επτά ἔσχατες πληγές, εἶπε στον Ιωάννη, "Ελα και θα σου δείξω την νύμφην του Αρνίου την γυναίκα". Η νύμφη του Χριστού που είναι το Αρνίον, είναι η εκκλησία η οποία έχει νυμφευθεί τώρα το Χριστό και είναι γυναίκα Του. Δηλαδή θα ζήσουν πλέον αιώνια μαζί Του ὅλοι αυτοί που αποτελούν την εκκλησία του Χριστού, τη νύμφη.

Ο ἄγγελος δείχνει στον Ιωάννη, αφού τον ανέβασε σε ὄρος μεγάλο και υψηλό, την πόλη, τη νέα Ιερουσαλήμ. Η πόλη είναι η νύμφη; Όχι, αλλά μέσα σ'αυτή την πόλη βρίσκεται η νύμφη; Είναι η πόλη, την οποία ο Νυμφίος, ο Ιησούς Χριστός, έχει δώσει στους αγαπημένους Του πιστούς που αγόρασε με το αίμα Του για να κατοικήσουν και να ζήσουν αιώνια. Η νέα Ιερουσαλήμ έχει ορισμένα ουράνια χαρακτηριστικά. Πρώτα έχει τη δόξα του Θεού, την παρουσία Του δηλαδή και είναι λαμπρή σαν ένας πολύτιμος λίθος που κρυσταλλίζει, δηλαδή έχει αναλαμπές και μοιάζει με ἴασπι, που είναι ένα χρώμα διαμαντί, κατάλευκο.

Έχει υψηλό τεῖχος που δεν επιτρέπει σε κανέναν ἄλλο να περάσει μέσα, παρά μόνο στην οικογένεια του Θεού που είναι τα παιδιά Του που ο Χριστός ἔσωσε με το αίμα Του. Έχει ὅμως δώδεκα πυλώνες τρεις από κάθε πλευρά, που σημαίνει ὅτι θα έχει δεχθεί ανθρώπους από κάθε ἔθνος και λαό και φυλὴ και γλώσσα, ὅπως μας γράφει στο ζ' κεφάλαιο. Από το βορρά τρεις πυλώνες, από το νότο τρεις πυλώνες, από την ανατολή και τη δύση τρεις πυλώνες. Σε κάθε πυλώνα φυλάει ἓνας ἄγγελος, που σημαίνει ὅτι ο Ιησούς Χριστός θέλει αποκλειστικά και μόνο τους πιστούς που ἔχουν πλυθεί με το αίμα Του και ἔχουν γεννηθεί ἄνωθεν "ἐξ' ὕδατος και πνεύματος", σ' αυτή την αιώνια πόλη. Δεν επιτρέπει σε κανέναν ἄλλο να εισέλθει.

Το τείχος της πόλεως αυτής της άνω Ιερουσαλήμ, που έχει τη δόξα του Θεού και είναι λαμπρή, έχει δώδεκα θεμέλια, που το καθένα έχει και ένα όνομα από τους δώδεκα αποστόλους. Βασίζεται δηλαδή στη διδαχή των αποστόλων, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μόνο αυτοί που "ἐνέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς" (Πράξεις β:42), όπως έμεναν όλοι οι χριστιανοί, θα είναι μέσα σ' αυτή την ένδοξη πόλη.

Γενικώς η νέα Ιερουσαλήμ θα είναι μία πόλη περιτειχισμένη, όπως και η παρούσα αγωνιζόμενη εκκλησία είναι αποχωρισμένη διά του Λόγου του Θεού από τον κόσμο της αμαρτίας. Η οικογένεια του Ιησού Χριστού είναι πολύτιμη, γιατί αγοράσθηκε από τον κόσμο της αμαρτίας με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού του παντοδύναμου Δημιουργού.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ

15 Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχεν μέτρον κάλαμον χρυσοῦν, ἵνα μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16 καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. 17 καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὃ ἐστὶν ἀγγέλου. 18 καὶ ἡ ἐνδώμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἴασις, καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν ὅμοιον ὑάλῳ καθαρῷ. 19 οἱ θεμέλιοι τοῦ τείχους τῆς πόλεως παντὶ λίθῳ τιμῷ κεκοσμημένοι· ὁ θεμέλιος ὁ πρῶτος ἴασις, ὁ

15 Καὶ ὁ λαλῶν μετ' ἐμοῦ εἶχε κάλαμον χρυσοῦν, διὰ νὰ μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας αὐτῆς καὶ τὸ τεῖχος αὐτῆς. 16 Καὶ ἡ πόλις κεῖται τετράγωνος, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς εἶναι τοσοῦτον ὅσον καὶ τὸ πλάτος· καὶ ἐμέτρησε τὴν πόλιν μὲ τὸν κάλαμον, ἕως δώδεκα χιλιάδας σταδίων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς εἶναι ἴσα· 17 καὶ ἐμέτρησε τὸ τεῖχος αὐτῆς, ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν, κατὰ τὸ μέτρον τοῦ ἀνθρώπου, ἤγουν, τοῦ ἀγγέλου. 18 Καὶ ἡ οἰκοδόμησις τοῦ τείχους αὐτῆς ἦτο ἴασις· καὶ ἡ πόλις χρυσίον καθαρὸν, ὅμοια μὲ ὑάλον καθαρὸν. 19 Καὶ τὰ θεμέλια τοῦ τείχους τῆς πόλεως ἦσαν κεκοσμημένα μὲ πάντα λίθον πολύτιμον· τὸ πρῶτον θεμέλιον,

δεύτερος σάπφειρος, ὁ τρίτος χαλκηδών, ὁ τέταρτος σμάραγδος, 20 ὁ πέμπτος σαρδόνυξ, ὁ ἕκτος σάρδιον, ὁ ἕβδομος χρυσόλιθος, ὁ ὄγδοος βήρυλλος, ὁ ἕνατος τοπάζιον, ὁ δέκατος χρυσόπρασος, ὁ ἑνδέκατος ὑάκινθος, ὁ δωδέκατος ἀμέθυστος. 21 καὶ οἱ δώδεκα πυλώνες δώδεκα μαργαρίται, ἀνὰ εἷς ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦν ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου. καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως χρυσίον καθαρὸν ὡς ὕαλος διαυγῆς.

ἰασπις· τὸ δεύτερον, σάπφειρος· τὸ τρίτον, χαλκηδών· τὸ τέταρτον, σμάραγδος· 20 τὸ πέμπτον, σαρδόνυξ· τὸ ἕκτον, σάρδιος· τὸ ἕβδομον, χρυσόλιθος· τὸ ὄγδοον, βήρυλλος· τὸ ἕνατον, τοπάζιον· τὸ δέκατον, χρυσόπρασος· τὸ ἑνδέκατον, ὑάκινθος· τὸ δωδέκατον, ἀμέθυστος. 21 Καὶ οἱ δώδεκα πυλώνες ἦσαν δώδεκα μαργαρίται, ἕκαστος τῶν πυλώνων ἦτο ἐξ ἑνὸς μαργαρίτου· καὶ ἡ πλατεῖα τῆς πόλεως, χρυσίον καθαρὸν, ὡς ὕαλος διαφανῆς.

Στις διαστάσεις που μέτρησε ο ἄγγελος με το χρυσὸ καλάμι, δηλαδή τον κανόνα που κρατούσε, βλέπουμε ὅτι στην πόλη αυτή, την ἄνω Ἱερουσαλήμ, επικρατεῖ ἡ ἰσότητα. Ἡ πόλη εἶναι τετράγωνη και το μήκος αυτής εἶναι ὅσο και το πλάτος. Αυτό σημαίνει ὅτι ἡ πόλη αυτή, ἡ νέα Ἱερουσαλήμ εἶναι ἡ πόλη τῆς ἰσότητας, χωρὶς ἀδικίες και ἀνισότητες. Δώδεκα χιλιάδες στάδια, σημαίνει 12.000 πολλαπλασιαζόμενο με τον ἀριθμὸ που εἶναι το κάθε στάδιο σε μέτρα. Ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι 1200 μίλια.

Ἡ πόλη περιβάλλεται ἀπὸ τείχος, το ὁποῖο ἔχει ὕψος 144 πῆχες, 87 μέτρα περίπου. Αυτό εἶναι συμβολικὸ και φανερῶνει ὅτι ἡ νύμφη με το νυμφίον του Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ μια τελειῶς χωριστὴ οικογένεια. Ἀπὸ το εδάφιο 18 μέχρι το 22, μιλάει για τα υλικά με τα ὁποῖα ἡ νέα Ἱερουσαλήμ θα εἶναι κτισμένη.

Βεβαίως εἶναι αὐτονόητο ὅτι ο χρυσός, ἡ ὕαλος ἡ καθαρὰ και οἱ πολύτιμοι λίθοι, εἶναι ὅ,τι πιο πολύτιμο μπορούσε ο Ἰωάννης να ἐκλέξει, για να παρομοιάσει τῆ μεγαλοπρέπεια τῆς νέας Ἱερουσαλήμ. Εκείνο ὅμως που πρέπει να μας κάνει να ἀναγνωρίσουμε το Θεόπνευστο τῆς ἀποκαλύψεως και τῆ φανέρωση ὅλων αὐτῶν που γράφει ο Ἰωάννης, εἶναι το γεγονός ὅτι μας ὀνομάζει και τοποθετεῖ δώδεκα πολυτίμους λίθους.

Πῶς μπορούσε ο Ἰωάννης να γνωρίζει ὅλους αὐτούς τους πολύτιμους λίθους; Πιστεύω ὅτι και ἐιδικὸς να ἦταν, δε θα μπορούσε να τοποθετῆσει τους λίθους σε

τόσο αρμονική θέση μεταξύ τους, όσο το έκανε ο Ιωάννης. Ολοι μας πρέπει να ομολογήσουμε ότι ορισμένους από αυτούς τους πολύτιμους λίθους πρώτη φορά τους ακούμε και πολύ περισσότερο, δεν τους έχουν δει ποτέ. Το χρυσάφι και το γυαλί είναι γνωστά σε όλους μας, το χρώμα τους και η ακτινοβολία τους. Τα άλλα όμως δε τα γνωρίζουμε, γι' αυτό τα αναφέρουμε.

Ο ίασπις είναι διαμαντί χρώμα. Ο σάπφειρος είναι μπλε. Ο χαλκηδών είναι ουρανό. Ο σμάραγδος είναι πράσινος. Ο σαρδόνυξ είναι κόκκινος ή άσπρος. Ο σάρδιος είναι βαθύ κόκκινος. Ο χρυσόλιθος είναι χρυσαφί. Ο βήρυλλος είναι θαλασσί. Το τοπάζιον είναι ανοιχτό πράσινο. Ο χρυσόπρασος είναι πορφυρί. Ο υάκινθος είναι κόκκινος. Ο αμέθυστος είναι μώβ.

ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ

22 Καὶ ναὸν οὐκ εἶδον ἐν αὐτῇ, ὁ γὰρ κύριος ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ναὸς αὐτῆς ἐστίν, καὶ τὸ ἄρνιον. 23 καὶ ἡ πόλις οὐ χρεῖαν ἔχει τοῦ ἡλίου οὐδὲ τῆς σελήνης, ἵνα φαίνωσιν αὐτῇ, ἡ γὰρ δόξα τοῦ θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς τὸ ἄρνιον. 24 καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη διὰ τοῦ φωτὸς αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσιν τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς αὐτήν· 25 καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς οὐ μὴ κλεισθῶσιν ἡμέρας, νῦξ γὰρ οὐκ ἔσται ἐκεῖ· 26 καὶ οἴσουσιν τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27 καὶ οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν πᾶν κοινὸν καὶ ὁ ποῶν βδέλυγμα καὶ ψεῦδος, εἰ μὴ οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἁρνίου.

22 Καὶ ναὸν δὲν εἶδον ἐν αὐτῇ· διότι ναὸς αὐτῆς εἶναι ὁ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ Παντοκράτωρ, καὶ τὸ Ἄρνιον. 23 Καὶ ἡ πόλις δὲν ἔχει χρεῖαν τοῦ ἡλίου, οὐδὲ τῆς σελήνης, διὰ τὴν φέγγωσιν ἐν αὐτῇ· διότι ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἐφώτισεν αὐτήν, καὶ ὁ λύχνος αὐτῆς εἶναι τὸ Ἄρνιον. 24 Καὶ τὰ ἔθνη τῶν σωζομένων θέλουσι περιπατεῖ ἐν τῷ φωτὶ αὐτῆς· καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς φέρουσι τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν εἰς αὐτήν. 25 Καὶ οἱ πυλῶνες αὐτῆς δὲν θέλουσι κλεισθῆ τὴν ἡμέραν· διότι νῦξ δὲν θέλει εἰσθαι ἐκεῖ. 26 Καὶ θέλουσι φέρει τὴν δόξαν καὶ τὴν τιμὴν τῶν ἐθνῶν εἰς αὐτήν. 27 Καὶ δὲν θέλει εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν οὐδὲν τὸ ὁποῖον μιαίνει καὶ προξενεῖ βδέλυγμα, καὶ ψεῦδος· ἀλλὰ μόνον οἱ γεγραμμένοι ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς

του Ἄρνιου.

Στη νέα Ιερουσαλήμ, την ένδοξη πόλη της νύμφης και του νυμφίου, ναός δεν θα υπάρχει. Ο ναός υπάρχει εδώ στη γη, για να έχουμε την παρουσία του Κυρίου αόρατη και πνευματική. Στη νέα Ιερουσαλήμ, ο Ίδιος ο Κύριος, ο Θεός ο Παντοκράτορας, θα είναι αυτοπροσώπως παρών μαζί με τον Ιησού Χριστό, το αρνίο που με τη σταύρωσή Του εξαγόρασε τη νύμφη από τον κόσμο της αμαρτίας. Ἡλιος και σελήνη δε θα υπάρχουν στη Νέα Ιερουσαλήμ, διότι ο Ίδιος ο Θεός ο Παντοκράτορας θα είναι το φως, και ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο λύχνος. Και πλήθος εθνών σωσμένων (όχι σωζομένων, όπως γράφει η μετάφραση), θα περπατούν σ' αυτή την πόλη μέσα στο άπλετο φως της παρουσίας του Θεού και όλοι οι βασιλείς της γης θα καταθέσουν τη δόξα και την τιμή τους σ' αυτή την ένδοξη πόλη. Νύχτα δε θα υπάρχει εκεί, γι' αυτό και οι πυλώνες της πόλεως δε θα κλείνουν ποτέ, όπως συννηθίζεται στον κόσμο μας, οι πύλες να κλείνουν τη νύχτα και να ανοίγουν την ημέρα. Στην νέα Ιερουσαλήμ θα φέρουν κάθε δόξα και κάθε τιμή από όλα τα έθνη. Ότι πιο ένδοξο και φημισμένο υπάρχει στον κόσμο μας, θα μεταφερθεί στη νέα Ιερουσαλήμ.

Αυτό σημαίνει ότι η δόξα και η τιμή και κάθε πολύτιμο, θα υπάρχει μόνο στη νέα Ιερουσαλήμ. Στη νέα Ιερουσαλήμ, δεν θα εισέλθει τίποτα το οποίο προκαλεί μiasμό και προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος. Αμαρτία, πονηριά, ψεύδος και κάθε βδελυκτή πράξη δεν θα υπάρχει στη νέα Ιερουσαλήμ. Τα πάντα θα είναι άγια και ευλογημένα. Στη νέα Ιερουσαλήμ θα εισέλθουν μόνο αυτοί που έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής του Ιησού Χριστού, του Αμνού του Θεού, που αίρει την αμαρτία του κόσμου. Οι γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής είναι αυτοί που πίστευσαν στον Ιησού Χριστό, μετανόησαν, αναγεννήθηκαν και ακολούθησαν Αυτόν με αυταπάρνηση, χωρίς να λογαριάζουν κανένα ονειδισμό ή διωγμό ή ταλαιπωρία. Είναι εκείνοι που εξαγόρασε ο Ιησούς Χριστός με το αίμα Του το άγιο, από τον κόσμο της αμαρτίας και τους έκανε άγιους και δίκαιους.

ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ'

1 Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου. 2 ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρπούς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδούν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

1 Καὶ μοὶ ἔδειξε καθαρὸν ποταμὸν ὕδατος τῆς ζωῆς, λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐξερχόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἀρνίου. 2 Ἐν τῷ μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς, καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, ἦτο τὸ δένδρον τῆς ζωῆς, φέρον καρπούς δώδεκα, καθ' ἕκαστον μῆνα κάμνον τὸν καρπὸν αὐτοῦ· καὶ τὰ φύλλα τοῦ δένδρου εἶναι εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.

Μέσα ἀπὸ το θρόνο του Θεοῦ και του Αρνίου του Ιησού Χριστοῦ, βγαίνει ένα ποτάμι με κρυστάλλινο νερό, που το ονομάζει ο Λόγος του Θεοῦ, το ποτάμι της ζωῆς. Το ποτάμι της ζωῆς είναι ο Λόγος του Θεοῦ, το οποίο ἔφερε ο Ιησούς Χριστός, ερχόμενος στον κόσμο ως ἄνθρωπος. Ο Ιωάννης εἶπε: **"Διότι ο νόμος ἐδόθη διὰ του Μωϋσέως, η δε χάρις και η ἀλήθεια ἐγένε διὰ Ιησού Χριστοῦ"**. Ιωάννης α:17

Ο Ἴδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός διεκήρυξε: **"Πας ὅστις πίνει ἐκ του ὕδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλιν. Ὅστις ὅμως πῖν ἐκ του ὕδατος το οποίον ἐγὼ θέλω δώσει εἰς αὐτόν, δεν θέλει διψήσει εἰς τον αἰῶνα, ἀλλὰ το ὕδωρ το οποίον θέλω δώσει εἰς αὐτόν, θέλει γίνει ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἀναβλύζοντος εἰς ζωὴν αἰώνιον"**. Ιωάννης δ:13,14

Ο Ησαΐας γράφει μια ωραία προφητεία: **"Ὡ, πάντες οἱ διψῶντες, ἐλθετε εἰς τα ὕδατα"**. Αυτό είναι το ὕδωρ της ζωῆς, το Ευαγγέλιο του Χριστοῦ, το οποίο ὅταν το πίνει ο ἄνθρωπος θα λάβει ζωὴ μέσα στην ψυχὴ του και στο σώμα του.

Στη μέση της πλατείας της πόλεως της νέας Ιερουσαλήμ και στο ποτάμι της ζωῆς ἀπὸ τη μία πλευρὰ και ἀπὸ την ἄλλη, ἦταν το δένδρο της ζωῆς, το οποίο κάποτε υπῆρξε στον κήπο της Εδέμ, ἀλλὰ ο Θεός δεν ἐπέτρεψε να φάνε οἱ παραβάτες πρωτόπλαστοι, για να μην ζήσουν αἰώνια με τη φύση της αμαρτίας. Γένεση γ:7 Το δένδρο αὐτὸ της ζωῆς είναι καρποφόρο και κάνει δώδεκα καρπούς, σύμφωνα με τον αριθμὸ των αποστόλων και καρποφορεῖ κάθε μῆνα, που σημαίνει ὅτι ἔχει συνέχεια καρπούς ὅλο το χρόνο και ἔχει σχέση με τους δώδεκα

αποστόλους, οι οποίοι κήρυσαν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμη και τα φύλλα του δένδρου αυτού θα χρησιμεύουν για τη θεραπεία των εθνών.

Όταν φθάσουμε εκεί, στη Νέα Ιερουσαλήμ, θα ζούμε σ' ένα τέλειο περιβάλλον. Δεν θα υπάρχουν εκεί, ούτε τυφλοί, ούτε ανάπηροι, ούτε καμπούρηδες, ούτε σημαδεμένοι από διάφορα ατυχήματα, ούτε παραλυτικοί, ούτε διανοητικός καθυστερημένοι. Όσοι μπουν στη νέα Ιερουσαλήμ, έχουν περάσει από το ποτάμι της ζωής, θα έχουν φάει από τον καρπό της ζωής και θα έχουν μεταχειρισθεί τα φύλλα του δένδρου της ζωής για τη θεραπεία όλων των ασθενειών.

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

3 και πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἁρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δούλοι αὐτοῦ λατρεύουσιν αὐτῷ, 4 καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 5 καὶ νῦν οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν χρεῖαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι κύριος ὁ θεὸς φωτίζει ἐπ' αὐτούς, καὶ βασιλεύουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

3 Καὶ οὐδὲν ἀνάθεμα θέλει εἶσθαι πλέον καὶ ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἄρνιου θέλει εἶσθαι ἐν αὐτῇ καὶ οἱ δούλοι αὐτοῦ θέλουσι λατρεύσει αὐτόν. 4 Καὶ θέλουσιν ἰδεῖ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ θέλει εἶσθαι ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν. 5 Καὶ νῦν δὲν θέλει εἶσθαι ἐκεῖ καὶ δὲν ἔχουσι χρεῖαν λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, διότι Κύριος ὁ Θεὸς φωτίζει αὐτούς· καὶ θέλουσι βασιλεύσει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Σ' αυτά τα εδάφια μας περιγράφει ένα μέρος της ουράνιας ζωής, αυτών που θα αξιωθούν να ζήσουν στον ουρανό. Το πρώτο που μας φανερώνει είναι ότι σ' αυτό το ουράνιο και άγιο περιβάλλον δε θα υπάρχει κανένα ανάθεμα. Κανείς δε θα εισέλθει στην ουράνια αυτή ζωή με αμαρτία ή πάθη, ώστε να είναι ένα ανάθεμα ανάμεσα στους άγιους και τα ουράνια πλάσματα.

Η παρουσία του Θεού και του Ιησού Χριστού θα είναι ζωντανή και μάλιστα ο θρόνος του Θεού θα είναι ανάμεσα στα παιδιά Του. Αυτή η παρουσία θα είναι η

μεγάλη απόλαυση των πιστών ανθρώπων, οι οποίοι πολλά χρόνια Τον πίστευαν και Τον περίμεναν να έλθει να τους πάρει κοντά Του για να ζουν στο άμεσο περιβάλλον Του.

Οι δούλοι Του τώρα θα Τον λατρεύουν και θα Τον βλέπουν πρόσωπο προς πρόσωπο, όπως λέει ο απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. (Α' Κορινθίους 13:12) Η λατρεία αυτή θα είναι άμεση, αφού και η επικοινωνία δε θα είναι πνευματική, με τις προσευχές, τους ύμνους, τις οράσεις και τα χαρίσματα αλλά θα είναι "πρόσωπο προς πρόσωπο". Στο μέτωπό τους οι άγιοι άνθρωποι του Θεού θα έχουν το όνομα του Θεού που θα είναι το μεγάλο προνόμιο των παιδιών του Θεού.

Το περιβάλλον θα είναι ευλογημένο. Νύχτα δε θα υπάρχει πια. Η ζωή θα είναι μια συνεχής ημέρα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ήλιος και σελήνη. Ο Ίδιος ο Θεός θα φωτίζει τα πάντα, αφού ο Ίδιος είναι το απρόσιτο φως, το ανέσπερο φως. Έτσι θα βασιλεύσουν οι πιστοί αιώνια, χωρίς να υπάρχει ανάμεσά τους, άπιστος, αμαρτωλός, χωρίς να υπάρχει καθόλου σκοτάδι και η παρουσία του Πατέρα και του Υιού, Ιησού Χριστού θα είναι αυτοπρόσωπη. Η ζωή του ουρανού θα είναι μια συνεχής ειρήνη, δικαιοσύνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω.

Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ

Η πιο ωραία κοινωνία αγίων ανθρώπων θα είναι γύρω από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, του Ιησού Χριστού, που θα Τον λατρεύουν εις τους αιώνες των αιώνων. Ανάμεσα στους αγίους που θα λάβουν μέρος στην ουράνια βασιλεία δεν θα υπάρχει κανένας που να έχει δόλο, αμαρτία ή κακία που να μπορεί να τα κρύψει. "Ουδέν ανάθεμα θέλει εισθαι πλέον". Θα ελευθερωθούμε από την ύπουλη αυτή κοινωνία, η οποία κρύβει κλέφτες, διαρρηκτες, εγκληματίες, διεστραμμένους και τόσους υποκριτές, που δεν ξέρουμε τι παγίδα μας στήνουν στη ζωή μας και είμαστε υποχρεωμένοι να φυλαγόμαστε και να υποπτευόμαστε και να λαβαίνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Εκεί όμως γύρω από το θρόνο του Θεού και του Αρνίου, δε θα υπάρχει κανένας υποκριτής ή υστερόβουλος. Ολοι οι πιστοί και άγιοι που θα λάβουν μέρος στη

βασιλεία, θα βλέπουν το Θεό και Πατέρα πρόσωπο προς πρόσωπο. Επάνω στα μέτωπά τους θα είναι γραμμένο το όνομα του Θεού. Τον ουράνιο Πατέρα στον Οποίο χρόνια έστελναν δεήσεις και δοξολογίες διά των προσευχών, τώρα θα Τον βλέπουν προσωπικά και μάλιστα ο Ησαΐας ο προφήτης λέει ότι θα Τον βλέπουν **“οφθαλμόν προς οφθαλμόν”**. Τώρα γράφει ο απόστολος Παύλος, Τον βλέπουμε **“ως εν κατόπτρῳ αινιγματωδώς”**, τότε όμως θα Τον δούμε **“πρόσωπο προς πρόσωπον”**. Α' Κορινθίους γ:12

Η ευτυχία των πιστών παιδιών θα είναι πλήρης, θα αισθάνονται πολύ ασφαλείς και χαρούμενοι. Νύχτα δεν θα υπάρχει πια, ούτε θα έχουν ανάγκη οι πιστοί να ανάβουν φώτα, διότι νύχτωσε, ούτε θα έχουν ανάγκη να βγει ο ήλιος για να περάσει η νύχτα. Η ζωή θα είναι μια διαρκής ημέρα και επομένως, συμπεραίνεται ότι το νέο σώμα δε θα έχει ανάγκη να κοιμάται και να ξεκουράζεται, για να συνεχίσει τον αγώνα της ζωής. Αντί για τον ήλιο, θα υπάρχει ο Ιδιος ο Κύριος, ο Θεός, ο Οποίος θα φωτίζει τα πάντα, διότι είναι το ανέσπερο φως. Η ευτυχία αυτή δε θα έχει καμία ημερομηνία λήξεως, διότι η βασιλεία του Θεού θα είναι αιώνια και επομένως, και αυτοί που θα λάβουν μέρος στη βασιλεία, θα ζουν εις τους αιώνας των αιώνων.

ΟΣΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ “ΕΝ ΤΑΧΕΙ”

6 Καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος, ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει. 7 καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

6 ΚΑΙ εἶπε πρὸς ἐμέ, Οὗτοι οἱ λόγοι εἶναι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί· καὶ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν ἁγίων προφητῶν ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ, διὰ νὰ δεῖξῃ εἰς τοὺς δούλους αὐτοῦ τὰ ὅσα πρέπει νὰ γείνωσι ταχέως. 7 Ἴδου ἔρχομαι ταχέως· μακάριος ὅστις φυλάττει τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.

Ο Ιωάννης μας γράφει κάτι που του είπε ο Κύριός μας Ιησούς, πολύ σημαντικό. Οι λόγοι αυτοί της Αποκαλύψεως είναι πιστοί, διότι θα γίνουν, όπως ακριβώς

τους υπαγόρευσε στον Ιωάννη και είναι και αληθινοί, διότι δεν περιέχουν κάτι που είναι ψεύτικο και αποβλέπουν σε κάποιο άλλο σκοπό. Και ο Θεός, ο Κύριος όλων των άγιων προφητών, που προφήτευσαν διά Πνεύματος Αγίου όλες αυτές τις προφητείες που βγήκαν αληθινές, έστειλε τον άγγελό Του, όπως γράφει και στην αρχή του βιβλίου της Αποκαλύψεως, για να δείξει στους δούλους Του όσα πρέπει να γίνουν “εν τάχει”.

Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε και να διορθώσουμε τη μετάφραση “όσα πρέπει να γίνωσι ταχέως”. Δεν γράφει το κείμενο “ταχέως”, αλλά “εν τάχει”. “Εν τάχει”, σημαίνει σε βραχύ χρονικό διάστημα. Είναι όπως ακριβώς λέμε, “Θα σου διηγηθώ κάτι εν συντομία”. Αυτό σημαίνει. “Όσα πρέπει να γείνωσι εν τάχει”, σημαίνει “όσα πρέπει να γίνουν σε βραχύ χρονικό διάστημα. Αυτό το βραχύ χρονικό διάστημα είναι η επταετία του αντιχρίστου.

Αυτό το είχε πει στον Ιωάννη, όταν του φανερώθηκε στη νήσο Πάτμο και του αποκάλυψε ότι θα του δείξει όσα πρέπει να γίνωσι “εν τάχει”. Αποκάλυψη α:1 Αμέσως στη συνέχεια του λέει, “Ίδου έρχομαι ταχέως”. Εκεί δε λέει “Ίδου έρχομαι εν τάχει”, αλλά “Ίδου έρχομαι ταχύ”. “Ταχύ”, σημαίνει γρήγορα. “Εν τάχει”, σημαίνει εν συντομία. Την ίδια λέξη χρησιμοποιεί όταν λέει στην εκκλησία της Εφέσου ότι θα έλθει ταχέως, αν δε μετανοήσει. “Ειδεμή έρχομαι προς σε ταχύ”. Αποκάλυψη β:5

Γιατί λέει, “Ίδου έρχομαι ταχέως,” αφού από τότε έχουν περάσει 1903 χρόνια και ακόμη δεν έχει έλθει; Διότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός “μακροθυμεί μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά να έλθουν σε μετάνοια και να σωθούν”. Β' Πέτρου γ:9 Για να έλθει ο Χριστός πρέπει να εκπληρωθεί η προφητεία που είπε, όταν εξηγούσε τα σημεία των εσχάτων ημερών: “Και θέλει κηρυχθή τούτο το Ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος”. Ματθαίος κδ:14 Σαν συνέπεια της κηρύξεως του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο, θα είναι η σωτηρία χιλιάδων ψυχών κάθε μέρα και η έκχυση του Αγίου Πνεύματος σε αυτές τις ψυχές, όπως το προφήτεψε ο προφήτης Ιωήλ και το ερμήνευσε ο απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Πράξεις β:17

Η εμφάνιση του αντιχρίστου προϋποθέτει την εκχύλιση της αμαρτίας σε όλο τον κόσμο. Ο Δανιήλ γράφει: “Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομιαί φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς

σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας...". Δανιήλ η:23. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Ο Ιωάννης καταλήγει: "Μακάριος όποιος φυλάττει τους λόγους της προφητείας της Αποκαλύψεως".

Η Αποκάλυψη φανερώνει τη μεγάλη θλίψη η οποία θα γίνει σε όλη την επταετία του αντιχρίστου και όποιος τη διαβάξει, προσπαθεί να είναι πιστός και άγιος για να μπορέσει να ξεφύγει τη μεγάλη αυτή δοκιμασία διά της αρπαγής της εκκλησίας.

Ο Κύριος προειδοποίησε: "Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι, και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου". Λουκάς κα:36

Και στην εκκλησία της Φιλαδέλφιας γράφει: "Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης". Αποκάλυψη γ:10

"ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΝ"

8 Καγώ Ιωάννης ό ακούων και βλέπων ταῦτα. και ότε ήκουσα και έβλεψα, έπεσα προσκυνήσαι έμπροσθεν τών ποδῶν τοῦ αγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα. 9 και λέγει μοι, Όρα μή σύνδουλός σου ειμι και τών αδελφῶν σου τών προφητῶν και τών τηρούντων τούς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ θεῷ προσκύνησον. 10 και λέγει μοι, Μη σφραγίσης τούς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, ό καιρός γάρ εγγύς έστιν.

8 Καί εγώ ό Ιωάννης ειμαι ό ιδών ταῦτα και ακούσας· και ότε ήκουσα και ειδον, έπεσα να προσκυνήσω έμπροσθεν τών ποδῶν τοῦ αγγέλου τοῦ δεικνύοντος εις εμέ ταῦτα. 9 Καί λέγει πρὸς εμέ, Πρόσεχε μή κάμης τοῦτο· διότι εγώ ειμαι σύνδουλός σου, και τών αδελφῶν σου τών προφητῶν, και τών φυλαττόντων τούς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τὸν Θεὸν προσκύνησον. 10 Καί λέγει πρὸς εμέ, Μη σφραγίσης τούς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· διότι ό καιρός είναι εγγύς.

Ο απόστολος Ιωάννης ομολογεί κάποιο λάθος που πήγε να κάνει όταν είδε και άκουσε όλα αυτά που έγραψε. Έπεσε να προσκυνήσει μπροστά στα πόδια του αγγέλου ο οποίος είχε αναλάβει να του δείξει αυτά. Εξεπλάγη, θαύμασε τον άγγελο και τον θεοποίησε μέσα στην καρδιά του. Ο άγγελος του Θεού όμως δε δέχθηκε την προσκύνηση. Αμέσως τον σταμάτησε λέγοντάς του. "Πρόσεχε μη κάμης τούτο". Τον κάνει προσεκτικό για να μη γίνει παραβάτης του Λόγου του Θεού, ο οποίος κατηγορηματικά γράφει: **"Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και Αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει"**. Ματθαίος δ:

Γι' αυτό του φωνάζει, "πρόσεχε μη κάμης τούτο" και δίνει την εξήγηση. "Εγώ δεν είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι δούλος όπως είσαι και εσύ και σύνδουλος των αδελφών σου των προφητών και όλων εκείνων που φυλάνε το Λόγο του Θεού". Οι άγιοι είναι άνθρωποι που ήταν αμαρτωλοί και πίστεψαν, μετανόησαν, αναγεννήθηκαν και αγίασαν. Όσοι αγίασαν δεν έγιναν θεοί, ούτε σωτήρες, ούτε μεσίτες. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που ενανθρώπησε. Δεν είναι ο άνθρωπος που αγίασε. Επομένως η δόξα και η τιμή και η λατρεία και η προσκύνηση ανήκει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα.

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΙΟ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ

Ο ΑΔΙΚΟΣ ΠΙΟ ΑΔΙΚΟΣ

11 ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἀγιασθήτω ἔτι. 12 Ἴδου ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ' ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἐκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ. 13 ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὠ, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. 14 Μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἡ ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν

11 Ὅστις ἀδικεῖ, ἅς ἀδικήσῃ ἔτι, καὶ ὅστις εἶναι μεμολυσμένος, ἅς μολυνθῇ ἔτι καὶ ὁ δίκαιος ἅς γείνη ἔτι δίκαιος, καὶ ὁ ἅγιος ἅς γείνη ἔτι ἅγιος. 12 Καὶ ἰδοὺ, ἔρχομαι ταχέως· καὶ ὁ μισθός μου εἶναι μετ' ἐμοῦ, διὰ νὰ ἀποδώσω εἰς ἕκαστον ὡς θέλει εἶσθαι τὸ ἔργον αὐτοῦ. 13 Ἐγὼ εἶμαι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ἀρχὴ καὶ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος. 14 Μακάριοι οἱ πράττοντες τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ, διὰ νὰ ἔχωσιν ἐξουσίαν ἐπὶ τὸ δένδρον τῆς ζωῆς, καὶ νὰ εἰσέλθωσι διὰ τῶν πυλώνων εἰς τὴν

εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.

πόλιν.

Η εντολή προς τον Ιωάννη είναι να μη σφραγίσει τους λόγους της προφητείας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, διότι ο καιρός είναι εγγύς. Πρόκειται δηλαδή, αυτοί οι λόγοι της Αποκαλύψεως να έχουν ισχύ αμέσως και να αρχίσουν να εξελίσσονται. Αντίθετα με αυτό που είπε ο Κύριος στο Δανιήλ: **"Και συ Δανιήλ ἐγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, ἕως του εσχάτου καιρού"**. Δανιήλ ιβ:4

Υπάρχει μια προφητεία στη συνέχεια την οποία βλέπουμε στις ημέρες μας να εκπληρώνεται πλήρως. Όποιος αδικεί, θα αδικεί πιο πολύ. Επομένως, οι άδικοι θα γίνουν πιο άδικοι και οι μολυσμένοι από την αμαρτία θα γίνουν πιο μολυσμένοι. Δηλαδή η αμαρτία θα γίνεται πιο πολύ στις τελευταίες ημέρες και η αδικία θα προχωρεί. Αυτό ο Κύριός μας το ανέφερε μέσα στα σημεία των εσχάτων ημερών. **"Και επειδή θα πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή"**. Ματθαίος κδ:12

Η πορνεία, η μοιχεία, οι διαστροφές, οι αδικίες, οι φόννοι και κάθε είδους αμαρτία θα αυξηθεί στις έσχατες ημέρες. Τελικά υπάρχει μια προϋπόθεση για την εμφάνιση του Αντίχριστου, όπως την αναφέρει ο Δανιήλ. **"Και εν τοις εσχάτοις καιροῖς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εἰς το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εἰς πανουργίας"**. Δανιήλ η:23

Αντίθετα με τους απίστους, οι πιστοί θα γίνουν πιο πιστοί και πιο άγιοι, Ο δίκαιος θα γίνει πιο δίκαιος και ο άγιος θα γίνει πιο άγιος. Όσο πιο πολύ βλέπουν οι πιστοί τα σημεία των εσχάτων ημερών να εκπληρώνονται, τόσο πιο πολύ αφιερώνονται και ετοιμάζονται για να λάβουν μέρος στην αρπαγή της εκκλησίας. Ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, όταν μίλησε για τα σημεία των εσχάτων ημερών, είπε μια μεγάλη προτροπή: **"Διὰ τούτο κι εσεῖς γίνεσθε ἔτοιμοι, διότι καθ' ἣν ὥραν δεν στοχάζεσθε, ἔρχεται ο Υἱός του ανθρώπου"**. Ματθαίος κδ:44 Ο απόστολος Πέτρος γράφει: **"Ἐπειδή λοιπόν πάντα ταῦτα διαλύονται, οἱ οἱ πρέπει να ἦσθε σεις εἰς πολίτευμα ἅγιον και ευσέβειαν, προσμένοντες και σπεύδοντες εἰς τὴν παρουσίαν της ἡμέρας του Θεοῦ"**. Β' Πέτρου γ:11,12

Επομένως οι πιστοί άνθρωποι ετοιμάζονται δια της δικαιοσύνης να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό, προσπαθώντας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να γίνουν πιο άγιοι. Ομοίως και οι άπιστοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Αντίχριστο παραδιδόμενοι ακορέστως στο μολυσμό της αμαρτίας και στην αδικία. "Και ιδού", λέγει Κύριος, "έρχομαι ταχέως και ο μισθός μου είναι μετ' Εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει εισθαι το έργον αυτού". Αποκάλυψη κβ:12

Ο Κύριος μας παρηγορεί και μας στηρίζει στην πίστη, υποσχόμενος να έλθει γρήγορα και να φέρει μαζί Του και το μισθό που αξίζει στον καθένα, ανάλογα με το έργο που έκανε. Ο Κύριος συστήνει τον Εαυτό Του ότι είναι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, ο Πρώτος και ο Έσχατος. Από τον Ιησού Χριστό αρχίζουν όλα και στον Ιησού Χριστό θα τελειώσουν. Μακάριοι είναι αυτοί που πράττουν αυτά που γράφει το Ευαγγέλιο, που είναι εντολές του Ιησού Χριστού. Είχε πει στους μαθητές Του: **"Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε"**. Αυτοί θα έχουν εξουσία να φάνε από το δένδρο της ζωής και να ζήσουν αιώνια και ακόμη να μπουν από τους πυλώνες στην αιώνια πόλη, στην άνω Ιερουσαλήμ.

ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ

15 Ξέω οί κύνες και οί φάρμακοι και οί πόρνοι και οί φονείς και οί ειδωλολάτραι και πᾶς φιλῶν και ποιῶν ψεῦδος.

15 Ἐξω δὲ εἶναι οἱ κύνες καὶ οἱ μάγοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν καὶ πράττων τὸ ψεῦδος.

Ο Λόγος του Θεού είναι κατηγορηματικός και δεν επιδέχεται καμία παρερμηνεία ή παρεξήγηση. Όλοι αυτοί που πράττουν την αμαρτία είτε είναι άπιστοι και αρνητές, είτε είναι πιστοί που κάποτε αναγεννήθηκαν και τώρα αποστάτησαν και βρίσκονται μέσα στην αμαρτία θα είναι έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Η θεωρία ότι, αν κάποιος αναγεννήθηκε κάποτε και γράφτηκε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, δεν πρόκειται να απολεσθεί, διότι η σωτηρία δε χάνεται, είναι φεύρεση του Σατανά για να πλανάει τους ανθρώπους.

Η αποκάλυψη του Κυρίου μας είναι κατηγορηματική: “Ἐξω δε εἶναι”. Δεν έχουν δηλαδή καμία θέση στη βασιλεία του Θεού.

“Οἱ κύνες”, οἱ ψεύτικοι χριστιανοί που γυρίζουν ἀπὸ ἐκκλησία σε ἐκκλησία καὶ ἀπὸ θεωρία σε θεωρία καὶ ψάχνουν νὰ βρουν κάποια που νὰ τους βολεύει.

“Οἱ μάγοι”. Αὐτοὶ που ασχολοῦνται με κάθε εἶδους μαγεία.

“Οἱ πόρνοι”. Αὐτοὶ που πορνεύουν με διάφορες γυναῖκες καὶ δε θέλουν νὰ παντρευτοῦν.

“Οἱ φονεῖς”. Αὐτοὶ που σκοτώνουν ἀνθρώπους.

“Οἱ εἰδωολάτρεις”. Αὐτοὶ που λατρεύουν “τα εἰδῶλα τα χρυσά καὶ τα ἀργυρά καὶ τα χάλκινα καὶ τα λίθινα καὶ τα ξύλινα τα ὁποῖα οὔτε νὰ βλέπωσι δύνανται, οὔτε νὰ ἀκούωσι, οὔτε νὰ περιπατώσι”. Αποκάλυψη θ:20

“Καὶ πας ὁ ἀγαπῶν καὶ πράττων τὸ ψεῦδος”.

Αὐτοὶ εἶναι που ἀποστρέφονται τὴν ἀλήθεια καὶ ἀγαποῦν καὶ πράττουν τὸ ψεῦδος. Καὶ ψεῦδος εἶναι ὅτι ἀντιβαίνει στο Λόγο του Θεοῦ, τὸ Ευαγγέλιο του Χριστοῦ.

ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ

16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγὼ εἶμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυὶδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωῖνός. 17 Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, Ἔρχου. καὶ ὁ ἀκούων εἰπάτω, Ἔρχου. καὶ ὁ διψῶν ἐρχέσθω, ὁ θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.

16 Ἐγὼ ὁ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου νὰ μαρτυρήσῃ εἰς ἑσᾶς ταῦτα εἰς τὰς ἐκκλησίας· ἐγὼ εἶμι ἡ ῥίζα καὶ τὸ γένος τοῦ Δαβὶδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς καὶ ὀρθρινός. 17 Καὶ τὰ ὁ Πνεῦμα, καὶ ἡ νύμφη λέγουσιν, Ἐλθέ· καὶ ὅστις ἀκούει, ἄς εἴπῃ, Ἐλθέ· καὶ, Ὅστις διψᾷ, ἄς ἔλθῃ· καὶ ὅστις θέλει, ἄς λαμβάνῃ δωρεάν τὸ ὕδωρ τῆς ζωῆς.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός βεβαιώνει ὅτι ὁ Ἴδιος ἔστειλε τὸν ἄγγελό Του νὰ μαρτυρήσῃ ὅλα αὐτὰ που ἔγραψε ὁ Ἰωάννης στὴν Αποκάλυψη, γιὰ νὰ τα

γνωρίσουν οι εκκλησίες και να πληροφορηθούν για το κάθε τι που θα λάβει χώρα στις έσχατες ημέρες. Μέσα στα πολλά "Εγώ είμαι", που έχει αναγγείλει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, είπε και το "Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστέρας ο λαμπρός και ο ορθρινός". Αυτό το λέει ο Κύριος, διότι όλοι περιμέναμε να αναστήσει ο Θεός "την σκηνήν του Δαβίδ την πεπτωκία".

Ο Κύριος λοιπόν τους ανακοινώνει ότι Αυτός είναι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ και δεν πρέπει να περιμένουν άλλον βασιλέα και άλλη βασιλεία. Μάλιστα προσθέτει ότι είναι ο αστέρας ο λαμπρός και ο ορθρινός. Ο αστέρας που εμφανίζεται κατά τα βαθιά χαράματα, που είναι πολύ λαμπερός. Όταν βγαίνει ο αστέρας κατά την αυγή είναι πολύ λαμπερός και μοναδικός. Δεν περιμένουμε ποτέ να βγει και κάποιος άλλος αργότερα. Το Πνεύμα το Άγιο μαζί με την εκκλησία λένε "Έλα Κύριε Ιησού να παραλάβεις την εκκλησία Σου". Και όποιος ακούει το Λόγο του Θεού και πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ας λέει: "Έλα Κύριε Ιησού Χριστέ".

Ο Ίδιος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στην προσευχή που μας δίδαξε να λέμε, έβαλε ένα αίτημα ανάμεσα στα άλλα. "Ελθέτω η βασιλεία Σου". Βεβαίως θα μπορούσε να πει κάποιος, "πώς να προσεύχομαι και να λέω, "Έλα Κύριε Ιησού, όταν δεν είμαι έτοιμος". Ο Λόγος του Θεού απαντάει αμέσως σ' αυτό το ερώτημα. "Και όστις διψά, ας έλθη και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν, το ύδωρ της ζωής". Όποιος λοιπόν δεν είναι έτοιμος μπορεί αμέσως να πάει στον Ιησού Χριστό και να λάβει το ύδωρ της ζωής δωρεάν. Μπορεί δηλαδή να γίνει αμέσως έτοιμος, μόλις γονατίσει και ζητήσει τον Ιησού Χριστό να τον ετοιμάσει με το αίμα Του το άγιο.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐὰν τις ἐπιθῆ ἔπ' αὐτά, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ' αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ

18 Διότι μαρτύρομαι εἰς πάντα ἀκούοντα τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, Ἐὰν τις ἐπιθέσῃ εἰς ταῦτα, ὁ Θεὸς θέλει ἐπιθέσει εἰς αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας

βιβλίῳ τούτῳ 19 καὶ εἴαν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἄμην, ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ. 21 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων.

ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 19 Καὶ εἴαν τις ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ὁ Θεὸς θέλει ἀφαιρέσει τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ βιβλίου τῆς ζωῆς, καὶ ἀπὸ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, καὶ τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχέως. Ἄμην. Ναί, ἔρχου Κύριε Ἰησοῦ. 21 Ἡ ΧΑΡΙΣ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν. Ἄμην.

Ἡ διαμαρτυρία του Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ σε κάθε ένα που ἀκοῦει τους λόγους τους προφητικὸς της Ἀποκαλύψεως, εἶναι ἐντονη. Εἴαν κάποιος προσθέσει στο Λόγο του Θεοῦ ἢ ἀφαιρέσει ἀπὸ το Λόγο του Θεοῦ γενικῶς, ἔχει σοβαρές συνέπειες, διότι ὁ Θεὸς δεν μπορεῖ να δεχθεῖ πρόσθεση ἢ ἀφαίρεση ἢ ἀκόμη καὶ διόρθωση στο Λόγο Του.

Το Ευαγγέλιο του Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπόλυτη ἀλήθεια. Το τέλειο δεν παίρνει διόρθωση καμιά. Ὅποιος προσθέσει σ' αὐτὰ που γράφει το Ευαγγέλιο καὶ ἡ Ἀποκάλυψη, ὁ Θεὸς θα του προσθέσει τις πληγές που γράφει ὁ Λόγος του Θεοῦ. Καὶ εἴαν κάποιος ἀφαιρέσει ἀπὸ τους λόγους της προφητείας αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, θα του ἀφαιρεθεῖ τὸ μέρος του ἀπὸ το βιβλίῳ της ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν πόλη τὴν ἁγία καὶ των γραμμένων στο βιβλίο της ζωῆς.

Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι δεν διστάζουν να ἀφαιροῦν ολόκληρα κεφάλαια καὶ να προσθέτουν ἄλλα τόσα για να μπορέσουν να φτιάξουν ἕνα δικό τους σύστημα ἐκκλησίας με χριστιανικό ὄνομα, ἀλλὰ ἀσχετη με τὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἐνώπιον του Θεοῦ εἶναι ἔνοχοι καὶ θα ὑποστοῦν ὅλες τις συνέπειες που ὁ Κύριος ἀπαγγέλλει ἐκ των προτέρων. Πάντοτε ὁ Θεὸς ἐψαχνε να βρεῖ ἕνα πρόσωπο που να κάνει ἀκριβῶς τὸ θέλημά Του, χωρὶς δικαιολογίες καὶ προσποιήσεις.

Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη βρέθηκε τὸ Μωϋσῆ με τὸν ὁποῖον μιλοῦσε στόμα με στόμα, διότι ἔκανε πάντα ὅσα ὁ Κύριος τὸν πρόσταζε. Ὅλη ἡ Ἁγία Γραφή μιλά πολὺ αὐτηρὰ σ' αὐτὸ τὸ θέμα καὶ εἶναι ἡ μόνη παράβαση που ὁ Θεὸς δε συγχωρεῖ. Ἡ

Αποκάλυψη τελειώνει με ένα διάλογο του Ιωάννη με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. “Λέγει ο μαρτυρών ταύτα, Ναι έρχομαι ταχέως”. Απαντάει ο Ιωάννης: “Αμήν, έρχου Κύριε Ιησού”. “Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εΐη μετά πάντων υμών, Αμήν”.

«Αμήν, έρχου Κύριε Ιησού»

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΕΣΗ – ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ	7
ΠΡΟΛΟΓΟΣ	8
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄	16
ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ	16
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ	16
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.....	19
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ	20
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ.....	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄	26
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΑΡΔΕΩΝ.....	26
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ.....	28
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑΣ.....	32
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄	35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄	43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ΄	52
ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - Η ΠΡΩΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ	52
ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΑΛΟΓΟ	52
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ	54
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΛΟΓΟ	54
Η ΤΡΙΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.....	56

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΑΛΟΓΟ.....	56
Η ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.....	58
ΤΟ ΩΧΡΟ ΑΛΟΓΟ.....	58
Η ΠΕΜΠΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.....	61
ΟΙ ΨΥΧΕΣ.....	61
Η ΕΚΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ.....	63
ΤΑ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ	63
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'.....	65
ΟΙ ΕΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΙ.....	65
ΟΙ 144.000 ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ.....	68
ΑΝΑΡΙΘΜΗΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΘΝΗ.....	70
ΤΟ ΜΕΓΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΘΑΛΙΨΗ.....	72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'.....	75
Η 7 ^η ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ.....	75
ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ - Η 1 ^η ΣΑΛΠΙΓΓΑ.....	77
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.....	77
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ.....	79
ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΟΛΥΝΕΤΑΙ.....	79
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.....	79
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.....	81
Ο ΗΛΙΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΦΕΓΓΟΣ ΤΟΥ.....	83
Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.....	83
ΤΑ ΤΡΙΑ ΟΥΑΙ.....	85

Η ΠΕΜΠΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ - ΠΡΩΤΟ ΟΥΑΙ - ΟΙ ΑΚΡΙΔΕΣ.....	86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄	86
ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΚΡΙΔΩΝ	88
Η ΕΚΤΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ.....	91
Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ	92
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ	95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄	96
ΜΙΑ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 6 ^{ης}	98
ΚΑΙ 7 ^{ης} ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ	98
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ	100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄	102
Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ	102
ΟΙ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΕΣ	104
ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΩΝ	108
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΟΦΗΤΩΝ	110
Η ΕΒΔΟΜΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ.....	112
Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ	114
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄	115
Η ΚΟΙΛΟΠΟΝΟΥΣΑ ΓΥΝΑΙΚΑ	117
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ.....	119
Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΙΦΘΕΙ	120
Η ΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ.....	123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄	124
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΗΡΙΟ.....	125

ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ	127
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.....	129
ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΤΕΣ.....	130
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΗΡΙΟ Ή ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ	132
Η ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ	134
ΤΟ 666 Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ	136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'	138
ΟΙ 144.000 ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ	138
ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ.....	141
Η ΒΑΒΥΛΩΝΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ.....	143
ΤΡΙΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: "ΜΗ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ"	144
ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΣΟΙ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΕΝ ΚΥΡΙΩ	146
Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ	148
Ο ΤΡΥΓΟΣ	150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'	152
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ.....	152
ΟΙ ΕΠΤΑ ΦΙΑΛΕΣ.....	154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣ'	156
Η ΠΡΩΤΗ ΦΙΑΛΗ.....	156
ΕΛΚΟΣ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΝΗΡΟ	156
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΙΑΛΗ.....	158
Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΙΜΑ.....	158
Η ΤΡΙΤΗ ΦΙΑΛΗ	160
ΤΑ ΝΕΡΑ ΑΙΜΑ	160

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΙΑΛΗ.....	161
ΚΑΥΣΩΝΑΣ	161
ΠΕΜΠΤΗ ΦΙΑΛΗ.....	163
ΣΚΟΤΑΔΙ.....	163
ΕΚΤΗ ΦΙΑΛΗ	165
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ	165
Η ΕΒΔΟΜΗ ΦΙΑΛΗ.....	167
Ο ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ	167
Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΝΗΣ.....	169
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄	169
Η ΒΑΒΥΛΩΝΑ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΠΟΡΝΩΝ	171
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ	173
ΤΟ ΘΗΡΙΟ.....	175
Η ΠΟΡΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ	176
Η ΒΑΒΥΛΩΝΑ.....	178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄	178
ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ	180
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ	182
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ	183
- ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ.....	183
ΘΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ	185
Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΝΥΜΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΝΥΜΦΗ	187
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄	187
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΛΕΥΣΗ - ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	191

Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ	193
ΜΑΧΗ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΟΣ	193
Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΔΕΜΕΝΟΣ 1.000 ΕΤΗ.....	194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄	194
Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ	196
Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΠΑΛΙ	198
Η ΚΡΙΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΛΕΥΚΟ ΘΡΟΝΟ	200
ΝΕΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΓΗ	202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄	202
ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ,.....	205
ΣΤΗ ΝΕΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.	205
ΔΕ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ,.....	206
ΑΛΛΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ	206
Η ΝΥΜΦΗ - Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ	208
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ.....	210
ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ.....	212
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ.....	213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄	213
Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ	215
Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ	216
ΟΣΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ “ΕΝ ΤΑΧΕΙ”	217
"ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΝ"	219
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΙΟ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ.....	220
Ο ΑΔΙΚΟΣ ΠΙΟ ΑΔΙΚΟΣ	220

ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ	222
ΕΛΘΕΤΩ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ	223
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΣΗ.....	224
Ἡ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.....	224