

ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

(μέρος 3^ο)

**“Υπάρχει οδός ήτις φαίνεται ορθή εις τον άνθρωπον,
αλλά τα τέλη αυτής είναι οδοί θανάτου”**

(Παροιμία 16:25)

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας έχουν τις συνέπειές τους, τις οποίες άλλες τις συνειδητοποιούμε άμεσα και άλλες αργότερα. Όταν μάλιστα πρόκειται για σημαντικές αποφάσεις ο άνθρωπος βεβαίως αναζητεί όλες εκείνες τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τον βοηθήσουν να πάρει τη σωστή απόφαση που θα έχει και τις ευεργετικές συνέπειες στη ζωή του.

Μακάριος είναι ο άνθρωπος που για σύμβουλό του έχει το Λόγο του Θεού. Μακάριος είναι ο άνθρωπος που δεν κρίνει κατά την όψη των πραγμάτων αλλά κρίνει και αποφασίζει με γνώμονα το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή.

Και αυτή η όψη των πραγμάτων διαμορφώνεται και παρουσιάζεται έτσι ώστε να κάνει τους ανθρώπους να δεχθούν τελικά και να λάβουν στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπό τους **“ το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμό του ονόματος αυτού”**. (Αποκάλυψις 13:17).

Στα δύο προηγούμενα αφιερώματά μας είδαμε το ιστορικό και το ότι βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία τελειοποίησης του νέου αυτού συστήματος οικονομικών συναλλαγών και ταυτοποίησης προσώπων. Η ταχύτητα εξέλιξης είναι ιλιγγιώδης. Μόλις πριν από λίγες ημέρες διαβάσαμε για τους νέους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα έχουν σαν βάση το DNA (γενετικό υλικό του ανθρώπου). Ένας τέτοιος υπολογιστής μεγέθους κύβου ζάχαρης (1cm³) θα έχει χωρητικότητα όση ένα τρισεκατομμύριο δίσκων (CD's)!

Είναι λοιπόν πολλοί αυτοί που έχουν αρχίσει να προσπαθούν, με λογικά επιχειρήματα, να πείσουν τον κόσμο για την “αναγκαιότητα” να λάβουν οι άνθρωποι στο σώμα τους το chip.

Μετά την 11^η Σεπτεμβρίου του 2001 όλος ο κόσμος ζει κάτω από την επόμενη επικείμενη τρομοκρατική απειλή. Μάλιστα καθώς γράφονταν αυτές οι γραμμές συνέβη το αποτρόπαιο τρομοκρατικό κτύπημα της 11^{ης} Μαρτίου στα τραίνα της Μαδρίτης. Όλο και περισσότερες φωνές ακούγονται για το ότι “πρέπει” ορισμένες ομάδες ανθρώπων π.χ οι πιλότοι των αεροπλάνων να επισημανθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σίγουρο για το ποιοι είναι. Αλλά γιατί μόνο αυτοί και όχι και οι οδηγοί των τρένων, ή των υπολοίπων μέσων μεταφοράς, ή όλοι οι μετανάστες μίας χώρας, ή μίας ηπείρου.. Τελικά πρέπει όλοι να επισημανθούν για να είμαστε “σίγουροι”.

Τι θα γίνει με τη φοροδιαφυγή και την γενικότερη διαφθορά που μαστίζει όλο το πλανήτη; Αν καταργηθεί το χρήμα και παρακολουθούνται όλες οι συναλλαγές τότε κανείς δεν θα τολμά να φοροδιαφύγει ή να συναλλάσσεται μυστικά. Ακόμη και οι έμποροι ναρκωτικών θα χάσουν τη πελατεία τους αφού οι συναλλαγές θα ελέγχονται και οι έμποροι θα εντοπίζονται αμέσως.

Ο ιατρικός φάκελος των ανθρώπων θα μπορεί να ανασύρεται on line και αμέσως όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται οι θεράποντες ιατροί να είναι άμεσα διαθέσιμες. Ακόμη και ο ασθενής να είναι σε τέτοια κατάσταση που να μη μπορεί να δώσει πληροφορίες για το ιστορικό του ή τα φάρμακα που παίρνει, όλα αυτά θα μπορεί να τα δώσει το “σύστημα”...

Τελικά τίποτε δεν θα μπορεί να γίνει έξω από το “σύστημα”. Ο άνθρωπος έξω από το σύστημα θα είναι σαν να μην υπάρχει... Όσοι είναι μέσα στο σύστημα θα χάσουν την ελεύθερη βούλησή τους και θα έχουν τη μερίδα τους με το θηρίο (τον αντίχριστο). **“Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς λέγων μετά φωνής μεγάλης, Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού, και αυτός θέλει πίνει εκ του οίνου του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού και θέλει βασανισθή με πύρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων, και δεν έχουνσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού, και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού”** (Αποκάλυψις 14: 9-11).

Ο Θεός όμως έχει προβλέψει για τους πιστούς Του να εκφύγουν, διά της αρπαγής της εκκλησίας, από όλα αυτά τα φοβερά τα οποία πρόκειται γίνουν. Μας συμβουλεύει λοιπόν: **“Προσέχετε δε εις εαυτούς, μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ’ υμάς η ημέρα εκείνη διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιώθητε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε εμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.”** (Λουκάς 21:34-36).

Και στο άγγελο της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας ο Κύριος λέγει: **“Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχέως, κράτει εκείνο το οποίον έχεις, δια να μη λάβη μηδείς το στέφανό σου”**. (Αποκάλυψις 3:10-11).

Η αγκαλιά του Σωτήρα Χριστού είναι ανοιχτή. Ας σπεύσουμε κοντά Του όσο είναι ακόμη καιρός.

A. Περάκης

Πηγή: Εφημερίδα «Χριστιανισμός», φύλλο Μαΐου 2004