

Η Αγία Γραφή και η Αρχή της Αιτιότητας

Πολύ πιο πριν από την καθιέρωση της Αρχής της Αιτιότητας ως θεμελιώδους αρχής της Φυσικής, αρκετοί από τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής, ζώντας σε διαφορετικές εποχές και καταστάσεις και μη έχοντας υπόψη την επιστημονική έννοια της αρχής της αιτιότητας, μέσα στα κείμενά τους, ο ισχυρισμός ότι ο Θεός είναι η αιτία δημιουργίας του κόσμου, αιτιολογείται με αξιοθαύμαστη συνέπεια ως προς την αρχή της αιτιότητας. Οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στον Θεό μέσα στην Αγία Γραφή, πληρούν την αρχή της αιτιότητας ως προς κάθε ένα χαρακτηριστικό του σύμπαντος· και αυτά είναι γραμμένα σε εποχές όπου τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος δεν ήταν γνωστά όπως είναι σήμερα από τη σύγχρονη αστροφυσική ώστε να επιδιώκεται επι τούτου από τους συγγραφείς η απόδοση τέτοιων χαρακτηριστικών στο πρόσωπο του Θεού που να Τον δικαιολογούν ως Δημιουργό του κόσμου.

Ας δούμε λοιπόν ενδεικτικά μερικά εδάφια όπου διατυπώνεται και αιτιολογείται ο ισχυρισμός ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός του κόσμου με την απόδοση σε Αυτόν χαρακτηριστικών που πληρούν τις απαιτήσεις της Αρχής της Αιτιότητας:

Το σύμπαν έχει αιτία ύπαρξης (δημιουργίας) η οποία είναι ο Θεός:

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην» (Γένεσις α' 1)

«επειδή δι' Αυτού [του Χριστού] εκτίσθησαν τα πάντα, τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχαί είτε εξουσίαι· τα πάντα δι' Αυτού και εις Αυτόν εκτίσθησαν· και Αυτός είναι προ πάντων, και τα πάντα συντηρούνται δι' Αυτού» (Κολοσσαείς α' 16-17)

«Πάντα δι' Αυτού έγειναν, και χωρίς Αυτού δεν έγεινεν ουδέ εν, το οποίον έγεινεν» (Ιωάννην α' 3)

«Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων» (Εβραίους ια' 3)

Αυτός που δημιούργησε τον «χώρο» θα πρέπει να τον υπερβαίνει:

«Αλλά τις δύναται να οικοδομήση εις Αυτόν οίκον, ενώ ο ουρανός και ο ουρανός των ουρανών δεν είναι ικανοί να χωρέσωσιν Αυτόν;» (Β' Χρονικών β' 6)

Αυτός που δημιούργησε το χρόνο πρέπει να είναι έξω από το χρόνο / αιώνιος:

«Και είπεν ο Θεός προς τον Μωϋσήν, Εγώ είμαι ο Ων· και είπεν, Ούτω θέλεις ειπέ προς τους υιούς Ισραήλ· ο Ων με απέστειλε προς εσάς» (Εξοδος γ' 14)

«Πάσα δόσις αγαθή και παν δώρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει αλλοίωσις ή σκιά μεταβολής» (Ιάκωβος α' 17)

«Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ» (Αποκάλυψις α' 8)

[Ην = Αυτός που υπήρχε ανέκαθεν στο παρελθόν Ων = Αυτός που υπάρχει ανέκαθεν στο παρόν]

Αυτός που εξουσιάζει την ύλη και την ενέργεια πρέπει να είναι Παντοδύναμος:

«Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε, τις εποίησε ταύτα; Ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμόν· ο ονομαστί καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητι της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν· δεν λείπει ουδέν» (Ησαΐας μ' 26)

«Δύνασαι να εξικνιάσης τα βάθη του Θεού; δύνασαι να εξικνιάσης τον Παντοδύναμον με εντέλειαν;» (Ιώβ ια' 7)

Αυτός που έφερε στην ύπαρξη ελεύθερες προσωπικότητες, πρέπει να είναι πρόσωπο:

«την ημέραν ταύτην είδομεν ότι ο Θεός λαλεί μετά του ανθρώπου και ο άνθρωπος ζή·» (Δευτερονόμιον ε' 24)

«Ο φυτεύσας το ωτίον, δεν θέλει ακούσει; ο πλάσας τον οφθαλμόν, δεν θέλει ιδεί;» (Ψαλμός 94: 9)

Αυτός από τον οποίο πηγάζει ο κόσμος των μαθηματικών ιδεών και οι μηχανισμοί της σκέψης και της λογικής, πρέπει να είναι Πάνσοφος:

«Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσον ανεξερεύνητοι είναι αι κρίσεις αυτού και ανεξικνιάστοι αι οδοί αυτού. Διότι τις εγνώρισε τον νούν του Κυρίου; ή τις έγεινε σύμβουλος αυτού; ή τις έδωκε τι πρώτος εις αυτόν, διά να γείνη εις αυτόν ανταπόδοσις; Επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτώ, η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν» (Ρωμαίους ια' 33-36)

Αυτός που δημιούργησε και συντηρεί τη ζωή, πρέπει να είναι ο αιώνια Ζωντανός:

«Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζων, και έγεινα νεκρός, και ιδού, είμαι ζων εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, και έχω τα κλειδιά του άδου και του θανάτου» (Αποκάλυψις α' 17-18)

Της ομάδας «Χριστιανισμός και Επιστήμη»

www.christianity-science.gr